



BROCHURE HUISBEZOEK EN COMMUNIE AAN HUIS

Maart 2018

Parochie H. Augustinus:

Katwijk (H. Joannes de Doperkerk), Oegstgeest (H. Willibrordkerk), Voorschoten (H. Laurentiuskerk), Wassenaar (De Goede Herder, St. Jozefkerk, Sint Willibrorduskerk)

Geloven in gemeenschap

Geloven doe je niet in je eentje. Als Jezus begint met de verkondiging van het Koninkrijk van God roept hij mensen samen om zijn leerlingen te zijn, en Hij sticht een gemeenschap van allen die in Hem geloven. Hij bidt tot zijn Vader:

'Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.' (Joh. 17,11)

Sinds die tijd zijn de leerlingen van Jezus samengekomen in zijn naam, in het bijzonder op de dag van zijn Verrijzenis, de zondag. Ze zijn samengekomen om te luisteren naar zijn Woord, om Hem te ontvangen in de Communie en om elkaar te bemoeiden in geloof en in naastenliefde. Zo doen wij dat ook in onze parochiegemeenschap.

Als je niet meer kunt komen

Het kan gebeuren dat mensen niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen: door ziekte, door de beperkingen die hun leeftijd met zich meebrengt of door andere oorzaken. Dat kan heel verdrietig zijn voor deze mensen, ze kunnen het gevoel krijgen dat ze er niet meer bij horen. Maar dat is geenszins het geval: ook deze mensen maken ten volle deel uit van onze parochiegemeenschap. Zoals Jezus zieke mensen opzoekt om hen te laten delen in zijn goddelijke liefde, zo hoort ook onze gemeenschap aandacht te hebben voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Huisbezoek

In alle kernen van onze parochie zijn er mensen die namens de parochie op bezoek gaan bij parochianen. Dat kunnen vrijwilligers zijn van onze bezoekgroepen of wijkcontactpersonen. Ook de leden van het pastorale team – priesters, diakens, pastoraal werker – gaan naar vermogen bij mensen op bezoek, als dat nodig is. *'Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden'*, zo zegt ons de Heer (Mt. 18,20): ook bij het huisbezoek, in de intimiteit van de eigen woning, is Jezus echt bij ons en verenigt Hij ons in zijn naam.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat wij het weten als uzelf of iemand in uw omgeving bezoek zou willen hebben. Dat u dat doorgeeft aan uw wijkcontactpersoon, aan het secretariaat of aan een lid van het pastorale team.

Communie thuis

Er zijn vele manieren waarop we de Heer kunnen ontmoeten: door het lezen van zijn woorden in de Bijbel, door ons gebed, door het delen van ons geloof met anderen, door daden van medemenselijkheid. Een heel bijzondere manier is wel het deelnemen aan de Eucharistie, de Maaltijd waarin de Heer zich aan ons geeft in Brood en Wijn. Het is de bron en het hoogtepunt van heel het kerkelijk leven. Des te verdrietiger is het als een gelovige door omstandigheden niet meer kan deelnemen aan de Eucharistieviering op zondag. Daarom maakt de parochie het mogelijk, dat de Communie thuis gegeven wordt aan mensen die langere tijd niet meer naar de kerk kunnen komen. Dit gebeurt door bezoekvrijwilligers of door leden van het pastorale team. Degene die de Communie uitreikt, zal met de parochiaan die haar ontvangt, bidden en een gedeelte uit de Schrift lezen. Zo neemt de parochiaan toch deel aan de Eucharistieviering waarin de hostie is geconsacreerd.

Eventueel kunt u als parochiaan ook zelf de Communie brengen naar een familielid, vriend of buur die door ziekte niet naar de kerk kan komen. Wij vragen u daartoe vooraf contact op te nemen met de locatiereferent van uw kerk (d.i. het lid van het pastorale team dat daar eerst-aanspreekbaar is). Het is de bedoeling dat u de pyxis (communiedoosje) vóór de viering aan de koster geeft, en dat u de Communie direct na de viering brengt naar de persoon die niet naar de kerk kan komen.

Hoe aanvragen?

Voor het aanvragen van huisbezoek of communie thuis kunt u contact opnemen met uw parochiesecretariaat of uw locatiereferent. Zie voor telefoonnummers uw parochieblad of de parochiële website.

Aandachtspunten:

1. Ook parochianen die door ziekte of door de beperkingen van hun leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen, maken helemaal deel uit van onze geloofsgemeenschap. Ook zij verdienen onze liefdevolle aandacht en onze bevestiging in het geloof.
2. Het is belangrijk dat wij horen wie er behoefte heeft aan huisbezoek: dat u het ons meldt wanneer uzelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek vanuit de parochie.
3. Ook voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, is het mogelijk om deel te nemen aan de Eucharistie, niet alleen door op zondag naar de mis op t.v. te kijken, maar ook door thuis de Communie te ontvangen.
4. De Communie kan thuis worden gegeven door een zoekvrijwilliger of een lid van het pastorale team.
5. Ook een parochiaan kan vanuit de Eucharistieviering in de kerk een geconsacreerde hostie brengen naar iemand die niet meer naar de kerk kan komen. U moet daartoe vooraf contact opnemen met de locatiereferent. Het is de bedoeling dat u de pyxis (communiedoosje) vóór de viering aan de koster geeft, en dat u de Communie direct na de viering brengt naar de persoon die niet naar de kerk kan komen.