

Jaargang 10 nr. 1  
27 januari - 3 maart

# *De Augustinus*

Februari 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus  
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



**Boven vlnr:** pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Frank ten Have, penningmeester, Bert Gerritsen, begraafplaatsen  
**Onder vlnr:** Pim Kouwenhoven, vicevoorz., Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, Dick Remmerswaal, gebouwen, vacature: algemeen lid

### Nieuwe penningmeester, even voorstellen

Vanaf november 2023 heb ik formeel de functie van penningmeester overgenomen in het Parochiebestuur.

In dat kader een korte introductie: ik ben Frank ten Have, geboren en getogen in Voorschoten, gedoopt en eerste communie gedaan in de Laurentiuskerk. Waar ik overigens ook nog op het kerkkoor heb gezeten.

Mijn ouders liggen begraven op het Laurentiuskerkhof, waar ik tegenover woon. Ik ben nu 64 jaar oud, dus ik hoop dat het nog even duurt voordat ik naar de overkant wordt gereden. Getrouwd met Carol, niet in de Laurentius dat dan weer niet, maar in het kerkje aan de Rijndijk, drie zonen en inmiddels net opa.

Ik heb een financiële achtergrond (econoom), ben gemeenteraadslid en wethouder geweest in Voorschoten, heb gewerkt bij het Ministerie van Financiën en de gemeente Den Haag. Daarna ben ik uiteindelijk 15 jaar partner geweest bij Deloitte met een adviespraktijk in de gebiedsontwikkeling en gemeentefinanciën. Bij Deloitte moest ik op mijn 60e stoppen als partner, daarna ben ik opnieuw wethouder geweest in Midden-Delfland en daar vorig jaar gestopt.

Nu dus tijd voor vrijwilligerswerk, sporten en hobby's (wijn en Italië, geschiedenis, lezen) naast nog wat andere betaalde werkzaamheden voor ca. 2,5 dag per week, en natuurlijk onze kleinzoon.

Ik hoop voor de parochie een bijdrage te kunnen leveren aan een financieel gezonde toekomst, zodat we onze katholieke gemeenschap en gebouwen nog lang in stand kunnen houden en dat kan uiteraard alleen met de hulp van ons allemaal.

*Frank ten Have, penningmeester*

### Een halve eeuw Actie Kerkbalans

De maand januari heeft weer in het teken gestaan van de Actie Kerkbalans. Op verschillende wijzen is in onze parochiekernen wederom aandacht gevraagd voor het (financieel) in stand houden van onze parochie. Gelukkig weten we ons nog steeds gedragen door uw welwillende bijdragen. Daarbij gaat het enerzijds om onderhoud aan de gebouwen, maar zeer zeker ook om de Kerk die wij met ons allen vormen. Ik moet denken aan het beeldhouwwerk bij de ingang van de H. Willibrord in Oegstgeest. Het beeldt een kerk uit, die letterlijk gedragen wordt door mensen.

Een mooie verbeelding van de kerk die we samen vormen en waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

De Actie Kerkbalans wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers die ervoor zorgdragen, dat de actie onder uw aandacht komt. Dit jaar wordt de actie voor de vijftigste keer gevoerd onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Reden om een aantal vrijwilligers, die al vele jaren in de parochiekernen actief zijn om de Actie Kerkbalans steeds maar weer tot een geslaagde actie te maken, in het zonnetje te zetten. De Erepenning van de Actie Kerkbalans is uitgereikt aan: Jan Klein en Clara Zandbergen (Wassenaar), Anneke van der Valk (Katwijk) en Tilly ten Thije (Voorschoten).

Veel dank aan hen en natuurlijk ook aan al die andere vrijwilligers, die ons helpen onze parochie levend te houden.

*Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter PB H. Augustinus*

### Bij de voorplaat

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag en begint de veertig-dagentijd. In dit nummer is daar een aantal artikelen aan gewijd.



# PAROCHIE Augustinus

## Een spannend moment op het kerkplein

27 november 2023. In Katwijk moet door de mobiele telefoonmaatschappij onderhoud gepleegd worden aan de antennes in de kerktoren. Om 8 uur in de morgen rijden twee enorme hoogwerkers het kerkplein op. Althans ze proberen dat. Een kerkplein uit 1911 is niet gemaakt voor dit soort gevaartes. De grootste rijdt zich klem in de oprit naar het plein. Het tweede gevaarte van tien meter lang, redt het na eindeloos insteken wel. Als hij eenmaal staat, zie ik op de voorkant, een meter boven het nummerbord, een afbeelding. Een klein, zwart kippenkuiken, op zijn kop een halve eierdop. Ze hebben het enorme gevaarte 'Calimero' genoemd.

Wie herinnert zich hem niet? "Zij zijn groot en ik is klein.... En da's niet eerlijk, oh nee!!"

'Calimero' is ondertussen een begrip geworden in de Nederlandse taal. Op internet ontdek ik zelfs een cursus 'calimeromarketing' voor kleine ondernemers. En je komt er van alles tegen over het calimero-complex: 'Het gevoel dat je klein en machteloos bent en daardoor wordt benadeeld.'

Ik twijfel echter of de naam voor dat complex juist is. Calimero komt voortdurend in de problemen. Die worden vaak veroorzaakt door de pesterige Pieter Eend. Maar hoewel hij klein is, komt Calimero op voor wat goed en eerlijk is. Zelfs al is hij de enige die dat doet. Daar is moed voor nodig. Dat doe je niet vanuit een minderwaardigheidsgevoel. Je zou wensen dat meer mensen die moed hebben. Misschien iets voor een nieuwe landelijke politieke partij? De Calimero-partij? Partij voor gewone mensen die moedig opkomen voor wat goed en eerlijk is? (Oh nee pastoor, hebben we niet al veel te veel politieke partijen?)

De afbeelding van Calimero op de hoogwerker klopt wel! Het doet recht aan mijn gevoel. 'Zij zijn groot en ik is klein.... En da's niet eerlijk, oh nee!' is precies mijn angst wanneer het Calimero-gevaarte bij het inparkeren op millimeters langs mijn geparkeerde auto rijdt.

*Pastoor Rochus Franken*



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

**Inleverdatum kopij zie blz. 31**

## COLOFON

*Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.*

### Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

**Hoofdredacteur:** Pastoor R. Franken

**Eindredacteur:** E. van Leuken

**2e Eindredacteur:** A. van der Valk

### Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

### Rubrieksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

**Website:** www.

parochie-augustinus.nl





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

### Het nieuwste van het nieuwste

Ik heb jaren mijn preken gemaakt op een soort elektrische typemachine. Op een gegeven moment waren de typelinten op. Ik ging naar de zaak en vroeg om een typelint van een bepaald merk.

De jonge verkoper kijkt me aan en zegt: "Meneer, dat verkopen we al jaren niet meer. Op wat voor apparaat werkt u eigenlijk?"

Ik zeg: "Nou, een brother wp 1. Hij doet het nog prima. Ik ben er heel tevreden over."

"Of hij het nog prima doet is irrelevant", zegt de verkoper, "dat apparaat is gewoon niet meer van deze tijd." Daar ging ik weer, niet door het lint maar wel zonder lint. De typemachine kon de prullenbak in.

Wanneer je de reclames gelooft moet je eigenlijk steeds het nieuwste van het nieuwste kopen. Dan ben je pas goed bezig. Maar wat vandaag het nieuwste van het nieuwste is, (en waar veel voor betaald moet worden) is tegenwoordig morgen al verouderd en overmorgen gewoon niet meer van deze tijd.

En zo blijven veel mensen in Nederland kopen. Steeds het nieuwste. Steeds iets beters. Nooit genoeg. Altijd meer.

In de Katholieke Kerk bereiden we ons op Pasen voor met een tijd van vasten die dit jaar begint op 14 februari (Aswoensdag). Dat doen we misschien door ook eens 'nee' te zeggen tegen het altijd meer en nooit genoeg. Dat doen we door ons weer te realiseren dat altijd

maar het nieuwste van het nieuwste kopen niet per se gelukkig maakt.

Misschien heb ik veel diepere verlangens. Zoals een verlangen naar vrede en veiligheid.

Een verlangen naar iemand die me door en door kent en die in alles laat merken: "Ik hou van jou."

En op mijn beste momenten hoop en verlang ik dat ik in mezelf warmte ontdek. Veel warmte. Dat ik intens om mensen kan geven.

De vastentijd mag ons daaraan herinneren en ons helpen om bezig te zijn met wat echt belangrijk is: 'De liefde tot God. De liefde tot de naaste.'

Teresa van Avila schrijft:

*Laat door niets u verstoren. Laat door niets u beangstigen. Alles gaat immers voorbij. Alleen God verandert nooit. Het geduld brengt alles terecht. Wie God bezit, heeft niets tekort, want alleen God voldoet.*

Ik wens u allen een goede voorbereiding op het feest van Pasen.

*Pastoor Rochus Franken*



### Uit het Pastoraal Team

In het Pastoraal Team zijn de afgelopen periode o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

We hebben met elkaar gesproken over het Paastriduüm. Hoe kunnen we dit organiseren met steeds minder priesters? Voor dit jaar is het gelukt om deze dagen voldoende priesters te vinden.

Of het echter ook in de toekomst mogelijk zal blijven om in iedere kern het Paastriduüm te organiseren, dat is de vraag.

Ook hebben we met elkaar gesproken over de centrale gezinscatechese op zondag 11 februari in Wassenaar.

Het thema wordt de veertigdagentijd. Voor kinderen en ouders is een leuk programma opgesteld.

Verder is gesproken over de projecten van de Eerste Communie en het Vormsel.

We zijn als pastores zeer verheugd met de vele aanmeldingen voor het Vormsel dit jaar. Voor het eerst in vele jaren zijn er meer dan twintig aanmeldingen.

Daarnaast zijn de afgelopen tijd de eerste bijeenkomsten van een nieuwe tienergroep in de parochie gehouden.

Deze nieuwe groep is voor 12 tot 16 jarigen en komt één keer per maand bij elkaar in het Bondsgebouw in Voorschoten.

Verder ligt het in de lijn der verwachting dat er de komende maanden een stagiaire van de Christelijke Hogeschool Ede in de parochie stage komt lopen.

Hopelijk wordt het een leerzame tijd voor hem en is het ook voor ons verfrissend.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om onze kerken er zo mooi uit te laten zien in de kersttijd.

Kerstmis was mede dankzij jullie inzet een feest!

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Cursus Sociale Leer van de Kerk

In de veertigdagentijd zal Hein Steneker, medewerker kerkopbouw, opnieuw de cursus 'Sociale Leer van de Kerk' verzorgen. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd op 4 zaterdagochtenden in de Pax Christikerk in Rotterdam.

### Aanmelden is noodzakelijk:

pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

**Data:** 17 februari, 2, 9 en 16 maart

**Tijd:** 09.30 uur Inloop  
10.00 - 12.00 uur Programma

**Locatie:** Pax Christikerk

Mathenesserdijk 23, Rotterdam

**Route:** De locatie is goed bereikbaar met OV (metrostation Marconiplein). In de buurt kunt u (betaald!) parkeren op straat of in de parkeergarage van het nabijgelegen winkelcentrum.

### 'Bouwen aan een beschaving van liefde'

In de veertigdagentijd worden er vier bijeenkomsten gegeven met als thema: 'Bouwen aan een beschaving van liefde'. Deze bijeenkomsten zijn een inleiding op en een eerste kennismaking met de Sociale Leer van de Kerk.

### Waar gaat het om bij de Sociale Leer van de Kerk?

Het gaat in ons geloof om de navolging van Jezus Christus en het gebod dat Hij ons gegeven heeft: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf' (Lucas 10, 26).

De liefde voor God en de liefde voor de naaste, de medemens, de kwetsbaren, zijn twee kanten van de medaille. Je kunt God niet liefhebben zonder dat de mensen en de wereld om je heen je ter harte gaan, zonder dat je je als christen inzet voor een beschaving van liefde. Jezus zegt dan ook: "Wat je de minste der mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan." (Mattheüs 25, 40).

### Waaruit bestaat die leer?

Natuurlijk is de kern van die leer te vinden in het evangelie, in ons geloof in Jezus Christus. Het is echter in de 19e eeuw dat paus Leo XIII voor het eerst een systematische leer over een maatschappelijk vraagstuk (Rerum Novarum, 1891) uitvaardigt. Daarna hebben velen van zijn opvolgers daar een vervolg op gegeven, tot aan de huidige paus Franciscus, met zijn encyclieken 'Laudato si' (2015) en 'Fratelli Tutti' (2020).

Al deze documenten vormen de basis waarop het katholiek sociaal denken en handelen zijn gebaseerd. Belangrijk is ook het 'Compendium van de Sociale Leer van de Kerk' (2004) waarin de vele pauselijke encyclieken en andere documenten op een gesystematiseerde wijze geordend zijn. En voor jongeren is er bijvoorbeeld de DoCat.

Het uitgangspunt van de Sociale Leer van de Kerk is de mens die beeld is van God ('imago Dei'). Daaruit

volgen de andere vertrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht.

### Kernvraag en antwoord

Heeft mijn en ons geloof consequenties voor mijn en ons sociaal-maatschappelijk handelen?

Ons geloof doet er toe bij hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven. We zijn geroepen om de wereld leefbaar te maken en te behouden. 'Bouwen aan een beschaving van liefde' dus.

### Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

Ieder die wil nadenken over de verdieping van zijn of haar gelovige inzet voor de Kerk en de samenleving kan deelnemen aan deze bijeenkomsten.

De Sociale Leer is nauw verbonden met de drievoudige zending van de Kerk:

1. verkondiging van Christus, het Woord van God,
2. de viering van de sacramenten,
3. het dienstwerk van de liefde.

### Meer informatie

Hein Steneker begeleidt als docent deze bijeenkomsten. Heeft u vragen dan kunt u hem mailen: [h.steneker@bisdomrotterdam.nl](mailto:h.steneker@bisdomrotterdam.nl). Graag uw telefoonnummer vermelden.

Informatie over de sociale leer is online te vinden op [rkdocumenten.nl](https://rkdocumenten.nl/thema/thema_48-sociale-leer-nl/?idCode=1.1). [https://rkdocumenten.nl/thema/thema\\_48-sociale-leer-nl/?idCode=1.1](https://rkdocumenten.nl/thema/thema_48-sociale-leer-nl/?idCode=1.1)

### DoCat kopen?

Wilt u de DoCat en het werkboek kopen (€ 10,00) dan kunt u dit aangeven bij aanmelding. We brengen de boeken dan mee op de eerste bijeenkomst.



Wapen van het bisdom Rotterdam, bron: Wikipedia

## NIEUWE KERKELIJKE BEWEGINGEN (4)



### De oecumenische gemeenschap van Taizé

Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar de afgelopen tachtig jaar zijn er in de Katholieke Kerk allerlei nieuwe bewegingen ontstaan. Nadat in de loop van 2023 in ons parochieblad de Focolarebeweging, de Gemeenschap van Sant'Egidio en de Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn gepresenteerd, volgt nu de vierde bijdrage uit een reeks van zeven.

### Muziek waar rust en een gelovig verlangen vanuit gaat

Velen van ons hebben wel gehoord dat er ieder jaar allerlei groepen katholieke en protestantse jongeren naar Taizé (Frankrijk) trekken voor een week van internationale uitwisseling en van gebed met de Broeders van Taizé. En wie van ons kent niet de liederen van Taizé, zoals Laudate omnes gentes, Bless the Lord en Laudate Dominum? Het zijn liederen met korte zinnen, veel herhaling en vreugdevolle melodieën. Ze blijven doorklinken in je hart en richten je op het Mysterie-van-Liefde, dat God is. Toen de Zwitser Roger Schutz in 1940 in Taizé in Bourgondië aankwam, had hij natuurlijk niet kunnen dromen dat zijn initiatief reeds 40 jaar later zo'n geweldige invloed op veel landen in bijna alle continenten zou gaan krijgen.

### Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog sticht Roger Schutz het klooster Taizé

Alles begon in 1940. De protestant Roger was 25 jaar en ging naar Frankrijk om in Taizé een gemeenschap te beginnen. Tijdens ziekte in zijn jeugd was dit verlangen bij hem ontstaan. Hij wilde oorlogsvluchtelingen opvangen, eenvoudig leven en zich driemaal per dag aan gebed wijden, zoals al eeuwen gebruikelijk bij kloosterlingen. Al snel voegden zich protestantse jongeren bij hem, gevolgd door katholieke, anglicaanse en orthodoxe jongeren. Zij wilden leven volgens de door het Nieuwe Testament geïnspireerde 'Regel van Taizé'.

### De magneetwerking van Taizé op jongeren uit allerlei milieus

Sinds eind jaren vijftig trekken groepjes jongeren naar Taizé. Dit werden grote stromen rond het jaar 1968, toen er onrust was in universitaire milieus en studenten een betere samenleving wilden opbouwen. Marxisten, christenen en atheïsten gingen naar het jongerenklooster van frère Roger om zich te laten inspireren en om te zoeken naar hoe je met medemensen langdurig onder één dak kunt samenleven.

Prior Roger Schutz ervaarde met zijn medebroeders dat er van hen en de verdeelde kerken een appel uitging. Door geestelijke onderscheiding kwamen zij gemeenschappelijk tot initiatieven als het 'concilie van de jongeren', allerlei initiatieven tot verzoening onder mensen, kerken en volkeren, de jaarlijkse Europese Taizé-ontmoetingen gedurende de laatste vijf dagen van december et cetera. In 2010 vond dat in Rotterdam plaats en eind 2023 in Ljubljana in Slovenië.



Bron: Vatican News

### Mijn persoonlijke band met Taizé

Na mijn eerste jaar theologie ben ik als twintigjarige met een vriend van Maastricht naar Taizé gefietst. De contacten met jongeren uit allerlei landen en de rustgevende gebedsdiensten deden mij goed. Een gesprek met Roger Schutz inspireerde mij om niet te aarzelen, maar mij met enthousiasme verder voor te bereiden op het priesterschap.

### Taizé en Nederland

Ook in Nederland spreekt de spiritualiteit van Taizé velen aan. Zie bijv. de website [www.taizé.fr/nl](http://www.taizé.fr/nl).

In onze parochie is er in Katwijk in de Joannes de Doperkerk om de twee maanden op de zaterdagavond een gebedsviering in de stijl van Taizé. Van harte aanbevolen!

Taizé heeft toekomst; verdiep u erin.

*Pastor Kees van Vliet*



Taizé, Katwijk

## Voor u en jou gelezen

### Boeken die helpen met uitleg over het hoe en waarom in de katholieke wereld!

Regelmatig krijg ik vragen van mensen die nieuwsgierig zijn naar boeken die helpen om de gewoontes en tradities van ons katholieke geloof beter te kunnen begrijpen. Wat ik vind van uitleg- en voorlichtingsboeken zoals bijvoorbeeld 'Katholicisme voor Dummies'. Ik begrijp deze vraag maar al te goed en zal daarom deze keer meerdere boeken bespreken. Een dwarsdoorsnede van boeken die ik in de jaren ben tegengekomen en die informatief zijn en uitleg geven.

#### 1. Youcat van Christoph Schönborn: Een Gids voor Jonge Gelovigen

Een van de uitdagingen van onze tijd is het overbrengen van het geloof aan onze jongere generaties. Kardinaal Christoph Schönborn heeft deze uitdaging aangenomen door Youcat te schrijven en heeft zo een jongerencatechismus ontwikkeld, die de kernprincipes van het katholieke geloof op een toegankelijke manier presenteert. Het gebruik van moderne taal en illustraties maakt het aantrekkelijk voor jongeren, terwijl de betrouwbaarheid van Schönborn als katholieke leider de geloofwaardigheid van de inhoud waarborgt. Het is een gids die jonge gelovigen helpt de fundamenten van hun geloof te begrijpen en te omarmen.

#### 2. Catholicisme voor Dummies van John Trigilio: Toegankelijke Diepgang

In zijn boek leidt priester John Trigilio de lezer door de complexiteit van het katholieke geloof met een benadering die zowel diepgaand als toegankelijk is. Met zijn theologische achtergrond biedt Trigilio een gestructureerde verkenning van de katholieke leer, geschikt voor zowel beginners als meer gevorderde gelovigen. Dit boek dient als een waardevolle bron van informatie, waarbij de lezer wordt uitgenodigd om dieper na te denken over de sacramenten, de liturgie, de geschiedenis en de morele principes van het catholicisme. Het leest weg, alsof je een goed gesprek hebt met een vriend die toevallig veel weet over de Katholieke Kerk.

#### 3. Het Katholieke Geloof in 20 Stappen van Father Stephen Wang: Stapsgewijze Groei

Father Stephen Wang presenteert in zijn boek een gestructureerde benadering van het katholieke geloof. Met zijn theologische achtergrond en pastorale ervaring biedt Father Wang diepgaande inzichten in verschillende aspecten van het geloof. De 20 stappen vormen een prima 'roadmap' voor gelovigen, om hun begrip van het katholieke geloof te verdiepen. Dit boek is niet alleen een informatieve gids maar moedigt ook persoonlijke groei en reflectie aan.

#### 4. Catholic Traditions & Treasures van Helen Hoffner: Verkenning van Rijke Tradities

Helen Hoffner nodigt lezers uit om de diepte van de

katholieke tradities te verkennen. Als je nieuwsgierig bent naar waarom we bepaalde dingen doen en wat ze betekenen, is dit boek zeker de moeite waard. Met historische expertise biedt Hoffner context en achtergrondinformatie over rituelen, feesten en symbolen binnen het catholicisme. Dit boek fungeert als een venster naar de rijke culturele erfenis van de Katholieke Kerk en inspireert gelovigen om deel te nemen aan en te putten uit deze eeuwenoude tradities.

Deze vier boeken bieden verschillende benaderingen om te voorzien in diverse behoeften. Of het nu gaat om het betrekken van jongeren met Youcat, het aanbieden van toegankelijke diepgang met Catholicisme voor Dummies, het gestructureerd verdiepen van het geloof met Het Katholieke Geloof in 20 Stappen, of het verkennen van rijke tradities met Catholic Traditions & Treasures, deze boeken dienen als waardevolle metgezellen voor iedereen die zijn/haar begrip van het katholieke geloof wil verdiepen.

In een wereld die constant verandert blijft het katholieke geloof een baken van hoop en wijsheid. De boeken die ik hierboven heb besproken bieden slechts een glimp van de rijkdom die beschikbaar is voor gelovigen die hun kennis over de katholieke wereld willen verdiepen.

Of je nu een jonge zoeker bent, een nieuwkomer in het geloof, of een doorgewinterde gelovige op zoek naar vernieuwing, er zijn genoeg boeken die jou kunnen begeleiden naar het vinden van de antwoorden die jij nodig hebt!

Veel leesplezier,

*Diaken Peter Winnubst*



## Maandkalender FEBRUARI 2024

02	Maria Lichtmis
03	H. Blasius
11	Gezinscatechese, p. 8
14	Aswoensdag

16	Lezing over Maria- bedevaartsoorden, p.13
3/3	Tiengroep Augustinus, p. 9



### Gezinsviering en catechese voor ouders en kinderen - zondag 11 februari

Op zondagochtend 11 februari is in de **Willibrorduskerk in Wassenaar** een gezinsviering met aansluitend een leuk en leerzaam catecheseprogramma voor alle kinderen en ouders.

De gezinsviering begint om 09.30 uur. Na een kop koffie/thee/limonade gaat het programma om 10.45 uur verder met de catechese. Het thema zal de veertigdagentijd zijn.

De kinderen gaan wat toepasselijks voor deze tijd van het jaar maken, de tieners gaan met elkaar in gesprek, net als de ouders. Rond 11.30 uur sluiten we gezamenlijk af met pannenkoeken!

Hopelijk bent u met uw kinderen erbij? Lukt het deze keer niet, de volgende keer is 21 april in Oegstgeest. Van harte welkom!

Wanneer u vragen hebt, we horen u graag via:  
[s.zuidersma@parochie-augustinus.nl](mailto:s.zuidersma@parochie-augustinus.nl).

Namens de werkgroep Centrale Gezinscatechese,  
*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

### Nieuw boekje veertigdagentijd

Aswoensdag valt dit jaar op 14 februari. Dan begint de veertigdagentijd. Het is altijd al een uitdaging geweest om het geloof toe te passen op het dagelijks leven. In onze tijd lijkt dat extra moeilijk.

De (sociale) media overstelpen ons met informatie. Technisch is het zo knap dat onze aandacht voortdurend geboeid wordt. One-liners en compacte informatie geven je het idee dat je goed geïnformeerd bent.

Maakt deze vloed van informatie ook dat mensen meer nadenken? Of vergroot het alleen maar de passiviteit?

Onze aandacht wordt zo voortdurend vastgehouden en gericht op zaken die voorbijgaan. Onze aandacht wordt zelden gericht op God en zijn liefde.

In onze tijd is het daarom extra hard nodig te lezen en te bidden over je geloof. In de loop der jaren heb ik enkele boekjes geschreven om mensen hierbij te helpen in de veertigdagentijd.

U treft ze vanaf het eerste weekend van februari achter in elke kerk aan.

U herkent de boekjes aan de icoon op de voorkant (zie afbeelding hieronder). Een klein geschenk om u in de veertigdagentijd te helpen om de waan van de dag even te vergeten en om te focussen op God.

*Pastoor Rochus Franken*







©Gerwin Roffel

### **Doe mee aan de 20e digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten**

'De steen is weggerold' is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paasvrijdag (14 maart).

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door Rita Loyens. Over de retraite zegt ze: "Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden wat overvloedige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten."

#### **Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten**

Deze veertigdagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De digitale retraites van de jezuïeten tijdens Advent en de veertigdagentijd zijn inmiddels een begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven."

De digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org). Deelnemers ontvangen gedurende de periode van de veertigdagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich eerder al inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

#### **Inspiratie**

De retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

#### **Een productie van Ignatiaans Bidden**

De website [ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org) verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met

*Internetpastor Nikolaas Sintobin sj*

[nikolaas.sintobin@jesuits.net](mailto:nikolaas.sintobin@jesuits.net) | 0031 (0)6 37 15 66 68



#### **Tiengroep Augustinus (12-16 jaar) - zondag 3 maart, 12.15 uur, Bondsgebouw, Voorschoten**

Wist je dat de parochie ook bijeenkomsten heeft voor alleen maar tieners?

En hoe leuk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten! Mensen die een beetje hetzelfde zijn als jij!

Op zondag 3 maart komen we bij elkaar van 12.15 tot 13.45 uur in het Bondsgebouw in Voorschoten. We beginnen met een lekkere lunch, we zorgen voor een hoop gezelligheid en gaan aan de slag met een actueel thema.

Tieners uit de hele parochie zijn welkom!

De andere data dit seizoen zijn 7 april, 5 mei, 9 juni en 30 juni.

Noteer ze, en 'be there' op 3 maart!

Namens Anne, Rutger, Michael,  
*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*



Augustinusparochiane Anneke van der Valk kreeg op 13 januari de Erepenning Actie Kerkbalans, speciaal op naam uitgegeven vanwege het 50-jarig bestaan van de Actie in Nederland. PROFICIAT, Anneke! Zie ook haar artikel op pagina 12 van de JDD. Zie ook pagina 2 voor de drie andere 'gedecoreerden'.

Fotocollage: Paul van Houwelingen

## BOEK

Een jaar van Gods missionaire opdracht  
365 teksten uit de Traditie van de Kerk



Bron: Adveniat

## Nieuw boekje Katholiek Alpha Centrum

Katholiek Alpha Centrum heeft een nieuw boekje samengesteld: 'Een jaar van Gods missionaire opdracht'. Het boekje is bedoeld om je gedurende een jaar te verdiepen in de missionaire opdracht van de Kerk.

In het boek zijn 365 teksten verzameld uit de Traditie van de Kerk; voor elke dag een inspirerende tekst. Het gaat om teksten van Hildegard, van eeuwen geleden, tot Carlo Acutis, die deze eeuw leefde. Pausen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken gelovigen komen aan het woord.

Bij elke tekst zijn twee vragen te stellen:  
Wat vertelt deze tekst mij over Christus?

Hoe helpt deze tekst mij om vandaag van mijn geloof te getuigen?

Prijs: 9,75.

Te bestellen bij:

Stichting Katholiek Alpha Centrum

Steenshuur 19, 2311 ES Leiden

Kvk 27298969

T +31 (0)6 23253202

E [info@rk-alpha-centrum.nl](mailto:info@rk-alpha-centrum.nl)

[www.rk-alpha-centrum.nl](http://www.rk-alpha-centrum.nl)

## Parochie H. Augustinus Bedevaarten 2024

In 2024 zullen er vanuit de parochie weer een aantal bedevaarten worden georganiseerd. Wij hopen dat het coronavirus deze keer geen roet meer in het eten gooit, in dat geval zal dit zo snel als mogelijk via het parochieblad en de website worden gecommuniceerd.

- **16/17 maart:** De Stille Omgang in Amsterdam. Stille nachtelijke omgeng door Amsterdam ter herdenking aan het Mirakel van Amsterdam in 1345.

- **21 mei:** Echternach Luxemburg. Jaarlijks op Pinksterdinsdag de Spring-processie naar het graf van Sint-Willibrord. De pelgrims springen in de maat van een processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtersoet.

- **6 juli:** Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Bedevaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.

- Datum nader te bepalen: Mariabedevaart naar Kevelaer. Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, de Troosteres der Bedroefden.

Ruim van tevoren zal er in de kerken, in het parochieblad en op de website nadere informatie en aanmeldmogelijkheden worden gepubliceerd.

De volgende bedevaarten worden niet door de parochie georganiseerd maar zijn gemakkelijk met eigen vervoer te bereiken.

- **5 mei:** Liduina Ommegang in Schiedam. Eucharistieviering en ommegang ter ere van de H. Liduina van Schiedam. Beschermheilige voor langdurig zieken en schaatsters, 14 eeuw.

- **16 juni:** Maria van Jesse Ommegang in Delft. In de 14e eeuw ontstane Mariadevotie naar aanleiding van een wonderbaarlijke genezing. In 1929 weer opgestart door een Delftse student.

- **18 augustus:** Jeroen Ommegang in Noordwijk. Twintig jaar geleden gestart ter herdenking van de H. Jeroen martelaar, de eerste christelijke leidsman van het dorp.

Ook over deze bedevaarten zal in het parochieblad en op de website nadere informatie worden verschaft.

Erik van Blerk



Bron: Huis voor de pelgrim

## Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux (1)

Mijn middelbare schooltijd was in het begin niet makkelijk. Hoewel iedereen er van overtuigd was dat ik goed kon leren, moest ik in het begin wel erg hard 'stampen' om alle proefwerken te halen. Pas langzamerhand kreeg ik in de gaten dat wat meer ontspannen leren, en vooral proberen te begrijpen waar de stof over gaat, je verder brengt dan krampachtig alles uit je hoofd leren.

Geldt dit niet voor alles in het leven? Proberen het juiste evenwicht te vinden tussen 'zelf doen' en 'onder controle hebben' aan de ene kant. En 'loslaten, overgeven en vertrouwen' aan de andere kant. We leven in een tijd waarin het evenwicht zoek lijkt. Moderne mensen leven vaak vanuit een houding van: 'Ik moet alles onder controle hebben. Als ik er zelf niet voor zorg, wie zorgt er dan voor?' We hebben echter maar weinig onder controle. Als we reëel zijn weten we dat ook. Het leven heeft voortdurend verrassingen voor ons. Wanneer we ons leven meer door vertrouwen laten bepalen, zou er waarschijnlijk minder stress zijn.

### Recente publicatie van Paus Franciscus

Een moderne heilige, Thérèse van Lisieux, heeft ons hierover veel te zeggen. Ze is een favoriete heilige van Paus Franciscus. Paus Franciscus heeft op 15 oktober 2023 een apostolische exhortatie met de Franse titel *C'est la confiance* ('Het is vertrouwen') gepubliceerd. Het gaat over Thérèse van Lisieux en hoe relevant zij is, juist voor onze tijd.

Hoe kan ik steeds meer op God gaan vertrouwen? Hoe laat ik me dragen door dit vertrouwen? 'Mijn weg is er helemaal één van vertrouwen en liefde', schrijft Thérèse van Lisieux. In de komende artikelen wil ik deze weg verkennen.

### Thérèse van Lisieux relevant juist voor onze tijd

Haar levensverhaal lijkt niet zo bijzonder. Ze werd als Thérèse Martin geboren op 2 januari 1873. Op vijftienjarige leeftijd treedt ze in bij de orde van de Onge-schoeide Karmelietessen in Lisieux waar twee zussen van haar al eerder waren ingetreden. Op aanwijzingen van haar zus, die op dat moment overste was, begon zij in 1895 met het opschrijven van haar levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte. Haar autobiografie werd na haar dood een bestseller die in meer dan 40 talen is vertaald. Op 29 april 1923 werd Thérèse zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Thérèse, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen.



Thérèse de Lisieux, bron: Pinterest

In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag heilig worden. Ze wil graag zoveel van God houden als maar mogelijk is. Ze verlangt naar wat Jezus de twee grootste geboden genoemd heeft. 'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand'. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf.' (Matt. 22,37-38)

Thérèse kwam er al spoedig achter dat dit niet makkelijk was. Ondanks al haar goede bedoelingen werd ze voortdurend geconfronteerd met haar grenzen. Wat is in zo'n geval de meest gebruikelijke reactie? De meesten van ons raken ontmoedigd. 'Dit gaat nooit lukken'.

Thérèse schrijft: 'In plaats van daarover ontmoedigd te raken zei ik bij mezelf: de goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven!'

Een interessante reactie, waarover meer een volgende keer!

*Pastoor Rochus Franken*



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Pastorie:**

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk  
tel. 071 – 402 9402  
e-mail: [secretariaat@joannesdedoper.nl](mailto:secretariaat@joannesdedoper.nl)  
website: [www.joannesdedoper.nl](http://www.joannesdedoper.nl)

**Secretariaat:** openingstijden:  
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**

Ralph Severens  
e-mail: [ralph4321@hotmail.com](mailto:ralph4321@hotmail.com)

**Parochiekerk:**

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ  
Katwijk

**Kerkhofbeheerder:**

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

**IBAN Bankrek. nr(s)**

alle betalingen/misintenties:  
NL58 RABO 0331 7012 78

**Kerksalans:**

NL74 RABO 0331 7019 60

**Secretaris Beheercommissie:**

Paul van Houwelingen  
e-mail: [pvhouwelingen@gmail.com](mailto:pvhouwelingen@gmail.com)

### Een nieuw jaar...

Beste parochianen,  
In rap tempo zijn we van kerst naar het einde van januari gegaan. Deze maand, vaak beschouwd als saai en ongezellig, was echter behoorlijk intensief voor de leden van de Beheercommissie. Op 7 januari heb ik tijdens de borrel in 'de kleine JOANNES' een kort nieuwjaarswoord gesproken, waarbij ik terugkeek op 2023 en mijn persoonlijke ervaring met onze geloofsgemeenschap deelde. Deze gemeenschap blijft voor mij een warm bad, en laten we dat samen uitstralen wanneer we nieuwe en oude parochianen en zoekenden naar geloof verwelkomen.

Op 11 januari werden de leden van de Beheercommissie en Pastoraatgroep uitgenodigd om te luisteren en te discussiëren over het nieuwe beleid. Vanuit Joannes de Doper waren we daar vertegenwoordigd, stelden kritische vragen en benadrukten het belang van vertegenwoordiging en communicatie. Er zijn gedeeltelijke antwoorden gegeven en de eerste stappen zijn gezet naar positieve verandering.

Gelukkig werd tijdens deze bijeenkomst ook aandacht besteed aan de vrijwilligers, die onze parochie en kernen vormgeven. Het contact tussen parochianen en de vele bijeenkomsten, groot en klein, waar geloof wordt gedeeld, werden gewaardeerd. Al met al was januari een maand vol plezier en moed voor wat komen gaat.

Tot snel!  
*Philippe de Milliano*

U en jij zijn weer van harte welkom...:

**VRIJDAG 19 APRIL.. KERKENVEILING**

### 50 jaar Actie Kerkbalans!!

Wanneer u dit leest is net de 2 weken durende Actie Kerkbalans 2024 afgerond. De lopers hebben de uitnodigingsbrieven rondgebracht en de toezeggingsformulieren weer opgehaald. Heel veel dank aan hen! En ook de ongeveer 300 digitale deelnemers hebben hun documenten via de mail ontvangen.

Allereerst wil ik graag het resultaat van 2023 aan u bekendmaken. Welnu, er is het prachtige bedrag van € 82.036 ontvangen. Dit hebben we met z'n allen toch maar mooi gefikst!

En dan Actie Kerkbalans 2024. Deze werd op 13 januari gestart met een 'aangeklede' koffie voor de kerkbalanslopers en andere parochianen, want Actie Kerkbalans bestaat 50 jaar, dus reden voor een klein feestje.

Middels de beamers werden we verrast met een woordje van Ad Sosef, dé kerkbalansman van het bisdom. Hij benadrukte nog eens de belangrijkheid van de actie en sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de actie, of anderszins. Daarna was er een grote verrassing voor mijzelf: het ontvangen van de, speciaal vanwege de 50-jarige actie, uitgegeven Erepenning Kerkbalans. Een mooi blijk van waardering en inspiratie om door te gaan met het belangrijke werk.

Maar, zoals ik al eens eerder heb gezegd, houdt Actie Kerkbalans niet op na de 2 actieweken, maar gaat het hele jaar door. U wordt dan ook gedurende het jaar met regelmaat op de hoogte gehouden van de stand van zaken, middels de thermometer op de beamers, De Augustinus en de Digitale Nieuwsbrief. En kijkt u weleens op de website? Ook daar vindt u alle informatie terug. Want transparant willen we zijn, want u allen zorgt er met uw bijdragen voor dat we zo'n fijne, vitale geloofsgemeenschap in stand kunnen houden. Onze parochiekern hoopt op wederom een succesvolle Actie Kerkbalans 2024. Alvast hartelijk dank voor uw toezeggingen.

*Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans*



**149 kinderen van de Voedselbank kregen een winterjas. We werkten samen met 7 andere kerken in Katwijk en met de Hema, Takko en Henny's Rits. [www.samenkatwijk.nl](http://www.samenkatwijk.nl)**

*In de Hema werd de jassenactie afgesloten.*

Stichting Samen Katwijk en de voedselbank organiseerden samen een jassenactie voor kinderen. Dankzij de samenwerking van onze kerk met andere kerken, lokale ondernemers en een particuliere donateur konden 149 kinderen van de voedselbank de afgelopen weken kosteloos een winterjas uitzoeken. De succesvolle actie werd op 7 december officieel afgesloten in de Hema, in aanwezigheid van betrokkenen.

Onze kerk is lid van de Diaconale Raad van Stichting Samen Katwijk, met als doel van betekenis te zijn voor alle inwoners van Katwijk. Het idee voor de jassenactie ontstond tijdens overleg met de voedselbank. Voorzitter Aafke van Rijn benadrukt het belang voor kwetsbare gezinnen, waar kinderen veel kosten met zich meebrengen, waaronder de aanschaf van een winterjas.

Klaas Wassens, voorzitter van Samen Katwijk, blikt enthousiast terug op de actie, waarbij de financiële steun van kerken en een particuliere donateur essentieel waren. Hij dankt ook de winkeliers voor hun medewerking. De kinderen konden bij verschillende lokale winkels een winterjas uitzoeken, waarbij ondernemers korting aanboden. Klaas benadrukt de diaconale inzet en hoopt op verdere initiatieven.

Meer informatie over deelnemende kerken is te vinden op [www.samenkatwijk.nl](http://www.samenkatwijk.nl). Deelnemende kerken in de Diaconale Raad zijn onder andere de Hervormde Kerk Katwijk aan den Rijn, Gereformeerde Kerk de Goede Herder in Valkenburg, Nederlands Gereformeerde Kerk in Rijnsburg, Gereformeerde Kerk Open Hof in Katwijk aan den Rijn, Protestantse gemeente Rijns-

burg, Hervormde gemeente van bijzondere aard 'De Rank' in Katwijk, RK kerk H. Joannes de Doper in Katwijk aan den Rijn, en Hervormde Kerk in Valkenburg.

### **Veertigdagentijd: een tijd van bezinning**

In de veertigdagentijd is het een goed gebruik om onszelf te bezinnen op weg naar Pasen. Ook dit jaar willen we ons bezinnen, ons voorbereiden op Pasen. In navolging van vorig jaar zullen we dit jaar op drie donderdagen met elkaar de evangelielezing van de zondag die daarop volgt, dieper ondergaan via **lectio divina**. Een manier van bijbellezen, waarbij de H. Geest ons leidt en helpt om de diepere lagen van het evangelie in ons hart te laten klinken. U bent uitgenodigd om alle drie de donderdagavonden mee te lezen, maar u mag ook één avond komen om te proeven hoe het is om op deze manier uit de Bijbel te lezen. We starten op donderdag 29 februari om 19.30 uur in de pastorie van de H. Joannes de Doper. De tweede avond is op 7 maart en de laatste avond zal op 14 maart zijn. De avonden zullen ongeveer tot 20.30 uur duren.

Ik wens u in ieder geval een goede en inspirerende veertigdagentijd toe.

*Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans*

Lezing rondom Mariabedevaartsoorden  
vrijdag 16 februari 20.30 u de kleine JOANNES  
[marloes.jongeneel@xs4all.nl](mailto:marloes.jongeneel@xs4all.nl)

### 'Zingen is dubbel bidden, veertig jaar lang!'

Geheel verbaasd waren de dames Lia Gaillard en Rini Karremans van parochieel koor Cantemus van onze parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk niet toen ze in de viering van zondag 26 november naar voren werden geroepen. Een trotse vicevoorzitter Martien van Stijn mocht hen als dank voor veertig jaar meer dan trouwe inzet voor dit koor en ook zijn voorganger het Laurentiuskoor de onderscheiding van de Gregoriusvereniging laten opspelden door diaken Winnubst. En 'gestruikt' door Mgr. van Luyn, s.d.b. zochten Gaillard en Karremans met de ook verkregen oorkonde na de uitgesproken warme woorden van dank onder een klaterend applaus van alle kerkgangers hun vaste koorplekje weer op. Zie hier de foto van dit feestelijke moment.



### Twee koorjubilaren

Van Stijn: "De traditie om op het feest van Christus Koning, een hoogfeest in onze katholieke Kerk, onze jubilarissen te huldigen komt voort uit één van de voorgangers van het huidige koor. Want naast het Rijnsburgse Laurentiuskoor was er vroeger het Katwijkse koor St. Caecilia. De feestdag van deze patroonheilige is op 22 november, dus vandaar. En gelukkig kunnen we na de coronajaren na afloop van deze viering er met alle koorleden en dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij een feestelijke middag van maken in 'de kleine JOANNES'. Maar eerst alle kerkgangers daar ontmoeten onder het genot van koffie-plus!"

### Bedanken met een Gregoriuspenning

De beide jubilarissen ontvingen naast de bloemen en oorkonde een Gregoriuspenning. Die naam komt voort uit het feit dat alle leden van koren van de Katholieke Kerk krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid zijn van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Dat is een vereniging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk. "Beide dames zingen nog steeds met heel veel plezier. In die veertig jaar hebben ze heel wat Latijnse en Gregoriaanse liederen gezongen, zo ook diverse Nederlandstalige missen. Maar met de enthousiaste Van der Meij leren beiden, en wij allemaal natuurlijk, er regelmatig ook nieuwe liederen bij. Zo blijf je een beetje bij de tijd ook al ben je al veertig jaar aan het zingen", aldus de bevlogen vicevoorzitter die zelf ook in Cantemus zijn partij meezingt.



### Kerstmarkt Zuiderkruis

Op zondag 17 december 2023 openden de deuren van de grote zaal van 'de kleine JOANNES' om 10.30 uur. Kerkgangers stroomden binnen, kregen koffie en smulden van gebak, terwijl anderen hun favoriete kerststukken uitkozen. Naast kerststukken waren er ook kaarsen, jam, koekjes en kerstkaarten te koop. Opvallend was de aanwezigheid van jongeren, waaronder de 12-jarige Yfke, die in oktober besloot zelfgemaakte kaarsen op de kerstmarkt te verkopen, waarbij ze € 45 verdiende voor de werkgroep.

De opbrengst van de kerstmarkt, € 2.182,20, bracht de Werkgroep Zuiderkruis dichterbij hun doel: € 6.000 bijdragen aan het nieuwe project. Dit project omvat de inrichting van een natuur- en scheikunde lokaal met laboratorium voor de 'Christ of King secondary School' in Mthawira parish, het oosten van Blantyre. Het totaal benodigde bedrag is € 15.000, waarbij de werkgroep samenwerkt met twee andere sponsors.

Het succesvolle evenement sloot af met de aankondiging van de kerstmarkt van 2024 op zondag 15 december en een hartelijk dankwoord aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit fantastische resultaat.

*Kees Heijkoop*

### De Horizon start positief het nieuwe jaar!

Op dit moment zijn er veel problemen in de wereld. Niet alles wordt altijd zoals we hopen. Dit geldt ook in de hoofden van de kinderen. Dan kun je overvallen worden door gedachten als: Dat wordt niets met die toets vanmiddag! Komt het wel goed met het milieu? Wanneer is er geen oorlog meer? Gedachten die het positieve vooruitkijken voor de voeten gaan lopen. En dat is jammer. Want een hoopvol perspectief op het leven is belangrijk voor mens en samenleving. Het helpt ons geloven in groei, in verandering van onszelf en de wereld.

Een van de bijbelverhalen die de kinderen horen gaat over een vijgenboom die geen vijgen levert. 'Dat wordt niks,' denkt de boer, 'laten we de boom omhakken.' Zijn knecht ziet dat anders: 'Geef de boom nog een jaar, dan zien we verder.' Het is een verhaal dat Jezus zijn leerlingen gaf als antwoord op hun vraag: 'Jezus, die mooie wereld van rechtvaardigheid en liefde, dat Rijk van God, wordt dat nog wat? We zien er nog niets van!'

Het wordt echt wel wat! Met het milieu, met het nieuwe jaar, met ieder kind. Soms duurt het wel lang en zie je het nog niet. En soms denk je dat het perfect moet worden, maar dat hoeft helemaal niet. En tegen ieder kind zeggen we er graag bij: "Geloof maar, het komt goed met jou! Want jij *bent* al een prachtig mens, jij bent de moeite waard zoals je bent!"

2024 is een bijzonder jaar. Want in 1924 startte het katholiek onderwijs in Katwijk. Er zal daar zeker nog aandacht voor zijn. Maar hoe dat hoort u later!



Foto: Paul van Houwelingen

### Afscheid 'de kleine JOANNES'

Op 7 januari jl. nam onze gemeenschap afscheid van Piet Hagenaars en Peter van Oorscot als beheerders van 'de kleine JOANNES'. We danken beiden hartelijk voor hun jarenlange inzet. Na hun aankondiging stond de BC voor de uitdaging om een opvolger te vinden voor de diverse taken. Er is bewust onderscheid gemaakt tussen taken voor onze geloofsgemeenschap en taken voor externe partijen die de ruimte huren.

Mieke Schoo is de waardige, jonge en enthousiaste opvolgster geworden. Ze wil de taken gezamenlijk met Philippe uitvoeren. Er zijn veel enthousiaste reacties ontvangen van mensen die bardiensten willen draaien, en de nieuwe groep is klaar voor de start.

Over de zaalverhuur voor externe partijen is nog onduidelijkheid. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld op datum, tijden en beschikbaarheid van vrijwilligers. Vragen hierover zijn welkom!

We zien u graag snel voor een kop koffie!  
Warme groet,  
Mieke Schoo en Philippe de Milliano

### Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,  
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203



Bron: pixabay.com

### Heilig Doopsel

Voor al uw vragen over het Doopsel: e-mail: [secretariaat@joannesdedoper.nl](mailto:secretariaat@joannesdedoper.nl), met als vermelding Heilig Doopsel.

## O V E R L E D E N E N

Petrus Willem (Piet) Pesschier, weduwnaar van Alida Pesschier – Nijgh.

Piet is geboren op 26 juni 1938 en is 21 november overleden.

Dinsdag 28 november was de uitvaartdienst in onze kerk, waarna Piet werd overgebracht naar crematorium Duin- en Bollenstreek te Lisse.

Cornelia Hendrika (Cok) van Tilburg – Oogjen, echtgenote van Cor van Tilburg

Cok is geboren op 17 mei 1946 en is 14 december overleden.

Woensdag 20 december was de uitvaartdienst in onze kerk waarna Cok werd begraven op ons kerkhof.

Hendrikus Marinus (Henk) de Haas, weduwnaar van Annie de Haas - Versteegen

Henk is geboren op 11 september 1943 en is 22 december overleden.

Zaterdag 30 december was de uitvaartdienst in onze kerk, waarna Henk werd begeleid naar crematorium Rhijnhof in Leiden.

Juliana Paulina Maria (Pauline) Haft.

Pauline is geboren op 17 augustus 1926 en is 2 januari overleden.

Maandag 8 januari was de afscheidsdienst in uitvaartcentrum De Laatste Eer in Rijnsburg, waarna Pauline werd begraven op ons kerkhof.

### Voedselmanden

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

# Liturgische Agenda van za. 3 februari t/m zo. 3 maart 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngheesterstraatweg 35
<b>za. 3-feb</b>			
<b>zo. 4-feb</b>	Vijfde zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet en PW Zuidersma presentatieviering Vormelingen / De Vrolijke Noot, koffiedrinken	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Dameskoor / KWD
<b>za. 10-feb</b>			
<b>zo. 11-feb</b>	Zesde zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd Koor / KWD
<b>wo. 14-feb</b>	Aswoensdag	19.30 EV Pastoor Franken / Cantemus	19.30 OCV Diaken Winnubst
<b>za. 17-feb</b>			
<b>zo. 18-feb</b>	Eerste zondag van de Veertigdagentijd	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis, koffiedrinken, KWD	11.00 EV Pastoor Franken / Schola / koffiedrinken
<b>za. 24-feb</b>			
<b>zo. 25-feb</b>	Tweede zondag van de Veertigdagentijd	09.30 EV Pastor Van Vliet / Cantemus	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Gemengd koor
<b>za. 2-mrt</b>			
<b>zo. 3-mrt</b>	Derde zondag van de veertigdagentijd	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor / KWD

Deze vieringen worden gestreamd

## Vieringen door de week februari 2024

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

## Speciale vieringen door de week februari 2024

Woensdag 07 febr.	09.00 u	Verliesviering	H. Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 28 febr.	20.15 u	Rozenkransgebed	H. Willibrord	Oegstgeest



# Liturgische Agenda van za. 3 februari t/m zo. 3 maart 2024

De Goede Herder / Wassenaar  
Stoepplan 4

H. Laurentius en DMG / Voorschoten  
Leidseweg 98

Sint Willibrordus en St.Jozef /  
Wassenaar  
Kerkstraat 77

			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
16.00 EV	Pastoor Franken / cantores				
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet en PW Zuidersma centrale gezinscatechese / Cantor en organist
18.30 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	19.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Dameskoor	19.30 EV	Pastor Van Vliet / Pro Deo
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie / cantores	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor en organist	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Dameskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Magnificat Cantorij
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Pro Deo / koffiedrinken
16.00 EV	Pastoor Franken				

## Vieringen tehuizen februari 2024

Vrijdag	02 febr.	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	Pastor Van Vliet
Woensdag	07 febr.	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Pastoor Franken
Vrijdag	09 febr.	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	Pastor Van Vliet
Vrijdag	16 febr.	11.00 u	Wijckerslooth, Oegstgeest	Pastor Van Vliet
Woensdag	21 febr.	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Woensdag	28 febr.	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Kerkelijk Bureau:**

Leidseweg 102  
tel. 071 – 561 2508  
e-mail:  
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  
website: www.rkvoorschoten.nl

**Secretariaat:** openingstijden:  
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
Tilly ten Thije, e-mail: tilytenthije1@gmail.com

**Parochiekerk:**

H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG  
Voorschoten

**Kerkhofbeheerder:**

Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

**IBAN Bankrek. nr(s)**

alle betalingen/misintenties:  
NL95 RABO 0155 0008 53

**Kerkbalans:**

NL22 RABO 0155 0048 83

**Secretaris Beheercommissie:**

Jacqueline van Beekum  
jmvanbeekum@ziggo.nl

## Agenda

<b>Zaterdag</b> 16.00 uur	<b>3 en 17 februari</b> Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
<b>Zondag</b>  9.30 uur	<b>4 februari</b> Voedselmand Eerste H. Communiebijeenkomst (Bondsgebouw)
<b>Woensdag</b> 19.30 uur	<b>14 februari</b> Aswoensdag
<b>Maandag</b> 9.30 uur	<b>19 februari</b> Vergadering Beheercommissie (Bondsgebouw)
<b>Woensdag</b> 20.00 uur	<b>21 februari</b> Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie)

## Familieberichten

### Overleden

Op donderdag 2 november is op 87-jarige leeftijd overleden: Anna Maria Josefina Zandbergen-Lieverse. Zij woonde de laatste jaren in TOPAZ Vlietwijk.

Op zondag 3 december is op 77-jarige leeftijd overleden: Elisabeth Emerentia Maria Grundeken. De laatste jaren woonde zij in Leiden. De begrafenis was op vrijdag 8 december op het parochiekerkhof.

Op maandag 4 december is op 86-jarige leeftijd overleden: Sabine Marie Pauline Francisca Gonsalves-van Mierlo. Als zorgzame echtgenote, moeder en oma zullen we haar missen!

Sabine is jarenlang vrijwilliger geweest van de Bloemengroep. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest in Vlietwijk en 't Hofflants Huys.

Zij woonde op de Haydnlaan, maar werd de laatste tijd verpleegd in Gouda. De uitvaart was op zaterdag 9 december in de H. Laurentiuskerk. waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

Op donderdag 14 december is op 89-jarige leeftijd overleden: Catharina Maria Theresia Meester-de Bruijn. Ze woonde ruim 50 jaar aan de Mulderlaan en het laatste jaar in Topaz Vlietwijk. Cato heeft jarenlang

het zaaltje bij de Moeder Godskerk beheerd. Ze was het sleuteladres en verzorgde feestjes en samenkomsten. Ze stond altijd klaar voor haar gezin en voor anderen.

Ze gaat heel erg gemist worden door haar man, waar ze ruim 60 jaar mee getrouwd was, door haar kinderen en vooral ook door haar kleinkinderen.

De crematie heeft vrijdag 22 december in besloten kring plaatsgevonden.

Op maandag 1 januari is op 92-jarige leeftijd in Voorschoten overleden: Bertha Wilhelmina Catharina Maria van Truijen-Kerckhoff. Zij woonde op de Nassaukade, maar de laatste jaren verbleef zij in Huize Adegeest. Als zorgzame moeder was de rode draad in haar leven: het verzorgen van kinderen. Haar man Victor is in september jl. overleden.

De uitvaart was op maandag 8 januari in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.



## Altaarbloemetje

Tijdens de eucharistieviering staat op het voorste altaar een klein bloemstukje. Dit wordt gemaakt door de Bloemengroep. Het is een mooie gedachte dat het bloemstukje tijdens de viering op het altaar staat en daarna als verbondenheid met de aanwezigen bij de viering bij een parochiaan wordt gebracht.

Dit altaarbloemetje is bedoeld voor parochianen in moeilijke tijden bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van

een dierbare, maar ook in heel vreugdevolle tijden zoals een huwelijksjubileum. Soms kan het ook zijn dat het een blijk van bemoediging is. Er is dus niet alleen een verdrietige reden, maar zeker ook een positieve reden waarom iemand het altaarbloemetje krijgt.

Vaak draagt het Wijkcontact iemand aan, maar ook u, als parochiaan, kunt laten weten aan het Kerkelijk Bureau dat u iemand kent die in aanmerking komt voor een altaarbloemetje.

Er is bewust voor gekozen dat iedereen het bloemetje bij een parochiaan kan afgeven.

Uit de reacties die wij ontvangen, blijkt dat dit gebaar bijzonder wordt gewaardeerd. Soms wordt volstaan met het afgeven aan de deur, maar vaak is het ook een bijzonder bezoek aan huis.

Dus als u iemand weet die in aanmerking komt voor een altaarbloemetje, laat het dan even weten aan het Kerkelijk Bureau.

*Tilly ten Thije*  
Voorzitter Pastoraatgroep



### Opbrengsten MOV acties 2023

Beste parochianen,  
Met dit bericht willen we graag weer een overzicht geven van de opbrengsten van MOV-acties in de parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods in Voorschoten over 2023:

- Extra collecte op 12/2 voor de aardbevings-slachtoffers in Turkije en Syrië € 557,90
- Vastenactie voor het eigen project in Malawi: € 1.300,95
- Week Nederlandse Missionaris: € 356,65
- Miva: € 407,15
- Wereldmissiedag van de kinderen: € 341,70
- Missio Wereldmissiemaand: € 391,41
- Adventsactie: € 1316,05
- 4 Diaconiecollectes voor de Stichting Leergeld: totaal € 810,40.

Wederom mooie bedragen; heel hartelijk dank voor uw gulle gaven.

En dan zijn er nog vele giften rechtstreeks naar de goede doelen overgemaakt, waarvan alleen parochie-breed een overzicht is. Hartelijk dank!

We hopen in 2024 weer op u te mogen rekenen.

Werkgroep MOV Voorschoten,  
*Hans van Vliet en José Wouters*

### Heeft u nog tijd?

In onze parochiekern zijn veel vrijwilligers actief. Voor een aantal activiteiten kunnen we nieuwe vrijwilligers gebruiken. We vinden het heel gewoon dat diverse taken binnen onze parochiekern goed verlopen. Maar zonder vrijwilligers gaat dit niet lukken!

Daarom doen we een beroep op u.

Sommige functies zijn 1x per 6 weken. Andere vragen meer tijd. Misschien bent u net met pensioen en zoekt u zinvolle tijdsbesteding.

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende vacatures:

Koster zijn is een belangrijke taak. Zowel vóór, tijdens als na de eucharistieviering vervult u een onmisbare functie. Tijdens de viering is de lector een belangrijke schakel.

Onlangs zijn 2 vrijwilligers van de kindervoordienst gestopt. Daarom zijn we ook hiervoor op zoek naar vrijwilligers. Gezinnen met kinderen komen van buiten onze parochie speciaal voor onze kindervoordienst. Voor bovenstaande functies geldt dat u via een rooster wordt ingedeeld. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

Voor het Dameskoor dat op maandagmiddag repeteert om 13.30 uur in het Bondsgebouw en voor het Laurentiuskoor dat op dinsdagavond om 19.45 uur repeteert in het Bondsgebouw zijn we op zoek naar nieuwe leden. Het Dameskoor zingt niet alleen in de viering op zondag, maar ook bij uitvaarten of huwelijksvieringen.

Of misschien wilt u in uw eigen wijk contactpersoon zijn voor onze parochiekern en bezoekt u graag mensen. Heeft u groene vingers en wilt u op donderdagmiddag actief zijn in de pastorietuin en het kerkhof?

Kortom er zijn veel activiteiten waar wij uw inzet kunnen gebruiken. Heeft u interesse, belt u dan naar het Kerkelijk Bureau 071-5612508 of mail naar: [Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl](mailto:Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) dan nemen we contact met u op.

*Tilly ten Thije*  
Voorzitter en lid Pastoraatgroep vrijwilligers

### Vastenmaaltijd

In de veertigdagentijd zullen twee vastenmaaltijden gehouden worden op:

19 februari a.s., om 18.00 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100.

21 maart a.s., om 18.00 uur in 't Voorhuys bij de Dorpskerk, Kerkplein 2.

Het is hiervoor nodig om zich van tevoren aan te melden bij ds. Freek Bakker, [f.l.bakker51@hotmail.com](mailto:f.l.bakker51@hotmail.com) of [freek.bakker@dorpskerkvoorschoten.nl](mailto:freek.bakker@dorpskerkvoorschoten.nl).

### Filmavond

In de veertigdagentijd zullen ook twee filmavonden georganiseerd worden op:

19 februari a.s.: 'Still Alice' (Richard Glatzer en Wash West, 2014), om 19.40 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100. Deze film gaat over een docente aan de Columbia Universiteit, die op haar vijftigste te maken krijgt met geheugenstoornissen. Het valt niet mee om als onafhankelijke vrouw met de gevolgen van de diagnose die zij krijgt om te gaan. Een diep indrukwekkende film.



21 maart a.s.: 'Drunk' (Thomas Vinterberg, 2021), om 19.40 uur in 't Voorhuys bij de Dorpskerk, Kerkplein 2. Er bestaat een theorie dat elke dag een slokje alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en de creativiteit verhoogt.

Gesteund door deze theorie, beginnen Martin en zijn drie middelbare school collega's aan een experiment, waarbij ze de hele dag een constant en weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem handhaven. Maar vervolgens gaat het toch niet goed.

Freek Bakker, tel. 06-13805668, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com



### In gesprek met Frank ten Have

In de schaduw van de H. Laurentiuskerk gaan we, redactie van De Augustinus, op bezoek bij Frank ten Have, hij is de nieuwe penningmeester van het Parochiebestuur en per 1 november 2023 voorzitter van de Beheercommissie van de Laurentiusparochie.

We worden warm en hartelijk ontvangen en worden voorzien van koffie, thee en wat lekkers.

Hij is een geboren en getogen Voorschotenaar en heeft bijna zijn hele leven op de Leidseweg gewoond, niet altijd op hetzelfde huisnummer maar toch.

Zijn ouders waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, zijn moeder hier in Voorschoten, zijn vader in Twente. Na de oorlog werd er aan verzetsmensen een reis aangeboden door de Stichting 40-45, daar hebben beiden gebruik van gemaakt en elkaar in 1946 in Zwitserland leren kennen. Zijn vader is naar Voorschoten gekomen en daar zijn ze uiteindelijk getrouwd. In Leiden begon zijn vader een bedrijf, waar Frank ook in de schoolvakanties meehielp.

De vader van zijn vrouw is afkomstig uit Polen, het gezin heeft in Wassenaar gewoond. Met oudjaar worden in huize Ten Have Poolse oliebolletjes gebakken met wodka en rum, Frank bracht ze dan rond bij familie en vrienden en ook bij de pastorie. Daar was pastoor Paardekooper altijd erg blij mee. In de Galmgaten, het toenmalige parochieblad, stond dan ook altijd de opmerking 'bedankt voor de oliebolletjes'. De band met de Kerk was goed, ook van huis uit.

Hij is even uit Voorschoten weg geweest voor zijn studie, maar als 22-jarige zat hij al in de gemeenteraad van Voorschoten en toen de zittende wethouder Marselis stopte, nam hij in 1990 zijn plaats van wethouder in. In die periode was hij ook heel druk bezig met zijn werk, veel stukken lezen tot in de late uren en veel vergaderingen die ook voorbereid moesten worden. Inmiddels was hij ook vader geworden en toen zijn derde zoon geboren zou worden in oktober kwam dat helemaal niet goed uit volgens zijn agenda, gelukkig heeft hij toen de knop omgedraaid en gekozen voor zijn gezin.

Hij was werkzaam op het Ministerie van Financiën en bij de gemeente Den Haag, en uiteindelijk gaan werken bij Deloitte, waar hij 15 jaar partner is geweest. Toen hij daar - tijdens corona - met pensioen moest en zijn oud-collega, Hans Horlings, aan het virus overleed, heeft hij nog tijdelijk het wethouderschap van hem overgenomen in de gemeente Midden-Delfland. Al met al een druk bezet werkzaam leven.

Hij heeft 3 kinderen die allen het ouderlijk nest hebben verlaten en met hun partners samenwonen in Voorburg, Den Haag en Utrecht. Binnenkort wordt het eerste kleinkind geboren, een kleinzoon, daar ziet hij met verlangen naar uit.

We vragen naar gedenkwaardige momenten uit zijn leven. Daar noemt hij zijn huwelijk, de geboorte van drie gezonde kinderen, maar ook een mindere periode wordt genoemd. Tijdens zijn drukke leven kreeg hij te maken met een hevige burn-out, hij vertelt: ik kon helemaal niets meer en door de stress verloor hij in heel korte tijd zijn haar. Het heeft ruim een jaar geduurd voor hij weer de 'oude' was, maar het is een goede leerschool geweest.

Nu kan hij het rustiger aan doen en vindt dat je na een werkzaam leven iets terug moet doen, vandaar de bekleding van de functies binnen de parochie.

Er is nu ook meer tijd voor zijn hobby's: Tuinieren, lezen, reizen en Italiaanse wijnen. Hij heeft familie in Italië, waar hij en zijn vrouw regelmatig naar toe gaan. Gezamenlijk met zijn twee zwagers importeren en verkopen ze Italiaanse Niche-wijnen. Naast een wijncursus heeft hij inmiddels ook een cursus Italiaans gedaan.

We zijn benieuwd hoe hij in het bestuur van de parochiekern Voorschoten terecht is gekomen. Dat is op verzoek van de toenmalige voorzitter Bernhard Reuser geweest, die stopte met die functie. We mogen blij zijn met zo'n bevoegen mens in het bestuur. We praten nog wat verder over dingen die ons bezig houden en vervolgens gaan we weer huiswaarts. Het was naar ons gevoel een mooi gesprek met een fijn iemand.

*Corry Zoetemelk  
Mini Focke*

### Aswoensdag 14 februari

Op woensdag 14 februari a.s. wordt de vastentijd begonnen met Aswoensdag! Door de Aswoensdag bewust te beleven, kunnen we een goed begin maken met de veertigdagentijd: een 'heilige' tijd en een 'sterke' tijd. Een kleine zeven weken, die we als kans mogen zien om ons voor te bereiden op Pasen, om ons gelovige leven een impuls te geven. De veertigdagentijd kan ons ook op het spoor brengen van dingen méér of anders doen: Tijd voor stilte, bezinning en gebed, tijd voor de kerk, tijd voor elkaar.



### Presentatieviering communicanten

De Eerste H. Communie is een groot feest. Niet alleen voor de eerste communicanten, maar ook voor de ouders, het gezin, de peter en de meter en de opa's en oma's. Inmiddels zijn de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie volop begonnen en hebben de eerste bijeenkomsten met de ouders en de kinderen plaatsgevonden.

In aanloop naar dit vreugdevolle moment, nodigen we u van harte uit voor de presentatieviering, waarin onze 6 communicanten zich zullen voorstellen aan de ge-

hele geloofsgemeenschap, aan u dus. Het is een prachtige gelegenheid om onze jongste parochianen te verwelkomen in ons midden.

De presentatieviering zal plaatsvinden op 10 maart 11.00 uur - 12.00 uur.



### Even voorstellen: Maarten 't Hoen

Sinds deze zomer help ik mee in de Pastoraatgroep en ik stel mij graag even voor aan de parochie. Ik ben Maarten 't Hoen, 35 jaar, getrouwd met Edith en we hebben twee kinderen: Jacob (4) en Gabriëlle (2). Ik werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waar ik onderzoek doe naar mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld over de effecten van mobiliteit op het milieu. Wij wonen in Leidschendam, in Duivenvoorde, vlakbij de voetbalvelden langs het spoor.

We zijn komen kijken bij de kerk in Voorschoten, nadat Edith ontdekte dat hier elke week kinderwoorddienst is! Ik voel me gezegend dat we zo'n warme en hartelijke parochie in de buurt hebben kunnen vinden. We voelden ons meteen welkom vanaf de eerste keer dat we in de kerk kwamen (zelfs met twee kleine kinderen, die het toch wel moeilijk vinden om stil te zijn). Het is een levendige en actieve parochie, met veel betrokkenheid. Daar is de inzet van vrijwilligers hard voor nodig en ik draag daar graag een steentje aan bij, ook al is het soms een uitdaging met het drukke gezinsleven.

In de Pastoraatgroep heb ik vooralsnog de portefeuille 'liturgie' gekregen en help ik met het coördineren van de kinderwoorddienst. Ik hoop jullie allemaal nog beter te leren kennen!

*Groeten van Maarten 't Hoen*

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: [c.zwaard@planet.nl](mailto:c.zwaard@planet.nl)

#### Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 9 februari 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: [mimpen08@outlook.com](mailto:mimpen08@outlook.com))

## Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Secretariaat:**  
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar  
tel. 070 -517 8278  
e-mail: herder20@bart.nl  
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

**Openingstijden:**  
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
zie St. Willibrordus en St. Jozef

**Parochiekerk:**  
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ  
Wassenaar

**Mariadagkapel:** dagelijks open van 10-16 uur

**Kerkhofbeheerder:**  
Funam, tel. 06 4269 3000

**IBAN Bankrek. nr**  
NL73 INGB 0000 0201 43  
voor misintenties: o.v.v. misintenties  
voor: (desbetreffende naam)

**Secretaris Beheercommissie:**  
zie St. Willibrordus en St. Jozef



Ensemble Archipel tijdens de uitvoering van Händel's Messiah. Foto: Ensemble Archipel

### De Goede Herder midden in de wereld

Markant staat aan het einde van de Wittenburgerweg bij de rotonde met de Stoeplaan in Wassenaar-Zuid De Goede Herder. Hij waakt er geduldig over zijn schapjes. Sinds geruime tijd fungeert deze prachtige kerk ook als parochiekerk van de in Den Haag gevestigde Franstalige parochie. Daarnaast viert De Goede Herder in 2024 zijn tiende jaar als muzikaal middelpunt voor concerten van overwegend religieuze muziek, uitgevoerd door Ensemble Archipel.

Afgelopen 17 december, derde zondag van de advent, voerde dit ensemble onder leiding van Anneke Huitink voor een volle kerk de Messiah van Händel uit. Koor, solisten en orkest zongen en speelden dit absolute meesterwerk uit de barok zoals het hoort: op hoog niveau. Het zal deze Goede Herder goed hebben gedaan dat ruim 400 muzikliefhebbers de banken vulden.

De tiende verjaardag als concertlocatie van Ensemble Archipel zal gevierd worden met een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach op Palmzondag 24 maart en een muzikale omlijsting van de dodenherdenking op 4 mei. Rond Allerzielen staat het jaarlijkse gedachtenisconcert van de Raad van Kerken op het programma. En wie weet weer een heerlijke Messiah met glühwein in de pauze als opmaat voor kerst.

Kortom: de Goede Herder is een inspirerende alleskunner: hij brengt zijn schapen bij elkaar en laat ze genieten van mooie muziek die ook een bron van zingeving in het dagelijkse leven kan zijn.

*Kees van Bergen (lid Ensemble Archipel)*

Het doet de redactie deugd om te kunnen melden dat, met ingang van het volgende nummer van De Augustinus, een serie zal worden gepubliceerd over de bouw van De Goede Herderkerk.

De schrijver van deze serie, Wim Tordoir, heeft bij de samenstelling ervan kunnen putten uit een unieke bron, zijnde de originele aantekeningen en zwart-witfoto's van de bouwpastoor (pastoor Ch.N.J. Meijsing).

De aantekeningen en foto's bieden een uniek inzicht in de manier waarop destijds de bouw van De Goede Herderkerk tot stand is gekomen.

Bijgaand het portret van pastoor Meijsing.



Pastoor Meijsing bij zijn 40-jarig priesterjubileum in 1944, geschilderd door J. van Es



# Wassenaarse communicanten 2024

Anna, Felix, Gloria, Julia, Juliette, Leonardo, Marilène, Ricardo, Sofia & Thomas



*Dit zijn onze communicanten. Ze zijn al een tijdje bezig met de voorbereiding op hun Eerste H. Communie. Ze stellen veel goede vragen! Op 10 maart stellen ze zich verder aan u voor in de kerk. Tekst werkgroep EHC. Foto's: Tjeppe.*

## Wassenaarse vormelingen

Het vormselproject is van start gegaan met de eerste ouderavond. Erg mooi om te zien dat van de lichte Wassenaarse communicanten 2020 maar liefst acht kinderen meedoen aan het vormseltraject. Dat is bijna de hele groep compleet en het is een hoger aantal dan de laatste jaren.

In totaal zijn er voor de hele parochie 23 aanmeldingen. De kinderen hebben bijeenkomsten afwisselend in de verschillende kerken van onze parochie. De vormelingen stellen zich voor op 4 februari om 9.30 in de Joannes de Doperkerk te Katwijk. De viering van het H. Vormsel zal plaatsvinden in Katwijk op 18 mei a.s. om 19.00 uur (dus niet zoals eerder bericht op 26 mei om 9.30 uur).

Gezinskerk Wassenaar

## Activiteiten Gezinskerk februari

Op de tweede zondag van de maand hebben we gewoonlijk onze gezinszondag met kinderwoorddienst. Op 11 februari is de opzet anders. We ontvangen deze keer de parochiële gezinscatechese. De viering van 9.30 uur is een gezinsviering en er zal dus geen kinderwoorddienst zijn.

Na afloop van de viering is er een catecheseprogramma voor de gezinnen. Iedereen krijgt op zijn of haar leeftijdsniveau catechese. Lees hierover meer op pagina 8 van het parochieblad. We hopen op een grote opkomst van Wassenaarse gezinnen; ook omdat het een kans is om gezinnen uit de andere dorpen te ontmoeten.

Gezinskerk Wassenaar



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**De Sloep:**  
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar  
tel. 070 – 511 8133  
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl  
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

**Secretariaat:** openingstijden:  
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
Ton Beijersbergen,  
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

**Mariakapel:**  
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

**Kerkhofbeheer:**  
tel. 070 - 511 8133

**IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)**  
NL95 INGB 0000 1164 56  
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96  
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef  
parochiekern

**Secretaris Beheercommissie:**  
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

## Kerstvieringen 2023

Het was toch weer bemoedigend om te zien dat er weer drie mooie kerstvieringen waren in december.

Daarbij zorgden drie koren voor de muzikale begeleiding: bij de gezinsviering een gelegenheidskoor, in de nachtmis Pro Deo (zie foto), en 's morgens de Magnificat Cantorij. Leden van Pro Deo en de Magnificat Cantorij gaven elkaar nog extra ondersteuning.

Dan is het mooi om te zien dat de kerken zo vol waren; er waren minstens 1000 parochianen in de vieringen aanwezig.

Laten we elkaar blijven inspireren.

*Gabrie Lansbergen*



### Gezinsviering op Kerstavond

*Het was een mooie viering met als voorganger Leo Eishout. De viering werd opgeluisterd door ons traditionele gelegenheidskoor o.l.v. Mark en Ingrid. Zij gaven de viering een goede boost! Ontzettend mooi ook dit jaar was het grote aantal kinderen dat actief deelnam. Dit waren maar liefst 45 kinderen die actief waren; verkleed, als misdienaar, in het koor of als lector. En sommigen vervulden dubbelrollen! De kinderen waren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar oud. Hoe geweldig is het dat ook onze tieners en jong volwassenen actief blijven meedoen!*

*Gezinskerk Wassenaar.  
Foto: Gabriele Lansbergen*



*Zo vol was de kerk tijdens de kerstvieringen.  
Foto: Gabriele Lansbergen*



*Pro Deo en de Magnificat Cantorij ondersteunden elkaar tijdens de kerstviering. Foto: Gabriele Lansbergen*



## Uit de Beheercommissie

De Beheercommissie van Gezamenlijk Wassenaar draait nu al weer twee jaar. Een aantal onderwerpen die de laatste maanden behandeld zijn:

- Warenar en parochiehuis. Helaas is de toekomst van de Warenar nog steeds niet duidelijk. Als het nodig is kunnen we wel een ruimte in de Warenar huren voor grotere bijeenkomsten.
- Onderhoud van beide kerken vraagt voortdurend aandacht. Voor de St. Willibrorduskerk is weer voor 4 jaar rijkssubsidie gekregen.
- De bijsacristie is opgeknapt en wordt nu ingericht voor kleinere bijeenkomsten en voor de kinderen.
- Het vloerkleed op het priesterkoor is nog één keer schoongemaakt.
- Er is goedkeuring van het bisdom om het geluid in de kerk te verbeteren; tegelijk met de verbetering van Electra etc.
- Gelukkig zijn de gasprijzen weer wat lager. Maar we blijven aandacht geven aan de energiekosten; deze zijn toch nog steeds vrij hoog.
- Désirée, secretaris van het Parochiebestuur, is met ingang van het nieuwe jaar vertrokken met haar secretariaat naar Oegstgeest.
- Begroting voor 2024 is gemaakt. We hopen weer op een succesvolle Actie Kerkbalans.

*Gabrie Lansbergen,  
voorzitter Beheercommissie*



*Gabrie Lansbergen ontvangt de cheque van de kerkbazaar. Foto: werkgroep kerkbazaar.*

## Kerkbazaar

Ondanks het slechte weer was de kerstbazaar van 18 december een groot succes! Er was veel aanloop en de mensen kochten buiten de kerstspullen van alles en nog wat. De kramen zagen er dan ook geweldig leuk uit. Er was van alles en nog wat te doen, van aparte speel- en knutselhoek voor de kinderen tot een loterij met leuke prijzen.

Ook de kofficorner werd enorm druk bezocht, met enorme dank aan Pro Deo die allemaal wel wat gebakken hadden of soep hadden gemaakt, echt super!!! Het was de eerste kerstbazaar in de Willibrorduskerk, na jarenlang in de Jozefkerk te zijn geweest. Dus het was best wel spannend hoe het allemaal zou gaan, ook qua vrijwilligers, maar er waren zoveel mensen die spontaan aanboden om te helpen, het liep allemaal heerlijk soepel en gemoedelijk. Het was een feest om het te organiseren en te doen, Met grote dank aan iedereen, volgend jaar weer zou ik zo zeggen! Om 16.00 uur kon de pastoor een cheque van € 1250,- overhandigen aan Stichting Spelenderwijs, die er enorm blij mee waren. Met dit bedrag konden ze nieuwe bolderkarren kopen.

Tijdens de laatste afsluitende vergadering mocht ik aan Gabriele Lansbergen, voorzitter van de Beheercommissie, een cheque overhandigen ter waarde van € 1750,-.

Bij elkaar bracht de bazaar dus niet alleen € 3000,- op, maar vooral een grotere gemeenschapszin!

*Marian Noordover*



*De vrijwilligers van de kerkbazaar, foto: Gabriele Lansbergen*



Op tweede kerstdag, 26 december jl. ontving Adrián het H. Doopsel. Moge hij zich zijn hele leven lang innig verbonden weten met Jezus Christus. Foto: familie-archief

## Kerkbalans 2024

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat in 2024 vijftig jaar. Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse actie kerkleden om een financiële bijdrage voor hun plaatselijke parochie/gemeente. Bij de landelijke start van Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari stonden dan ook deze vrijwilligers centraal. Door heel Nederland werden voorgedragen vrijwilligers verrast met een speciale jubileum-erepenning. In Wassenaar waren dat : Clara Zandbergen en Jan Klein. Meer dan 600 vrijwilligers zijn voorgedragen door hun eigen lokale parochie of gemeente voor een erepenning als waardering voor hun inzet.

Nog steeds leidt de jaarlijkse inbreng van onze parochianen tot een goede bijdrage om de vereiste uitgaven mede te dekken. Dit jaar is er weer een gezamenlijke begroting gemaakt voor heel RK Wassenaar. Onze Actie Kerkbalans in Wassenaar startte op 20 januari met een gezamenlijke bijeenkomst van de vrijwilligers die de brief met de lokale actiefolder en een antwoordkaart gingen rondbrengen. Het is handig om in onze administratie het bankrekeningnummer, telefoonnummer en emailadres te hebben. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en antwoord. In de afgelopen jaren bleek uit onderzoek van Actie Kerkbalans dat naast het delen van het geloof, het omzien naar elkaar een belangrijke waarde is voor kerkleden, zo vertelt Anna Kruse, woordvoerder namens Actie kerkbalans.

Bijgaand vindt u een afbeelding van de voorkant van de informatiefolder en een foto met een aantal vrijwilligers (Jacco Willem met een aantal Syrische vluchtelingen uit Duinrell, o.l.v. van Ineke de Jong), bezig om de brieven met folder etc. in te steken; in totaal ca. 3500 in Wassenaar. Mede namens de leden van de Pastoraatgroep en de Beheercommissie wens ik u nog een goed en gezond 2024 toe; laten we omzien naar elkaar.

Gabrie Lansbergen

# 2024 50 jaar Actie Kerkbalans



Onze gewaardeerde vrijwilligers, foto: Gabrie Lansbergen

## Gezinszondag 14 januari

De eerste gezinszondag van het nieuwe jaar was goed en enorm gezellig. De kinderen hadden kinderwoord-dienst en mochten daar ook een jaarheilige trekken. Een heilige om in 2024 beter te leren kennen en ook om bijzonder om voorspraak te vragen. Ook de volwassenen mochten een jaarheilige trekken bij het koffiedrinken.

Het is alweer een paar jaar een traditie in onze St. Willibrorduskerk; het geeft leuke en bijzondere momenten. Bij het koffiedrinken was er gezorgd voor zelfgebakken versnaperingen met dank aan een van onze moeders, Muriel! Ook veel dank aan Thea die het koffiedrinken regelt met behulp van mensen van de Gezinskerk. Ondertussen vermaakten de kinderen zich fijn in De Sloep met knutselen en kleuren. Ook daar was er meer dan genoeg aan zelfgemaakte hapjes.

Voor de communicanten was er aansluitend nog hun catechesebijeenkomst met Marian en Patricia. Ze hebben eerst teruggekeken op de vorige keren. Daarna hebben ze over bidden gesproken: Wat is bidden?; en ook: hoe kun je bidden? Ze hebben vervolgens de sacristie bekeken en ook een kijkje genomen in de kluis; wat de kinderen altijd spannend vinden. Ze hebben de monstrans bekeken en gehoord waar die voor is en ook de speciale Van Woessinkelk. Daarna was het tijd voor een bezoekje aan het tabernakel. Daar hebben ze een tientje van de rozenkrans gebeden. Het was een bijzonder mooie bijeenkomst met geweldige communicanten!

Gezinskerk Wassenaar



Een lekker hapje na de mis ging er wel in bij onze kinderen. Foto: Gezinskerk



Foto: MdM

## Gospelkoor zong op 12 oktober

Het gospelkoor Soul2Soul verzorgde op 12 oktober jl. de muzikale omlijsting met veel enthousiasme van de viering in onze kerk.

Dat hun zang werd gewaardeerd door de kerkgangers (zie foto), bleek wel uit het feit dat deze kerkgangers tot tweemaal toe enthousiast applaudiseerden aan het einde van de viering.

Wij hebben ze inmiddels voor volgend jaar weer uitgenodigd om de viering op te luisteren met hun muziek.

Louis Brackel



Soul2Soul, foto: L. Brackel



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Pastorie:**

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest  
tel. 071 – 517 5304  
e-mail: [pastorie@willibrordoegstgeest.nl](mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl)  
website: [www.willibrordoegstgeest.nl](http://www.willibrordoegstgeest.nl)

**Secretariaat:** openingstijden:  
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**

Els van Leuken, e-mail: [vanleukenels@gmail.com](mailto:vanleukenels@gmail.com)

**Parochiekerk:**

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

**Mariakapel:**

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

**Kerkhofbeheer:**

tel. 06 3368 9445

**IBAN Bankrek. nr(s)**

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

**Secretaris Beheercommissie:**

Elly Eilers, e-mail: [keilers@casema.nl](mailto:keilers@casema.nl)

### Wij gedenken

...**Huub Verdegaal**, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Huub werd op 12 mei 1939 in Hazerswoude geboren en overleed op 22 november. Zijn afscheid en crematie vonden plaats op dinsdag 28 november in crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse.

...**Antonia Maria Johanna (Tonny) Gordijn**, weduwe van Gilbert Cohen, (schoon)moeder en oma. Tonny werd op 29 november 1951 in Leiden geboren en overleed op 27 november. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 1 december in de H. Willibrordkerk, waarna Tonny is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk.

...**Fons van Teijlingen**, weduwnaar van Joke van Teijlingen-Derksen, (schoon)vader en opa. Fons werd op 9 juni 1944 in Leiden geboren en overleed op 1 december. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 7 december in de H. Willibrordkerk, waarna Fons door zijn gezin is begeleid naar het crematorium Rhijnhof in Leiden.

...**Bertha Piekhaar- de Beauvesier Watson**, weduwe van Robert Piekhaar, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Bertha werd geboren op 28 april 1936 en overleed op 15 december. De afscheidsviering vond plaats vrijdag 22 december in de H. Willibrordkerk, waarna Bertha bij haar man is begraven op het kerkhof naast de kerk.

...**Sophia Johanna Elisabeth (Fiet) de Groot-van Bellen**, weduwe van Ton de Groot, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Fiet werd geboren op 27 juni 1927 en overleed op 20 december. Het afscheid vond plaats op donderdag 28 december in de H. Willibrordkerk, waarna Fiet is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk.

*Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.*



Foto: Bert Gerritsen

### Inbraak in de Mariakapel

In de nacht van Oud op Nieuw is ingebroken in de Mariakapel. Er is niets gestolen of gesloopt, er is wel een glas- in- loodraam aan diggelen. Daarlangs zijn ze binnen gekomen en door het knielbankje onder het raam te zetten ook weer naar buiten gegaan.

Gelukkig was/waren de dief/dieven er al vandoor toen de inbraak vroeg in de morgen ontdekt werd.

De politie is geweest en er is aangifte gedaan.

Op Nieuwjaarsdag is de ravage door een aantal vrijwilligers opgeruimd.

Op de foto's: de buitenkant van de Mariakapel en de ravage in de kapel.

*Els van Leuken*



Foto: Connie de Rooij



Henk Heemskerk met zijn schapen in de kerk, foto: diaken Peter Winnubst

### Drie koninginnen op 7 januari

Op 6 januari vieren we de Openbaring van de Heer, ook wel Driekoningen genoemd. Na de viering op zondag was er koffie, thee en limonade. De dames van de koffiegroep hadden drie tulbandcakes gebakken met in iedere cake een boon. U kent de traditie waarschijnlijk wel: wie een boon in zijn plakje cake aantreft is koning (of koningin). Zij hoefden niet te trakteren, maar gingen wel op de foto voor OKe en De Augustinus.

Els van Leuken

### Kerstmis 2023

De kleuterviering, gezinsviering en kerstnachtmis trokken dit jaar veel bezoekers, wat een mooi samenzijn creëerde.

De aanwezigheid van de schapen van Henk Heemskerk maakte de kleuterviering extra bijzonder.

Over het geheel genomen was de kerstbeleving dit jaar prachtig en hartverwarmend.

Zelf was ik bij alle vieringen, in de nachtmis en op kerstochtend samen met emeritus bisschop Mgr. A. van Luyn sdb.

Met veel dank aan de vrijwilligers die hebben voorbereid en meegewerkt: de bloemengroep, de mensen die de kerststal hebben gezet en de kerk hebben versierd, de leden van het Gemengd Koor die de kleuter- en gezinsviering opluisterden, de koren die op kerstavond en kerstochtend hebben gezongen, de makers van de boekjes en degenen die tussen de vieringen voor de inwendige mens hebben gezorgd.

Diaken Peter Winnubst



Drie koningen en drie koninginnen: foto: EvL



### Driekoningen in Duitsland?

Hebt u ook die leuke reis gemaakt naar Keulen voor het bezoeken van de kerstmarkt daar? Dat overweldigende feest van kraampjes in een oerwoud van kerstbomen met allerlei Weihnachtsartikelen? De eettenten met Brot und Bratwurst? Een bijzondere ervaring, gedeeld met die duizenden anderen. Het was de voorbereiding op het feest van Kerstmis. Maar als u dit leest is het hele kerstfeest alweer voorbij. In de RK Kerk wordt dat kerstgevoel toch nog even vastgehouden door de lezingen van de zondagen na Driekoningen. Op deze zondagen wordt de openbaring (Epifanie) van de zending van Jezus verder uitgesproken.

Die drie koningen: wie waren ze toch? Wist u dat men in Keulen de overblijfselen van hen in een prachtig koperen reliekschrijn bewaart? De vrouw van de eerste christelijke Romeinse keizer Constantijn, Helena, heeft ze 'gevonden' in 344, net zoals het kruishout en andere relieken. In 2024 zijn wij kritisch en denken aan oplichterij, maar er werd in die tijd en nu nog steeds echt in geloofd! In de loop van de eeuwen werden de relieken uiteindelijk geschonken aan Keulen! Zo werd deze stad een bedevaartsoord ter herinnering aan dat driemanschap. Voor de pelgrims werd er een insigne gemaakt, waarmee de vrome pelgrim thuis kon laten zien, dat de tocht naar Keulen niet voor niets was geweest. Hierbij een afbeelding ervan. Wellicht hebt u ze gemist? Vergeten te kopen? De volgende keer dan!

*Dik Kompier*

### Nieuwe werkplek voor Désirée de Bruijn

Na de sluiting van de Jozefkerk in Wassenaar verhuisde Désirée naar De Sloep bij de St. Willibrord-

kerk aldaar. Die ruimte werd echter te klein en omdat zij veel overleg heeft met Charlotte van Steijn, was dit een goede oplossing. Diaken Peter Winnubst wisselde bereidwillig zijn kamer in voor een kleine spreekkamer.

Donderdagochtend 4 januari werd Désirée hartelijk ontvangen op de pastorie. Onder toezien oog van hond Keessie knipte zij het lint voor haar kamerdeur door.

*Els van Leuken*



Foto: Pim Kouwenhoven

### Woord van acoliet Francis voor het nieuwe jaar

Mijn naam is Francis Kasibante, leraar van beroep. Ik ben als acoliet vrijwilliger in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Ik doe ook vrijwilligerswerk op de begraafplaats van de kerk, een vredige groene ruimte waar mensen de graven van hun dierbaren bezoeken op hun sterfdag, verjaardag en andere speciale dagen die laten zien hoe hun leven op aarde een grote impact heeft gehad. Ik houd van schrijven en ik heb het gevoel dat ik niet zonder kan leven, omdat schrijven de brandstof is die de communicatie aandrijft, en communicatie dient als raamwerk voor de samenleving.

Allereerst wil ik alle voorgangers bedanken voor hun inspirerende preken die gaan over vrede, liefde en hoe christenen elkaar kunnen steunen in tijden van crisis. Hun vriendelijke woorden van wijsheid helpen de gelovigen om hun innerlijk te verheffen en hun geloof te verjongen.

Ten tweede wil ik de drie koren bedanken omdat de liederen die ze zingen de mis echt verlevendigen. Ik wil ook alle vrijwilligers bedanken voor de tijd, energie en liefde die ze geven om onze kerk vooruit te helpen.

Op de derde plaats zijn woorden niet bij machte om mijn dankbaarheid uit te drukken voor alle mensen die mij hun onuitwisbare steun verlenen sinds ik lid ben van de Willibrordkerk. Dit zijn: Els, Chantal, Simonne, Marianne, Frank, Regine, Elisabeth, Erik, Ann, Kees, Dineke, André en zijn vrouw Marie-José, en Piet en Cees van de tuinploeg.

Ik kan niet zeggen hoeveel dank ik de hemel verschuldigd ben om bovengenoemde mensen te hebben ontmoet. Want het schrijven van een nieuw hoofdstuk in een leven is geen fluitje van een cent, vooral als je niet zulke geweldige mensen ontmoet om iemand het licht te laten zien aan het einde van de tunnel. Tenslotte mag ik niet vergeten mijn twee schattige engel-leraren, Isabelle en Charlotte, te bedanken die mij helpen de altaartaken te perfectioneren.

Ik wens jullie allemaal, dierbare kerkgangers: een gezegend en prachtig nieuw jaar vol geluk, succes en geweldige prestaties, een nieuw jaar waarin jullie prachtige momenten kunnen delen met dierbaren en al jullie dromen uitkomen.

*Francis Kasibante*



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

### Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar  
tel. 071 889 5938  
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk  
tel. 06 1594 8952  
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten  
tel. 06 2443 4516  
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma  
tel. 06 2159 3936  
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

### Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,  
tel. 06 2844 5679  
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624  
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,  
tel. 06 5261 5018  
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,  
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,  
tel. 06 2089 1655  
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl  
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,  
tel: 06 5378 1179  
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

### Website:

www.paroche-augustinus.nl  
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens  
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

### Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Inleverdatum kopij maart 2024  
uiterlijk ma 12 februari 2024:  
redactie@parochie-augustinus.nl  
Looptijd: 2 maart - 1 april 2024  
Verschijningsdatum: di 27 feb.  
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

### Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:  
Pastoor Rochus Franken  
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl  
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210  
e-mail: vanleukenels@gmail.com  
2e Eindredacteur / Logistiek  
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374  
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

### Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:  
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218  
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)  
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935  
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:  
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:  
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137  
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:  
Rob Bom, tel. 06 4402 5635  
e-mail: rob\_bom@hotmail.com (RB)

### Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304  
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

### Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

### Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565  
Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest  
ma t/m do 9.30-17.00 uur

### Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ ipad/smartphone naar  
www.paroche-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.



QR-code Website  
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus  
Facebookpagina





# Kinderpagina

Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap

3-3 + 1-4  
**Pasen**

## Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een soort tocht door de woestijn die Christenen over de hele wereld meemaken. In ieder land en in iedere cultuur is die tocht een beetje anders, maar overal heeft hij dezelfde bedoeling. We gaan samen op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus voor ons een nieuwe toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen.

29-3  
Goede Vrijdag

30-3  
Stille zaterdag



## Jezus in de woestijn

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 12-15

Jezus is in de woestijn. Hij heeft nare dromen en er zijn wilde dieren. Zou Jezus niet bang zijn? Nee, Jezus is niet bang. Hij weet dat het nodig is om in de woestijn te zijn. Want Hij moet oefenen om niet bang te zijn. Maar kijk ..., Jezus is niet alleen: er zijn engelen bij Hem die Hem helpen en voor Hem zorgen. Zo merkt Jezus dat God, zijn Vader, bij Hem is, dat God Hem helpt en voor Hem zorgt.



## Sterk worden in de woestijn

God de Vader vindt het nodig dat Jezus naar de woestijn gaat. Jezus moet sterk worden in zijn denken en zijn gevoel. Hij moet sterk worden tegen de duivel en alle slechte gedachten. Jezus moet ook met heel weinig tevreden kunnen zijn. Hij moet niet bang zijn. En Hij moet weten dat God Hem altijd helpt, ook als Hij het niet meteen merkt.

25-2  
2e zondag v/d vastentijd

24-2



## Verveelt Jezus zich in de woestijn?

Nee, Hij maakt er juist veel mee. De tijd in de woestijn heeft Jezus nodig voordat Hij aan zijn grote werk begint. Het is dus niet altijd verkeerd om iets moeilijks mee te maken. Je kunt er sterk door worden.

## Wat is de duivel?

Dat is een slechte geest die God tegenwerkt. Je mag de duivel ook 'de vijand van God' noemen. Toch hoef je niet bang te zijn voor die vijand, want Jezus is sterker. De duivel kan ook eigenlijk niet zoveel, maar een paar dingen kan hij wel. Hij kan heel erg liegen en bedriegen. Hij laat je bijvoorbeeld denken dat hij je gelukkig zal maken als jij iets verkeerd doet. Vaak merk je pas veel later dat zo'n idee niet van God komt maar van de vijand van God.

## Wist je dat jij zelf een eigen goede engel hebt?

Een engel die op jou let en je helpt en voor je zorgt? Zo'n engel noemen we een engelbewaarder of bewaarengel. Bewaren betekent hier: beschermen. Je engelbewaarder is een goede geest die God aan jou heeft gegeven om jou te helpen het goede te doen.

Heilige engelbewaarder, blijf altijd bij mij.  
Amen

Via deze link vind je een oefenlijstje, uitleg-video, knutselwerkjes en kleurplaten rondom het thema

40 dagen tijd  
rkkids.nl/veertigdagentijd

KK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt KK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 ING 0003 5899 42. Inv. iHgO (ANBI) o.v.v. KK Kids.nl

