

Jaargang 10 nr. 2
2 maart - 1 april

De Augustinus

Maart 2024 PAASNUMMER



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r.: Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

Mgr. A.H. van Luyn sdb, dit jaar drie jubilea

Al vele jaren verheugen wij ons als parochie in de aanwezigheid van mgr. Adrianus van Luyn sdb, emeritus bisschop van Rotterdam. Hij gaat op hoge leeftijd nog regelmatig voor in vieringen in onze parochie.

Op 9 februari 2024 was het maar liefst 60 jaar geleden dat hij priester werd gewijd. Op 12 februari 2024 vierde hij zijn 30-jarig bisschopsjubileum.

Komende zomer is hij bovendien 70 jaar salesiaan. Later dit jaar zullen we als parochie uitgebreider stilstaan bij deze jubilea.

Vooruitlopend daarop feliciteerde ik onlangs namens het Parochiebestuur en alle parochianen mgr. Van Luyn met zijn eerste twee jubilea. Dat deed ik precies tussen die jubilea in, aan het einde van de eucharistieviering van 11 februari 2024 in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten.

Met de H. Laurentius voelt hij zich overigens sterk verbonden, omdat hij op de naamdag van deze patroonheilige van ons bisdom jarig is (10 augustus).

Hoewel de tijd ontbrak om de veelzijdige carrière van mgr. Van Luyn te beschrijven, moge niet onvermeld blijven zijn tomeloze inzet voor jongeren en het Heilig Land.

Mgr. Van Luyn is bovendien de bisschop van de drie 'S-en': Solidariteit, Spiritualiteit en Soberheid. Een vast anker in zijn geloofsovertuiging is ontleend aan het Emmaüsverhaal, waaruit geleerd kan worden dat ons geloof 'dynamisch' en 'relationeel' dient te zijn.

Van al zijn ervaring, kennis en wijsheid maakt mgr. Van Luyn ons nog regelmatig deelgenoot, wanneer hij voorgaat in de H. Mis. Zijn inspirerende preken zetten aan tot in beweging komen. Zij bevatten vrijwel altijd fraaie lessen geloofsleer, moraliteit, geschiedenis, Latijn en Grieks, met af en toe een uitstapje naar de kunst. Hier zijn duidelijk herkenbaar de oud-docent fundamentele theologie en de oud-docent klassieke talen, en zijn brede belangstelling voor de geschiedenis en de kunst. Niet voor niets zijn vele van zijn preken gepubliceerd.

Als teken van dankbaarheid en verbondenheid met mgr. Van Luyn hebben we hem bloemen in de

kerkelijke en bisschoppelijke kleuren overhandigd. Als voormalig inwoner van Turijn en Rome, en als liefhebber van Italiaanse wijnen, kreeg hij ook een fles Chianti Classico.

We hopen zeer dat we 'onze' bisschop Van Luyn nog vele jaren in ons midden mogen hebben!

*Willem Van der Werf,
Bestuurslid personeel en vrijwilligers*



Mgr. A.H. van Luyn, sdb

Bij de voorplaat

Deel-afbeelding Verrijzenis van Christus, olieverf op hout, Raphael, 1502
Bron: Wikipedia



PAROCHIE Augustinus

Vertrouwen

Ik sprak laatst met iemand die me vertelde: "Als kind heb ik de hele catechismus uit mijn hoofd geleerd. Waartoe zijn we op aarde? We zijn op aarde om Zo kende ik alles uit mijn hoofd. En ik dacht alles over geloof te weten. En toen werd ik ouder en toen dacht ik: ik weet helemaal niets.

Geloof is niet iets wat ik alleen met mijn verstand weet. Geloof is een ontmoeting. Een ontmoeting met niet zomaar iemand. Een ontmoeting met God. En door die ontmoeting krijg ik meer vertrouwen."

Ik denk dat deze man een beetje gelijk heeft. Geloven heeft alles te maken met **vertrouwen**.

Maar vertrouwen krijg je niet zomaar. Ik denk dat dat in onze tijd nog moeilijker is.

Want tegenwoordig hoor je overal dat je levensgeluk afhankelijk is van wat **jij** wil, waar **jij** voor kiest en wat **jij** tot stand brengt. Ik moet het eigenlijk allemaal **zelf** doen.

En misschien komt **daar** al die stress vandaan. Ik moet het allemaal zelf doen, maar tegelijkertijd loop ik voortdurend achter de feiten aan. Want er is zo veel dat ik niet onder controle heb.

Voor vertrouwen moet je dat 'zelf doen' een beetje los laten. De controle een beetje los laten en je levensgeluk durven overgeven in de handen van een ander, in de handen van God.

Vertrouwen zegt: 'Alles is van God. Ook mijn leven is van God. Dus hoef ik me niet over van alles en nog wat zorgen te maken. Of te piekeren. Mijn leven is van Hem zoals alles van Hem is. Er zijn momenten dat ik mijn leven mag overlaten aan God.'

Dat zijn de momenten dat ik rust en vrede vind.

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Leven met hart en hoofd

In onze drukke prestatiegerichte samenleving valt het niet mee om rust te vinden. Op de basisschool, middelbare school en eventuele vervolgopleidingen leren we vooral met ons hoofd te denken. Niet om met ons hart te voelen. We leren beredeneren, wat heel belangrijk is, maar we leren veel minder om onze gevoelens te delen. En ook later als volwassene, carrière maken doe je door je hoofd te gebruiken.

Kortom, we leven in onze samenleving vooral met ons hoofd, het denken staat bovenaan. Een gevolg daarvan is de nadruk op materie, op presteren. In het onderwijs moeten kinderen al van jongs af aan presteren en worden ze vergeleken met elkaar. De vraag is of we zo niet in toenemende mate een samenleving creëren met een groep kansrijken (zij die op school goed mee kunnen komen) en een groep kansarmen (zij die op school minder goed mee kunnen komen).

Succesvol zijn als mens lijkt soms gereduceerd te worden tot de buitenkant. Heeft iemand een goede baan, een groot huis, een mooie auto? Maar zou een 'succesvol' mens niet meer dan dat moeten zijn? Zouden we niet net zoveel tijd en energie als we aan uiterlijke zaken besteden, aan onze innerlijke groei en beschaving moeten besteden?

In het kerkelijk jaar bevinden we ons inmiddels in de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een kans om innerlijk als mens te groeien (in ieder geval een periode).

Een tijd om niet alleen met je hoofd te leven en steeds maar meer en meer te willen hebben, maar een tijd om met je hart te luisteren naar het leven.

Zo mag de veertigdagentijd een tijd zijn om weer verbinding te zoeken met jezelf, een ander en met God. Tijd voor God kan uiteraard op vele manieren worden ingevuld: je kunt wat vaker stille momenten inbouwen gedurende je week, je kunt geregeld een wandelingetje maken, je kunt vaker naar de kerk gaan en/of meer tijd nemen om te bidden. De mogelijkheden om God te vinden zijn nagenoeg onbeperkt.

God vinden begint echter niet met beredeneren en rationaliseren zoals in onze samenleving de norm is, maar begint met het openstellen van je hart.

Ik wens u een goede veertigdagentijd en alvast een Zalig Pasen!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Bron: Arsacal - Mgr. Hendriks

Uit het Pastoraal Team

We zijn samen op weg naar Pasen: we bevinden ons midden in de veertigdagentijd, een prachtig moment om ons te bezinnen en ons voor te bereiden op Pasen.

Als Pastoraal Team nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de vastenmaaltijden die georganiseerd worden in onze parochiekerken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de agenda.

Dit jaar zetten we ons in voor de Vastenactie, waarbij we geld inzamelen voor ons project in Zimbabwe.

Meer details hierover vindt u in deze uitgave van De Augustinus. Uw bijdrage kan een wereld van verschil maken voor degenen die onze steun hard nodig hebben.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en voor het Heilig Vormsel zijn weer van start gegaan, voor beide voorbereidingen op de sacramenten is er een grote opkomst, we kijken samen met onze jeugd uit naar de vieringen die gaan komen!

Op 11 januari jongstleden hebben we ons nieuwe beleidsplan gepresenteerd aan de Pastoraatgroepen, de Beheercommissies en aan de leden van het Parochiebestuur.

Voor meer inhoudelijke informatie hierover kunt u contact op nemen met de leden van de Pastoraatgroep in uw eigen kern, ook voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan de uitvoering ervan.

We kijken uit naar de komende periode waarin we samen verder bouwen aan onze gemeenschap, gesteund door onze gezamenlijke inzet en geloof.

Laten we deze veertigdagentijd aangrijpen als een periode van bezinning, solidariteit en verbondenheid.

*Met vriendelijke groet, vanuit het Pastoraal Team,
diaken Peter Winnubst*



Landelijke website biedt informatie en inspiratie en campagnemateriaal voor parochie

Wanneer op Aswoensdag (14 februari) de veertigdagentijd begint, start daarmee de voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Parochies kunnen op de landelijke website Vier.nu terecht voor materiaal en informatie.

Het doel van Vier.nu is om parochies te ondersteunen bij het uitnodigen van parochianen en belangstellenden voor de vieringen van Pasen. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina 'zoek parochie'.

Daar vindt men het adres en de link naar de parochie-website met de vieringen in de parochie.

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Voor de viering ervan worden maar liefst drie dagen uitgetrokken: het paastriduüm. Deze driedaagse viering van Pasen bestaat uit: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Paaszaterdag. Het gaat om één viering die zich uitstrekt over drie dagen.

Kijk op Vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op Pasen

Redacties van parochiebladen en parochiewebsites kunnen op Vier.nu terecht voor campagnemateriaal.

Bron: *bisdom Rotterdam*

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodale proces 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio'. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthema's uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

Bron: *bisdom Rotterdam*

We zijn allemaal uitgenodigd in Veenendaal op zaterdag 6 april !

Voor nieuwe inspiratie en handvatten om verder te gaan in je parochie of om met iets nieuws aan de slag te gaan, zijn wij allemaal uitgenodigd op 6 april naar Veenendaal te komen voor een conferentie over de missionaire parochie. Na Breda in 2022 en Veenendaal in 2023 is dit de derde keer dat de conferentie georganiseerd wordt.

Een missionaire parochie is een parochie die uit zijn vitaliteit gelovigen inspireert maar ook nieuwe leerlingen voortbrengt ('Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen' – Mattheüs 28, 19-20).

De priester **James Mallon** verwoordt in zijn boek 'Als God renoveert' hoe je in de parochies méér kunt doen dan alleen maar 'op de winkel te passen', hoe ga je van een 'Kerk van onderhoud' naar een 'Kerk van bloei' ofwel: hoe samen te bouwen aan een vitale parochiegemeenschap, hoe Christus opnieuw voor te stellen, hoe mensen buiten de Kerk te bereiken en hoe de Kerk relevant te maken. En dat kan heel goed in een gewone parochie, waar we allen toebehoren, door onszelf, daartoe zijn wij steeds weer geroepen, daar hebben we talenten voor ontvangen. Alleen beseffen we dat vaak niet en denken we dat dat is weggelegd voor de mensen die ervoor zijn opgeleid.

Functioneert de bestaande werkwijze in een parochie? Moeten we iets loslaten? Hoe komen we tot vernieuwing? Te midden van allerlei twijfels die veranderingen in parochies met zich mee kunnen brengen, is Jezus een centrum van helderheid - heel missionair - : 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Johannes 14, 6).

Paus Franciscus zegt: "De parochie is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom waar de dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg, en een centrum van voortdurende missionaire zending" (Evangelii gaudium).

Er zijn seminars, er is een interactief programma, je kunt luisteren naar getuigenissen van leerlingen van Christus – dat zijn wij zelf! – wat het geloof voor hen betekent. En samen vieren we de eucharistie. Het doel is ook dat je naar huis gaat met nieuwe en concrete ideeën, waarmee je aan de slag zou kunnen gaan in je eigen parochie. Van de vorige bijeenkomsten noteerde ik van een deelnemer: 'De Geest waaide rond, de bemoediging was tastbaar'.

Praktisch:

In Veenendaal, evenementenlocatie 'De Basiliek', Wiltonstraat 56

Inloop vanaf 8.30 uur, start om 9.30 uur, duur tot 17.00 uur

De kosten – koffie en lunch inbegrepen – worden door de parochie betaald.

Vervoer proberen we centraal te regelen.

Opgeven via e-mail: frankroes1408@gmail.com

DE
MISSIONAIRE
PAROCHIE

Volg Mij

ZA 6 APRIL 2024
CONFERENTIE
MISSIONAIRE PAROCHIE
VEENENDAAL



missionaireparochie.nl

Voor u en jou gelezen

Onlangs zag ik op de salontafel van een bevriende priestercollega een boek van Willem Jan Otten. De titel intrigeerde mij: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben'. Immers, dat is de vraag die Jezus aan Zijn leerlingen stelt (vgl. Matteüs 16,13 en 15).

Tijdgenoten van Jezus geven er uiteenlopende antwoorden op. Ook Petrus, volgeling van Jezus en vriend van Hem, geeft er een antwoord op en Jezus is heel blij met zijn antwoord. Hij geeft Petrus vanwege diens diep gelovige inzicht een bijzondere taak en een grote genade te midden van de geloofsgemeenschap.

Een bundeling van 33 essays

In 33 columns, die voor het eerst zijn verschenen in het Katholiek Nieuwsblad, laat Otten zien dat in de voorbije 20 eeuwen de genoemde vraag van Jezus telkens weer direct en vaker nog indirect opduikt en wordt beantwoord. W.J. Otten (1951) is dichter en essayist en zijn werk werd onder meer bekroond met de P.C. Hooftprijs en de Libris Literatuurprijs.

Otten schreef geen belijdenis. Hij ging op zoek naar de antwoorden van anderen op de genoemde vraag. Niet naar hun expliciete antwoorden, maar naar de wijze waarop Jezus, vaak niet direct zichtbaar of zelfs regelrecht verborgen, opduikt in hun werk: Otten schrijft vooral over dichters en schrijvers, filmmakers en andere kunstenaars.

De bedoeling van hemzelf en van de Tilburgse tekenaar, etser en aquarellist Paul van Dongen die beeldend werk voor het boek leverde, omschrijft hij als volgt: 'Het was ... niet zozeer onze bedoeling om nietsvermoedende kunstwerken het predicaat 'christelijk' te geven, als wel: ons besef van Christus te verrijken met gestalten waarin wij Hem herkenden.' Zij herkenden Hem bijvoorbeeld, volgens een opsomming die Otten in het voorwoord geeft, 'in de gestalte van een tuinman, van een pasgeborene, in de hond Perezvon, Titus Brandsma, in Harry Potters leraar Dumbledore, in een melodielijn van Olivier Messiaen, in de twaalf karmelietessen zoals die door Poulenc naar de guillotine worden gezongen'.

Een stuk cultuurgeschiedenis

De teksten van Otten, de illustraties van Van Dongen en de goed verzorgde uitgave van Uitgeverij Skandalon maken het boek tot een vreugde voor hart en hoofd. Passend om aan iemand geschenk te doen of om juist te krijgen. Mij boeiden m.n. de columns over Fjodor Dostojevski, Mel Gibson, de Japanner Shusaku Endo, C.S. Lewis, Georges Bernanos, Gerrit Achterberg en Hans Holbein.

Het is geen boek, dat je in haast moet gaan lezen. Wel een boek dat allerlei episodes en personages uit de rijke cultuurgeschiedenis bij je oproept en je dus aanzet te mijmeren over jezelf, de geschiedenis van ons mensen en over ons christelijke geloof.



Ik moest denken aan de drie Jezus boeken van Joseph Ratzinger / paus Benedictus XVI

Het fraai uitgegeven boek van Otten deed mij denken aan de drie boeken die Paus Benedictus schreef over de vraag van Jezus: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Natuurlijk kiest hij voor een andere benadering.

Ik vind het indrukwekkend, dat Ratzinger in de jaren waarin hij het veeleisende pausambt vervulde er toch in slaagde drie delen over Jezus van Nazareth te publiceren: deel 1 (2007), deel 2 (2011) en proloog (2012). Hij deed dat, omdat hij zijn tijdgenoten - ook ons dus - wil helpen om Jezus goed te verstaan en echt te beminnen. Of nog beter, om ons mensen te laten beseffen, dat wij juist door Jezus, door God bemind worden (!) en dat het antwoord dat Petrus 20 eeuwen geleden gaf, nog steeds betrouwbaar is!

Immers, zo schrijft Ratzinger, 'met het antwoord op de genoemde vraag van Jezus staat en valt het christelijke geloof'. Woorden van de paus om over na te denken...

De boeken van beide auteurs zijn dus zeer lezenswaardig, zowel vóór als ná Pasen.

Pastor Kees van Vliet

Maandkalender MAART 2024

03	Tiengroep Augustinus, p. 8	21	Vastenmaaltijd Voorschoten De Augustinus nr. 1, p. 19
06	Samen aan Tafel Oegstgeest, p. 29	24	Palmzondag
14	Verdiepingsavond 40-dagentijd, p. 9	24	Vocalis in Vredeskerk, p. 13
16	Stille Omgang, p. 9	24	Johannes Passion DGH, p. 22
19	H. Jozef	31	Pasen
20	Samen aan Tafel Oegstgeest, p. 29		



Tiengroep Augustinus (12-16 jaar): zondag 3 maart, 12.15 uur, Bondsgebouw, Voorschoten

Wist je dat de parochie ook bijeenkomsten heeft voor alleen maar tieners?

En hoe leuk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten! Mensen die een beetje hetzelfde zijn als jij!

Op **zondag 3 maart** komen we bij elkaar **van 12.15 tot 13.45 uur** in het Bondsgebouw in Voorschoten. We beginnen met een lekkere lunch, we zorgen voor een hoop gezelligheid en gaan aan de slag met een actueel thema.

Tieners uit de hele parochie zijn welkom!

De andere data zijn 7 april, 5 mei, 9 juni en 30 juni. Kom je ook op 3 maart?

Namens, Anne, Rutger, Michael,
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Catechese en gezinsviering voor kinderen en ouders, zondag 21 april 10.00 uur Willibrordkerk in Oegstgeest

Na de mooie opkomst bij de laatste gezinscatechese in februari is er op zondagochtend 21 april een nieuwe gezinscatechese gepland. Deze keer is het in de Willibrordkerk in Oegstgeest. Voorafgaand aan de gezinsviering is in en om de kerk een leuk en actief programma voor kinderen en ouders. Dit programma begint om 10.00 uur in de pastorie van de Willibrordkerk.

Om 11.00 uur begint vervolgens de gezinsviering, een viering waarin voor iedereen wat te vinden is. Om 12.00 uur sluiten we af met wat lekkers bij de limonade, koffie en thee.

Hopelijk bent u/zijn jullie met uw kinderen er weer bij?

Van harte welkom!

Namens de Werkgroep Centrale Gezinscatechese,

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Eucharistische Aanbidding op de laatste vrijdag van de maand

Graag biedt het Pastoraal Team op de laatste vrijdag van de maand om 19.00 uur een Eucharistieviering aan, in de Willibrorduskerk te Wassenaar.

Aansluitend, dus vanaf 19.30 uur, is er Eucharistische Aanbidding van de Heer tot 21.00 uur, met gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (en/of geestelijke begeleidingsgesprek) te ontvangen.

Voorganger is Pastor Van Vliet.

De twee komende data zijn: 26 april en 31 mei (29 maart niet, want dan is er de liturgie van Goede Vrijdag). In een samenleving met veel hectiek is stilte van groot belang. Welkom dus telkens op 'de laatste vrijdag'.

Pastor Kees van Vliet

Verdiepingsavond op 14 maart: 'De veertigdagentijd', een unieke kans tot verstillings in onze hectische samenleving

Je kunt zeggen dat de veertigdagentijd een bijzonder geschikte periode is om als Kerk en om persoonlijk te werken aan je innerlijk leven, aan je geestelijk leven, aan je gebedsleven.

In het evangelie van de eerste zondag van de vastentijd (18 febr.) lezen we, dat Jezus zich veertig dagen in de woestijn voorbereidt op Zijn levenstaak (Marcus 1). Is het je terugtrekken in een soort 'woestijn' ook voor ieder van ons in de huidige hectische samenleving niet belangrijk om tot jezelf te komen, om God meer op het spoor te kunnen komen?

Tevens willen we ons deze avond verdiepen in de **Stille Zaterdag**. Deze dag tussen kruisdood en verrijzenis heeft een grote en waardevolle, maar voor velen onbekende betekenis.

Inleider: Pastor dr. Kees van Vliet
 Datum: donderdag 14 maart
 Tijd: 20.00-21.45 uur
 Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)
 Aanmelden bij: ctm.van.vliet@planet.nl

Oecumenische Gespreksgroep - De betekenis van het boek 'Belijdenissen' (geschreven rond 400) van Augustinus voor ons mensen anno 2024

Wat de 5e symfonie van Beethoven betekent voor de muziek en de kathedraal Sagrada Familia in Barcelona voor de bouwkunst, dat betekent het autobiografische geschrift 'Belijdenissen' (Confessiones) voor de literatuur.

Heel levendig beschrijft Augustinus (354-430) zijn zoektocht, zijn dwalen, zijn geraakt worden door het evangelie en zijn doop op 33-jarige leeftijd. Het mooie is, dat hij het schrijft in de vorm van een gebed tot God.

Mensen uit onze tijd kunnen zich herkennen in zijn zoeken en verlangen. Hopelijk komen ook wij tot een levendige band met God, waarvan Augustinus in een aansprekende stijl met vele reflecties van getuigt. In drie avonden willen we ons in het mooie boek van Augustinus verdiepen.

S.v.p. het boek zelf aanschaffen. Aarzel niet u aan te melden. Iedereen is welkom.

Inleider: Pastor dr. Kees van Vliet
 Datum: do 25 april, wo 8 en do 23 mei
 Tijd: 20.00-21.45 uur
 Plaats: Bondsgebouw naast RK Kerk in Voorschoten
 Aanmelden bij: ctm.van.vliet@planet.nl



Bron: rkk.nl

Stille Omgang 16-17 maart 2024

Wij gaan dit jaar naar de Onze-Lieve-Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, Jacob Obrechtstraat 30 in Amsterdam waar wij om 21.00 uur deelnemen aan een pontificale eucharistieviering ter voorbereiding op de Stille Omgang. Vervolgens gaan wij met de bus naar het Spui waar wij starten met de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiedde: het Mirakel van Amsterdam, de hostie die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht.

Het is belangrijk de traditie te eerbiedigen dat de omgang stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, geproefd of gezongen wordt en in een rustig tempo in zwijgende verbondenheid door de deelnemers wordt gelopen. Ook wordt er geen bijzondere kledij of zichtbare attributen gedragen zoals de rozenkrans.

De intentie van de Stille Omgang 2024 is: 'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede' wat aansluit op het gebedsjaar voorafgaand aan het jaar 2025, dat Paus Franciscus heeft uitgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar. Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl

De Stille Omgang duurt ongeveer een uur waarna wij rond 00.00 uur weer uit Amsterdam vertrekken. De kosten bedragen € 15,- inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren onder de 18 jaar kunnen gratis mee.

Zoals u ziet zijn er dit jaar een aantal wijzigingen in het programma: een andere kerk, een uur vroeger thuis en Den Haag sluit zich bij ons aan.

Opstapplaatsen:

Den Haag RK Jacobuskerk, Parkstraat 18.00 uur
 Voorschoten RK Kerk 18.25 uur
 Wassenaar St. Willibrorduskerk 18.50 uur
 Oegstgeest RK Kerk 19.15 uur
 Katwijk RK Kerk 19.40 uur

Aanmelding kan via de inschrijffijst achter in de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15,- op bankrekening NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding 'Stille Omgang 2024'.



Foto: Vastenactie

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld in Zimbabwe

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in het zuiden van Zimbabwe leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen o.a. droge periodes die afgelopen jaren steeds langer werden. Er zijn weinig goed functionerende waterpunten in het gebied. Velen, voornamelijk vrouwen, moeten ver lopen om water te halen. Zo ook Thandekile die samen met haar kinderen symbool staat voor de Vastenactie dit jaar. Het onvoorspelbare weer heeft geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieven om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen te verwerven omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben genoten. Het Vastenactieproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen.

Wat gaat Vastenactie doen?

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaat Vastenactie vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien.

Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

Wat gaan we doen in de parochie H. Augustinus?

De komende tijd staan de **olifanten** weer in de kerken, waarin u uw bijdrage aan dit project kunt deponeren. Er hangen posters van de Vastenactie in de kerken en er liggen folders met meer informatie. Ook kunt u op www.vastenactie.nl meer lezen over dit project.

Er zullen in alle kerken **deurcollectes** worden gehouden op zondag 10 maart, na de Paaswake en met Pasen. U kunt uw gaven ook doneren op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code op poster of folder. Bij voorbaat dank voor uw deelname,

Werkgroep MOV H. Augustinus

Bedevoarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Komend voorjaar zijn de volgende bedevaarten:

-vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei, onder medische begeleiding, geheel verzorgd, voor slechts € 325.

Begeleiding: pater M. Lindeyer s.j. en diaken D. Vrijburg

-zaterdag 1 – zondag 2 juni, kosten € 145

Begeleiding: pastoor Th. Blokland

-zaterdag 15 juni, € 70

Begeleiding: pastoor S. Verschuur

Voor opgave en verdere informatie over het programma kunt u de folder (achter in de kerk) raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan

paula_opstal@hotmail.com, tel. 015-3693148



Deel 2 Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux

Wat vooraf ging

Paus Franciscus heeft op 15 oktober 2023 een apostolische exhortatie met de Franse titel 'C'est la confiance' (Het is vertrouwen) gepubliceerd.

Hoe kan ik steeds meer op God gaan vertrouwen? Hoe laat ik me dragen door dit vertrouwen? *'Mijn weg is er helemaal één van vertrouwen en liefde'*, schrijft Thérèse van Lisieux. In de komende artikelen wil ik deze weg verkennen.

In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag zoveel van God houden als maar mogelijk is. Ze verlangt naar wat Jezus de twee grootste geboden genoemd heeft. *'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.'* (Matt 22,37-38).

Thérèse van Lisieux wil graag zoveel van God houden als maar mogelijk is. Ze komt er al spoedig achter dat dit niet haalbaar is en ze wordt geconfronteerd met haar grenzen. Toch geeft ze niet op. Ze schrijft: *'In plaats van daarover ontmoedigd te raken zei ik bij mezelf: de goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven! Ondanks mijn kleinheid mag ik dus toch verlangen naar heiligheid.'* (Theresia van Lisieux, Ik geloofde in Gods liefde, Gent 1992, blz. 242, hierna: Autobiografie).

Ik zou zo graag authentiek willen leven, een mens zijn met een warm hart, vol liefde. Net als Thérèse loop ik hier tegen grenzen aan. Hoe kan ik als mens mijn negatieve eigenschappen veranderen in goede? Door hard mijn best te doen? Of misschien kan ik een aantal zelfhulpboeken raadplegen? (U kent het genre wel. Mijn persoonlijke favoriet is: 'Hoe verlies ik in tien dagen tien kilo.')

Dit kan helpen. Maar er is één nadeel. Ik moet het allemaal zelf doen. En op de een of andere manier lukt dat niet. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Tenminste niet wanneer het over de grote essentiële zaken gaat. We hebben al veel moeite met kleine onhebbelijkheden. Misschien kan alleen God ons echt veranderen?

Thérèse schrijft: *'Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden.'* (Autobiografie blz. 242).

De oplossing is dus niet mezelf perfect maken. 'Mijzelf groter maken', noemt Thérèse dat. Het is geen oplossing want dat gaat niet lukken, ondanks alle zelfhulpboeken die we tegenwoordig ter beschikking hebben. Is er een andere manier?



Apostolische Exhortatie van paus Franciscus ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Thérèse van Lisieux, bron: Franse katholieke televisiezender KTO

'Maar ik wil een manier vinden om naar de hemel te gaan langs een kleine rechte weg die heel kort is, een heel nieuw weggetje'.

In haar tijd was de lift net uitgevonden. *'Wij leven in een tijd van uitvindingen. Tegenwoordig hoef je niet meer de moeite te nemen om de treden van een trap op te klimmen. Bij rijke mensen wordt die trap heel praktisch vervangen door een lift.' 'Ik zou ook een lift willen vinden om mij op te tillen tot bij Jezus, want ik ben te klein om de ruwe trap van de volmaaktheid te beklimmen. Toen ben ik in de heilige boeken op zoek gegaan naar een aanduiding van die lift, die ik zo graag wou hebben. En toen heb ik deze woorden gelezen, genomen uit de mond van de Eeuwige Wijsheid: 'Als iemand heel klein is, laat hij dan bij Mij komen' (Autobiografie blz. 242).*

God zegt niet tot haar: 'Werk eens wat harder, volg nog een cursus, je moet jezelf verbeteren.' God zegt precies het tegenovergestelde: 'Raak niet ontmoedigd vanwege je zwakheden. Wat jij zelf niet kunt doen uit eigen kracht, dat zal Ik doen. Het is precies in je armoede dat Ik met mijn kracht zal handelen. Je zwakheden zijn geen probleem, ze zijn juist een zegen! Ze leren je meer op Mij te vertrouwen!'

'De lift die mij tot in de hemel moet tillen zijn uw armen, o Jezus!' (Autobiografie blz. 242) De lift is God zelf die haar zal komen halen en naar boven zal brengen. *'Daarvoor hoef ik niet groter te worden, integendeel ik moet klein blijven, ik moet steeds kleiner worden.'* (Autobiografie blz. 242, 243). Die nieuwe weg naar de hemel bestaat in het aanvaarden dat je als mens maar heel beperkt bent. Dit wordt gekoppeld aan vertrouwen in God. Hij zelf wil ons veranderen in een mens met een warm hart, vol liefde.

Hoe haaks staat dit op onze moderne mentaliteit! Of is het juist daarom heel actueel? Daarover meer een volgende keer.

Pastoor Rochus Franken



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ
Katwijk

Kerkhofbeheerder:

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:

NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:

Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Voorwoord van Ralph Severens

Graag wil ik iets met u delen.

Zoals u wellicht weet liggen mijn roots in Zuid-Limburg en heb ik er zo goed als alle familieleden wonen. Graag wil ik meer tijd bij mijn familie doorbrengen en veel meer weekenden naar Limburg gaan.

Hierdoor zal ik jammer genoeg minder aanwezig zijn in onze parochiekern en ook enkele vrijwilligerstaken moeten overdragen.

Als coördinator van de Werkgroep Liturgie vind ik dat je veel in de parochie moet zijn en goed benaderbaar moet zijn. Dit zal voor mij niet meer goed lukken vanaf 1 april 2024.

Ik ben erg verheugd u te kunnen mededelen dat Agnes Bol per 1 april 2024 de functie als coördinator liturgie van mij zal overnemen.

Agnes Bol is een zeer betrokken en actieve parochiaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het taakveld liturgie, bij haar in goede handen is.

Doordat Agnes Bol het taakveld liturgie zal overnemen is zij ook toegetreden tot de Pastoraatgroep. Zelf zal ik voorzitter blijven van de Pastoraatgroep en ook blijf ik koster in onze kerk en lid van de werkgroep voor de Praise-avonden.

De beamer-groep zal ik jammer genoeg verlaten.

Ik wil iedereen danken voor de heel prettige samenwerking en ook Agnes Bol alvast heel veel plezier toewensen.

Graag blijf ik mij inzetten voor deze mooie gemeenschap en bouwen aan een vitale parochie.

Met hartelijke groet,
Ralph Severens

Kinderen in nood

Dit voorjaar organiseren wij weer een inzamelactie, deze keer ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, Ethiopië.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: "Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst." Kwalitatief goed onderwijs is dus van groot belang om kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de armoedecirkel en te helpen bij het creëren van kansen voor de toekomst.

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier heel veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen.

Doet u weer mee?

Mieke Gianotten



KERKENVEILING

Weet u / jij het nog??

vrijdag 19 april 2024

KERKENVEILING



Vocalis in Vredeskerk bij 'Zingend geloven'.

Op zondag 24 maart zal Vocalis aan het begin van de Stille Week de dienst in de Vredeskerk opluisteren. De dienst is van 17.00-18.00 uur. In drie blokjes zal Vocalis prachtige liederen ten gehore brengen die mooi aansluiten bij de Stille Week. Tevens zullen er verschillende samenzangliederen zijn. Natuurlijk zijn alle parochianen van harte welkom bij deze dienst. Mooi om op deze oecumenische manier deze week in te gaan!

Behang in de kerk (2)

Een 'TWEEDE BEHANGETJE', dit keer de vitrinekast die u kunt vinden als u via het linkerpad van de kerk richting altaar loopt. Bij de afslag naar de zijbeuk vindt u een witte vitrinekast, met daarin erg leuke religieuze artikelen uit de 'oude doos'.

Zo vindt u er bijvoorbeeld een oud klein kindermisstaaltje. Neem het heel even uit de kast en blader er eens in. Leuk om te zien hoe wij toen probeerden de kinderen te betrekken bij de eredienst.

Leuk ook dat we zo nu en dan nog iets via u krijgen toegestopt. Zo kreeg ik afgelopen week twee oude exemplaren van 'In het Schip' (juli 1973 en juli 1978). Dat zag er wel even iets anders uit dan het luxe exemplaar van De Augustinus dat u nu in handen heeft, maar hoe geweldig is de inhoud. Ik lees een voorwoord van pastoor Raadschelders, lees dat er toen 63 communicanten waren aangemeld en ik lees over het uitstapje van de verkennersgroep St. Petrus, die op zomerkamp naar Duitsland zullen gaan. Dank aan de parochiaan die ons deze parochiebladen doneerde. Ik leg ze tijdelijk in de vitrinekast. U mag er even in kijken, er een foto van maken, maar u kunt ze niet meenemen...

Paul van Houwelingen



foto: Paul v H



Een open deur..

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de momenten dat het parochiekernsecretariaat geopend is, te weten op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op die ochtenden de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.

De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk oorlogsgeweld. Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stik-

stofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.

Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven? Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is ook in 2024 meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u. Misschien hebben uw burens, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten? Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.

Ook in deze tijden met meer zon en blijde gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen. Daarom... meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze eerste dagen van 2024!

BRON: Nieuwsbrief JDD

GAME NIGHT!

**Vrijdag 15 maart
Kleine Joannes
20:00 uur - 22:00 UUR**



**Alleen als je tegen
je verlies kunt! :-)**

**Leeftijd:
10-102 jaar**

**Opgeven kan tot en met zondag 10 maart
bij Marloes Jongeneel (marloes.jongeneel@xs4all.nl)**

Palmpasen

Ieder jaar met Palmpasen versieren we een palmpasestok die we na de gezinsviering bij een parochiaan brengen die wel een steuntje in de rug verdient. Ook dit jaar zal er op zondag 24 maart een palmpasenviering plaatsvinden in onze kerk. Maar daarvoor moeten eerst de stokken gemaakt worden!

Op zondag 17 maart gaan we daarom aan de knutsel! Van 9.30 tot 10.30 uur kun je terecht met je kale palmpasestok en een tas lekkers om gezellig deze stok met ons te komen versieren. Voor het crêpepapier, haantje en palmtakje zorgen wij, wat je er verder aan hangt mag je zelf meenemen. De stokken blijven na het versieren in de kerk achter zodat wij er adressen aan kunnen toevoegen. Na de gezinsviering op zondag 24 maart krijgen jullie de stok weer mee om hem bij het adres af te leveren dat je gekregen hebt.

We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk parochianen blij kunnen maken met zo'n vrolijke palmpasestok!

Heb je nog vragen? Mail dan naar marit.noordermeer@gmail.com of neem een brief mee van achter in de kerk met meer informatie. Opgeven graag vóór 16 maart via bovenstaand e-mailadres of invulstrookje op de brief.

Groetjes namens de meiden van de kinderwoorddienst.

Marit Noordermeer



OVERLEDENEN

Maria Petronella Hermana (Riet) Vreeburg – Vink, echtgenote van Kees Vreeburg. Riet werd geboren op 20 mei 1938 en is 2 februari overleden.

De uitvaartdienst was op donderdag 8 februari in onze kerk, waarna Riet werd begeleid naar het crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse.

Antonius Benedictus Bernardus (Anton) van der Voort, echtgenoot van Wijna van der Voort. Anton werd geboren op 27 maart 1947 en is 5 februari overleden.

De uitvaartdienst was op maandag 12 februari in het crematorium Rhijnhof,

Voedselmanden

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.



Bron: pixabay.com

Door het H. Doopsel werd in onze parochie--gemeenschap opgenomen:

Keira, dochter van Marijn en Taina Noteboom uit Katwijk.

Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203



kampenonline.nl

Liturgische Agenda van za. 1 maart t/m ma. 1 april 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngaasterstraatweg 35
za. 2-mrt			
zo. 3-mrt	Derde zondag van de veertigdagentijd	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Dameskoor / KWD
za. 9-mrt			
zo. 10-mrt	Vierde zondag van de veertigdagentijd / zondag Laetare	09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor / KWD / koffiedrinken
za. 16-mrt		19.00 Taizéviering	
zo. 17-mrt	Vijfde zondag van de veertigdagentijd	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis, KWD, koffiedrinken	11.00 EV Pastoor Franken / Schola / KWD
za. 23-mrt			
zo. 24-mrt	Palm en Passiezondag	09.30 EV Pastor Van Vliet Gezinsviering / De Vrolijke Noot, koffiedrinken	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst presentatieviering EHC / Dameskoor / KWD /
do. 28-mrt	Witte Donderdag	19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantemus	19.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola
vr. 29-mrt	Goede Vrijdag	15.00 PW Zuidersma Kruisweg / De Vrolijke Noot 19.00 EV Pastor Van Vliet Kruishulde / Vocalis	15.00 Diaken Winnubst Kruisweg 19.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst Kruishulde / Dameskoor
za. 30-mrt	Stille Zaterdag	19.00 EV Pastor Van Vliet en PW Zuidersma Paaswake / Vocalis	22.00 EV Pastor Van Vliet Paaswake / Gemengd koor
zo. 31-mrt	Eerste Paasdag	09.30 EV Pastor Van Vliet / Cantemus, De Vrolijke Noot	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola / KWD
ma. 1-apr	Tweede Paasdag		

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week maart 2024

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

Speciale vieringen door de week maart 2024

Dinsdag	26 mrt.	19.30 u	Boeteviering	H. Willibrord	Oegstgeest
Woensdag	27 mrt.	20.15 u	Rozenkransgebed	H. Willibrord	Oegstgeest

Liturgische Agenda van za. 1 maart t/m ma. 1 april 2024

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4		H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98		Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77	
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie				
16.00 EV	Pastoor Franken / cantores	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / E. Brouwer, organist	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Pro Deo / koffiedrinken
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastor Van Vliet presentatieviering EHC / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet presentatieviering EHC / Cantor/Organist
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Pro Deo / koffiedrinken
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor/Pianste
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / E. Brouwer, organist	09.30 EV	Pastoor Franken / Magnificat Cantorij / koffiedrinken
18.30 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	19.00 EV	Pastoor Franken / Laurentiuskoor	19.00 EV	Pastoor Blokland / Magnificat Cantorij
15.00 18.30 EV	Pastoor Leroy Kruisweg Pastoor Leroy Franstalige parochie	15.00 19.00 EV	Pastoor Franken Kruisweg / Dameskoor Pastoor Franken Kruishulde / Laurentiuskoor	15.00 19.00 EV	Pastor Van Vliet Kruisweg Pastoor Blokland Kruishulde / Pro Deo
20.00 EV	Pastoor Leroy Paaswake	21.00 EV	Pastoor Franken Paaswake / Laurentiuskoor	21.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst Paaswake / Pro Deo
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / L. Mora, cantor / R. Bot, organist	09.30 EV	Pastoor Franken / Magnificat Cantorij
		11.00 EV	Pastoor Franken		

Vieringen tehuizen maart 2024

Vrijdag	01 mrt.	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	Pastor Van Vliet
Woensdag	06 mrt.	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Diaken Winnubst
Vrijdag	08 mrt.	11.00 u	Wijckerslooth, Oegstgeest	P.W. Zuidersma
Vrijdag	08 mrt.	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	Pastor Van Vliet
Woensdag	20 mrt.	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Vrijdag	22 mrt.	11.00 u	Wijckerslooth, Oegstgeest	P.W. Zuidersma
Woensdag	27 mrt.	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:
Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:
H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten

Kerkhofbeheerder:
Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

IBAN Bankrek. nr(s)
alle betalingen/misintenties::
NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkebalans:
NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:
Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

14 februari t/m 1 april

Collecte Bisschoppelijke Vastenactie

Zaterdag 2, 16 maart
16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw)

Zondag 3 maart
12.15 uur Tiengroep (Bondsgebouw)

Dinsdag 5 maart
19.00 uur Bijeenkomst H. Vormsel (Pastorie)

Zondag 10 maart
09.30 uur Bijeenkomst Eerste H. Communie (Bondsgebouw)

Zondag 12 maart
11.00 uur Voorstellen kinderen Eerste H. Communie (HL kerk)

Vrijdag 22 maart
16.00 uur Palmpasensokken maken (Bondsgebouw)

Maandag 25 maart
9.30 uur Vergadering Beheercommissie



Familieberichten

Overleden

Op dinsdag 16 januari 2024 overleed op 93-jarige leeftijd in Woonzorgcentrum Duinstede te Wassenaar Adriana Maria Gerarda Brouwer- van der Ham, roepnaam Jeanne. Zij is geboren op 26 april 1930 te Leiden. De eerste decennia van haar leven woonde zij in Voorschoten, daarna in Wassenaar. De uitvaart was op maandag 22 januari in de Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof. Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben haar kinderen, schoon- en kleinkinderen afscheid genomen van hun lieve mama en oma Jeanne.

Op zondag 4 februari is op 72-jarige leeftijd overleden: Matthea Ellen Struijk-Waaijer. Gedurende vele jaren

woonde zij in Huize Adegeest. De uitvaart was op maandag 12 februari bij crematorium Rhijnhof.

Op maandag 5 februari is op 80-jarige leeftijd overleden: Nicolaas Joannes van der Meer. Nico was vele jaren actief bij het onderhoud van de tuin en het kerkhof van onze parochiekern. Verder heeft hij ook vele jaren de Galmgaten bezorgd. De uitvaart was op dinsdag 13 februari bij crematorium Rhijnhof.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde



Foto's: Gerda Prins



Feestelijke vrijwilligersmiddag

Op zondag 4 februari organiseerde de Pastoraatgroep een feestelijke middag om de vele vrijwilligers in onze parochiekern te bedanken voor hun grote inzet. Voor hen geldt: vrijwillig is niet vrijblijvend! De laatste keer dat de vrijwilligers bijeen waren, was vóór corona. Het werd dan ook hoog tijd om hen weer eens in het zonnetje te zetten.

Ruim 75 vrijwilligers werden in het Bondsgebouw verwend met een Chinees buffet, dat werd verzorgd door restaurant New Hong Kong City van de Leidseweg (zie bladzijde hiervoor).

Daarna was er een leuke quiz met vragen over de kerk en de gezangen uit de liturgie.

De prijswinnaars ontvingen een daklei van de kerk met tekening van de Laurentiuskerk erop. Deze lei is indertijd bij de restauratie van de H. Laurentiuskerk uitgegeven.

De middag werd afgesloten met koffie, koekjes en ook nog spekkoeck. Het was een zeer geslaagde middag!

De Pastoraatgroep



Jubilea bisschop Van Luyn

Ter gelegenheid van het 60-jarig priesterjubileum en het 30-jarig bisschopsjubileum van mgr. Adrianus van Luyn sdb overhandigde Willem Van der Werf namens alle parochianen en het Parochiebestuur bloemen en wijn aan het einde van de eucharistieviering van 11 februari 2024 in de H. Laurentiuskerk.

Naast felicitaties werd de emeritus bisschop bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze parochie en in het bijzonder voor zijn inspirerende preken. Later dit jaar zal in de parochie feestelijk bij zijn jubilea stil worden gestaan.

Voor een uitgebreide versie van bovenstaand artikel verwijzen wij u naar pagina 2 van deze Augustinus.



Gezinscatechese

Op zondag 11 februari was er ook kinderwoorddienst en toen werden door de aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar mooie theelichthouders versierd met kruizen en afbeeldingen van heiligen.



Foto: Freek van Krevel

In gesprek met Arend Wessel

We willen u met dit interview voorstellen aan de nieuwe beheerder van het Bondsgebouw, de heer Arend Wessel. Hij is de opvolger van Jacques Noordermeer, die er met ingang van 1 januari 2024 mee gestopt is.

Onze vraag is: Hoe ben je aan deze baan gekomen? Arend vertelt dat hij 34 jaar als freelancer in het uitvaartwezen heeft gewerkt. Toen hij enkele jaren geleden in Wassenaar in de kerk van De Goede Herder zat te wachten, kwam er iemand naar hem en zijn collega's toe met de vraag of er interesse was in de functie van koster van die kerk. In eerste instantie gaf hij daar geen reactie op, maar naderhand heeft hij erover nagedacht en zich toen aangemeld als koster.

Toen bekend werd dat de baan als beheerder van het Bondsgebouw vrij kwam, werd hij benaderd door mevrouw Joke Meijer, secretaris van het bestuur van onze parochie H. Augustinus, om te informeren of dit ook niet iets voor hem was. Kort samengevat: hij heeft daarop positief gereageerd. Sindsdien heeft Arend eerst een poos meegelopen met Jacques en sinds 1 januari woont hij aan de Leidseweg op loopafstand van zijn werkplek. Wat natuurlijk ideaal is, gezien de activiteiten die er in het Bondsgebouw plaatsvinden. Officieel heeft hij deze baan reeds per 1 september 2023 en hij hoopt tot aan zijn pensioenleeftijd en misschien nog langer dit werk te blijven doen. Voor onze parochie is dat natuurlijk heel prettig om te weten.

We vragen hem naar zijn gezinssituatie. Hij vertelt dat hij wel een partner heeft, maar niet meer samenwoont. Hij heeft een dochter van 13 jaar, die in de schoolvakanties en in het weekend bij hem is en Voorschoten ook een mooie plaats vindt om te zijn.

Als hobby's heeft hij lezen, in huis klussen en ook zijn kat is een soort hobby van hem. In de toekomst wil hij een motor kopen en daar mee gaan rijden.

Naast zijn functie als beheerder van het Bondsgebouw heeft Arend ook sinds kort een eigen bedrijfje als ZZP-er. Het is een verhuurbedrijf van suikerspinmachines, ijsmachines, springkussens, enz. De combinatie van zijn werkzaamheden ervaart hij als prettig, flexibel en invullen van eigen tijd.

De toekomst ziet hij vol vertrouwen tegemoet. Wij hebben gesproken met een tevreden, aardige man, die bereikbaar is voor afspraken op zijn telefoonnummer: 06-53680015 en het mailadres: bondsgebouwvoorschoten@gmail.com Voor het reserveren van een ruimte in het Bondsgebouw kunt u contact opnemen met de heer Gerard de Graaf ook via het mailadres van het Bondsgebouw.

Corry Zoetemelk
Mini Focke



Foto: Mini Focke

Palmpasen

Op Palmzondag vieren wij de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Uiteraard kan een palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus. Bovenaan zit een broodhaantje, verwijzend naar de drievoudige loochening door de apostel Petrus. Aan de stok hang je kleurige slingers, vruchten of noten.

Op vrijdag 22 maart is er van 16.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid om je palmpaasstok te versieren in het Bondsgebouw naast de H. Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes mogen de kinderen er zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. We zullen dan ook kort het verhaal uitleggen en een lied oefenen.

Kinderen die thuis zelf een palmpaasstok maken en versieren, kunnen die mee naar de kerk nemen en

meelopen in de processie. Op zondag 24 maart om 11.00 uur begint de Palmzondagviering in de H. Laurentiuskerk. Dit is altijd een heel speciale gebeurtenis. Kom 5 minuten eerder, want dan kunnen we nog even oefenen.



Palmpasen – Ik heb de Heer gedragen

Ik stond gestaag op stal
geen aandacht, niemandal
een man verscheen, onverwacht
de boodschap: er is een vracht.

Verbaasd: de vracht bleek vederlicht
een bebladerde weg was mijn zicht
ik voelde vreugde en verdriet
mensen joelden, zongen een hosannalied.

Mijn vracht gaf een ongekend gevoel
liep ik op lucht, wat was ons doel
verstomd: naar Sion voerde de reis
een Ezelin en dan zo hemel wijs.

Dan stop: einde luidruchtige stoet
verbaasd: ik voelde wijn en bloed
ja, nu begon het mij te dagen
hosanna, ik heb de Heer gedragen.



Foto: Theo van der Wiel (Augustinermuseum in Freiburg)

Orgelconcerten in de H. Laurentiuskerk

Met veel genoegen kunnen we voor het voorjaar de volgende concerten aankondigen:

Zondagavond **14 april** zullen Herman Lodder (orgel) en Frank den Herder (cello) samen een concert geven. Zoals vorig jaar gebleken bij het concert van Mark Heerink met Magrita Rondeel klinkt de combinatie van cello en orgel prachtig in de akoestiek van de H. Laurentiuskerk. Reden om deze combinatie nog een keer te vervolgen. Op het programma staan werken van o.a. Vivaldi, Saint-Saens, Elgar, Vaughan Williams, Bargiel en Frank den Herder zelf.

Op zondagavond **26 mei** keert Steven Knieriem terug na zijn prachtige concert van vorig jaar, nu in gezelschap van zangeres Anne de Hoop, die net als Steven recent is afgestudeerd bij Codarts (Conservatorium Rotterdam). Zij zullen o.a. de vijf Wesendonck-Lieder vertolken, die door Richard Wagner zijn getoonzet. Zet deze data vast in de agenda! De programma's zullen te zijner tijd verschijnen op de website www.laurentiusorgelconcerten.nl
We hopen u allen te treffen bij deze prachtige concerten.

Namens de Orgelcommissie,
Erik Jansen

Folder Samenscholen

De folder 'Samenscholen' ligt weer in de kerk. Hierin staat het aanbod van activiteiten van de kerken in Voorschoten vermeld, in de periode van januari t/m augustus 2024.

Zalig Pasen

De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een Zalig Pasen.



Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 8 maart 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)

Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ
Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:
Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr
NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:
zie St. Willibrordus en St. Jozef



Foto: Ensemble Archipel

Bachs Johannes Passion Palmzondag 24 maart 2024 door Ensemble Archipel

In de 10 jaar jonge traditie 'Muziek in De Goede Herder' voert Ensemble Archipel dit jaar Bachs Johannes Passion uit. Een muzikaal moment om stil te staan bij de essentie van de lijdensstijd die voorafgaat aan Pasen.

Bachs Matthäus is immens populair in Nederland. Maar minstens zo indrukwekkend is Bachs passiemuziek volgens het evangelie van Johannes. Hierin schetst Bach op heldere en krachtige wijze de arrestatie van Jezus, de twijfel van Pilatus en het onbegrip tussen Pilatus en het volk. Het onvermijdelijke lijden en sterven volgt, en na anderhalf uur rondt Bach schitterend af met het vredig stemmende 'Ruht Wohl' en een prachtig slotkoraal met een hoopvol visioen over de dood heen.

Naast de letterlijke vertelling vanuit het evangelie door evangelist en koor, laat Bach na elke scène zijn gedachten en bespiegelingen de vrije loop in de aria's. Korallen vormen het collectieve commentaar vanuit de toehoorders op de gebeurtenissen. Op inspirerende wijze zal Anneke Huitink met koor, solisten en orkest vanuit drie invalshoeken dit meesterwerk van de barokmuziek tot leven wekken.

Muzikale leiding – Anneke Huitink, evangelist – Sil van den Hout, sopraan – Markéta Palová, altus – Lester Lardenoye, Christus – Dieks van Gogh, tenor – David van de Braak, bas – Bas Cornelissen

Zondag 24 maart 2024, 15.30 uur
Pauze met thee en Palmzondag broodhaantje
De Goede Herderkerk, Stoeplaan 4 Wassenaar
Vrije toegang, gift na afloop
www.archipel-online.com

De bouw van De Goede Herder kerk (1)

Bij het ontruimen van de kosterwoning, waarin Cees van der Ham tot zijn dood in februari 2023 heeft gewoond, trof onze huidige koster, Arend Wessel, twee mappen aan. De ene bevat een groot aantal foto's die de voortgang van de bouw van de kerk in 1931 en 1932 weergeven met een gedetailleerd verslag van het bouwproces, de andere behandelt de verbouwing in 1950 van de noodkerk tot de kleuterschool St. Anna te Drieën. De fotograaf en de auteur is bouwpastoor Ch.N.J. Meijzing.

Het is zeer indrukwekkend hoe hij beide bouwprocessen zorgvuldig in beeld en woord heeft gedocumenteerd. Wie enigszins bekend is met de persoon van pastoor Meijzing en met zijn 'track record' zal niet verbaasd zijn over deze vondst. Hij werd op 5 januari 1923 benoemd tot kapelaan in de parochie van de H. Willibrordus te Wassenaar met de opdracht om voorbereidende maatregelen te nemen voor de oprichting van een nieuwe parochie in Wassenaar-Zuid waar veel nieuwbouw werd verwacht.

In een aantal afleveringen, gebaseerd op de kroniek van pastoor Meijzing over de bouw van de kerk en op het boek dat voormalig vicevoorzitter van het Parochiebestuur Rien Dobbelaar schreef, zal ik de geschiedenis van de bouw hier in grote lijnen beschrijven. (wordt vervolgd)

Wim Tordoir



Op weg naar Pasen

Gezinskerk

Goede Week en Pasen

meer info
(niet leesbaar?
kantel je
mobiel):



Bedankt team van mevrouw Gordijn voor het haken van alle haantjes voor op de Palmkruizen!!!!



Op 24 maart Palmpasenprocessie



Op goede vrijdag 29 leggen we na de kruisweg een bloem bij het kruis



Op eerste Paasdag 31 maart hebben de kinderen (jong en ouder) tijdens een deel van de Mis een eigen mini viering van Pasen



Activiteiten Gezinskerk: veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

Pasen is het grootste feest in de Kerk: We vieren dat Jezus leeft; Hij is sterker dan de dood. De Gezinskerk organiseert verschillende activiteiten om samen met de kinderen dit feest te vieren en er in de periode daarvoor (de veertigdagentijd en Goede Week) naar toe te leven. Alle activiteiten vinden plaats in de St. Williborduskerk.

Gezinszondag zondag 10 maart

Tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur is er kinderwoorddienst en na afloop drinken we gezellig koffie, thee of limonade. Het is die zondag ook de voorstelviering van onze communicanten. Zij zullen vertellen waarom zij hun Eerste H. Communie willen doen.

Palmkruizen versieren vrijdag 22 maart

Kinderen zijn welkom om tussen 15.15 -16.30 uur hun palmkruis te versieren (zie meer informatie over aanmelden in het roze kader). Er zijn medewerkers van de Gezinskerk die helpen, maar het is niet de bedoeling om kleine kinderen alleen achter te laten.

Palmpasen zondag 24 maart

Bij de eucharistieviering van 9.30 uur vieren wij Palmpasen. De kinderen nemen hun palmkruis mee. Bij mooi weer starten we de Palmpasenprocessie op het kerkplein. Gelieve om 9.20 uur aanwezig te zijn! Vergeet niet een palmtakje aan je kruis te binden. De palmtakken worden gezegend, we luisteren samen naar het evangelie en gaan in processie met de kruizen de kerk in. Na de processie gaan de kinderen

rechtstreeks door naar de kinderwoorddienst. Na de H. Mis of later op de dag brengen de gezinnen zelf hun kruizen naar de mensen van wie ze het adres hebben ontvangen. De Goede week is nu begonnen.

Kruisweg Goede Vrijdag 29 maart

Om 15.00 uur is er een kruisweg voor kinderen en volwassenen. We lopen met de gezinnen langs de kruiswegstaties in de kerk. Veertien keer stoppen we om even stil te staan bij wat Jezus is overkomen. Wees a.u.b. op tijd, we starten echt om 15.00 uur, het tijdstip van het overlijden van Jezus.

Hoogfeest van Pasen zondag 31 maart

In de eucharistieviering van 09.30 uur vieren we het hoogfeest van Pasen. Tijdens een gedeelte van de H. Mis hebben de kinderen hun eigen mini-viering van Pasen.

Gezinskerk Wassenaar

Palmkruis:

Het is een mooi gebruik om op Palmpasen een palmkruis te brengen naar parochianen die wel een opsteker kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of de deur niet goed uit kunnen. Wil je een palmkruis brengen? Meld je dan aan uiterlijk op 10 maart via gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl. Je krijgt dan van ons materiaal en een adres. We vragen een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 3,50). Het versieren is op 22 maart (zie onder activiteiten Gezinskerk).



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:
tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)
NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef
parochiekern

Secretaris Beheercommissie:
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Uit de Pastoraatgroep

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.....Wat knapt een mens daarvan op..... Bij de start van dit stukje schoten bovenstaande woorden (en melodie) mij te binnen. Ouderen onder u zullen dit lied van Rita Corita ongetwijfeld kennen.

Jaren geleden kwam vanuit de Gemeenschapsofbouw (wijkcontactpersonen) het voorstel om na de zondagse viering, achter in de kerk, gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. Elkaar te ontmoeten. Gewoon even een praatje over de viering en preek van de pastoor. Informeren naar familie of gezondheid (ongeval, ziekte). En ook belangrijk en makkelijk, even iets bespreken over / of vanuit de werkgroepen.

Er zijn toen een paar wijkcontactpersonen met hulp van Hans van Spronssen begonnen om één keer in de maand, na de H. Mis, voor koffie en thee te zorgen. Later werd dat 2 keer in de maand na de vieringen met zang van Pro Deo.

Er kwam een verzoek van de Gezinskerk om dit ook op de 2e zondag in de maand te doen, na de viering met de gezinnen, eerstecommunicanten en vormelingen en hun ouders. Daarbij helpen dan de (jonge) ouders. En heel leuk en lekker.... er zijn ouders die spontaan heerlijke gebakken lekkernijen meebrengen.

Nog weer later is de wens ook koffie en thee op de 4e zondag van de maand te schenken, als de Magnificat Cantorij zingt. De 14 vrijwilligers die daarvoor zorgen (de meeste van de starters zijn er nog bij) hebben toegezegd zich hiervoor ook te willen inzetten. En aldus is toegezegd ook op deze zondag, na de viering, voor ontmoeting met koffie/thee te zorgen.

Jannie Ruijgrok zorgt er voor dat ieder weet wanneer het haar / zijn beurt is (onderling ruilen toegestaan). Dit werkt prima. Dank Jannie.

Mocht u zich hierbij willen aansluiten, meld u aan van harte welkom

Ik, en met mij vele anderen, ben blij dat we elkaar na de zondagse viering even kunnen ontmoeten. Zoals Jezus vroeger ook zijn leerlingen na zijn preek niet met lege maag naar huis stuurde, zo mogen wij na de kerkdienst even genieten van een 'koffie, koffie, lekker bakkie koffie' (ook limo/thee).
Veel dank aan de mensen die dit mogelijk maken.

Thea den Hollander



Bedevaart naar het graf van St. Willibrord, 21 mei 2024

Op 21 mei, dinsdag 3e Pinksterdag, vertrekken we rond 01.00 uur uit Wassenaar naar Luxemburg. Om 08.00 uur begint de Hoogmis, waarna de Bidprocessie en de Springprocessie.

Meerdere duizenden gelovigen, vooral jongeren begeleid door diverse muziekgroepen, nemen deel aan de Springprocessie.

Na de lunch vertrekken we naar de Abdij van Chevetogne voor het avondgebed. Om middernacht zijn we terug in Wassenaar.

Aanmelden verplicht (i.v.m. het reserveren van vervoer) tot 15 maart a.s.
Kosten rond 70 euro.
info: l.c.elshout@gmail.com of 06 29 51 86 06



Actie Kerkbalans

Heeft u zaterdag 20 januari de kerkklokken horen luiden om 13.00 uur om het startsein te geven voor de Actie Kerkbalans 2024? Een grote groep vrijwilligers van de Wassenaarse kerken St. Willibrordus en De Goede Herder, waren naar de St. Willibrorduskerk aan de Kerkstraat gekomen om hun pakket op te halen. Eerst op de foto en daarna enthousiast op pad om de kerkbalans-enveloppen in hun wijk te verspreiden.

Heeft u al actie ondernomen; betaald of de toezeggingskaart ingevuld?

Bij voorbaat dank

Werkgroep Actie kerkbalans

Foto: Mariëlle van Lit

Vrijwilligers gezocht!

In de Beheercommissie en Pastoraatgroep hebben we in kaart gebracht waar vrijwilligers actief zijn, maar ook voor welke werkgroepen nog (meer) vrijwilligers nodig zijn.

Daarnaast zijn we een overzicht aan het maken wie we hiervoor nog zouden kunnen vragen. Hopelijk zegt u niet direct nee als u aangesproken wordt. Nog beter zou het natuurlijk zijn als u zichzelf aanmeldt voor bijv:

- Lid Beheercommissie communicatie
- Bezorging van de Augustinus (1x per maand)
- Koorlid Pro Deo
- Koorlid Semper Fidelis
- Lector
- Organist/dirigent
- Wijkcontactpersonen
- Lid Pastoraatgroep

Ook werd ik aangesproken door Annemieke Schouten van een nieuwe organisatie die zij in Wassenaar is gestart: Home-Start. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers

die iets voor een gezin willen betekenen. Vrijwilligers die samen een gezellig en deskundig team willen vormen voor Home-Start in Wassenaar.

De missie van Home-Start is om gezinnen een steuntje in de rug te geven op verschillende gebieden. Denk aan opvoedondersteuning, vriendschap, gezelligheid in een gezin (terug)brenge, een luisterend oor bieden, samen activiteiten ondernemen en/of wegwijs maken in de gemeente. De coördinator en de vrijwilligers zien elkaar regelmatig tijdens bijeenkomsten. Je wordt goed begeleid als je een gezin ondersteunt, je staat er niet alleen voor.

Heb je affiniteit met kinderen en hun ouders, heb je ervaring met opvoeden, spreekt het werken met jonge gezinnen jou aan? Wil jij iets betekenen voor ouders en hun kinderen? Word dan vrijwilliger bij Home-Start Wassenaar! Voor meer informatie kijk op www.home-start.nl of bel/ mail met Annemieke Schouten, coördinator, 06 22563390 of a.schouten@jgzzhw.nl.

Gabrie Lansbergen



Clara Zandbergen werd, samen met Jan Klein en Gabriele Lansbergen, extra in het zonnetje gezet met een onderscheiding 'erevrijwilliger' voor Actie Kerkbalans.
Foto: Mariëtte van Lit



De altaarschel uit 1844
Foto: Rob Bom

Uit de schatkamer van de St. Willibrorduskerk

Dit keer nemen we een bijzonder voorwerp uit de schatkamer in beeld. Het object is niet alleen bijzonder, het is ook uitermate fraai en zeker kostbaar naar historische waarde.

Het gaat om de altaarschel, ook wel altaarbel uit 1844. De hoogte van de schel is 20 cm. en in de ronding 22 cm., het materiaal bestaat uit zuiver zilver, voorzien van het meesterteken WH van de edelsmid W.F. Hermans uit Eindhoven (1835-1867) met jaarletter K, wat staat voor 1844.

De altaarschel wordt gesierd door een minervakopje. Het geheel is een klokvormig, olijfvormig lichaam op brede, opstaande band, waaronder vier geprofileerde bolpootjes. De opstaande rand is - tussen de profileringen - geornamenteerd met gedreven volute blad- en bloemmotieven.

Rond de onderzijde van de mantel - tussen de profileringen - een band met in drijfwerk uitgevoerde florale motieven, waartussen 4x twee cherubkopjes. Rond de bovenzijde van de mantel een rand met gedreven bladmotieven. De schel wordt op de top afgedekt door een rond medaillon, waarop een voorstelling van de aanbidding door de herders.

Er is een omgekeerde U-vormige handgreep, waarvan de zijden gevormd worden door twee, met de kop naar beneden gerichte dolfijntjes. De horizontale - deels met bladmotief versierde - ligger van de handgreep bestaat uit een door een platte knop gescheiden balustervorm.

De uiteinden daarvan bestaan uit bolletjes, die op hun beurt rusten in een bladornamentering.

De inscriptie in de rand aan de onderzijde van de schel luidt :

AAN DE RC KERK VAN WASSENAAR OPGEDRAGEN DOOR KINDEREN EN ANDERE VROOMEN ALHIER TER EERE VAN HET GODDELIJK KINDIE JEZUS DEN XXV DECEMBER MDCCCXLIIII.

Jacco Willem Verheesen



Het medaillon op de bovenkant van de altaarschel
Foto: Rob Bom



Juliette als assistent misdienaar.
Foto: werkgroep EHC

Communicanten als assistent-misdienaar

Het is al een aantal jaren goed gebruik dat de communicanten een keer mogen meedraaien als assistent-misdienaar. Op deze manier kunnen ze de H. Mis een keer helemaal van dichtbij meemaken. We hopen natuurlijk ook dat ze na hun Eerste H. Communie misdienaar worden.

Op 28 januari mocht Juliette als eerste. Zij had al eerder gevraagd of ze misdienaar kon worden en ze keek er dan ook erg naar uit. Ze vond het geweldig en ze deed het geweldig! Dankjewel Juliette!

Op 11 februari hebben broer en zus Thomas en Julia gediend, ook zij deden dit heel mooi.

Werkgroep EHC



Foto: Monique Rueb

Nieuwe bezorger Augustinus

Op 1 februari jl. heeft Louis Brackel gezien zijn leeftijd, na ruim 10 jaar (ca. 110 keer) dit gedaan te hebben, zijn maandelijkse taak van het rondbrengen van de Augustinussen op de Papegaaienlaan, Backershagenlaan, Doormanlaan, Helfrichlaan en op Landgoed Backershagen overgedragen aan de jongere generatie, in dit geval Bernard Rueb (zie foto).

Bernard zal, gezien zijn gevorderde middelbare school en studieplannen daarna, dit wel niet zó lang doen, maar toch is deze vervanging nu in dank aanvaard!

Bernard en Louis bedankt namens alle parochianen. Noot; ter voorkoming van misverstand: Er zijn nog veel meer rondbrengers die het al ruim 10 jaar doen, maar gelukkig willen en kunnen zij er nog wel mee doorgaan!

Monique Rueb



Communicanten Thomas en Julia als assistent-misdienaren.
Foto: familie-archief



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Wij gedenken...

...Johannes Adolf Bernardus (Jan) de Wolf, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Jan werd op 16 juni 1950 in Oegstgeest geboren en overleed op 25 januari in Sasenheim. Zijn uitvaartdienst was op vrijdag 2 februari in de H. Willibrordkerk, waarna Jan te ruste is gelegd op de begraafplaats achter de kerk.

...Johannes Gerardus Petrus (Jan) van der Hulst, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Jan werd op 13 september 1931 in Oegstgeest geboren en overleed op 29 januari in Leiden. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 2 februari in de H. Willibrordkerk, waarna Jan is begraven op het kerkhof bij de kerk.

...Elisabeth Margaretha Maria (Bep) de Groot-Luksenburg, weduwe van Jacobus Petrus de Groot, (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. Bep werd op 7 april 1928 in Noordwijk geboren en overleed op 31 januari. De eucharistieviering is gehouden op vrijdag 9 februari in de H. Willibrordkerk, waarna Bep naar haar laatste rustplaats is gebracht op de begraafplaats bij de kerk.

...Theresia Jeanne Josée (Thera) Jansen-Huydts, weduwe van H.P.H. Jansen, (schoon)moeder en oma. Thera werd op 27 april 1930 in Maastricht geboren en overleed op 3 februari. Haar uitvaartdienst was op donderdag 8 februari in de H. Willibrordkerk,

waarna Thera is begraven op het kerkhof bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.



Energiekosten parochiekern H. Willibrord Oegstgeest

In de jaren tot 2020/2021 waren de kosten voor elektriciteit (kWh) en aardgas (m3) voor onze kerk en pastorie nog laag. De verbruikte hoeveelheden in die jaren waren gemiddeld zo'n 17.000 kWh en 19.000 m3 aardgas.

Na de flinke stijging van de prijzen in 2022 is er voor een zuiniger beleid gekozen. In 2023 waren de prijzen extreem hoog. Dit heeft ons genoopt tot een nog zuiniger energiegebruik. Een van de maatregelen: de kerk alleen nog verwarmen voor vieringen en dan tot max. 18 graden Celsius. Voor de koorrepetities is ingevoerd: óf in de pastoriezaal óf in de kerk met alleen de 'terrasverwarming' op de koorplek. Verder zijn er isolatiemaatregelen getroffen als radiatorfolie, raamfolie, voorzetramen e.d. En afgelopen zomer is in de pastorie een 'slim' aansturingssysteem voor de CV geïnstalleerd.

Al deze maatregelen samen hebben ertoe geleid dat we het jaar 2023 nu afsluiten met op de teller ca. 11.000 m3 aardgas en 13.800 kWh aan elektriciteit. Een geweldig resultaat! Dank aan iedereen voor jullie meewerken en jullie begrip!

Gelukkig zijn de prijzen voor 2024 weer beter: vergeleken met die van 2023 halveren ze ongeveer. Nu was 2023 een relatief warmer jaar. Of 2024 juist weer een kouder jaar wordt moeten we afwachten. Zowel vanuit kosten oogpunt maar zeker ook vanwege de co2-reductie (Laudato si) willen we het zuinige gebruik voortzetten.

Koos van der Heijden, gebouwbeheer Beheercommissie



Koos van der Heijden in actie voor het rookvrij maken van het kerkplein, foto: EvL

Samen aan Tafel en avondgebed

Op drie woensdagen van de veertigdagentijd worden er eenvoudige maaltijden in Willibrords Erf georganiseerd onder de noemer 'Samen aan Tafel'. We komen bijeen voor een kom huisgemaakte soep met stokbrood en worden geïnformeerd over een organisatie die hulp verleent aan mensen die het nodig hebben, dichtbij of ver weg.

De maaltijden zijn sober en dat is bedoeld om iets over te houden om geld in te zamelen voor de organisaties waarover wij worden geïnformeerd. Dus kom, deel en geniet van het samenzijn!

Plaats: Willibrords Erf, naast de Groene of Willibrordkerk
 Inloop: vanaf 17.45 uur
 Eindtijd: rond 19.15 uur, zodat u desgewenst kunt deelnemen aan het avondgebed
 Aanmelden: via www.pgoegstgeest.nl of via de lijst achter in de kerk

Wo 21 feb: Laurens Buist, Operatie Mobilisatie zendingswerk in Oost-Europa
 Wo 6 maart: Kees Heijkoop, Augustinusproject Vastenactie: Leven in een veranderende wereld, Zimbabwe, zie p.10
 Wo 20 maart: Tamara Breton van De Bakkerij (Leiden): mensen zonder papieren

Iedere woensdagavond: avondgebeden op de weg naar Pasen
19.30 uur in de Groene of Willibrordkerk

Tijd van bezinning en vasten

Aswoensdag was het begin van een tijd van bezinning. Het is een tijd van inkeer en stilstaan bij wat echt belangrijk voor ons is. Van nadenken over hoe je in het leven staat. Hoe is onze relatie met God en met de mensen om ons heen? Veertig dagen om te kijken naar wat voor ons persoonlijk belangrijk is. Wat je hiervoor kunt doen of laten om dit te onderhouden, om het vruchtbaarder te maken, meer groei te geven of wat je wilt snoeien.

Vanaf Aswoensdag is de tijd van reflectie, keuzes, inzet en wilskracht begonnen. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je jezelf om stil te staan, tijd te nemen voor wat je wel hebt en voor lief neemt. Het vasten kan op allerlei manieren ingevuld worden, door bijvoorbeeld niet te snoepen, geen alcohol te drinken, of door bijvoorbeeld veertig dagen niet op sociale media te zijn. Wat ertoe doet is dat dit vasten ervaren wordt als een 'offer'. Het is dus niet een tijd van lijnen en diëten om wat pondjes kwijt te raken, behalve wanneer je deze pondjes eigenlijk niet kwijt wilt.

Veertig dagen

Aswoensdag als begin van veertig dagen, veertig is in de Bijbel een belangrijk getal. Noach verbleef veertig dagen in zijn ark. Elia zocht veertig dagen lang

voordat hij God ontmoette. Mozes ontving, na veertig dagen van bezinning op de berg Sinaï, de tien geboden. Christus verbleef veertig dagen in de woestijn, voor gebed en bezinning, om klaar te zijn voor zijn openbaar optreden. Veertig dagen tijd om op zoek te gaan naar jouw drijfveren en naar God.

Veertig dagen om te werken aan jouw relatie met God door na te denken, te lezen en te bidden. Om na deze tijd sorry te kunnen zeggen voor je eigen tekortkomingen en daarna totaal opgefrist weer verder te kunnen gaan met Christus aan jouw zijde!

Diaken Peter Winnubst



Uitnodiging voor kinderen: PALMPASEN in de H. Willibrordkerk

Op zondag 17 maart, van 11.00-12.00 uur, gaan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie een palmpaasstok maken. Hun broertjes en zusjes doen mee en ook jij mag komen.

Plaats: vergaderzaal van de pastorie, ingang achterom via de keuken.

Er wordt voor stokken en versiering gezorgd en er zijn mensen van de Werkgroep Eerste Communie en van de kinderwoorddienst om jullie te helpen. Ook Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker van de parochie, zal er bij zijn.

Op Palmzondag, 24 maart, wordt er een palmtakje aan de palmpaasstokken bevestigd, waarna jullie in optocht de kerk in mogen lopen.

Als je nou echt niet kunt op 17 maart, kom dan met een versierde palmpaasstok naar de kerk op 24 maart, dan krijg je een palmtakje en kun je ook meelopen. Voor meer informatie kun je bellen met de pastorie, op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur. Het nummer is 071-517 5304.

Het gaat een mooi feest worden!

De spijker op de kop

Onder mijn werkbank staat een plastic kist met weinig gebruikte gereedschappen. Een ervan is een antieke profiel handschaaf, een schaaf om aan latten of een plank een mooi randje te schaven. Deze schaaf was van mijn opa Joop, de vader van mijn moeder. Hij was timmerman/aannemer. Ik heb nog steeds goede herinneringen aan hem.

Het zal wel zijn naam zijn dat mijn moeder zo'n grote verering had voor de heilige Jozef, de timmerman. Zijn trouwe zorg voor Maria en zijn stiefzoon Jezus, zijn bescheidenheid, was één van de redenen voor haar om zijn feestdag, 19 maart, te vieren. Vijf keer in de maand maart gingen wij op woensdag naar de kerk voor de H. Jozefmis van acht uur. Na een snelle ontbijtapholden wij dan naar school. Thuis op een console in de hoek van de kamer stond het Jozefbeeld met een bloemetje ervoor.

Eén van de uitroepen van mijn moeder als er iets uit de hand liep, was: "Heilige Jozef sta ons bij". Het heeft vast geholpen. En toen mijn moeder 93 jaar oud in het ziekenhuis lag, zei ze: "Heilige Jozef zorgt voor een zalige dood." En in alle rust is ze gestorven.

Die schaaf doe ik nooit weg, dat begrijpt u.

Dik Kompier



Boodschap voor de vastentijd

De wereld staat vandaag in brand. Er zijn veel gebeden nodig deze vastentijd. Wat kunnen mensen echt doen om gelukkig te zijn? Mensen zijn naar kerken, moskeeën, tempels en synagogen gegaan, hebben naar motiverende sprekers geluisterd en ook zelfhulpboeken gelezen op zoek naar geluk, dat is een gevoel van welzijn, vreugde of voldoening. Er zijn mensen die zich op veilige plaatsen of in veilige landen bevinden en natuurlijk zijn ze gelukkig, maar ze waarderen God niet voor die schat.

Toch zijn er ook mensen die zich op veilige plekken of in veilige landen bevinden, maar om uiteenlopende redenen blijkbaar niet gelukkig zijn. Veiligheid, gezondheid en geluk zijn fundamentele zaken die ieder mens in zijn leven zou moeten hebben.

Ik denk dat Aswoensdag ons christenen eraan moet herinneren dat de wereld in brand staat, wanneer we zien dat over de hele wereld de levens van onschuldige mensen op het spel staan. Mensen in Palestina en overal waar oorlogen plaatsvinden, hebben geluk, een goede gezondheid en het recht op leven nodig.

Er zijn mensen die zich op plaatsen bevinden waar oorlogen hun hart pijn doen. Ze bevinden zich tussen hamer en aambeeld, voelen zich afgewezen en hebben inderdaad onze gebeden nodig deze vastentijd, omdat ze een leven leiden van ondraaglijk lijden in plaats van gelukkig te zijn. Het zullen onze gebeden zijn als christenen, naast het herinneren van onze gekozen vertegenwoordigers aan het lijden van het leven in door oorlog verscheurde gebieden.

Als christenen kunnen we ook petitie's ondertekenen en politieke campagnes ondersteunen die vrede en gerechtigheid bevorderen in alle regio's waar mensen geen vrede hebben. Door dit te doen zullen we als voorbeeld dienen door zowel onze gebeden als onze stem te gebruiken om het bewustzijn te vergroten van de problemen waarmee Palestijnen en andere mensen over de hele wereld waar vrede niet bestaat, worden geconfronteerd.

Dit zal een positieve verandering teweegbrengen in deze vastentijd, die wordt gekenmerkt door vasten, onthouding en boetedoening ter herdenking aan het vasten van Christus in de woestijn.

Francis Kasibante

Resultaat Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 heeft een bedrag van € 98.737 opgebracht, bijna het streefbedrag van € 100.000.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen.

De kerkbijdragen van de parochianen vormen een onmisbare post in de begroting van de Willibrordkerk. Met de **Actie Kerkbalans 2024** rekenen we daarom weer graag op uw financiële ondersteuning.

Bij voorbaat dank!

*Beheercommissie
parochiekern H. Willibrord*

Pastoraatgroep en Beheercommissie wensen
u een goede veertigdagedentijd en

ZALIG PASEN!

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aaneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel: 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ iPad/smartphone naar www.parochie-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
ma t/m do 9.30-17.00 uur

Inleverdatum kopij april 2024
uiterlijk ma 11 maart 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 30 maart - 28 april 2024
Verschijningsdatum: di 26 maart
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina



Jezus is het Licht van de wereld

Goede week

Aan het einde van de Veertigdagentijd is de Goede week. We denken in deze week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis.

De goede week heeft iets stils, iets verdrietigs, een tijd van afwachten. Het heet de **GOEDE** week vanwege de goede afloop: Pasen. Het feest waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. We vieren: Jezus leeft! Alleuia!



Jezus en Nicodemus

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3, 14-21

Op een avond gaat een geleerde man naar Jezus. Hij heet Nicodemus. Hij luistert als Jezus vertelt over God. Jezus zegt: 'Als mensen verkeerde dingen doen, dan wordt het donker in hun hart. Net zo donker als het buiten was toen je naar Mij toe kwam.

Dan heb je het licht van de maan nodig of een lamp om de weg te vinden.

God heeft Mij gestuurd om de mensen weer de weg te wijzen naar God.

Daarom ben Ik voor de mensen een licht van God. Ik kom ze vertellen dat God heel veel van ze houdt. Zo worden ze weer gelukkig.' Daar is Nicodemus heel blij mee.

Hij vindt het fijn bij Jezus thuis.

Het kruis van Jezus

Wij hebben in de kerk en in veel huizen een kruis met Jezus erop. Zo kijken we naar onze Redder. Toen Jezus stierf op het kruis, heeft Hij laten zien dat zijn liefde sterker is dan alle kwaad, zelfs sterker dan de dood. Het kwaad maakt de wereld ziek. De liefde van Jezus geneest de mensen van het kwaad. Als alle mensen met Jezus meedoen, geneest heel de wereld van het kwaad.

Jezus noemt zichzelf ook het licht

In het donker kun je de weg moeilijk vinden. Om de weg van God te vinden heb je Jezus nodig. Daarom noemt Jezus zichzelf 'het licht van de wereld'.



Wil je het lange verhaal horen? Luister dan naar de podcast



rkkids.nl/podcasts

rkkids.nl/goedeweek-pasen



Meer uitleg over en materiaal voor de Goede Week vind je hier

Via deze link vind je materiaal voor de veertigdagentijd en speciaal voor de Goede Week.



rkkids.nl/veertigdagentijd

Wij aanbidden u Jezus en loven u,
Omdat u door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 ING B 0003 8398 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

