

Jaargang 10 nr. 3
30 maart - 28 april

De Augustinus

April 2024



Parochieblad van de parochie H. Augustinus

Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

Livestream

Kijkt u wel eens naar de livestream van een viering in een van onze kerken? Of kijkt u wel eens een (deel van de) viering terug?

Livestream vanuit de kerk is tegenwoordig zo vanzelfsprekend, dat we zouden vergeten dat het nog maar iets is van de laatste 4 jaar.

Halverwege de vastentijd in 2020 brak de coronapandemie uit en was kerkbezoek, waar meerdere mensen bij elkaar komen, uit den boze. Goede raad was duur en er moest snel iets van de grond komen opdat onze parochianen toch op zondag de eucharistieviering vanuit huis konden meevieren.

Binnen drie weken hebben enkele mensen uit onze parochie (het stream-team) bedacht wat er nodig was om een livestream te verzorgen en het ook gerealiseerd. Er was immers toen nog geen algemene kennis van deze techniek en alles moest 'uitgevonden' worden. Er zijn toen een camera, een laptop en overige apparatuur aangeschaft met lange kabels door de kerk naar de apparatuur in de sacristie en naar het internetmodem, dat zich meestal ergens in een meterkast bevond. Deze apparatuur werd om beurten in een van onze kerken

gebruikt, maar dat bleek heel kwetsbaar en regelmatig kregen onze streamers het niet aan de praat. Zo mislukte de uitzending van de eerste Paaswake, maar de viering werd opgenomen en kon uiteindelijk halverwege de Paasnacht toch online worden gezet.

Na de coronatijd is de livestream in onze kerken blijven bestaan en heeft elke kern eigen apparatuur aangeschaft en is het daarmee de vervanging geworden van de ouderwetse kerktelefoon. En nu dient livestream 2.0 zich aan. Geavanceerde apparatuur wordt betaalbaarder, waardoor de viering beter in beeld kan worden gebracht en, niet onbelangrijk, de bediening zoveel eenvoudiger is geworden dat ook meer mensen probleemloos een livestream kunnen verzorgen. In Oegstgeest is die stap afgelopen najaar al gezet en de andere kerken blijken ook geïnteresseerd.

Vragen die daarbij opkomen zijn: is het de investering wel waard? Hoeveel mensen kijken er eigenlijk? Zijn er kerkgangers die liever thuis kijken dan naar de kerk komen?

Hoewel het aantal kijkers meestal beperkt blijft tot degenen die aan huis gebonden zijn of op zondag-

ochtend geen gelegenheid hebben om naar de kerk te komen, is livestream toch een middel om iedereen bij onze parochiegemeenschap betrokken te houden.

Ook het streamen van een uitvaart is met de nieuwe apparatuur gemakkelijker te realiseren en nabestaanden met familie in het buitenland maken daar zeer dankbaar gebruik van.

Maar al hebben we nog zulke mooie apparatuur, zonder vrijwilligers om het te bedienen gaat het niet lukken. Momenteel hebben de meeste parochiekernen slechts 1 of 2 personen die de apparatuur bedienen en uitbreiding van het stream-team is daar zeer welkom.

Dus, vindt u het leuk om mee te doen, schiet dan een streamer aan na de viering of stuur een e-mailtje naar uw lokale secretariaat. U bent van harte welkom om eens mee te draaien.

Bert Gerritsen

Bij de voorplaat
Zie het voorwoord van pastoor
Rochus Franken op pagina 3



PAROCHIE Augustinus

Wat staat er nu toch op de voorkant ?

Dat heeft u zich misschien afgevraagd toen De Augustinus in de bus viel. Op de voorkant staat het boek dat ik geschreven heb en dat in april uitgegeven wordt bij Adveniat.

Iedereen zoekt geluk. Weinigen vinden het. Hoe komt dat? Het geluk lijkt soms net om de hoek te liggen, je kunt het bijna aanraken en toch krijg je het niet te pakken. Hoe komt het dat geluk je zo vaak ontglipt?

Mijn boek probeert een antwoord te vinden met de hulp van wat misschien wel het best bewaarde geheim ter wereld is: de positieve invloed van het katholieke geloof op je geluk.

Het boek laat aan moderne mensen van alle generaties zien dat geloof je leven verrijkt. Vaak hoor ik van mensen dat ze het zo lastig vinden om met hun kinderen of kleinkinderen te praten over geloof.

Misschien kunt u hen mijn boekje cadeau geven? Ik heb het zo luchtig mogelijk en met gevoel voor humor proberen te schrijven.

U kunt het cadeau geven aan familie en vrienden die de Katholieke Kerk de rug toe hebben gekeerd. U kunt het ook zelf gebruiken om u in de inhoud van het geloof te verdiepen. Ik hoop zo dat dit boek u hierbij helpt.

Als het in de media over geloof gaat, gaat het vaak over negatieve dingen of over bijzaken. Moet het niet veel vaker gaan over de essentie?

Geloof heeft te maken met geluk. En hoe je door je geloof de grote hindernis naar geluk - waardoor zo weinigen geluk vinden - uit de weg ruimt.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of via Adveniat.nl (of bij de pastoor zelf).

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Lentebries van Pasen

Terwijl de eerste tekenen van de lente zich langzaam openbaren en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, worden we omarmd door de verfrissende Lentebries van Hoop.

In deze tijd van het jaar worden we herinnerd aan de betekenis van de Goede Week en Pasen, een tijd van bezinning, reflectie en vreugde in ons christelijk geloof.

De Goede Week markeert de laatste dagen van Jezus' aardse leven.

Het begint met Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem herdenken, begroet door juichende menigten met palmtakken in hun handen. Deze dag herinnert ons eraan, dat zelfs in triomf het lijden aanwezig is. Jezus wist tenslotte al wat Hem te wachten stond.

Op Witte Donderdag komen we samen om het Laatste Avondmaal te herdenken, waar Jezus zijn lichaam en bloed deelde met zijn vrienden, zijn leerlingen. Hij gaf ons de opdracht om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad.

Goede Vrijdag is een dag van rouw en reflectie, waarop we de kruisiging van Jezus gedenken. Het is een tijd van bezinning, op ons eigen leven en onze relatie met God. Een tijd om na te denken over de diepte van Gods liefde voor ons.

De duisternis van Goede Vrijdag wordt, na Stille Zaterdag, gevolgd door de stralende vreugde van Pasen, de dag van de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Laten we ons inspireren, in deze tijd van nieuw begin, tijdens deze lente, door de boodschap van hoop en opstanding.

Laten we ons verenigen in liefde en solidariteit en samen streven naar een wereld waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien en te groeien. Want zoals de lente altijd volgt op de winter, zo kunnen ook wij geloven dat uit de donkerste momenten van ons leven iets moois kan opbloeien.

Het Paasfeest herinnert ons eraan dat geen enkele situatie hopeloos is. Het is een herinnering dat uit de diepten van de duisternis nieuw leven kan ontstaan. In een wereld die vaak wordt gekenmerkt door cynisme en pessimisme, is het paasverhaal een krachtige boodschap van hoop en vernieuwing, van trouw en verlossing.

Moge deze paastijd ons herinneren aan de onuitputtelijke genade en liefde van God, en moge het ons aanmoedigen om die liefde te delen met anderen, in woord en daad, in doen en laten! Zo kunnen we samen bouwen aan een wereld die doordrenkt is van hoop, vrede en rechtvaardigheid.

Laat ons dus samen opstaan, met een hart vervuld van hoop en een wil om te helpen. Want met deze Lentebries van Hoop, mogen we geloven in de belofte van een nieuw begin, voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld.

Ik wens u een mooie paastijd en een Zalig Pasen!

Diaken Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team

In het Pastoraal Team zijn de afgelopen periode o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

We hebben met elkaar gesproken over het Paastriduüm. We zijn blij dat drie volwassenen dit jaar tijdens de Paaswake zullen worden opgenomen in onze Kerk.

Uiteraard wensen we hen alle goeds en we hopen dat ze zich thuis mogen voelen in onze parochie.

Ook hebben we gesproken over de Centrale Gezinscatechese op zondag 21 april in Oegstgeest.

Op zondag 21 april is het roepingenzondag in ons bisdom. Hoe kun je dit thema tot leven wekken voor kinderen en ouders? Samen met de werkgroep gezinscatechese hebben we hiervoor een programma opgesteld.

Verder is gesproken over de projecten van de eerste Communie en het Vormsel. Er zijn al heel wat bijeenkomsten geweest de afgelopen periode en ook de presentatievieringen zijn in veel kernen achter de rug.

Dit jaar zijn er 29 aanmeldingen voor de eerste Communie en 25 voor het Vormsel.

Daarnaast hebben we gesproken over de nieuwe tiengroep in de parochie. Deze groep heeft inmiddels zijn derde bijeenkomst gehad. De groep is in deze drie keer verdubbeld qua deelnemers. We hopen dat deze groei zich doorzet en dat ook de vormelingen van dit jaar zich gaan aansluiten.

De tiengroep is speciaal voor jongeren van 12 tot 16 jaar en komt één keer per maand bij elkaar in het Bondsgebouw in Voorschoten.

Tot slot hebben we gesproken over Palmzondag. We zijn heel blij (en dankbaar) voor de vele vrijwilligers die het deze weken mogelijk maken dat kinderen in iedere kern van onze parochie een palmpaasstok kunnen versieren.

Dit levert een belangrijke bijdrage aan een goed begin van de Goede Week!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Bron: bisdom Rotterdam

Nieuw: de Caritas Actie in het bisdom Rotterdam

Dit jaar start een nieuw initiatief in het bisdom Rotterdam: de Caritas Actie. Piet Timmermans, pastoraal dienstverlener diaconie en caritas, nodigt parochiële caritas instellingen, diaconale werkgroepen en andere diaconale betrokkenen van harte uit om hieraan mee te doen.

“De Caritas Actie is een initiatief dat een aantal dingen slim probeert te combineren”, schrijft hij in een brief die begin maart is verstuurd. “De Caritas Actie is een manier om samen op weg te zijn als gelovigen in verschillende parochies, vanuit onze gedeelde betrokkenheid bij de caritas en het handen en voeten geven aan ons geloof in de dienst aan de naaste. Via de Caritas Actie kunnen we onze inspiratie delen en onderling informatie uitwisselen.”

De Caritas Actie is een maand waarin caritas instellingen en parochies samen de caritas voor het voetlicht brengen. Piet Timmermans: “Als zodanig is het een nieuw initiatief. Maar omdat het aansluit bij bestaande activiteiten, zoals diaconale weekenden in parochies, is de Caritas Actie ook weer niet iets totaal nieuws.”

De eerste Caritas Actieperiode zal worden gehouden in het najaar: 26 oktober - 24 november. Zo wordt aangesloten bij de Werelddag van de armen (17 november) en diaconale weekenden van parochies in deze periode.

“Het nieuwe van de Caritas Actie zit hem in de verbinding van initiatieven, het delen van inspiratie en ideeën, kortom het samen optrekken”, zo vervolgt hij. “Daarbij daagt de Caritas Actie ons uit om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, nieuwe initiatieven te nemen en hierbij waar mogelijk ook nieuwe mensen als vrijwilliger te betrekken.”

De Caritas Actie is een manier om caritas meer zichtbaar te maken. “Zichtbaarheid is nodig, zodat mensen die hulp nodig hebben de caritas weten te vinden. Bovendien is caritas een wezenlijk onderdeel van de zending van de Kerk.

Ook daarom is zichtbaarheid van belang”, aldus Piet Timmermans.

Bij de Caritas Actie hoort een gezamenlijke voorbereiding, die wordt aangeboden als momenten voor uitwisseling. Concreet gaat het om vijf bijeenkomsten. Deze zijn opgenomen in de agenda op de bisdomwebsite.

De vijf bijeenkomsten zijn:

- op 3 april (19.30-21.30 uur) over de planning en over de keuze van projecten
- op 7 mei (19.30-21.30 uur) over hoe je het beste de communicatie in je parochie en woonplaats kunt aanpakken
- op 26 juni (19.30-21.30 uur) over de organisatie van de activiteiten die je in het kader van de actie wilt houden
- op 18 september (19.30-21.30 uur) over de uitvoering van de plannen en activiteiten en de laatste struikelblokken
- op 15 januari 2025 (19.30-21.30 uur) over wat de Caritas Actie heeft opgeleverd, wat we hebben geleerd en wat we kunnen verbeteren

Doel van de Caritas Actie is de zichtbaarheid van caritas vergroten

- omdat caritas liefde betekent en we met daden van liefde getuigen van ons geloof in Jezus Christus,
- omdat caritas een zichtbaar deel is van dienen, één van de onderdelen van de drievoudige zending van de Kerk: vieren, leren en dienen,
- omdat een betere zichtbaarheid ervoor kan zorgen dat mensen met een hulpvraag de weg naar de caritas vinden,
- omdat zichtbaarheid kan helpen om nieuwe leden voor de caritasbesturen of diaconale groepen te werven.

Bisdom Rotterdam

Beleef een dag Lourdes in Rotterdam op donderdag 11 april

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relieken (een gedeelte van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar de Nederlandse bisdommen. Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van de H. Bernadette van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

In de kathedraal in Rotterdam wordt op donderdag 11 april een ‘Lourdesdag’ georganiseerd voor parochies en bedevaartgroepen en alle belangstellenden. In de middag neemt ook bisschop Van den Hende hieraan deel.

Lees verder op pagina 10

NIEUWE KERKELIJKE BEWEGINGEN (5)



Bron: www.foyer-thorn.nl

De Foyer de Charité in Thorn

Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar de afgelopen tachtig jaar zijn er in de Katholieke Kerk allerlei nieuwe bewegingen ontstaan. Nadat recentelijk in ons parochieblad de Focolarebeweging, de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Katholieke Charismatische Vernieuwing en de Oecumenische gemeenschap van Taizé zijn gepresenteerd, volgt nu de vijfde bijdrage uit een reeks van zeven.

Het witte dorpje Thorn

Aan de rand van het pittoreske witte dorpje Thorn in Limburg bevindt zich een fraai gebouw, dichtbij de Maas, waarin een Foyer de Charité is gevestigd. Een Foyer de Charité (Haard van Liefde) is een leken-gemeenschap waar mannen en vrouwen samen met een priester als het ware een christelijk gezin vormen. Zij willen de liefde tot God en de naaste onderling beleven en door middel van retraites en bezinningsdagen aan geïnteresseerden doorgeven.

Marthe Robin (20ste eeuw): mystica en initiator

De eenvoudige Franse vrouw Marthe Robin (1902-1981) is ongetwijfeld een van de meest fascinerende personen van de 20ste eeuw. Vanaf haar achttiende tot aan haar dood was zij aan bed gekluisterd. Begeleid door een priester kwam zij tot aanvaarding van haar moeilijke situatie en wist zij zich te ontwikkelen tot een eenvoudige wijze gelovige, die heel goed kon luisteren naar haar bezoekers. Ongelooflijk, maar zij heeft in haar kleine woning meer dan 100.000 mensen ontvangen en getroost, bemoedigd of geadviseerd.

Verspreiding in Nederland en wereldwijd

In gesprek met zovele en heel verschillende mensen en begeleid door een priester kwam zij tot het besef, dat in onze moderne samenleving plaatsen of liever 'gemeenschappen van Licht en Liefde' nodig zijn, waar medemensen tot rust en bezinning kunnen komen. Gemeenschappen van 5 of 7 personen die, zoals de eerste christenen, het Evangelie proberen te leven en door een breed aanbod aan retraites met inleidingen over de basics van ons katholieke geloof allerlei gelovige en twijfelende mensen de ruimte bieden om hun leven en geloof te verdiepen.

De persoon en de gestalte van Maria speelt in iedere Foyer een grote rol. Inmiddels zijn er wereldwijd zo'n 75 Foyers, verspreid over 42 landen. In Nederland dus in Thorn. De eerste Foyer is ontstaan in Chateaufort-de-Galaure (Fr.) rond 1936 en vormt het centrum van deze nieuwe beweging.

Wat heb ik met de Foyer in Thorn?

Onlangs vroeg iemand mij: "Wat hebt u met de Foyer de Charité?" Welnu, in de afgelopen 7 jaar ben ik er 5 keer geweest. Twee keer in de maand april voor een 'Stil Weekend'. Het was een verademing: we waren toen met ongeveer 20 mensen tussen 20 en 65 jaar bijeen en volgden twee inleidingen per dag over basisonderwerpen uit Bijbel en katholiek leven. Drie keer ben ik er in de maand juli een hele week geweest voor retraite met inleidingen (zo'n 15 deelnemers). De laatste jaren heb ik gemerkt, dat een retraite in de week na Pasen in Duitsland in mijn huidige situatie beter bij mij past.

'Een rustplaats voor hart en geest': een gevarieerd aanbod

Het programmaboekje voor 2024 van Thorn heeft als opschrift: 'Een rustplaats voor hart en geest'. Het bevat op twaalf A-5 pagina's een ruim aanbod. Van de reeds genoemde Stille Weekenden en Retraites van een week, tot Stille dagen, Bid&Werkdagen, Kindergebedsschool, Tienerweekenden en Dagen voor Jongeren. Ik heb een stapeltje programmaboekjes en geef graag een exemplaar aan u. Kijk voor info ook op www.foyer-thorn.nl. Indien gewenst kan ik u er meer over vertellen. Het moge duidelijk zijn, dat voor jong en oud, man of vrouw, ziek of gezond de Foyer in Thorn een oase van rust voor je ziel kan en wil zijn. Aanbevolen dus.

Pastor Kees van Vliet



Mariabeeld in de tuin

Voor u en jou gelezen

Noreena Hertz: De eenzame eeuw

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voelt 4 procent van de Nederlanders zich 'sterk eenzaam'.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) komt zelfs tot 8 procent, wat zou neerkomen op 1 miljoen mensen.

Een groot maatschappelijk probleem

Noreena Hertz spreekt in haar boek *'De eenzame eeuw'* over een crisis. 'In de hele wereld voelen mensen zich eenzaam, afgezonderd en vervreemd. We zitten midden in een wereldwijde eenzaamheids-crisis. Niemand van ons, waar dan ook, is er immuun voor.'

In Amsterdam zegt maar liefst 50% van de mensen zich weleens eenzaam te voelen. Eenzaamheid is 'het gevoel onzichtbaar te zijn: niet gezien en gehoord te worden.' Niemand van ons wil dat, onzichtbaar zijn.

Emily White is de schrijfster van het boek *'Lonely'* (2010) waarin ze verslag doet van haar tijd als eenzame dertiger. 'Aanvankelijk maakte ze zich geen zorgen. Ze was single en kwam vaak alleen thuis. Veel mensen kende ze niet in een nieuwe stad en ze was vaak ook te moe om wat te ondernemen.

Logisch allemaal. Dat geldt voor zoveel mensen. Het feit dat ze zo vaak alleen was tastte haar zelfbeeld niet aan. Maar er was een punt, vertelt ze, waarop haar eenzaamheid structureel werd. Volgens White kruipt langdurig isolement onder je huid en dreigt het een kracht op zichzelf te worden, die je zelfvertrouwen ondermijnt.

Als je lang alleen bent is het moeilijk om te geloven dat je een mens bent die de moeite waard is.'

Wie geeft je het gevoel dat je de moeite waard bent?

Daar zit de crux. Het is onvoldoende om hard tegen jezelf te roepen dat je de moeite waard bent. Je hebt anderen nodig die dat tegen je zeggen. Je hebt een Ander met een hoofdletter nodig die dat onvoorwaardelijk en altijd tegen je zegt.

Als gelovig mens ben je verbonden met God. Je bent onderdeel van een groter geheel. Zeker in de katholieke variant van het christendom heb je de grootste supportgroep die er is.



Een pater Jezuïet zei ooit tegen me: "Als priester moet je veel bidden. Maar er zijn ook tijden dat dit om de één of andere reden, niet lukt. Dat is geen drama. Als het niet lukt, dan bidden wij, de anderen voor jou, dan bidt de Kerk voor jou." Hij zei: "Je vraagt anderen, die een groter geloof hebben, voor jou te bidden. Maria en de heiligen zijn jouw bondgenoten."

'Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte, getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven.' (Hebr. 12,1)

Zou geloof het medicijn kunnen zijn in de wereldwijde eenzaamheids-crisis?

Pastoor Rochus Franken

Noreena Hertz, *De eenzame eeuw*, Spectrum, oktober 2020, ISBN 9789000368778

Maandkalender APRIL 2024

- 06 Conferentie Missionaire Parochie Veenendaal, Augustinus 2, p. 5-6
- 07 Tiengroep Augustinus, p. 8
- 11 Sam's kledingactie, Katwijk, p.15
- 14 Lezing over struikelstenen, Bondsgebouw, p. 20



Tiengroep Augustinus (12-16 jaar): zondag 7 april, 12.15 uur in het Bondsgebouw, Voorschoten

Wist je dat de parochie ook bijeenkomsten heeft voor alleen maar tieners?

Hoe leuk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten! Mensen die hetzelfde zijn als jij!

Op **zondag 7 april** komen we weer bij elkaar van **12.15 tot 13.45 uur** in het Bondsgebouw in Voorschoten. We beginnen met een lunch, we spelen leuke spellen en we zorgen voor een hoop gezelligheid.

Tieners uit de hele parochie zijn welkom!
De volgende data dit seizoen zijn 5 mei, 9 juni en 30 juni.

Tot 7 april!

Namens, Anne, Rutger, Michael,
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Catechese en gezinsviering voor kinderen en ouders, zondag 21 april om 10.00 uur, H. Willibrordkerk in Oegstgeest

Na een mooie opkomst bij de laatste Gezinscatechese in februari in Wassenaar, is er op zondagochtend 21 april een nieuwe Gezinscatechese. Deze keer in de Willibrordkerk in Oegstgeest. Vanaf 10.00 uur is er voor kinderen en ouders een leuk programma.

Om 11.00 uur begint vervolgens de gezinsviering, een viering waarin voor iedereen wat te vinden is.

- 14 Laurentius orgelconcert, Voorschoten, p. 20-21
- 19 Kerkenveiling Katwijk, p.12
- 21 Catechese en gezinsviering, Oegstgeest, p. 8
- 21 Roepingenzondag, p.10

Om 12.00 uur sluiten we af met wat lekkers bij de limonade, koffie en thee.

Hopelijk tot 21 april in de Willibrordkerk in Oegstgeest!

Namens de Werkgroep Centrale Gezinscatechese,
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Eucharistische aanbidding en stille vrijdagavond 26 april

Graag biedt het Pastoraal Team op de laatste vrijdag van de maand om 19.00 uur een eucharistieviering aan in de St. Willibrorduskerk te Wassenaar. Aansluitend, dus vanaf 19.30 uur, is er Eucharistische Aanbidding van de Heer en stilte tot 21.00 uur. Tevens is er gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (en/of een geestelijk begeleidingsgesprek) te ontvangen.

Voorganger is pastor Van Vliet. De volgende data zijn 31 mei en 28 juni. In een samenleving met veel hectiek is stilte van groot belang. Welkom dus op 'de laatste vrijdag'.

Pastor Kees van Vliet



Bron: Rooms-Katholieke Kerk Nederland

Oecumenische Gespreksgroep - De betekenis van het boek 'Belijdenissen' (geschreven rond 400) van Augustinus voor ons mensen anno 2024

Wat de 5e symfonie van Beethoven betekent voor de muziek en de kathedraal Sagrada Familia in Barcelona voor de bouwkunst, dat betekent het autobiografische geschrift 'Belijdenissen' (Confessiones) voor de literatuur. Heel levendig beschrijft Augustinus (354-430) zijn zoektocht, zijn dwalen, zijn geraakt worden door het evangelie en zijn doop op 33-jarige leeftijd. Het mooie is, dat hij het schrijft in de vorm van een gebed tot God.

Mensen uit onze tijd kunnen zich herkennen in zijn zoeken en verlangen. Hopelijk komen ook wij tot een levendige band met God, waarvan Augustinus in een aansprekende stijl met veel reflecties getuigt. In drie avonden willen we ons in het mooie boek van Augustinus verdiepen.

S.v.p. het boek zelf aanschaffen. Aarzel niet u aan te melden. Iedereen is welkom.

Inleider: Pastor dr. Kees van Vliet
 Datum en tijd: do. 25 april, wo. 8 en do. 23 mei
 20.00-21.45 uur
 Plaats: Bondsgebouw naast
 RK Kerk in Voorschoten
 Aanmelden bij: ctm.van.vliet@planet.nl



Bron: Wikipedia

Echternach Springprocessie, bedevaart naar het graf van de H. Willibrord, 21 mei 2024

Op dinsdag 21 mei, 3e Pinksterdag, vertrekken we rond 01.00 uur uit Wassenaar naar Echternach in Luxemburg om deel te nemen aan de al sinds de middeleeuwen elk jaar op de dinsdag na Pinksteren gehouden Springprocessie.

Om 08.00 uur begint de Hoogmis, waarna wij aan de Bidprocessie of de Springprocessie deelnemen. Meerdere duizenden gelovigen, ook veel jongeren, begeleid door diverse muziekgroepen, nemen deel.

Na de lunch vertrekken we naar de Abdij van Chevetogne voor het avondgebed. Om middernacht zijn we terug in Wassenaar. Aanmelden verplicht (i.v.m. het reserveren van het vervoer).

Kosten: rond € 70,--

Info: l.c.elshout@gmail.com of 06 29 51 86 06

Diaconiecollectes 2024

Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt er vier keer per jaar een deurcollecte gehouden voor de diaconie. Dit jaar was de eerste collecte op 4 februari en worden de resterende collectes gehouden op 26 mei, 7 juli en 3 november.

De projecten worden door de MOV-groep Augustinus met zorg uitgekozen en voorgesteld aan het Parochiebestuur.

In 2023 was de opbrengst van de collectes voor de plaatselijke afdelingen van de Stichting Leergeld. Deze collectes hebben mooie bedragen opgebracht en de Stichting Leergeld was zeer verheugd met deze giften.

Voor 2024 heeft de MOV-groep gekozen voor de Werkgroep Zuiderkruis, een diaconale werkgroep van de parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.

Het doel van de werkgroep is het ondersteunen van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Malawi, Afrika.

Dit jaar probeert de werkgroep de inrichting van een natuur- en scheikundelokaal met laboratorium te financieren voor de 'Christ of King Secondary School' in Mthawira parish, ten oosten van Blantyre. In het verleden heeft de Werkgroep meegeholpen aan de bouw van deze school en het verzorgen van studieboeken voor de eindexamenklassen.

Voor de inrichting van het lokaal is een totaal bedrag van € 15.000,-- nodig. De Werkgroep Zuiderkruis wil dit bedrag, samen met twee andere sponsors, binnen één jaar bij elkaar krijgen.

Afgesproken is dat de werkgroep € 6.000,-- bijeen brengt. De eerste bedragen zijn al binnen. Er is nog maar € 4.000,-- nodig. U doet toch ook mee?

De MOV-groep dankt u bij voorbaat voor uw steun en wel in de Malawiaanse taal.

Zikomo, zikomo bwangiri: hartelijk, hartelijk bedankt.

MOV Augustinusparochie

Vervolg van pagina 5

Alle onderdelen van een dag in Lourdes komen samen op deze dag, het is een dag in Lourdes, maar dan in de kathedraal in Rotterdam. Alles wat je kunt meemaken in Lourdes kun je meemaken in Rotterdam. Soms is het moeilijk voor ons om naar Lourdes te gaan, maar de genade van Lourdes komt naar de kathedraal van Rotterdam.

Pastoor Leroy a.a. is lid van de diocesane werkgroep bedevaarten. Hij nodigt iedereen uit voor deze 'Lourdesdag' die om 11.00 uur begint met een eucharistieviering. Naast de relieken van Bernadette is er in de kathedraal ook een stuk rots uit Lourdes aanwezig en er is Lourdeswater. Op de 'Lourdesdag' is er rozenkransgebed, worden Marialiederen gezongen en is er een lof met ziekenzegen. Ook is het mogelijk om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

's Avonds is er op deze donderdag 11 april een 'Sing-in Marialiederen'. Hierop staat het samen zingen centraal. Kerkmusicus Marc Schaap, dirigent van het koor van de kathedraal, zal de avond leiden en doet dat samen met zuster Maria Nadiya Beznadiynych SSVM die bij de liederen over Maria zal vertellen. Wie komt, leert op deze avond de bekende en minder bekende Marialiederen zingen. M.m.v. het kathedrale koor IHSE.

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijven, of mee willen helpen op een andere manier.

Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Wilt u meehelpen als vrijwilliger? Meld u dan aan per mail: bureau@bisdomrotterdam.nl of telefonisch: 010-2815171

Bisdom Rotterdam

Vuurdoop! in de H. Bartholomeuskerk, Nootdorp

De aanmelding voor de Vuurdoop! is geopend. Begeleiders van vormelingen, vormselwerkgroepen en pastorale teams hebben hierover een brief ontvangen. In de brief maakt de werkgroep die de dag organiseert bekend dat er dit jaar een nieuwe locatie is. De Vuurdoop! gaat naar Nootdorp.

In Nootdorp zijn de vormelingen welkom in de H. Bartholomeuskerk. De dag wordt gehouden op de zaterdag vóór Pinksteren: zaterdagochtend 18 mei.

"In de afgelopen maanden hebben in verschillende parochies in het hele bisdom jongeren het H. Vormsel ontvangen", schrijft de werkgroep.



Bron: Bisdom Rotterdam

Ook de komende tijd zullen jongeren gevormd worden. Deze Vuurdoop! is een mooie kans om elkaar te ontmoeten en samen een mooie dag te beleven in de geest van Pinksteren. De Vuurdoop! is een ontmoetingsdag voor vormelingen tot 18 jaar uit de parochies in het bisdom Rotterdam. Het is voor jongeren een geweldige ervaring om samen te zijn: zoveel jongeren die ook gevormd zijn en die van hun geloof willen getuigen in deze tijd.

Voorheen werd de Vuurdoop! gehouden in de kathedraal in Rotterdam. Omdat het aantal vormelingen de afgelopen jaren is afgenomen was de kathedraal wat te groot geworden. "De kathedraal werd een te ruime jas voor deze activiteit. In de afgelopen maanden hebben we gezocht naar een nieuwe locatie en deze gevonden in Nootdorp", legt de werkgroep uit.

"Het programma van De Vuurdoop! blijft. De vormelingen kunnen de kerktoeren beklimmen en er zijn workshops. Ook zijn er verschillende heiligen bij ons, starten we met het doorgeven van licht en luisteren we naar de bisschop die het Pinksterverhaal leest. Voor de begeleiders is er een geloofsgesprek met de bisschop of vicaris."

Werkgroep De Vuurdoop! bestaat uit: diaken Steef Lokken, Marike Falke, Marc Schaap, Anneke Donkers.

Aanmelden is nodig en kan tot uiterlijk 1 mei

Bisdom Rotterdam

Roepingenzondag 2024

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu.

"Wat vraagt God van mij?" is het thema van Roepingenzondag 2024.

Thérèse van Lisieux

Wat vooraf ging

Thérèse van Lisieux heeft ons veel te zeggen. Hoe kan ik steeds meer op God gaan vertrouwen? Hoe laat ik me dragen door dit vertrouwen? *'Mijn weg is er helemaal één van vertrouwen en liefde'*, schrijft ze. In de komende artikelen wil ik deze weg verkennen.

In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag als een heilige leven. Ze komt er al snel achter dat dit haar niet lukt. Wij kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen kleine pogingen doen, maar alleen God kan ons echt veranderen. Thérèse schrijft: *'Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden'* (autobiografie blz. 242).

De oplossing is niet mezelf perfecter maken, mezelf groter maken noemt ze dat. Het is geen oplossing want dat gaat niet lukken, ondanks alle zelfhulpboeken die we tegenwoordig ter beschikking hebben. Is er een andere manier?

Ze zoekt een nieuwe weg, een lift die haar naar God kan brengen.

Deel 3 Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux

Hoe verander ik mijzelf als mens? Hoe wordt ik een warmer, liefdevoller mens? De vorige keer hebben we gelezen hoe Thérèse een nieuwe weg hierin zocht, een lift die haar naar God kon brengen. De lift is God zelf die haar zal komen halen en naar boven zal brengen.

God zegt niet tot haar: 'Werk eens wat harder, volg nog een cursus, je moet jezelf verbeteren.' God zegt precies het tegenovergestelde: 'Raak niet ontmoedigd vanwege je zwakheden. Wat jij zelf niet kunt doen uit eigen kracht, dat zal Ik doen. Het is precies in je armoede dat Ik met mijn kracht zal handelen.'

Die nieuwe weg naar de hemel bestaat in het aanvaarden dat je als mens maar heel beperkt bent. Dit wordt gekoppeld aan vertrouwen in God. Hij zelf wil ons veranderen in een mens met een warm hart, vol liefde.

Hoe haaks staat dit op onze moderne mentaliteit! Henri Nouwen heeft hierover een inspirerend boek geschreven. (Henri Nouwen. Een parel in Gods ogen, Lannoo, 2011) Hierin schrijft hij: *'In onze samenleving moet je je steeds groter voordoen dan je bent. Je moet je steeds bewijzen. Want pas als ik presteer, krijg ik respect van mensen. Pas als ik presteer wordt er van mij gehouden. Maar in Jezus zegt God tegen iedere mens: Ik hou van je. Voor mij hoeft jij je niet eerst te bewijzen. Voor mij hoeft je niet eerst te presteren. Ik hou al van jou, voordat je ook maar iets gepresteerd hebt. Ik hou onvoorwaardelijk van jou.'*

Thérèse geloofde in deze onvoorwaardelijke liefde! Ik kan mezelf niet veranderen door mijn eigen prestaties. Niet als het over grote zaken gaat. Ik kan hoogstens wat schaven aan mijn onhebbelijkheden. Maar wanneer Gods liefde mij verandert, wordt het een ander verhaal.

In de vorige aflevering zei ze heel nadrukkelijk dat ze 'klein' moet blijven. Wat bedoelt ze daarmee? Haar zus Pauline vraagt haar dat: *"Ik vroeg haar 's avonds tijdens de Metten wat zij bedoelde met: een klein kind blijven voor de goede God. Ze zei me: dat wil zeggen: je eigen nietigheid erkennen, alles van de goede God verwachten, zoals een klein kind alles van zijn vader verwacht; dat wil zeggen, je nergens ongerust over maken."* (Theresia van Lisieux, Ik ga het leven binnen, laatste gesprekken, Gent 1975, blz. 115. Hierna: laatste gesprekken)

Als ik eerlijk ben, er zit iets in mij, dat later, als ik bij God kom, wil zeggen: 'Heb ik mij niet altijd ingezet voor anderen?. Heb ik het niet goed gedaan? Mijn goede daden zijn te danken aan mijn eigen prestaties!' In feite zeg ik dan dat ik best zonder God kan leven. Thérèse bedoelt met 'klein blijven' alles van God ontvangen. Al het goede dat ik doe – en ik doe mijn best er voor om goed te doen – schrijf ik toe aan de goedheid van God. *'Klein blijven dat wil zeggen: zichzelf niet de deugden toekennen die je beoefent.'* (Laatste gesprekken blz. 115) Zij is er diep van overtuigd: 'God geeft me de kracht goed te zijn. Er is niets in mij waardoor ik mijzelf beter hoeft te voelen dan een ander.'

Uiteindelijk stelt Thérèse haar vertrouwen niet in zichzelf maar in God. En dat is de reden dat ze nooit ontmoedigd raakt!

Met deze houding heb ik als modern mens veel moeite. Wij vinden onze eigen prestaties erg belangrijk. Paulus schrijft hierover iets wat wij moeilijk vinden: *'Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt?'* (1 Kor 4,7)

Een spannende kwestie, waar ik de volgende keer meer over wil zeggen.

Pastoor Rochus Franken

Historische gebeurtenis in onze parochie H. Augustinus!!

Er is een reden waarom ik nu over Thérèse van Lisieux schrijf. Haar relieken komen naar Nederland. En zij zullen van 5 juni t/m 9 juni 2024 in onze parochie H. Augustinus zijn! Dit is heel bijzonder en een grote eer voor onze parochie. Verdere informatie volgt nog.



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ
Katwijk

Kerkhofbeheerder:

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:

NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:

Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Beste parochianen,

Op 19 april houden we onze jaarlijkse kerkenveiling in 'de kleine JOANNES'.

Als pastoor van de parochie Augustinus rijd ik elke dag van de ene kerk naar de andere. Maar telkens als ik Katwijk binnen rijd, vallen mijn ogen op een zeer fraai kerkgebouw toegewijd aan de heilige Joannes de Doper. Rond dat kerkgebouw tref ik een gemeenschap aan van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun kerk. En dat is hartverwarmend in deze tijd waarin geloof zo vaak naar de marge van de samenleving wordt gedrongen! Maar hoe hartverwarmend dat ook is, inzet alleen is helaas niet voldoende in de eenentwintigste eeuw. Want het lukt ook in Katwijk niet de kerk te laten voortbestaan zonder uw financiële bijdrage.

De voorbereidingen op de kerkenveiling zijn in volle gang en velen zetten zich daar voor in. Ook in 2024 zal de opbrengst ten goede komen aan belangrijke doelen voor alle parochianen van Katwijk. Twee doelen eigenlijk. Het eerste doel is fietsbeugels (nietjes) bij de kerk en bij 'de kleine JOANNES'. Helaas zijn de afgelopen tijd een aantal elektrische fietsen gestolen. Met deze fietsbeugels hopen we dit tegen te gaan. Het tweede doel is verbeteringen aan het interieur van 'de kleine JOANNES'. De grote zaal zal een wat frisser uiterlijk krijgen na de verbouwing.

Het afgelopen jaar is er een heel mooie opbrengst behaald! Gaat dat dit jaar weer lukken? Het economisch klimaat lijkt nog een beetje onzeker. Niet voor niets was 'bestaanszekerheid' een belangrijk thema in de verkiezingen. En toch heb ik er vertrouwen in. Dat vertrouwen is gebaseerd op hoe hecht en betrokken ik de gemeenschap in Katwijk de afgelopen jaren ervaren heb. Dat geeft me vertrouwen dat we ook in 2024 gaan voor een fantastische opbrengst van de kerkenveiling!

Pastoor Rochus Franken



Dauwtrappen, kent u het nog? Het is zo lang geleden dat we met parochianen gingen dauwtrappen, terwijl het zo'n goed gebruik is om dit op Hemelvaartsdag te doen. Dit jaar organiseren we namens de Dorpskerk, de Open Hof Kerk en onze Joannes de Doperkerk een dauwtrapwandeling door de duinen. Een oecumenisch samenzijn in de natuur waarbij we met elkaar in gesprek gaan over God, geloof en Kerk. Zo leren we onze medechristenen, onze broeders en zusters van de PKN-gemeenten kennen en zij ons. Samen op weg. Zoals de apostelen op weg waren naar de plek waar Jezus in een wolk aan hun zicht werd onttrokken op Hemelvaartsdag. En daarna steeds op weg gingen om het evangelie, de Blijde Boodschap te vertellen.

Donderdag 9 mei wordt er om **7.00 uur** verzameld bij de ingang naar de duinen/duinpad aan de Cantineweg, waarna we een klein uurtje gaan dauwtrappen. Daarna keren we terug naar 'de kleine JOANNES' voor koffie en thee met een krentenbol. Om **09.30** uur zal dan een eucharistieviering zijn in onze kerk of u kunt zich geroepen voelen tot de gezamenlijke dienst van de Open Hof Kerk en de Dorpskerk om **10.00** uur in de Dorpskerk. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat : secretariaat@joannesdedoper.nl of 0714029402 of op de intekenlijst achter in de kerk. Dit kan tot en met 5 mei.

Namens de dauwtrapcommissie van de drie Katwijkbinse Kerken,

Anneke Noordermeer



Foto: Diana Nieuwold (kerkfotografie)

Kerkenvisie

De gemeente Katwijk heeft in 2023 een Kerkenvisie laten opstellen om de toekomst van kerkgebouwen in de regio te onderzoeken. Dit initiatief volgde op een raadsmotie uit 2019 en werd uitgevoerd door het College van Burgemeester en Wethouders in samenwerking met lokale kerken. Het doel was om gezamenlijk na te denken over hoe om te gaan met de veranderende rol en functie van deze gebouwen.

In de afgelopen eeuwen zijn er in Katwijk meer dan dertig kerken, kapellen en een tempel actief geweest, die als belangrijk cultureel erfgoed en identiteitsdragers van de dorpen worden beschouwd. Echter, net als elders in Nederland, neemt het aantal kerkgangers in Katwijk af, wat uitdagingen met zich meebrengt voor het behoud van deze religieuze gebouwen.

Uit het onderzoek voor de Kerkenvisie blijkt dat de ontkerkelijking in Katwijk al is begonnen en naar verwachting zullen in de komende vijftien jaar tien kerkgebouwen bedreigd worden. Slechts iets minder dan de helft van het bestaande religieuze erfgoed behoudt zijn religieuze functie. Dit brengt financiële uitdagingen met zich mee voor het onderhoud en de verwarming van deze gebouwen.

Om deze problemen aan te pakken en kansen te benutten, heeft de gemeente professionele ondersteuning ingeschakeld. Samen met de betrokken partijen, waaronder de eigenaren van kerkgebouwen, lokale kerkgemeenschappen en overheidsinstanties, wordt gezocht naar duurzame toekomstperspectieven voor deze gebouwen.

Het opstellen van de Kerkenvisie biedt de gelegenheid om de problemen en mogelijkheden in kaart te brengen en actie te ondernemen. Dit is van belang voor het behoud van het waardevolle erfgoed en draagt bij aan de leefbaarheid en economie van de regio. Verschillende partijen kunnen hierin een rol spelen, zoals de eigenaren van de kerkgebouwen, de gemeente die beleid kan maken en ondersteuning kan bieden en maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan nieuwe functies voor deze gebouwen.

De ambitie van het Kerkenvisietraject is om alle betrokkenen te inspireren en aan te moedigen om gezamenlijk na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen in Katwijk. Het doel is om deze bijzondere gebouwen te behouden voor toekomstige generaties en zo bij te dragen aan de identiteit en leefbaarheid van de dorpskernen en de gehele gemeente Katwijk.

KERKENVISIE.

De toekomst van de kerkgebouwen in Katwijk wordt hieronder onderzocht en besproken. De Beheercommissie is hierbij aanwezig namens onze parochiekern.

Op onze website www.joannesdedoper.nl informeert Gerard Bol u elke woensdag over deze Kerkenvisie.





Foto: Ibolyka Meijer

Quiltgroep 'de Bonnette'

Iedere maandagochtend komen we bij elkaar, in de pastorie, om te handwerken. Er wordt gequilt, gehaakt, gebreid of geborduurd. En onder het genot van koffie ook weer bijgepraat.

Soms moeten de kasten waar alle stoffen en breigaren liggen weer eens op orde worden gebracht. Zo ook een paar weken geleden toen we van een parochiaan uit de Augustinusparochie, ben even de naam vergeten, sorry, maar dacht uit Wassenaar, wat dozen met mooie stoffen en wol kregen.

Alles is uitgezocht en er is ook het een en ander meegenomen om thuis mee aan de slag te gaan. En wat we zelf niet kunnen gebruiken wordt weer doorgegeven. Zo heeft Angelique, de werkster van de pastoor, ook het een en ander meegenomen voor zich zelf en voor iemand die er ook mee aan de slag gaat. Mocht u een leuk kadootje zoeken, kom eens kijken op de maandagochtend, er is van alles op voorraad. Ook voor de kinderen. We zijn er van 9.15 – 11.15 u. De koffie staat klaar. Groetjes en tot ziens,

Ibolyka Meijer

Actie Kerkbalans 2024

Intussen zijn alle toezeggingsformulieren die tot nu toe zijn binnengekomen verwerkt en kunnen we melden wat onze parochiekern voorlopig kan verwachten aan kerkbijdragen.

Vooralsnog is de prognose voor dit jaar iets lager dan die van vorig jaar, nl.€ 79.000,-, maar we hebben nog

lang niet van alle parochianen een toezegging ontvangen. Misschien had u het even 'geparkeerd' om over uw gift na te denken, we hopen dan ook van harte er nog een aantal te mogen ontvangen. Insturen kan het hele jaar door.

Graag wil ik u nog wijzen op de mogelijkheid uw bijdrage vast te leggen in een overeenkomst periodieke gift met het daarbij behorende belastingvoordeel. Want op die manier is uw bijdrage geheel aftrekbaar voor de belasting, en geldt de drempel voor zo'n overeenkomst niet. Een formulier kunt u downloaden van onze website van de H. Joannes de Doperkern. U vindt het onder het kopje 'bibliotheek', en vervolgens onder 'parochiële documenten'.

Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans



Rouwondersteuning

In onze parochiekern is er sinds december 2017 elke twee maanden een verliesviering voor iedereen die rouwt om welk verlies dan ook en daarna een mogelijkheid om tijdens het koffiedrinken na deze viering in de pastorie met elkaar in gesprek te gaan. Ik miste echter tijdens deze gesprekken een diepere laag over wat rouw is en wat je voor de ander die in rouw is kan doen.

Eind vorig jaar heb ik de cursus **Rouwondersteuning** via het bisdom gevolgd en ik wil graag drie bijeenkomsten aanbieden om met elkaar te praten over rouwondersteuning. We gebruiken niet het woord rouwverwerking, want dit houdt in dat rouw voorbij kan gaan. *Rouwen betekent dat je leert leven met het verlies. Met de dood eindigt een leven, maar nooit de relatie.* Hoe doe je dit, hoe geef je hier vorm aan en hoe help je de ander hierbij. Gedurende drie ochtenden van ruim een uur, die het liefst wel alle drie gevolgd dienen te worden, komen alle facetten van rouw aan bod.

Iedereen die te maken heeft gehad met verlies, rouw, verdriet mag zich aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@joannesdedoper.nl / 0714029402. Of woensdag 3 april na de verliesviering. De rouwondersteuning bijeenkomsten zijn **woensdag 10, 17, 24 april van 09.30-10.30 uur.**

Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans



Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel

Voor al uw vragen over het Doopsel: e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl, met als vermelding Heilig Doopsel.

Sam's Kledingactie

Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan en u staat misschien voor uw kledingkast met de vraag wat nu? Ja, onze actie zal u daarbij van pas komen.

Cordaid heeft deze keer de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district in Ethiopië als doel.

Met uw hulp kan daar grote steun geleverd worden. Denk u eens in hoe dat moet voelen voor de kinderen daar, die staan te trappelen om hun ouders later te kunnen helpen in hun armoede, zodat zij daar bovenuit kunnen komen en op vele terreinen voor verbetering kunnen zorgen. Dat zou een feest zijn! Nu, u kunt met uw overbodige, draagbare kleding en schoenen hier een handje bij helpen.

Op donderdag 11 april staan we van 16.00 uur tot 18.30 uur klaar om deze in ontvangst te nemen. Graag in gesloten zakken! Op de bekende plaats: Bij de RK kerk in Katwijk a/d. Rijn.
Let op de gewijzigde tijd!

Mieke Gianotten



Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

O V E R L E D E N E N

Anton Daniël Stein, echtgenoot van J.E. Stein – Blaaupot.

Anton werd geboren op 9-1-1934 en is 14 februari overleden.

De uitvaartdienst was op donderdag 22 februari in onze kerk, waarna Anton begeleid werd naar het crematorium Rhijnhof te Leiden.

Juliana Mathilda (Juul) van Mourik – Phoopa-hurrij, weduwe van Willem Ulrich van Mourik. Juul werd geboren op 4 februari 1937 en is 27 februari overleden.

De uitvaartdienst was op dinsdag 5 maart in onze kerk, waarna Juul werd begeleid naar crematorium Rhijnhof in Leiden.

Adriana Cornelia Maria (Jeannette) Slappendel – Arkesteijn, weduwe van Arie Slappendel. Jeannette werd geboren op 10 januari 1948 en is 5 maart overleden.

De afscheidsdienst was op zaterdag 9 maart in crematorium Rhijnhof in Leiden.

Hermanus Carolus Jacobus (Herman) Gaillard (*Gajaar*), echtgenoot van Lia Gaillard – Jongmans.

Herman werd geboren op 18 juli 1946 en is 5 maart overleden.

De uitvaartdienst was op dinsdag 12 maart in onze kerk, waarna Herman werd begeleid naar crematorium Rhijnhof in Leiden.

Om alvast te noteren:

zaterdag 25 mei SENIORENOCHTEND



kampenonline.nl

Voedselmanden

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekern-secretariaat, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Liturgische Agenda van zaterdag 6 april t/m zondag 28 april 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngesterstraatweg 35
za. 6-apr			
zo. 7-apr	Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Cantemus	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Dameskoor / KWD / koffiedrinken
za. 13-apr			
zo. 14-apr	Derde zondag van Pasen	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Schola / KWD
za. 20-apr			
zo. 21-apr	Vierde zondag van Pasen	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Cantemus / KWD / koffiedrinken	11.00 EV Pastor Van Vliet en PW Zuidersma Gezinscatechese / Gemengd koor / KWD
za. 27-apr			
zo. 28-apr	Vijfde zondag van Pasen	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Schola / koffiedrinken

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week april 2024 (Op donderdag 4 april vervalt de viering van 09.00 uur in de H. Joannes de Doper)

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

Liturgische Agenda van zaterdag 6 april t/m zondag 28 april 2024

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4		H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98		Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77	
				19.00 EV	Em. past. Kurvers / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Dameskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
16.00 EV	Pastoor Franken / cantores				
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Cantor / Organist
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
				19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor / Organist
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Magnificat Cantorij / koffiedrinken

Speciale vieringen door de week april 2024

Woensdag	24 apr.	20.15 u	Rozenkransgebed	H.Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	27 apr.	19.00 u	H. Mis en aanbidding tot 21.00 u en biechtgelegenh.	St.Willibrordus	Wassenaar

Vieringen tehuizen april 2024

Woensdag	03 apr	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Pastoor Franken
Vrijdag	05 apr.	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	
Vrijdag	05 apr.	11.00 u	Wijkerslooth, Oegstgeest	P.W. Zuidersma
Vrijdag	12 apr.	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	Pastor Van Vliet
Woensdag	17 apr.	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Vrijdag	19 apr.	11.00 u	Wijkerslooth, Oegstgeest	Pastor Van Vliet
Woensdag	24 apr.	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:
Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:
H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten

Kerkhofbeheerder:
Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

IBAN Bankrek. nr(s)
alle betalingen/misintenties:
NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkbalans:
NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:
Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

- Dinsdag 2 april**
19.00 uur Vormselbijeenkomst (Pastorie)
- Woensdag 3 april**
20.30 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie)
- Zaterdag 6, 20 april**
16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
- Zondag 7 april**
Voedselmanden
- Zondag 7, 14 april**
9.30 uur Bijeenkomst Eerste H. Communie (Bondsgebouw)
- Zondag 7 april**
12.15 uur Tienergroep (Bondsgebouw)
- Zondag 14 april**
20.00 uur Orgelconcert; Herman Lodder organist
Frank den Herder cello (Laurentiuskerk)
- Dinsdag 16 april**
19.00 uur Vormselbijeenkomst
(Willibrord Oegstgeest)
- Zondag 21 april**
9.30 uur Centrale Gezinscatechese
(Willibrord Oegstgeest)
- Maandag 22 april**
9.30 uur Vergadering Beheercommissie
- Dinsdag 23 april**
20.00 uur Eerste H. Communie ouderavond
(Bondsgebouw)

Familieberichten

Is gedoopt

Op zondag 24 maart, Palmzondag, is gedoopt: Julia Kozluk, dochter van Tomasz Kozluk en Dominika Grabkowska.

Wordt gedoopt

Op zondag 21 april wordt gedoopt: Charlotte Sophie Janssen, dochter van Jasper Janssen en Nicole Damen.

Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen.



Bron: Pixabay.com

Overleden

Op donderdag 15 februari is op 85-jarige leeftijd overleden: Johannes Theodorus Maria Bergenhenegouwen. Jan woonde met zijn vrouw op de Baron van Ghentlaan en was een goede bekende in de gemeente Voorschoten en in onze parochie. Hij heeft allerlei vrijwilligerstaken in en buiten de parochie op zich genomen, o.a. bij 'de Zonnebloem'. Een grote bron van inspiratie en kracht was voor Jan het meeleven met de liturgie van de Kerk, in het bijzonder de zondagse eucharistieviering. Daarom hebben we bij de uitvaartviering op zaterdag 24 februari bewust het evangelie van dat weekend gelezen. Op die tweede zondag in de veertigdagentijd stond het evangelie van de Gedaanteverandering op de Berg Tabor op het

lezingenrooster. Na de drukbezochte viering in de H. Laurentiuskerk volgde de crematie op Rhijnhof.

Wij bidden dat hij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde.

Voorstellen Communcanten

Op zondag 10 maart werden de kinderen, die hun Eerste H. Communie gaan doen, voorgesteld aan de mensen in de kerk.



Foto: Freek van Krevel

Dinsdag spreekuur diaken Winnubst



Plaatje: Pixabay.com

Regelmatig krijgen we de vraag: Wanneer kan ik Peter spreken?

Daarom zal diaken Peter Winnubst met ingang van dinsdag 2 april spreekuur houden in de pastorie van de H. Laurentiuskerk.

Tussen 10.30 uur en 11.30 uur kunt u binnenlopen voor een kort gesprek of u kunt hem bellen op 06-24434516. Afspraak is niet nodig.

Hebt u meer tijd nodig voor een gesprek dan kunt u tijdens het spreekuur een afspraak maken voor een andere keer. U bent van harte welkom!

Op dinsdagochtend is er een eucharistieviering om 9.00 uur in de kerk. Ook daar bent u altijd welkom.

De Pastoraatgroep

2024

Actie Kerkebalans



Tussenstand actie kerkebalans

Graag informeren wij u over de tussenstand van de Actie Kerkebalans.

Tot nu toe is er € 47.000,- opgehaald. Dat betekent dat we nog een behoorlijk bedrag verwijderd zijn van ons einddoel. Helaas is de opbrengst tot nu toe een stuk minder in vergelijking met vorig jaar.

Inmiddels zijn er al wel uitgaven gedaan. De professionele vaatwasmachine in het Bondsgebouw is vervangen en ook zijn er 2 grote verwarmingsketels voor de kerk aangeschaft. De geluidsinstallatie voor het kerkhof was aan vervanging toe. Binnenkort wordt gestart met de bouw van de Moeder Godskapel. Wij hopen in de loop van het jaar het doel van onze begroting te halen. Dank voor uw gaven!

Commissie Kerkebalans



Foto: Pixabay.com

Zondagmiddag 14 april : Lezing over struikelstenen door Ton Beijersbergen

Wellicht hebt u ze weleens zien liggen op de stoep voor een huis waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse landgenoten woonden. Het was het laatste adres waar zij in vrijheid hebben kunnen wonen. Vanuit hun veilige en vertrouwde omgeving doken zij

onder, of zoals de meesten werden ze gedeporteerd en omgebracht in één van de vernietigingskampen.

Het zijn de stenen met een messing plaatje waarop hun naam, geboortedatum, datum van overlijden en de plaats waar dit laatste is gebeurd vermeld staan. Struikelstenen, ook wel Stolpersteine, worden ze genoemd. De eerste werden in 1995 gelegd in Duitsland, bedoeld als kleine monumentjes voor de slachtoffers van de Holocaust. Vorig jaar in mei werd daar de 100.000ste steen gelegd.

In ons land liggen er inmiddels 10.000. Ook in Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar kunt u ze tegenkomen. In de laatstgenoemde gemeente zijn er al op 16 adressen 33 struikelstenen geplaatst. De werkgroep daar is alweer bezig om begin november een nieuwe serie steentjes te plaatsen. De verhalen van de Joodse slachtoffers zijn samengebracht in drie brochures.

Ton Beijersbergen, lid van de Pastoraatgroep in Wassenaar, is ook lid van de Werkgroep Struikelstenen Wassenaar.

Op zondag 14 april geeft hij, na afloop van de koffie rond 12.30 uur, in het Bondsgebouw voor geïnteresseerden een lezing over struikelstenen en vertelt hij over de achtergrond van sommige slachtoffers.

Laurentius orgelconcert zondagavond 14 april



Zondagavond 14 april verzorgen Herman Lodder (koororgel) en Frank den Herder (cello) samen een concert. Zoals vorig jaar is gebleken bij het concert van Mark Heerink met Magrita Rondeel klinkt de combinatie van cello en orgel prachtig in de akoestiek van de H. Laurentiuskerk. Reden om deze combinatie nog een keer aan bod te laten komen. Op het programma staan werken van o.a. Vivaldi, Saint-Saens, Elgar, Vaughan Williams, en Bargiel.

Herman Lodder is hoofdorganist en cantor van de Dorpskerk en was ruim 20 jaar dirigent van de 'Noord-Hofland Cantorij'. Als organist en pianist verzorgt hij al vele jaren concerten in de regio. Verder treedt hij regelmatig op als begeleider van koren en solisten.

Frank den Herder is organist van de Dorpskerk en heeft een eigen muziekpraktijk in Voorschoten. Hij was tot zijn pensioen verbonden aan het conservatorium in Den Haag. Hij is naast organist ook pianist, cellist en componist. Hij zal tijdens het concert ook een eigen compositie uitvoeren.

Het concert begint om 20.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Toegang vrij met collecte bij de uitgang.



Foto: INLIA

Van straatjoch tot politieagent

Een Nederlandse jongen met Iraanse roots. Tegen draads, in zijn puberjaren: ruzie maken, vernielingen. Nu werkt hij bij de politie. Op het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar hij zelf ooit aankwam met zijn moeder.

Zes jaar oud is hij, wanneer hij met z'n moeder in Ter Apel arriveert. Daarvandaan gaan ze naar diverse AZC's totdat hun asielaanvraag is afgewezen. Darius' moeder is door het Iraanse regime vervolgd en weet één ding zeker: *terug gaan we niet*. Als ze proberen door te reizen naar Canada, worden ze opgepakt en belanden daarna op straat. Er volgen tijdelijke onderkomens: een hokje achter in een gymzaal, een zolderverdieping.

Waslijst aan processen-verbaal

Al die jaren is Darius leerplichtig. Het vmbo haalt hij, daarna wordt het niks met school. Hij hangt op straat rond in een groep. De meeste jongens zijn zo verstandig zich gedeisd te houden als de politie komt, Darius niet: "Ik ging de confrontatie aan." Het leidt tot een waslijst aan processen-verbaal. Niets maakt indruk op hem. Niet de vermaningen van de jeugdagent, niet de zorgen van zijn moeder.

Apenpakje

Dan vindt hij eindelijk een opleiding die hem boeit: beveiliging. Maar in het stagejaar haalt zijn verleden hem in. Hij krijgt geen 'verklaring omtrent gedrag', nodig om stage te lopen. Heeft hij via het generaal pardon van 2009 een verblijfsstatus gekregen, dreigt zijn toekomst alsnog in duigen te vallen. Met zijn moeder gaat Darius naar het politiebureau om bezwaar te maken, bloednerveus.

De wijkagent zegt: "*Als je het echt meent, wil ik je toekomst niet belemmeren*". De jeugdagent laat op zijn beurt de ergste dingen uit het dossier. Darius kan op stage. En zijn kijk op de politie is grondig veranderd.

Zijn verleden komt van pas bij het omgaan met probleemjongeren. Als beveiliging merkt hij hoeveel voldoening het geeft om rust te brengen in stressvolle situaties. Het gaat hem zo goed af dat hij overstapt naar de politie.

Niet boven maar naast mensen

De basis van de omgang met vreemdelingen heeft hij bij INLIA geleerd, zegt Darius. Werkend in de opvang leerde hij: "Je staat niet boven mensen, maar naast hen. En samen vind je een oplossing."

Het mooiste van wat hij nu doet? "Ik zie kinderen dit land binnen komen en mijn aanwezigheid laat hun zien dat ze onderdeel kunnen worden van deze maatschappij."

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 12 april 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ
Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:
Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr
NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

De bouw van De Goede Herderkerk (2)

Al in februari 1923 verleende de bisschop de machtiging aan de parochie St. Willibrordus om het terrein rondom boerderij 'de Driesprong' te kopen. Eigenaar was de Rotterdamse cargadoor Hendrik van Nievelt die zijn tuinman, Kees Grundeken, er liet wonen. Kort daarna werd door de bouwcommissie, waarvan kapelaan Meijnsing voorzitter was, besloten om de schuur te verbouwen tot noodkerk volgens de plannen van architect P.N. de Bruyn. De aannemer was de firma Remmerswaal die al in mei 1923 de verbouwing voltooide. In die maand werd ook de parochie De Goede Herder opgericht en kapelaan Meijnsing tot pastoor benoemd.

In 1925 ontvingen de architecten Leo van der Laan en zijn zoon ir. Jan Anthonius van der Laan uit Leiden de opdracht tot de bouw van de nieuwe kerk en de kosterswoning. Er zijn meerdere ontwerpen gemaakt waarbij pastoor Meijnsing een belangrijke inbreng heeft gehad omdat hij veel waarde hechtte aan de liturgische en religieuze symboliek. Pas het vijfde ontwerp werd in 1929 verder uitgewerkt.

Op 10 september 1929 werd door het kerkbestuur de opdracht aan de architecten gegeven om het vijfde ontwerp nader uit te werken tot bouwplan. Op 1 april 1930 ("een gevaarlijke datum", schrijft pastoor Meijnsing) werd de definitieve aanvraag bij het bisdom in Haarlem, waar mgr. J.D.J. Aengenent kort tevoren als bisschop was aangetreden, ingediend. Tegen het einde van april werd pastoor Meijnsing bij het bisdom ontboden waar hem verteld werd dat de bisschop zijn goedkeuring weigerde omdat hij het ontwerp veel te duur vond en het bovendien te mooi was. Het voltallige kerkbestuur is toen kort daarna, zonder de pastoor, op audiëntie bij de bisschop geweest en heeft aangegeven dat de financiële middelen aanwezig zouden zijn om op korte termijn het bouwplan te kunnen verwezenlijken. Het vurige betoog van de heer Caspar Vroom was kennelijk zo overtuigend dat de bisschop medio mei 1930 een voorlopige goedkeuring gaf onder voorwaarde dat de geplande pastorie, bij-



De eerste fase: afgraven van het maaiveld. Foto: pastoor Meijnsing

gebouwen en ook de toren niet gebouwd zouden worden. Na aanpassing van het ontwerp, maar met behoud van de toren, is het bouwplan in november 1930 goedgekeurd.

Op 8 december 1930 vond een publieke aanbesteding plaats waarbij de laagste inschrijver de firma Venhoven en Evers te Heemstede was. Fl. 161.848 voor de kerk alleen, Fl.182.984 voor de kerk en de toren en Fl.192.848 voor de kerk, toren en kosterswoning. Deze onverwacht lage inschrijving, vergeleken met de begroting van de architect, bracht het kerkbestuur tot het voornemen om het gehele complex in een keer af te bouwen. Tijdens een audiëntie bij de Vicaris-Generaal werd de bouw van de kosterswoning toegestaan, maar de bouw van de toren werd geweigerd. Andermaal begaf het voltallige kerkbestuur, zonder de pastoor, zich naar Haarlem (op 28 december 1930) om te bepleiten het gehele complex, maar zonder pastorie, af te bouwen. Met succes, want op 3 januari 1931 volgde de toestemming voor de bouw van de kerk, toren en kosterswoning. (wordt vervolgd)

Wim Tordoir



Op 10 maart hebben de communicanten zich voorgesteld in de kerk. Zij vertelden waarom ze graag hun Eerste H. Communie willen ontvangen. Afbeelding: Gezinskerk

Gezinszondag in de Paastijd

Op zondag 14 april is het weer gezinszondag. Gezinnen zijn extra welkom in de eucharistieviering van 9.30 uur. Er is dan kinderwoorddienst en na afloop is er weer koffie/thee/limonade en kunnen de kinderen nog even knutselen in 'de Sloep'. Op zondag 21 april is het Centrale Gezinscatechese in Oegstgeest, meer informatie hierover staat op pagina 8 van het parochieblad.

Werkgroep Gezinskerk



De kinderen hebben een 'Op weg naar Pasen tuintje' gekregen. Kijk eens hoe liefdevol communicant Juliette deze verzorgt. Foto: familie-archief.



Communicanten Ricardo en Leonardo gingen goed van start met een askruisje. Foto: Gezinskerk Wassenaar



Communicanten Marilène en Gloria waren zondag 3 maart assistent-misdienaren onder leiding van Georgine. Ze deden het prima! Ze hebben beiden broers en zussen die al misdienaar zijn, dus we hopen ze volgend jaar te mogen verwelkomen in onze vaste equipe. Foto: Gezinskerk Wassenaar



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep:

Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:

dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)

NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef
parochiekern

Secretaris Beheercommissie:

Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Gelijkenissen

Ik kreeg van de week een boekje in mijn handen met verhalen uit de Bijbel die gelijkenissen genoemd worden, het zijn er ongeveer 40. U kent ze vast wel, over oordelen en veroordelen:

- Haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter uit het oog van de ander haalt.
- Mensen gaan een huis bouwen. Sommigen op zand, zo'n huis doorstaat geen storm of hevige regenbuien. Bouw liever een huis op een rots, dat staat stevig.
- De zaaier die uit zaaien gaat, zaait het zaad niet op de rotsen, dat zal niet kunnen wortelen. Hij zaait het ook niet tussen de distels, dan gaat het zaad verstikken. Hij zaait het op vruchtbare bodem, dat zal vruchten voortbrengen.
- Het mosterdzaadje, zo ongelofelijk klein, maar als het begint te groeien, groeit het uit tot een enorme struik.
- Een bruiloftsfeest waar iedereen afzegt, te druk met eigen zaken. Dan maar de mensen die de dienaren op straat tegenkomen. Het feest, besluit de koning, moet tenslotte gewoon doorgaan.
- Het verhaal van de dagloners. Sommigen beginnen al vroeg, anderen weer wat later. En weer anderen nog later, en aan het einde van de dag krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Niet eerlijk? Maakt niet uit. Je bent komen werken. Je hebt je best gedaan! Dat telt.
- Talenten. Geldstukken. De een krijgt wat meer, de ander wat minder. Wat doen ze ermee.
- Een Samaritaan vindt een gewonde man, aangevallen door struikrovers. Velen lopen voorbij de gewonde man. De Samaritaan stopt en helpt, ook al hoorde hij bij een andere bevolkingsgroep. Hij behandelt hem als een gelijke, als zijn naaste.
- De verloren zoon wordt met open armen ontvangen. Terug van weggeweest.

Zoveel verhalen, gelijkenissen. Uitleg gevend over hoe het in Gods wereld zou moeten gaan, of hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.

Al lezende in het boekje dacht ik: Alles bij elkaar, voldoende reden om als kerk, eigentijds en onverminderd op te komen voor al die gelijkenissen die ons voor ogen worden gehouden als een soort spiegel. Want we kunnen het allemaal zo goed gebruiken:

- Meer aandacht en omzien naar elkaar.
- Naar elkaar luisteren, iets minder snel oordelen.
- Oog hebben voor de kwetsbare wereld waarin we leven.
- Oog hebben voor de bezieling, dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat geloof mensen houvast en levenskracht geeft.

We mogen Pasen vieren, tot aan Pinksteren. Ik wens u een inspirerende tijd toe.

Marian Noordover



Bron: Gezonde woorden.nl



Foto: Theo Overdevest



Streamen met beeld en geluid

Sinds de coronatijd worden de vieringen in de kerken van onze parochie opgenomen om deze via internet 'uit te zenden'. Op de middenpagina's van het parochieblad De Augustinus vindt u maandelijks vanuit welke parochiekerk de streamdienst op zondag is gepland. En wie de voorganger is natuurlijk.

Reinoud Kaasschieter en ik staan samen per toerbeurt klaar om een viering in de St. Willibrorduskerk op te nemen. Reinoud op de eerste bank bij het altaar met de camera op het statief. Mij kunt u vinden met een laptop in de buurt van de sacristie om de live-opname direct 'op het internet te zetten'. Dit gaat veranderen en ik kom er later op terug in een volgende editie van ons parochieblad.

Hoeveel mensen kijken naar de uitzending? Tijdens de viering zelf zijn dit ongeveer 10 -15 mensen. Later op de zondag loopt dit aantal op tot plusminus 30 kijkers. Meestal hebben uiteindelijk rond de 100 personen de internetlink gebruikt.

Dus heeft u een viering gemist, dan kunt u altijd terugkijken via de website van de parochie. Kijk op 'Uitzending Gemist' van de parochie en u kunt van vier weken terug de vieringen kijken.

Theo Overdevest

Kerkbezoek

Al een aantal jaren wordt in de kerken van de Augustinusparochie het aantal bezoekers in de weekendvieringen geteld en zo ook in Wassenaar. In de coronajaren is er niet geteld. Wel hebben de mensen meer naar streamingsdiensten gekeken en ook naar de vieringen op de TV. En ook nu doen ze dat nog, zoals u elders kunt lezen. De extra dip in 2022 is naast de corona-effecten veroorzaakt door het sluiten van de St. Jozefkerk en door het beperkt aantal vieringen in De Goede Herderkerk. Het is mooi dat er zelfs een kleine stijging is in 2023 t.o.v. 2022 en geen verdere daling. In de H. Joannes de Doper in Katwijk en de H. Willibrord in Oegstgeest is er sinds 2017 een daling van ca 30%; dat is minder dan in Wassenaar (50%). We zijn blij dat de kerk nog wel financieel gesteund blijft door veel mensen.

Gabrie Lansbergen

Breed overleg

Op 11 april zullen de Beheercommissie en de Pastoraatgroep bij elkaar komen met alle coördinatoren en verantwoordelijken van alle activiteiten (58 in totaal) in onze parochiekern RK Wassenaar. Alle betrokken mensen hebben een aparte uitnodiging ontvangen (ruim 50).

Het is goed om als organisatie eens bij elkaar te komen. Beheercommissie en Pastoraatgroep zullen vertellen waar zij mee bezig zijn en daarnaast ook de coördinatoren van alle werkgroepen. Wie doet wat, wat kan er beter, hoe vinden we nieuwe (ook jongere) vrijwilligers.

U heeft al eerder gelezen dat er nog al wat vacatures zijn. Maar we mogen in Wassenaar nog eigenlijk blij zijn met zoveel vrijwilligers. Het organogram, dat gepresenteerd zal worden, laat zien dat er ruim 320 taken zijn die door ruim 200 vrijwilligers worden ingevuld.

Gabrie Lansbergen

Aantal kerkgangers in het weekend in Wassenaar 2013-2023



Zomaar een donderdagochtend

Het was zomaar een donderdagochtend.

Ik kwam de Sloep in, begroette de gastvrouw die druk was bij het koffiezetapparaat en dacht: beetje leeg hier, waar zijn de stoelen? Ik liep door naar het kantoortje van beheerder Hans en ja: opgestapelde stoelen dáár en Hans nog net te zien achter zijn bureau.

Wat is hier aan de hand? Het werd mij al snel duidelijk! In korte tijd werd de Sloep gevuld met mensen in rolstoelen en mensen met rollators. Er werd geanimeerd gebabbeld en koffie gedronken na het wekelijkse orgelconcert van Dick van Sinderen.

Ik werd er stil van: wat een mooie manier van Kerk-zijn.

Hoe kwam het zo?

Leo van der Kooij ging (en gaat nog) regelmatig wandelen met bewoners van SWZ (tegenwoordig Amarosa geheten) aan de Kerkstraat.

Dick speelt ontzettend graag orgel en voor hem is het nog leuker als er iemand luistert. De kerk ging open en een nieuw project werd, inmiddels een paar jaar geleden, gestart!

Waren er eerst maar een paar luisteraars, op dit moment gaat het om wel 15 personen.

Gelukkig kreeg Leo hulp van andere vrijwilligers en ook de gastvrouwen in de Sloep helpen, als het nodig is, bij het ophalen en weer terugbrengen van de muziekluisteraars.

Dick speelt niet alleen kerkelijke muziek, ook andere genres worden ten gehore gebracht.

Het is voor de mensen herkenbaar en er wordt zelfs meegezongen!

Dat het een heerlijk ochtendje 'uit' is ziet u op de foto's!

Wilt u ook komen luisteren: dat kan op donderdagochtend van 10-11 uur (met koffie na).

Nog mooier als u als vrijwilliger mee kunt helpen met het vervoer.

Inlichtingen bij Leo van der Kooij, telefoon: 070-5141602



Aandachtig luisteren naar het orgelspel
Foto: Elles Hillenaar



Foto: Gabrie Lansbergen



En na afloop koffie in de Sloep
Foto: Elles Hillenaar

Elly Heijstek



Op deze foto is het bijbehorende schaalkje niet zichtbaar.
Foto: Rob Bom

Uit de schatkamer van de St. Willibrordus

Ditmaal behandelen we twee kostbare ampullen met een bijbehorend schaalkje.

Het geheel dateert uit het einde van de 18e eeuw en heeft in de historie vele miskelken van allerlei soorten en maten mogen vullen bij het Ofertorium tijdens de H.Mis.

Niet bekend is welke edelsmid deze objecten lang geleden heeft gefabriceerd, wel dragen de ampullen het meesterteken CR in ovaal en het schaalkje CR in cirkel en met jaarletter een gekroonde Y voor zowel de ampullen als het schaalkje. De schaal heeft een geprofileerde rand.

Het materiaal van alle drie is zuiver zilver. De hoogte van de ampullen is 14 cm. en de diameter voet 5,5 cm. De lengte en breedte van het schaalkje zijn respectievelijk 28,5 en 16 cm.

De ampul heeft een wijd klokvormige voet met gladde opstaande rand, boven de voetrand een rand met omgekeerde, openstaande tulpvormen. Het vormt zich in een gedrukt eivormig lichaam en rond de onderzijde van het lichaam een rand met beurtelings onder- en bovenliggende bladmotieven.

De ingesnoerde hals is versierd met ronde knorren en mondt uit in een brede lipmondig.

Bij de overgang van het lichaam naar de hals is er een profilering aangebracht.

De rand van het tegen het oor scharnierend deksel volgt de vorm van de monding, terwijl het deksel in het midden uitgestulpt is. De uitstulping op zich is wederom versierd met holle knorren. Bovenop de uitstulping in reliëf een druiventros met steeltje bij de wijnampul en twee bloemen, elk met een steel, en gezamenlijk ontspringend vanuit een steeltje bij de waterampul.

De steeltjes zijn naar boven omgebogen en vormen zodoende bij elke ampul de duimgreep. Het gebroken S-volute-oor is aan de onderzijde versierd met bladmotieven, terwijl de aanzetting van het oor tegen de ingesnoerde hals tot stand gebracht wordt door drie bladmotieven.

Jacco Willem Verheesen



Detail deksel wijnampul.
Foto: Rob Bom



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl



Bron: pixabay.com

H. Doopsel

Op 11 februari doopte diaken Peter Winnubst de kleine Bente en op 3 maart de kleine Sienna; haar broertje Wimpie deed in dezelfde eucharistieviering zijn Eerste H. Communie.

Mogen zij alle drie uitgroeien tot blijde en betrokken christenen.



Historisch Oegstgeest plaatste dit informatiezuiltje bij de ingang van het kerkplein.

Hoop is een wakende droom

Ik voel angst en teleurstelling als ik het aantal katholieke gemeenschappen over de hele wereld zie afnemen. Volgens mijn ervaring ben ik er sterk van overtuigd dat sommige gelovigen de hoop en het diepe geloof in God verliezen vanwege onze hartverscheurende levenservaringen. Dit brengt ons tot de conclusie dat God ons in de steek laat, zodat we zonder Hem kunnen leven.

We beginnen een overvloed aan vragen te stellen: Waarom reageert God niet op mijn gebeden? Waarom zou God mij werkelijk verwaarlozen als ik persoonlijke problemen heb, waardoor ik mij hopeloos en verslagen voel in mijn leven? Waarom zou God toestaan dat ziekte mijn leven of mijn dierbaren neemt? Waarom zou hij toestaan dat eeuwige oorlogen onschuldige mensen doden?

Over het algemeen zijn er veel omstandigheden die ertoe hebben geleid dat kerken in de wereld van vandaag halfleeg zijn. William Shakespeare zei: "Verwachting is de wortel van alle harteer." Dit is echt waar, want als niet aan de verwachtingen wordt voldaan, resulteert dit in teleurstelling, depressie en emotionele pijn of verdriet, waardoor christenen de hoop en het geloof in God volledig verliezen.

Veel mensen willen hun verwachtingen, ambities, prioriteiten en doelstellingen verwezenlijken om

hun doelen te bereiken. Maar als dat na veel struikelen en vallen niet lukt, zien ze geen reden waarom ze naar de kerk zouden moeten blijven gaan. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om hun tijd te besteden aan datgene wat hen gelukkig maakt, terwijl ze genezen van wat ze doormaken of wat ze hebben meegeemaakt.

Op basis van mijn persoonlijke ervaring zou ik zeggen dat we moeten afzien van het benadrukken van herinneringen aan het verleden die geen waarde hebben in het heden, of van het verwijzen naar een bepaalde gebeurtenis die ambities kan blokkeren. Bovendien moeten we altijd tot God bidden om ons te helpen niet beide te verliezen: hoop en geloof.

We mogen het bidden tot God niet beu worden, want gebeden zijn de sleutel tot elke zegening. Het is tevens een sluis die de nacht afsluit, zodat u veilig kunt slapen. Wat u moet doen, is elke keer uw gebedssleutel gebruiken. En ten slotte mogen we de hoop in het leven niet verliezen. Aristoteles, een van de grootste filosofen aller tijden, zei ooit: "Hoop is een wakende droom."

Het suggereert dat hoop ons kan inspireren en drijven, net als een droom, en ons iets kan geven om naar te streven en in te geloven, zelfs als we met uitdagingen worden geconfronteerd.

Francis Kasibante



Jacobiën en Simonne, foto: Odile de Groot-Furlan



Gusta en Ann, foto: Odile de Groot-Furlan

Voorjaars schoonmaak in de Willibrord

Onder de voortvarende leiding van Odile de Groot-Furlan ging de werkgroep Schoon Schip woensdag 13 maart van 10.00-16.00 uur aan het stofzuigen, vegen, zemen, borstelen en koper poetsen. Er wordt natuurlijk vaker schoongemaakt, maar niet op zo'n grote schaal. Daarom werd de zondag tevoren om versterking gevraagd en die kwam er ook! Sommigen kregen de smaak zo te pakken, dat zij lid zijn geworden van de werkgroep.

Uiteraard was er voorzien in koffie, thee en lunch, maar het belangrijkste was toch wel de gezelligheid van het samen werken aan iets waar we elke zondag plezier van hebben.

Hartelijk dank allemaal!

Namens Beheercommissie en Pastoraatgroep,
Els van Leuken



Elly, Peter en Maurice, foto: Odile de Groot-Furlan



En dan is er koffie, verzorgd door Odile en voorzien van geestelijke bijstand, foto: EvL

Ontdekking

“Ik heb een klus voor je.” Oud-pastoor Dirk Koster kwam op bezoek. Dat betekende meestal iets bijzonders, want deze pastoor was zeer creatief en ondernemend. “Het seminarie in Heemstede, Hageveld, wordt een middelbare school. Daarom moeten de zolders van dit enorm grote gebouw ontruimd worden. Het bisdom heeft daar jarenlang allerlei kerkelijke meubels opgeslagen. En dat betekent dat het antieke altaar en beelden uit de schuilkerk weer naar Oegstgeest komen. Maar dat moet wel ‘even’ bekeken worden.”

De schuilkerk stond vroeger op de plaats van het voormalige La France. In deze houten schuur gingen de katholieken van ons dorp tot 1901 naar de H. Mis, want een echte kerk was na de reformatie verboden. Ik was nieuwsgierig en zei: “Laat maar komen.” En zo kreeg ik de onderdelen van dit altaar, waarvan vooral het middendeel een uitdaging was. Een draaiplateau met aan een van de drie nissen een beeldengroep, voorstellend de Emmaüsgangers. Dik onder het stof, hier en daar aangetast door houtworm, waardoor een paar vingers waren verdwenen.

Maar wat is het een geweldig geschenk. Na de schoonmaak en conservering werd duidelijk hoe in 1770 de beeldhouwer erin geslaagd was om de verbazing van de twee mannen weer te geven over hoe die onbekende gast zich liet kennen door het breken



Beeldengroep Emmaüsgangers, foto: Dik Kompier

van het brood. Nu staat het altaar met al zijn krullen ingebouwd in de voormalige Jozefkapel rechts van het altaar. Soms werd dit altaar nog gebruikt bij de uitstalling van het H. Sacrament, op Witte Donderdag.

Loop maar eens naar voren en bewonder dit bijzondere rococo-altaar van 250 jaar oud, dat nog steeds het verhaal zo indrukwekkend laat zien.

Dik Kompier



Houten altaar, foto: Dik Kompier

Donderdag spreekuur diaken Peter Winnubst
Geïnspireerd door het artikel op pagina 19 van de parochiekern Voorschoten heb ik Peter Winnubst voorgesteld zoiets ook in Oegstgeest te organiseren.

Hij stemde in en zal met ingang van donderdag 11 april spreekuur houden in de pastorie van de H. Willibrord, elke 2e en 4e donderdag.

Tussen 10.30 uur en 11.30 uur kunt u binnenlopen voor een kort gesprek of u kunt hem bellen op 06-2443 4516. Afspraak is niet nodig. Hebt u meer tijd nodig voor een gesprek dan kunt u tijdens het spreekuur een afspraak maken voor een andere keer. U bent van harte welkom!

Elke donderdagochtend is er om 9.00 uur een eucharistieviering. Ook daar bent u welkom.

Els van Leuken

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel. 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ipad/smartphone naar www.parochie-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
ma t/m do 9.30-17.00 uur

Inleverdatum kopij mei 2024
uiterlijk ma 15 april 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 27 april - 2 juni 2024
Verschijningsdatum: di 30 april
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina

Jezus leeft!
Alleluia!

Pasen

Met Pasen hebben we gehoord dat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen, Jezus leeft! In de Paastijd horen we veel verhalen over Jezus na zijn verrijzenis. Het is erg wennen voor de leerlingen; ze hebben zelfs moeite om het te geloven. Hoe kan Jezus nu bewijzen dat Hij echt leeft?

Jezus verschijnt aan de leerlingen

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 24, 35-48



Of beluister via de QR-code de podcast!



De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in Jeruzalem. Ze praten erover dat Jezus is verrezen uit de dood. Twee leerlingen vertellen dat toen zij op weg waren naar het dorpje Emmaüs, Jezus onderweg met hun was meegelopen en dat zij Hem hadden herkend aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover met elkaar praten, staat Jezus plotseling in hun midden. Hij zegt: "Vrede is met jullie." De leerlingen zijn verbijsterd en geschrokken. Ze denken dat ze een geest zien. Maar dan zegt Jezus: 'Waarom zijn jullie overstuur en waarom komt er twijfel op in je hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak Mij aan en kijk: Ik heb vlees en botten, een geest heeft dat niet.' Dan laat Hij zijn handen en voeten zien. De leerlingen kunnen het van vreugde en verbazing nog haast niet geloven. Daarom zegt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Zij geven Hem een stuk geroosterde vis. Jezus neemt het aan en eet het voor hun ogen op. Hij legt uit: 'Toen ik bij jullie was, heb ik het al verteld. De Christus zal moeten lijden en sterven en op de derde dag verrijzen uit de doden. Zo stond het al geschreven in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen.'



Hoe zou jij bewijzen dat je leeft?

Jezus doet dat door te zeggen raak mijn handen en voeten maar aan. Hij is niet zomaar dat Hij zijn handen en voeten laat zien. De leerlingen zien daar nog de wonden van het kruis. Omdat de leerlingen nog steeds moeite hebben om het te geloven, eet Hij voor hun ogen een visje op.

Het stond opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en de psalmen

Dit zei Jezus bij zijn uitleg. De wet van Mozes, de profeten en de Psalmen zijn belangrijke delen van Bijbel. Daar werd in die tijd veel uit gelezen en daarin was daar al voorzegt, voorspelt wat er met de Messias zou gebeuren. Dat deel van de Bijbel, dat de mensen toen al hadden, noemen we het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is het deel van de Bijbel vanaf Jezus. Door Jezus hebben we God op een andere manier leren kennen. We lezen de verhalen uit Oude Testament nu ook anders, zeg maar op de manier van Jezus.

Via deze link vind je knutselwerkjes en
kleurplaten rondom dit thema



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

Heer Jezus,
de twee leerlingen herkenden u bij het
breken van het Brood.
Wilt u ook ons helpen om echt geloven
dat u elke Mis bij ons komt,
dan worden wij net als de leerlingen
sterker in ons geloof,
in de hoop en de liefde.
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te
maken op NL04 ING
0003 8998 42.
t.n.v. IHGO (ANBO) o.v.v.
RK Kids.nl

