

Jaargang 10 nr. 4
27 april - 2 juni

De Augustinus

Mei 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

Bewaren, vernietigen of archiveren van bescheiden

Voor het goede beheer van bescheiden is het van belang of er een bewaarplicht geldt. Zo is er een fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor de financiële administratie. Voor het bewaren van personeelsgegevens bestaan eveneens wettelijke bewaartermijnen, afhankelijk van het onderwerp. Is een bewaartermijn verstreken of zijn de documenten niet meer nodig voor lopende zaken, dan moet bekeken worden of de bescheiden vernietigd of gearchiveerd worden. Voor toekomstige generaties moet de historie van een parochie(kern) immers behouden blijven.

De overheid vindt het belangrijk dat de kerkelijke archieven als cultureel erfgoed bewaard blijven. Dit kan bij een gemeentelijke of provinciale archiefbewaarplaats. De parochie blijft eigenaar van het archief en het beheer en alles wat daarbij komt kijken is in handen van de archiefdienst.

De kerkelijke doop-, huwelijks- en overlijdensregisters waren overigens tot de invoering door Napoleon van de burgerlijke stand in 1811 de enige informatiebron van deze belangrijke gebeurtenissen.

Bij de invoering van de burgerlijke stand moesten de kerken deze registers overdragen aan de overheid. Zo werden zij de basis van de burgerlijke stand.

Voor bestanden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die over een levende persoon gaat of naar die persoon te herleiden is, zoals voor- en achternamen, adressen, telefoonnummers. De AVG kent een aparte regeling voor 'bijzondere persoonsgegevens' zoals ras, godsdienst of levensovertuiging. Zij mogen niet verwerkt worden. Dit verbod geldt niet voor kerken, als de verwerking betrekking heeft op de (voormalige) leden en de gegevens niet zonder toestemming buiten de kerk worden verstrekt, zoals doopregistratie of contactgegevens ledenadministratie.

De AVG stelt geen getalsmatige termijnen. Uitgangspunt van de regeling is dat persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard; niet langer dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is, hangt af van de situatie. De Autoriteit Persoonsge-

gevens houdt toezicht op de naleving van de AVG.

De AVG kent ook een recht op verwijdering van persoonsgegevens. Dat recht kan worden ingeroepen als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of de toestemming voor het gebruik daarvan wordt ingetrokken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover al een keer de parochie aangesproken na een klacht van een parochiaan dat, ondanks een verzoek om wissen van de persoonsgegevens, de bezorging van De Augustinus niet werd gestopt. De Autoriteit gaf de aanwijzing de persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen en de klager hierover te informeren (Zie ook het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies op www.rkkerk.nl).

Joke Meijer-van der Aa

Bij de voorplaat

Grieks-orthodoxe afbeelding van de H. Bonifatius, een van de IJsheiligen
Lees meer op pagina 10 van dit nummer!



PAROCHIE Augustinus

Henri Nouwen

Iemand vroeg me: "Welke schrijver inspireert u, pastoor?" Ik dacht meteen aan Henri Nouwen. Hij werd geboren in Nijkerk op 24 januari 1932. Al vroeg voelde hij zich geroepen tot het priesterschap. In 1957 werd hij gewijd als priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij studeerde vervolgens psychologie en theologie aan de universiteit van Nijmegen.

In 1964 vertrok hij naar de Verenigde Staten, aanvankelijk enkel voor een training. Het liep anders. Van 1966 tot 1985 was hij hoogleraar pastorale theologie aan achtereenvolgens de universiteiten Notre Dame, Yale en Harvard.

In 1985 werd hij pastor van een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapte mensen: De Arkgemeenschap in Toronto. Arkgemeenschappen zijn gemeenschappen waar geestelijk gehandicapte mensen samenleven met niet-gehandicapten. Ze zijn gesticht door Jean Vanier en er zijn meer dan 100 van dergelijke gemeenschappen over de hele wereld.

Deze manier van samenleven vroeg zeer veel van Henri Nouwen. Maar hij is er ook door gegroeid tot een mens die ons zeer veel te zeggen heeft. In 1996 is Henri Nouwen plotseling overleden.

Henri Nouwen was een warm en grootmoedig mens en tegelijk iemand die een zware innerlijke strijd te voeren had met onzekerheid en angst. Hij was een rusteloos mens die in zijn geloof daar antwoorden op zocht. Hij verlangde er intens naar zich geborgen te weten.

Misschien spreekt hij moderne mensen juist daarom wel zo aan en is hij één van de meest gelezen spirituele auteurs uit onze tijd. Hij schrijft op een persoonlijke en zeer herkenbare wijze.

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubrieksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer

Angst, angst en nog eens angst. Als iemand het spoor bijster is en niet meer weet waar hij het zoeken moet, bekruipt hem het gevoel zich te willen opsluiten. Jezelf uit angst achter gesloten deuren voor de rest van de wereld verborgen houden. De deur gaat op slot en de gordijnen worden dichtgeschoven. De buitenwereld wordt boos en bedreigend, iedere bezoeker wordt een indringer die je het liefst buiten de deur houdt.

Want misschien brengt hij zorgen mee en worden zijn zorgen jouw zorgen. Misschien brengt hij verdriet mee en wordt zijn verdriet jouw verdriet. Misschien wordt jouw brood zijn brood, jouw onderdak zijn onderdak, jouw tijd zijn tijd. Daarom hou je de deur liever dicht. Je denkt dat je veilig bent, maar hoe moeilijk wordt het jou te vinden en jou weer op weg te helpen.

Misschien hebben de leerlingen zich na de dood van Jezus zo gevoeld. Ze hadden hun deuren gesloten, uit angst. Met de dood van Jezus, met de begrafenis van Zijn lichaam is ieder houvast verdwenen. Een paar jaar waren ze Zijn voetspoor gevolgd. Hij had zich laten zien als 'de weg, de waarheid en het leven'. Ze hadden zich toevertrouwd aan de herder die voor hen uit trok.

Maar nu is de herder geslagen, is Zijn stem verstomd en weten de leerlingen niet meer waar ze het moeten zoeken. Ze houden zich verborgen in een huis, waar ze met elkaar alleen nog maar de angst en de leegte delen.

In die leegte treedt Jezus binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Jezus wil daarmee niet laten zien dat hij zelfs door deuren en muren kan lopen. Het is geen toverkunstje. Duidelijk wordt dat de nieuwe schepping niet te stuiten is, zelfs niet wanneer mensen zich uit angst verschuilen. Jezus staat midden tussen hen. Zijn vrede wordt hun vrede.

"Vrede zij u". En na die woorden bliet Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest".

Zoals God eens de eerste mens leven heeft ingeblazen, zo blaast Jezus Zijn leerlingen het nieuwe leven in, leven gewijd aan een wereldwijde verzoening van God en mens, van mensen met elkaar.

Ontvangt de heilige Geest. Dat wijst natuurlijk op het feest van Pinksteren dat wij deze maand (op 19 mei) vieren. Wie in Pinksteren gelooft, die gelooft in Gods schepende macht die geslagen mensen opricht, die uitgebluste mensen aanwakkert en de moed tot leven geeft.

Laten wij in onze parochie bidden, dat wij de Geest van God mogen voelen in ons hart, als een warm vuur, als een storm, als een mogelijkheid om anderen aan te steken met liefde.

Pastoor Rochus Franken



Uit het Pastoraal Team

Onze pastoor heeft onlangs een inspirerend boek geschreven, dat werd gepresenteerd tijdens de conferentie van 'de missionaire parochie' in Veenendaal.

'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde', door Rochus Franken: 'Hoe het geluk je niet langer ontglipt door te vertrouwen in het huis van God'.

Dit boek kan nu overal besteld en gekocht worden, met de mogelijkheid om uw exemplaar te laten signeren door onze pastoor!

In onze parochie zijn wij momenteel druk bezig met de vitaliteitstoets, begeleid door en op initiatief van ons bisdom. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u op de hoogte houden van de voortgang.

Mooie momenten om naar uit te kijken zijn het Vormsel en de Eerste Heilige Communie vieringen! De voorbereiding van onze jongeren op het Heilig Vormsel is in volle gang. Dit jaar hebben we maar liefst 25 vormelingen die zich intensief voorbereiden op dit sacrament, dat plaatsvindt op 18 mei.

Ook de jongere kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie zullen ontvangen, zijn volop bezig met hun voorbereiding en ook zij kijken zeer uit naar hun grote dag op 2 juni.

De nationale bedevaart in Brielle zal dit jaar op 6 juli plaatsvinden. Ook dit jaar willen wij weer samen met velen uit onze parochie deze dag meemaken.

Ik heb al velen van u in Brielle op bedevaartdagen mogen begroeten en hoop dat ook dit jaar velen van u met ons meereizen! De komende weken zullen er intekenlijsten voor de bus liggen achter in de kerk, voor wie niet met eigen vervoer willen of kunnen gaan.

Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u in de agenda van deze Augustinus.

Diaken Peter Winnubst

Zaterdag 6 april: derde conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal

Waar de organisatie met de eerste conferentie hoopte een eenmalige impuls te geven aan parochies, toont de belangstelling voor deze derde editie aan dat het verlangen naar parochievernieuwing breed leeft in het hele land. Bij het sluiten van de online kaartverkoop op dinsdag 2 april waren er meer dan 800 deelnemers aangemeld, waarvan een derde voor het eerst kwam. Van alle deelnemers kwam tachtig procent in groepsverband, dus met anderen vanuit hun parochie- of geloofsgemeenschap.

Dat geldt ook voor Maaïke Versluis uit Langeraar, federatie Heilige Clara en Franciscus: “We zijn met ongeveer twintig mensen gekomen. Dus dat waren best wat auto’s. Het Pastoraal Team is er en mensen van de ‘werkgroep missionaire parochie’. En er zijn nog meer mensen uitgenodigd. Er werd gezegd: als je wil, kom gezellig mee.” Zelf is ze lid van de werkgroep voor de ankerzondagen die de gezinsvieringen en de eerste communie voorbereidt.



Maaïke Versluis, foto: bisdom Rotterdam

Hoe ziet zij haar inzet in relatie tot de missionaire parochie? “Ik hoop dat het lukt om met de gezinsvieringen mensen naar de kerk te krijgen en ook te behouden. De Kerk is een tweede familie, waar je altijd terecht kunt, waar je gezelligheid kunt vinden en verbinding met elkaar. Het is heel mooi om daartoe te behoren. Daarom is het belangrijk dat de Kerk blijft bestaan. Voor mijzelf is dat ook zo. Ik weet dat ik altijd op God kan vertrouwen en dat geeft me rust. Hij is het steuntje in de rug in mijn leven. Wat verwacht ze vandaag? “Ik verwacht een heel drukke en gezellige dag. Ik denk dat er heel veel interessante gesprekken zullen zijn en verder ga ik er gewoon open in.”

Laura Feenstra komt uit Alphen aan den Rijn en kerkt in verschillende parochies. Ze is voor deze dag actief als vrijwilliger en haar werk wordt door elke bezoeker gezien. “Ik heb gisteren vanaf acht uur ’s ochtends ongeveer 1500 ballonnen opgepompt”, vertelt ze. Ze is actief als ballonartiest en werkt creatief mee bij onder meer Kumi (voorheen de Kisikids musical-groep).

Wat vindt zij mooi aan deze dag? “Ik zie zoveel mensen uit verschillende katholieke parochies en



Laura Feenstra, foto: bisdom Rotterdam

stromingen. Allerlei mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde voor de Kerk willen: groei en leven. En op welke manier, dat zal de tijd leren.”

“Als ik mensen spreek die de Kerk hebben verlaten, merk ik dat ze zich afvroegen: waarom kom ik hier eigenlijk? Ik denk dat veel mensen op zoek zijn naar dingen om te leren. De Alpha-cursus is daar sterk in en ook bijvoorbeeld bijbelstudiegroepen. Dat helpt om mensen meer betrokken te krijgen en kan ook nieuwe mensen aantrekken. Voor mij is de Kerk belangrijk. Ik wil meer leren en groeien in de relatie met Jezus. Daarvoor ga ik naar de kerk. En ook om dat te delen met anderen. Het is als met het kruis: dat heeft een verticale lijn en een horizontale lijn.”

Verschillende parochies en leden van pastorale teams waren aanwezig op 6 april in Veenendaal bij de conferentie over de missionaire parochie. Een van de priesters uit het bisdom Rotterdam die deelnam aan de conferentie was pastoor Rochus Franken, spiritueel van Vronesteyn. In de nieuwsbrief van Vronesteyn vertelt hij wat hij meeneemt van deze dag.

“Ik ben parochiepriester geworden om de mensen over de schoonheid en de vreugde van het geloof te vertellen. De missionaire parochie heeft hier alles mee te maken”, vertelt hij. “De Kerk bestaat om te evangeliseren. Dat geldt ook voor de priester. Die bestaat om te evangeliseren. We moeten creatief zijn en daar tijd en energie voor maken.”

Bron: bisdom Rotterdam



Spiritueel pastoor Rochus Franken, foto: bisdom Rotterdam

NIEUWE KERKELIJKE BEWEGINGEN (6)



Chemin Neuf (o.a. in Oosterhout)

Voor u ligt de op-een-na-laatste bijdrage uit een serie van zeven. Het gaat om het gegeven, dat veel mensen zich er nauwelijks van bewust zijn, dat er in de afgelopen tachtig jaar in de Katholieke Kerk allerlei nieuwe bewegingen zijn ontstaan. Nadat recentelijk in ons parochieblad de Focolarebeweging, de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Katholieke Charismatische Vernieuwing, de Oecumenische gemeenschap van Taizé en de Foyer de Charité zijn gepresenteerd, volgt nu de zesde bijdrage.

Ontstaan in Frankrijk

Chemin Neuf (Nederlands: Nieuwe Weg) ontstond in 1973 in Lyon in Frankrijk uit een gebedsgroep. Zeven personen, vooral studenten, wilden graag regelmatig blijven samenkomen voor gemeenschappelijk gebed en voor engagement onder mensen die zochten naar zin en levensverdieping. Zij wilden ook graag samen onder één dak leven en dus een gemeenschap vormen. De jezuïet Laurent Fabre was de leider van de gemeenschap, die tamelijk snel groeide. Inmiddels telt de gemeenschap wereldwijd circa 2.500 leden, onder meer echtparen, gezinnen, priesters, zusters en alleenstaanden. Chemin Neuf is actief in een 30-tal landen, ook in België en Nederland. Echter 40 procent van de leden woont in Frankrijk. Gezinnen wonen vaak in dezelfde wijk van een stad.

Spiritualiteit

Pater Fabre, de stichter, is jezuïet en dat betekent dat de Ignatiaanse spiritualiteit met de 'geestelijke onderscheiding' er een grote rol speelt. De oorspronkelijke gebedsgroep in Lyon was een charismatische gebedsgroep en dat 'charismatische' vormt de tweede rode draad in de beweging van Chemin Neuf. De gemeenschap heeft een passie voor de eenheid van de christenen. Het gebed van Jezus 'Mogen allen één zijn' (Joh. 17,21) raakt hen. De oecumenische beweging vormt de derde draad van hun spiritualiteit.

Activiteiten

In Antwerpen, Frankrijk, Duitsland en op vele andere plaatsen heeft de gemeenschap studentenhuizen, waar de jongeren naast onderdak geestelijke vorming krijgen aangeboden en voor elkaar tijd vrijmaken voor groeps gesprekken e.d. Met speciale retraites in de lijn van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius wordt aan jongeren en ouderen een aanbod tot verdieping aangeboden. Een beproefd recept vormen de zogenaamde Kana-dagen. Dat zijn zesdaagse bijeenkomsten voor gezinnen, echtparen en andere stellen die hun relatie willen verdiepen.

Oosterhout: een nieuwe gemeenschap in een oud kloostergebouw

Kort na de middelbare school, ongeveer in 1976, was ik met een groep theologiestudenten een weekend op bezoek bij de paters Benedictijnen in Oosterhout. De Sint Paulusabdij maakte met haar mooie kerkdiensten, de vele monniken en haar fraaie gebouwen grote indruk op mij. Zo'n dertig jaar later gingen de toen nog levende monniken naar het verzorgingshuis in Teteringen. De abdij kwam leeg te staan... Maar op de achtergrond waren er vele gesprekken gevoerd om het fraaie gebouw een passende nieuwe bestemming te geven... en zo kwam in 2006 de gemeenschap van Chemin Neuf naar Oosterhout. In het voorjaar van 2016 was ik zelf voor een tweede keer in die abdij in Oosterhout. Heel bijzonder om te ervaren dat de Heilige Geest, die voorheen mensen inspireerde om daar als monnik te leven, daar nu jongeren inspireert deel te nemen aan de nieuwe gemeenschap van Chemin Neuf...

Voor meer info: ga googlen of rijd naar Oosterhout toe en neem in de Paulusabdij deel aan een gebedsdienst, of verblijf enkele dagen in dat fraaie gebouw met zijn nieuwe bewoners.

Pastor Kees van Vliet



Chemin Neuf Nederland, Oosterhout

Voor u en jou gelezen

De Worsteling – op weg naar Huis – Maartje Swennen

Enkele maanden geleden zag ik een uitzending van het televisieprogramma 'De Verwondering'. Annemiek Schrijver was hierin in gesprek met Maartje Swennen over haar boek 'De Worsteling'. Ik was geraakt door de uitzending en besloot haar boek te bestellen.

Maartje Swennen beschrijft in haar boek haar leven. Ze leek voor de buitenwereld heel succesvol en geslaagd, met drie universitaire studies en een prestigieuze baan, maar haar innerlijk leven vertelt een ander verhaal. Ze voelt zich steeds gedwongen zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Dat verandert wanneer ze op een dag een mystieke ervaring meemaakt.

Maartje stelt in haar boek dat we vooral van buiten naar binnen leven, maar de kunst is om juist van binnen naar buiten te leven. Nu richten we ons vooral op andere mensen. We zijn onophoudelijk druk onszelf te bewijzen, bang dat we niet goed genoeg zijn. We zoeken geluk in uitwendige dingen en keren ons af van onze binnenkant. Zo schrijft ze over zichzelf: 'Ik werd geleidelijk mijn denken (hoofd), zelfs tot ik nauwelijks meer kon voelen (hart en lijf). Zo ontstond in mij een scheiding tussen mijn hoofd en hart/lijf'.

Het gaat er uiteindelijk niet om hoe we willen dat anderen ons willen zien, maar of we vanuit de goedheid van ons hart durven leven. Ze beschrijft een ontwikkeling van gesloten denken naar diep innerlijk weten. Een ontwikkeling van levend vanuit angst, naar een leven vanuit vertrouwen.

Ze stelt dat ze van jongs af aan altijd haar best heeft gedaan om aardig gevonden te worden, bang om afgewezen te worden als ze zichzelf zou zijn. Vanuit angst probeerde ze met haar hoofd controle te houden en aansluiting te vinden bij andere mensen. Zo zette ze tal van maskers op. Maar creëer je niet met ieder masker dat je opzet meer bestaansrecht aan je angsten niet goed genoeg te zijn?

Ze besluit alle muren die ze heeft opgebouwd af te breken om zo haar diepste angst te worden afgewezen in het gezicht te kijken. Ze leert dat haar 'worsteling' komt omdat ze zichzelf afwijst. De weg naar binnen, weg van afleiding, brengt haar thuis bij haarzelf.

Ik herken veel van wat ze schrijft. Bijzonder is dat ze steeds ervaart wanneer ze denkt te vallen, liefde en geduld het overnemen van haar angsten. Haar angsten worden geen werkelijkheid.

Ze wordt gedurende haar proces van innerlijke groei erg geraakt/gesteund door teksten van Teresa van Avila, een Spaanse mystica uit de 16e eeuw. Ze beschrijft de handvatten van Teresa van Avila om de reis



naar binnen te maken. Zo citeert ze onder andere: 'Wij zijn sterk door de wereld in beslag genomen, vervuld van duizend en één dingen waar we ons meestal in gedachten mee bezig houden en waar we zo aan vast zitten. We denken er wel eens over om ons ervan los te maken. Maar we zijn zulke verstandsmensen dat alles ons weerhoudt omdat alles ons vrees aanjaagt. En zo durven we niet verder. Het komt er juist niet op aan veel te denken, maar wel veel te beminnen. Dus: doe al wat je kan aanwakkeren om meer lief te hebben.' (Uit: De innerlijke burcht, Teresa van Avila, 1515-1582)

Het boek van Maartje is veelal autobiografisch. Ze beschrijft haar weg van haar hoofd dat razend druk is haar angsten te beteugelen naar een diep innerlijk weten van haar hart. Ze beschrijft hierin heel openhartig haar worsteling tussen te leven uit angst of uit liefde. En dat angst zo gemakkelijk wint maar geen vreugde geeft en je alleen maar verder weg brengt van wie je ten diepste bent. Haar mystieke ervaringen helpen haar de weg naar binnen te gaan. Ze slaagt erin deze ervaringen in een begrijpelijke taal weer te geven. Ook als je deze ervaringen niet hebt, kun je voelen wat ze bedoelt.

Maartje sluit haar boek af met een aantal fasen in innerlijke ontwikkeling. Ze gebruikt daarbij de ontwikkelingsfasen van Maslov en beschrijft zeven niveaus van bewustzijn. Om in deze niveaus op te klimmen draait het niet om te moeten presteren, maar is de sleutel dit toe te laten in jezelf.

Kortom, het boek 'De Worsteling' van Maartje Swennen is zeer de moeite waard te lezen, zeker als je het gevoel hebt weleens door angst gehinderd te worden. Haar strijd tussen controle willen hebben en overgave (vertrouwen) te hebben in wat zich ontvouwt in het leven is denk ik voor veel mensen een herkenbaar patroon. Ondanks dat dit wellicht best een zwaar onderwerp lijkt, schrijft ze in gemakkelijk leesbare taal. De weg van binnen naar buiten te leven, vanuit je hart, in verbinding met de Bron (God), klinkt simpel, maar is in de praktijk niet makkelijk. Dit boek kan hierbij behulpzaam zijn.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Maartje Swennen, De Worsteling, op weg naar Huis, Van Warven 2022, ISBN 9789493

Maandkalender MEI 2024

- 09 Hemelvaart
- 11 De Lichtweg, Katwijk, p.12
- 18 H. Vormsel,
H. Joannes de Doperkerk
- 19 Pinksteren

- 21 Echternach Springprocessie,
De Augustinus nr. 3, p. 9
- 26 Laurentius orgelconcert, p. 21
- 27 Spirituele meesters, p. 9



Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe acht verschillende mensen van verschillende leeftijd en uit verschillende parochiekernen met allen hun eigen ervaringen en achtergronden elkaar weten te vinden. Hoe iedereen samen door de weken heen een hechte en vertrouwde groep vormt, met mensen die elkaar vertellen over wat hen werkelijk raakt en beweegt.

Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken die de Alpha mogelijk maakten: Marian, Jacco en alle anderen die voor ons gekookt hebben. Pastoor Rochus Franken en Sjoerd Zuidersma die met aanstekelijk enthousiasme over het geloof kwamen praten. Maar ook de deelnemers zelf die met grote openhartigheid anderen hebben geïnspireerd. Zodat we weten dat we niet alleen staan in ons geloof, onze hoop en onze liefde voor God en elkaar.

VOORAANKONDIGING

Tiengroep Augustinus (12 – 16 jaar) – Zondag 9 en 30 juni - 12.15 uur Bondsgebouw Voorschoten

Wist je dat de parochie ook bijeenkomsten heeft voor alleen maar tieners?
Hoe leuk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten!
Mensen even oud als jij!

Op zondag 9 juni komen we bij elkaar van 12.15 tot 13.45 uur in het Bondsgebouw in Voorschoten. We beginnen met een lunch, we spelen leuke spellen en we zorgen voor een hoop gezelligheid.

Hopelijk tot 9 juni!

*Namens, Anne, Rutger, Michael,
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

De Alpha een succes

In het voorjaar is de Alpha weer succesvol afgesloten. Acht deelnemers zijn 10 weken lang iedere woensdagavond bijeengekomen. We hebben gehoord en gesproken over belangrijke punten van het christelijk geloof, zoals we dat beleven in onze Katholieke Kerk.

De volgende Alpha staat gepland voor het najaar. Ook dan bent u weer van harte welkom. Wanneer er meer bekend is zal ik dit u natuurlijk snel laten weten. Wordt vervolgd.

*Reinoud Kaasschieter,
Alpha-coördinator*

de smulpaap

geloofsgesprekken met een
culinaire ervaring



Zondag 28 april kwam Leo Fijen (Stichting Adveniat) naar de Augustinusparochie

Doel van zijn komst was een geloofsgesprek met pastoor Rochus Franken over diens boek dat begin april verscheen:

Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde, met als ondertitel Hoe het geluk je niet langer ontglipt door te vertrouwen in het huis van God.

De bijeenkomst vond plaats in de H. Willibrordkerk, Oegstgeest, na de viering van 11.00 uur.

Het boek kost €17,99 en is verkrijgbaar bij de boekhandel, via Amazon.nl of via Bol.com

(Op het moment van schrijven was uiteraard nog niets bekend over het verloop van het geloofsgesprek en over de opkomst. Daarover in een later nummer meer.)

Els van Leuken



Leo Fijen

Wijziging laatste avond spirituele meesters

Maandag 15 april was een inspirerende avond over Nicolaas van Cusa.

Voor wie verdere verdieping zoekt, hier staan goede referenties:

https://leren.kerknet.be/meesters-2/index.html#/lessons/kfUzCs1AVfjpaEzi_HRPLZvWFgkSLraF

Op de laatste avond van dit seizoen staat Benedictus van Nursia centraal.

Deze avond zal niet plaatsvinden in het klooster in Den Haag en ook niet op de in het Groene boekje vermelde datum van 13 mei.

Deze avond is verplaatst naar maandagavond 27 mei, in de pastorie van de H. Willibrordkerk (bestuurskamer).

Erik Flikkenschild



Aanbidding en stilte op vrijdagavond 31 mei

Graag biedt het Pastoraal Team telkens op de laatste vrijdag van de maand om 19.00 uur een Eucharistieviering aan in de Willibrorduskerk te Wassenaar.

Aansluitend, dus vanaf 19.30 uur, is er Eucharistische Aanbidding van de Heer en stilte tot 21.00 uur. Tevens is er dan gelegenheid voor het sacrament van Boete en Verzoening en/of een kort geestelijk begeleidingsgesprek. Voorganger is pastor Van Vliet.

De eerstkomende data zijn 31 mei en 28 juni. In een samenleving met veel hectiek is stilte van groot belang. Welkom dus telkens op 'De Laatste Vrijdag'.

Pastor Kees van Vliet

VOORAANKONDIGING

Gezinsviering met picknick – zondag 7 juli 11 uur – De Goede Herder Kerk Wassenaar

Op zondag 7 juli is de laatste bijeenkomst dit seizoen van de gezinscatechese.

Om 11.00 uur begint de gezinsviering en direct aansluitend start een gezellige picknick op het grasveld voor de kerk.

We hopen veel ouders en kinderen te zien, die afgelopen seizoen zijn gedoopt, hun Eerste Communie hebben gedaan of het Vormsel hebben ontvangen!

Namens de werkgroep Centrale Gezinscatechese, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



H. Liduina van Schiedam, bron: Historiek

De IJsheiligen

In de meimaand, wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterse sluimer, worden we eraan herinnerd dat niet alle dagen even zacht en zonnig zijn. De IJsheiligen, een fenomeen dat al eeuwenlang de aandacht trekt, markeren een cruciale periode waarin vorst nog steeds zijn grillige macht kan laten gelden over de prille gewassen. Voor degenen die de aarde bewerken en de bloemen laten bloeien, zijn deze heiligen van onschatbare waarde als gidsen door deze delicate tijd van het jaar.

De IJsheiligen zijn een groep heiligen van wie de feestdagen vallen tussen 11 en 15 mei. Hoewel de exacte selectie van heiligen kan variëren afhankelijk van de regio, worden de bekendste onder hen vaak genoemd als Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servaas, Sint Bonifatius en Sint Sophia. Ze worden 'IJsheiligen' genoemd vanwege de kans op late vorst in deze periode, die de tere planten in de tuinen kan bedreigen.

De oorsprong van het geloof in de IJsheiligen gaat terug tot in de Middeleeuwen, toen boeren en tuinders hun gewassen nauwlettend in de gaten hielden om te voorkomen dat ze zouden worden vernietigd door vorst. Deze heiligen werden beschouwd als beschermers van de gewassen en gebeden werden tot hen gericht om de schade van late vorst te voorkomen.

Vandaag de dag, hoewel de meeste mensen niet meer zo afhankelijk zijn van landbouw voor hun levensonderhoud, blijft het geloof in de IJsheiligen levendig in veel gemeenschappen, vooral onder degenen die nog steeds actief zijn in land- en tuinbouw. Het is niet ongewoon om te horen dat tuiniers hun zaden niet planten vóór de IJsheiligen uit angst voor vorstschade.

Maar waar komt het geloof vandaan dat deze heiligen invloed hebben op het weer? Het kan gedeeltelijk worden verklaard door de overlevering van historische

Bisdombedevaarten 2024

5 mei Schiedam:

De Liduinabedevoort die op deze dag plaatsvindt is dit jaar beperkt tot een Eucharistieviering in de ochtend en een Vesperviering in de middag. De omme-gang met de relieken van de Heilige Liduina gaat dit jaar niet door wegens een gebrek aan vrijwilligers. Zie voor meer informatie www.liduinabasiliek.nl

6 juli Brielle:

Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum. Aan deze bedevaart zal onze parochie weer met een bus deelnemen.

In het volgende nummer van De Augustinus, in de kerken en op de website zal meer informatie komen.

Erik van Blerk

weersgebeurtenissen die zich tijdens de periode van de IJsheiligen hebben voorgedaan. Er zijn talloze verhalen van koude uitbraken en vorst in mei die de oogsten hebben vernietigd, waardoor de perceptie werd versterkt dat deze tijd van het jaar nog steeds gevaarlijk kon zijn voor gewassen.

Maar de IJsheiligen herinneren ons niet alleen aan de kwetsbaarheid van onze gewassen voor late vorst; ze herinneren ons ook aan het belang van geduld en zorgvuldige planning in ons eigen leven. Net zoals een tuinman niet overhaast moet zijn bij het planten van zijn zaden, moeten wij ook geduldig zijn en wachten op het juiste moment om te handelen.

Bovendien kunnen de IJsheiligen ons eraan herinneren dat zelfs in de meest ongunstige omstandigheden er altijd hoop is. Ondanks de dreiging van vorst, bloeien de bloemen uiteindelijk weer en dragen de gewassen vrucht. Het is een bemoedigende gedachte die ons eraan herinnert dat zelfs in moeilijke tijden er altijd een kans is op vernieuwing en groei.

Paul van Houwelingen (bron: internet)

Rectificatie diaconiecollectes 2024

In tegenstelling tot het vermeldde op pagina 9 van het aprilnummer van De Augustinus zijn er dit jaar twee diaconiecollectes ten behoeve van het **Malawi-project** van de Werkgroep Zuiderkruis en twee collectes ten behoeve van de plaatselijke **Voedselbank**.

De drie nog resterende deurcollectes worden gehouden op 26 mei, 7 juli en 3 november.

MOV Augustinusparochie

Thérèse van Lisieux

Wat vooraf ging

Thérèse van Lisieux heeft ons veel te zeggen. In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag als een heilige leven. Ze komt er al snel achter dat dit haar niet lukt. Wij kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen kleine pogingen doen, maar alleen God kan ons echt veranderen. Thérèse schrijft: *'Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden.'*

God zegt niet tot haar: 'werk eens wat harder, volg nog een cursus, je moet jezelf verbeteren.' God zegt precies het tegenovergestelde: 'raak niet ontmoedigd vanwege je zwakheden. Wat jij zelf niet kunt doen uit eigen kracht, dat zal Ik doen. Het is precies in je armoede dat Ik met mijn kracht zal handelen.'

Thérèse geloofde in Gods onvoorwaardelijke liefde! Ik kan mezelf niet veranderen door mijn eigen prestaties. Maar als Gods liefde mij verandert wordt het een ander verhaal.

Deel 4 Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux

Thérèse wil 'klein blijven' en daarmee bedoelt ze: alles van God ontvangen. Al het goede dat ik doe – en ik doe mijn best er voor om goed te doen – schrijf ik toe aan de goedheid van God. Uiteindelijk stelt Thérèse haar vertrouwen niet in zichzelf maar in God. En dat is de reden dat ze nooit ontmoedigt raakt!

Met deze houding heb ik als modern mens veel moeite. Wij vinden onze eigen prestaties erg belangrijk. Paulus schrijft hierover iets wat wij moeilijk vinden: *'Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt?'* (1 Kor 4,7)

Ik las een paar jaar geleden in de krant: 'Nederland is het gelukkigste land van Europa. Nergens hebben mensen het zo goed. Nergens is er zoveel ontevredenheid en wordt er zoveel gemopperd over kleinigheden.'

Ik zat bij de Chinees met vrienden. Bij de babi pangang kregen we opeens een hele discussie. Hij zei: *'Ik bid niet voor het eten, waarom zou ik. Ik heb er toch zelf voor gewerkt. Ik hoef er niemand voor te bedanken.'* Ik dacht bij me zelf: *'en van wie krijg jij de gezondheid en de energie om te werken?'* Uit de rest van het gesprek bleek dat hij vond dat hij God niet meer nodig had. Hij vond het eigenlijk vanzelfsprekend dat het hem goed ging. Daar had hij 'recht' op. En omdat hij daar 'recht' op had, kon hij vreselijk mopperen als het even tegen zat.



Bron: Catholic Truth Society

Of je brood krijgt omdat je daar 'recht' op hebt of dat je brood krijgt uit de hand van een liefdevolle God maakt een heel verschil voor je beleving. Natuurlijk is het leven door alle technische uitvindingen een stuk gemakkelijker geworden. Voor een gelovige is dat helemaal geen reden om God niet meer te bedanken. We danken bijvoorbeeld voor een maaltijd. Natuurlijk zijn daar anderen bij betrokken, de bakker, de slager, de groenteboer en andere tussenpersonen die een rol spelen. En ja, ik heb er ook zelf voor gewerkt. En toch zeggen wij: "God uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen."

Achter alles wat ons omringt is een liefdevolle Persoon aanwezig. Het levensgevoel van een katholiek wordt gekleurd door vertrouwen. Vertrouwen maakt het leven een stuk lichter. Waar moet je als niet-gelovige vertrouwen vandaan halen? Uiteindelijk leef je dan als klein mens in een heel groot universum dat totaal onverschillig is ten aanzien van jouw lot.

Uiteindelijk wordt alles je gegeven. Al het goede wat ik heb, alles wat ik ben, ik heb het gekregen. Je moet er even over nadenken om te beseffen hoe waar dit is. Het begint al met het grootste: het leven zelf. Niemand heeft zichzelf het leven gegeven. We hebben het gekregen. Dat ik Nederlands kan praten, heb ik gekregen van mijn ouders. Dat ik kan lezen, heb ik te danken aan mijn onderwijzers. Dat ik gezond ben en hard kan werken, is ook een geschenk. Paulus zegt het treffend: *'Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt?'* (1 Kor 4,7)

Eucharistie betekent dankbaarheid. Daarom staat de zondagse eucharistieviering in het middelpunt van het katholieke geloof. En dankbaarheid is de remedie tegen alle gemopper en ontevredenheid!

Pastoor Rochus Franken

Historische gebeurtenis in onze parochie H. Augustinus!

Er is een reden waarom ik over Thérèse schrijf. Haar relieken zijn van 5 t/m 9 juni te gast in onze parochie, in de Laurentiuskerk in Voorschoten. Deze kerk is daarom overdag open.

Van woensdag t/m zaterdag bidden we dan om 16.00 uur de vespers.

Zaterdag 8 juni zal er om 20.00 uur een film over Thérèse vertoond worden in het Bondsgebouw.



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:
H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ
Katwijk

Kerkhofbeheerder:
Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)
alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:
NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:
Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Een QR-code? U vindt ze ook in onze kerk

Ook onze parochiekern gaat verder mee met de nieuwe mogelijkheden voor het kunnen bijdragen aan de collecte. Vanaf de viering van de Paaswake is het ook mogelijk dat u bijdraagt aan de gewone collecte via een iDEAL QR-code met uw mobiele telefoon.

Op de kerkbanken zijn QR-codes zichtbaar. Deze kunt u scannen via de QR-reader op uw telefoon. U kunt hierop zelf het bedrag aanpassen. Vervolgens selecteert u onderaan in de app uw eigen bank en daarna geeft u een bevestiging voor betalen. De QR-code zal tijdens de collecte ook op de beamer worden getoond en het komt ook in het inlegvel dat achterin de kerk ligt. Achterin de kerk liggen ook geplastificeerde vellen met de QR-code die u ook kunt benutten voor o.a. een aangekondigde deurcollecte.

Zo kunt u, als u vanuit huis meeviert, ook meedoen met de collecte. Daarnaast blijven de Givt-app en de mogelijkheid contant geld te geven tijdens de viering bestaan.

De Givt-app heeft het voordeel dat u jaarlijks een handig overzicht van Givt krijgt van alle giften, wat u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte voor uw giftenaftrek.

Als u geeft via de iDEAL QR-code, zult u zelf al uw collectegiften jaarlijks op een rijtje moeten zetten voor uw belastingaangifte.

Meer dan van harte aanbevolen deze extra wijze om uw financiële waardering voor ons parochiële werk bij de collecte(s) te tonen.

Bron: website H. Joannes de Doperkern



Foto: redactie



De Lichtweg

Onderweg naar Pinksteren staan we nog een keer stil bij de 14 momenten vanaf Pasen, dat Jezus verrezen is tot aan het feest van Pinksteren.

We lopen samen de paastijd door en beleven zijn verrijzenis opnieuw in ons hart, opdat het ons kracht en hoop geeft voor ons leven.

Ik nodig u van harte uit om zaterdag 11 mei om 19.00 uur samen te komen bidden en te gedenken en zo ons vertrouwen in Hem te bevestigen.

Gebedsleider Anneke Noordermeer - Karremans



De vrijwilliger van het jaar 2024 wordt.....

Rapapa, rapapa Tja, elk jaar roffelt de trommel op Sint Jansdag en wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Voorafgaand aan dit moment hebben wij als Pastoraatgroep al heel wat slapeloze nachten gehad want ... wie o wie ... die doet veel ... die misschien wat minder maar is ook belangrijk ... die is zichtbaar ... maar die dan? Die staat ook al jaren klaar ... kortom, het is altijd lastig en wie het ook wordt ... we doen er altijd mensen mee tekort.

Wij, als parochiekers zijn namelijk in de luxe positie dat we ontzettend veel betrokken vrijwilligers hebben die allemaal op hun manier hun steentje bijdragen en of dat nou een grote 'steen' is of een klein 'steentje' we kunnen op hen rekenen!

Enkele jaren geleden hebben we weer besloten het vrijwilligersfeestje te gaan organiseren, dit gebeurt nu jaarlijks. Een feestje om iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze gemeenschap te bedanken! Bedanken voor hun tijd en moeite hoe groot of klein die dus ook is.

We hebben daarom dan ook besloten af te stappen van DE vrijwilliger van het jaar, dit om niemand te kort te doen want ...

JULLIE VRIJWILLIGERS ZIJN ALLEMAAL ONMISBAAR!

Schrijf dus daarom maar alvast in de agenda voor 8 september:

MIJN FEESTJE!

Onze dank aan u!

Namens de Pastoraatgroep, Marloes Jongeneel

Meimaand, Mariamaand

Zoals u gewend bent zal iedere woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden worden. Behalve de rozenkrans baden we ook de litanie van Maria en luisterden we naar een stukje evangelietekst.

Maar komende meimaand willen we het eens anders doen. Ik wil graag de parochianen uitnodigen om bij toerbeurt de rozenkrans te bidden in de kerk, er zal dan ook een vereenvoudigde orde van dienst zijn. We zullen dan alleen de rozenkrans bidden en drie Marialiederen zingen waaronder zeker het Salve Regina.



Door het zelf uitspreken van het gebed en de geheimen, hoop ik dat het nog meer bij u binnen zal komen en uw Maria-devotie zal versterken. Zoals dit ook bij mij gebeurt is. Samen dragen we dan verantwoordelijkheid voor het gebed, dat altijd gebeden kan worden en kracht mag geven. Ik hoop samen met u de rozenkrans te bidden vanaf woensdag 1 mei.

Woensdag 29 mei is de 5e woensdag van de maand en dan zal er een meditatieve Mariaviering zijn, waarbij het Weesgegroet centraal staat. Daar zal ik in voorgaan. Ook deze viering begint om 19.00 uur.

Gebedsleider Ankeke Noordermeer-Karremans

**Vrijdag 5 juli * 20:00 - 22:30 * de kleine JOANNES
GEZELLIG AVONDJE
VOOR JONG EN OUD!**

SPELLETJE DOEN?

- Klaverjassen**
- Yahtzee**
- Jenga**
- Sjoelen**
- Rummikub**
- Ticket to ride**
- en nog meer!**

Opgeven kan tot en met zondag 30 juni
bij Marloes Jongeneel (marloes.jongeneel@xs4all.nl | 06 43725599)
toegang gratis maar een kleine gift mag altijd!

Sint Jansdag met grootste schoolkoor van Katwijk?

Ja, u leest het goed de Sint Jansdag van zondag 23 juni krijgt dit jaar een heel unieke invulling. Want de Evenementencommissie organiseert samen met de Pastoraatgroep een parochiefeest waar honderd jaar katholiek onderwijs in Katwijk wordt gevierd. Op 1 maart 1924 werd de St. Jozefschool geopend door de deken van Leiden, dhr. P.L. Dessens in aanwezigheid van o.a. het eerste hoofd der school dhr. Castenmiller en pastoor Maas (1921- 1925).

Een eeuw later staat op diezelfde plek een bloeiende RKBS De Horizon waar de parochie een prachtige band mee heeft op vele terreinen. De viering van 9.30 uur met de drie koren en het samenzijn na afloop tot 14.00 uur staat dan ook in het teken van dit jubileum. Dat zal zich allemaal afspelen op het schoolplein en in het schoolgebouw van De Horizon.

'Verrek, hoe gaat het met jou?'

Deze vraag willen we die dag ontelbare keren horen van de aanwezige parochianen, maar zeker ook van alle aanwezige oud-leerlingen en -leerkrachten die vroeger op één van de Katwijkse katholieke scholen hebben gezeten.

Waar we op een Sint Jansdag gemiddeld zo'n honderd parochianen kunnen begroeten, gaan we als organisatie nu voor 250 aanwezigen. Waarom? Om, na de koffie / thee plus, bij aankomst op het schoolplein in een meezingmedley van een paar liederen met een

akoestisch duo de recordpoging 'Grootste schoolkoor van Katwijk' te laten slagen. Is dat niet gaaf om elkaar uit vroegere jaren ook weer te zien en te spreken? Maar ook om zo te laten horen dat er volop muziek in het katholiek onderwijs en onze parochiekern van de H. Joannes de Doper zit? Zal de aanwezige notaris 250 'koorleden' kunnen tellen? Kent u oud-leerlingen en -leerkrachten van vroeger, laat ze alvast maar weten dat deze Sint Jansdag eraan komt en dat ze zich kunnen aanmelden.

Wat mist u als u niet komt...?

Een fantastische viering van 9.30 uur om de Sint Jansdag mee te beginnen, maar u mag zich ook vanaf 10.30 uur melden bij het schoolplein; een akoestisch duo dat de muziek verzorgt en de schoolkoor-recordpoging muzikaal begeleidt; een heerlijk samenzijn waar oude herinneringen kunnen worden gedeeld; een lunch; de gelegenheid om het schoolgebouw van De Horizon met de Willibrordhal te bekijken; consumptiebonnen voor uw drankje (de rest is natuurlijk voor eigen rekening) dus... meldt u zich op tijd aan! Op het inlegvel in deze uitgave van De Augustinus (ook te downloaden middels de digitale nieuwsbrief en de website) leest u precies hoe u dat kunt doen. Mis deze recordpoging 'Grootste schoolkoor van Katwijk' op Sint Jansdag dus niet. Zei Hans Christiaan Andersen (1805 – 1875) ooit al niet: 'Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek'.

De Evenementencommissie en de Pastoraatgroep



Aankomst van de H. Willibrord bij Katwijk, wandschildering door Pieter Geraedts in de Willibrordhal van RKBS De Horizon, foto: Gerard Bol

RKBS De Horizon

Het is al weer even geleden, maar als school kunnen we terugkijken op een prachtige paasviering in de kerk. Wat is het toch mooi om met alle kinderen, leerkrachten en veel (groot)ouders verhalend, zingend en dansend het hele paasverhaal te beleven. Kippenvel om zo massaal met alle kinderen de toepasselijke liederen, die bij het paasverhaal horen, te zingen. Daarnaast werd er nog een cheque aangeboden voor het opstarten van een school in Afrika, waar een leerkracht binnen de Sophia Scholen zich voor inzet. Het prachtige bedrag van €1235,50 dat door alle kinderen was ingezameld, werd symbolisch uitge-reikt.



Dan zijn natuurlijk de voorbereidingen voor de musical begonnen. De rollen zijn verdeeld en de eerste oefentonen van de liedjes klinken door de gang. Zo komt het einde van het schooljaar snel dichtbij.

Maar..... er is nog iets feestelijks te melden! Want dit jaar bestaat het katholiek onderwijs 100 jaar in Katwijk! En dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met de parochie wordt dit heuglijke feit al tijdens de Sint Jansdag gevierd. Echter, in het nieuwe schooljaar gaan we in de week van 16 september hier een hele week aandacht aan besteden! Later volgt hier nog informatie over.

En de invulling van de Sint Jansdag is ook in dit Augustinusnummer te lezen. (pag. 14)

Team van De Horizon



Bron: pixabay.com

Door het H. Doopsel werden in onze parochie-gemeenschap opgenomen:

Quincy, dochter van Silvana en Brian van der Ploeg uit Katwijk.

Tijdens de Paaswake: Elisabeth Cohen en Rob van der Linden uit Katwijk



Anna Maria Ouwerkerk – Lange, weduwe van Henk Ouwerkerk.

Zij werd geboren op 7 oktober 1932 en is 13 maart overleden.

Op dinsdag 19 maart was de graflegging op ons kerkhof.



Quiltgroep 'De Bonnette'

We hebben onze voorraad wol en katoen uitgezocht en zo veel mogelijk op kleur gesorteerd.

Als u soms iets zoekt, kom gerust op maandagochtend van 9.30 – 11.30 uur langs in ons 'winkeltje' in de pastorie. De koffie staat klaar.

Ibolyka Meijer

Niet vergeten dauwtrappen 9 mei
Al opgegeven??
Dit kan nog tot 5 mei

Liturgische Agenda van maandag 1 mei t/m zondag 2 juni 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngheesterstraatweg 35
za. 4-mei			
zo. 5-mei	Zesde zondag van Pasen	09.30 EV Pastor Van Vliet / Cantemus	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Dameskoor
do. 9-mei	Hemelvaartdag	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Vocalis	11.00 EV Pastor Van Vliet / Gemengd koor
za. 11-mei		19.00 De Lichtweg	
zo. 12-mei	Zevende zondag van Pasen	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor
za. 18-mei		19.00 EV Mgr Van Den Hende / Pastoor Franken / Diaken Winnubst / PW Zuidersma Vormsel-viering	
zo. 19-mei	Pinksteren	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantemus, KWD, koffiedrinken	11.00 EV Pastor Van Vliet / Schola
ma. 20-mei	Tweede Pinksterdag, Heilige Maria Moeder van de Kerk		11.00 EV Pastoor Franken
za. 25-mei		19.00 gbl Noordermeer Taizé viering	
zo. 26-mei	Drievuldigheidszondag	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor / koffiedrinken
za. 1-jun			
zo. 2-jun	Sacramentsdag	09.30 EV Pastoor Franken en PW Zuidersma / Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken en PW Zuidersma viering Eerste H. Communie

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week mei 2024

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

Vieringen tehuizen mei 2024

Woensdag	01 mei	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Diaken Winnubst
Vrijdag	03 mei	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	Pastor Van Vliet
Vrijdag	10 mei	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	Pastor Van Vliet
Woensdag	15 mei	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Vrijdag	17 mei	11.00 u	Wijckerslooth, Oegstgeest	Pastor Van Vliet
Woensdag	22 mei	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst

Liturgische Agenda van maandag 1 mei t/m zondag 2 juni 2024

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4	H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98	Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77
		19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie 16.00 EV Pastoor Franken / Cantores	11.00 EV Pastoor Franken E. Brouwer, organist	09.30 EV Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV Pastoor Franken Hartebrugkoor	09.30 EV Pastoor Franken / Cantor / Organist
		19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst Laurentiuskoor	09.30 EV Pastor Van Vliet / Cantor / organist / Gezinszondag
		19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV Pastoor Franken Laurentiuskoor	09.30 EV Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
		19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantor / organist
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV Pastor Van Vliet Schola Cantorum Conservatorium Amsterdam	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Magnificat Cantorij / koffiedrinken
		19.00 EV Pastor Van Vliet / Cantores MC
11.00 EV Pastoor Leroy Franstalige parochie 16.00 EV Pastoor Franken / Cantores	11.15 EV Pastor Van Vliet viering Eerste H. Communie	09.30 EV Pastor Van Vliet viering Eerste H. Communie / Pro Deo

Speciale vieringen door de week mei 2024

Woensdag 01 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 01 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag 08 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 08 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag 15 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 15 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag 22 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 22 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag 29 mei	19.00 u	Med. Mariaviering	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 29 mei	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag 29 mei	20.15 u	Rozenkransgebed	H.Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag 30 mei	19.00 u	H. Mis en aanbidding tot 21.00 u en biechtgelegenh.	St.Willibrordus	Wassenaar



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:
Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:
H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten
Kerkhofbeheerder:
Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242
Bondsgebouw (info/reserveringen)
bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

IBAN Bankrek. nr(s)
alle betalingen/misintenties:
NL95 RABO 0155 0008 53
Kerkbalans:
NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:
Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

- Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei**
19.00 uur Rozenkransbidden (HL kerk)
- Zaterdag 4 en 18 mei**
16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
- Zondag 5 mei**
Voedselman
11 t/m 19 mei
Collecte:
'Week Nederlandse Missionaris'
Tiengroep (Pastorie)
- 12.15 uur
Zondag 12 en 26 mei
09.30 uur Eerste H. Communiebijeenkomst (Pastorie)
- Maandag 13 mei**
09.30 uur Vergadering Beheercommissie (Bondsgebouw)
- Zondag 26 mei**
11.00 uur Lifestream
20.00 uur Orgelconcert Steven Knieriem/Anneke de Hoop (zang) (HL kerk)
- Woensdag 29 mei**
20.00 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie)

Familieberichten

Overleden

Op woensdag 13 maart is op 86-jarige leeftijd overleden: Antonia Hendrika Petronella van Rijn.
Tonny woonde met haar partner Kees Schrama op de Lord Baden Powellweg.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op donderdag 21 maart in de Dorpskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

Op zondag 24 maart is op 70-jarige leeftijd overleden: Bon Ingen Housz.
Bon was jarenlang een trouwe vrijwilliger in onze parochiekern bij het koffieschenken op zondag.
De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Impressie palmpaasstokken versieren



Foto's: Freek van Kreveld

Paasviering van de Emmausschool



Foto: Willem Van der Werf

Struikelstenen

Op zondagmiddag 14 april vertelde Ton Beijersbergen in het Bondsgebouw over struikelstenen. Struikelstenen worden meestal in de stoep geplaatst. Een koperen plaatje waar de naam op staat van joden die op dit adres woonden en daar voor het laatst in vrijheid leefden. Ton vertelde over de achtergrond van een aantal families.

Ook vertelde hij over de Duitse Hausraterfassungsstelle die, voordat joden uit hun huizen werden gehaald, alvast kwamen inventariseren welke kunst of andere waardevolle spullen er waren. Nadat de joden op transport gingen werd hun huis leeggehaald.



Foto: Ben ten Thije

In Wassenaar is de Werkgroep Stolpersteine actief om struikelstenen te plaatsen. Er wordt samengewerkt met de Historische Vereniging Oud Wassenaar en de gemeente Wassenaar. Uiteindelijk wil men voor alle 98 Holocaust-slachtoffers struikelstenen plaatsen. Ieder jaar verschijnt er een brochure met daarin de verhalen van de omgebrachte dorpsgenoten. Ton is de auteur van deze bijzondere verhalen. Tot nu toe zijn er 33 stenen geplaatst op 16 adressen. Men is alweer bezig om ook dit jaar struikelstenen te leggen.

De drie brochures zijn te downloaden op de website van de Historische Vereniging en de gemeente Wassenaar (herdenken, vieren, Wassenaar). Het was een boeiende middag. Degenen die er niet waren, hebben zeker wat gemist!

*Tilly ten Thije,
voorzitter Pastoraatgroep*

Ontmoetingsochtenden voor senioren

Evenals in voorgaande twee jaren heeft de Wijkcontactgroep in april weer twee ochtenden georganiseerd voor 80-jarigen en ouder. Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen en daar is weer met enthousiasme op gereageerd.

Rond 10.30 uur kwam men lopend, fietsend, met de auto, of met de cirkelbus naar het Bondsgebouw en een aantal mensen werd door leden van de Wijkcontactgroep thuis opgehaald. En toen kon het gezellig samenzijn beginnen.



Foto: Diny Westgeest

Na de eerste koffieronde met een lekkernij werd iedereen van harte welkom geheten. Ook een drankje met een lekkere versnapering mocht niet ontbreken. Aan het geroezemoes en de opgewekte ontspannen sfeer was te merken dat het voor de bezoekers een echt ochtendje uit was. Daarnaast waren er ook de nodige zinvolle contacten waar wij als Wijkcontactgroep mee verder kunnen.

Als u dit gelezen heeft en nog wensen voor ons heeft of een bezoek op prijs stelt, of zich bij de Wijkcontactgroep wilt aansluiten, dan horen wij dat graag. Via het Kerkelijk Bureau kunt u contact met ons opnemen.

De Wijkcontactgroep

Tuingroep Laurentiuskerk zoekt vrijwilligers!

Op donderdagmiddag maken wij het kerkhof schoon van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Theo van der Krogt: kerkhofbeheer@rkvoorschoten.nl of via het Kerkelijk Bureau: 071-5612508

Hemelvaartsdag – Dauwtrapfietstocht 9 mei

Op Hemelvaartsdag 9 mei a.s. wordt er weer een dauwtrapfietstocht gereden. Het is een fietstocht voor jong en oud. En wat is er mooier om in de ochtend te fietsen door een mooi landschap, gezellig en een avontuur voor iedereen.

We houden onderweg een pauze om uit te rusten. We nemen ook bandenplakspullen en een pomp mee. Wij vertrekken om 8.30 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn dan tegen 10.30 uur terug bij het Bondsgebouw. Graag vóór 5 mei opgeven bij het Kerkelijk Bureau, tel. 5612508 of via e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl



Het Hartebrugkoor komt naar u toe!

Voor de solist Jan Mooij tevens een mooie herinnering

Op 9 mei a.s., Hemelvaartsdag, komt het Hartebrugkoor uit Leiden zingen in de mis van 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Het gemengde Hartebrugkoor bestaat uit 8 bassen, 9 tenoren, 15 alten en 9 sopranen. Het koor zingt jaarlijks op Hemelvaartsdag in een andere kerk dan in de Hartebrugkerk, dit als onderdeel van een jaarlijks uitje. Dit jaar wilde het koor in de regio blijven en zo kwam het contact tot stand met het secretariaat van het Kerkelijk Bureau te Voorschoten.

Gezongen worden onder meer de Missa Sacratissimi Cordis Jesu van J.A. Korman en de motetten Cantate Domino van Pitoni en het Ave Maria van Andriessen.

Het geheel staat onder leiding van de waarnemend dirigent, Patrick de Jonge, en wordt op het orgel begeleid door de vaste organist, Jan Verschuren. De solisten zijn Dorien van Rumt en Jan Mooij, wiens zangcarrière 75 jaar geleden ooit begon in de H. Laurentiuskerk in het jongerenkoor.

Het koor kijkt uit naar een feestelijke ontmoeting in de H. Laurentiuskerk!

Livestreaming in Voorschoten

Parochiekern H. Laurentius
en de Moeder Gods



Welkom

op de website van de **Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods** te Voorschoten.

De parochiekern maakt deel uit van de **Parochie H. Augustinus**.

Parochiële informatie kunt u vinden op de [website van de Parochie H. Augustinus](#)

De kerk van onze parochiekern is de **H. Laurentiuskerk**, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten.

Voor de **nieuwsberichten** verwijzen wij u naar de **Nieuws** pagina.

Actuele berichten:

[Bedevoarten 2024 Banneux Notre Dame](#)

Livestream

[Livestream Vieringen](#)

[Uitzending gemist](#)

De zondagse mededelingen per e-mail

Wilt u elke week De zondagse mededelingen per e-mail ontvangen?

Neem dan contact op met het kerkelijk bureau, bij voorkeur via een Bericht aan Kerkelijk Bureau.

Ook Voorschoten streamt regelmatig reguliere vieringen. Livestreams worden, naast live uitgezonden, ook parallel opgeslagen op YouTube. Ze zijn daar voor een aantal weken nog op te vragen (via uitzending gemist, bv. https://youtube.com/live/OfdToSqePSQ_

Om dit allemaal goed te laten verlopen, kunnen we **extra vrijwilligers gebruiken**. Op dit moment ben ik de enige in Voorschoten die de livestream verzorgt. Voor belangstellenden vertel ik graag hoe het bij ons is opgebouwd. Wij gebruiken hiervoor een vaste (snelle) internetverbinding, 17 Windows 10 laptop (met o.a. OBS studio-software), streaming hardware (BlackMagic), YouTube account en een Sony HD camera op statief. Daarnaast ter streamingcontrole een reguliere laptop.

Voor een indruk met betrekking tot de opstelling (vaste) apparatuur in de kerk (ook qua locatie) zie onderstaande foto.



Momenteel onderzoeken wij, voor Voorschoten, een mogelijk andere wijze van livestreaming (zie De Augustinus van april (<https://parochie-augustinus.nl/wp-content/uploads/2024/04/PDF-Augustinus-april-2024.pdf>) pagina 2); deze wordt al toegepast in Oegstgeest. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van meerdere camera's en <https://kerkdienstgemist.nl> in plaats van <https://youtube.com>

Mocht je interesse voor vrijwilliger gewekt zijn, neem dan contact met mij op via 06-21166726 of systeembeheerder@rkvoorschoten.nl

Ben ten Thije

Laurentiusorgelconcert zondagavond 26 mei met Steven Knieriem en sopraan Anneke de Hoop

Na een succesvol optreden vorig jaar komt Steven Knieriem nog een keer terug, nu in gezelschap van sopraan Anneke de Hoop. Beiden zijn jonge talenten die hun studie aan het Conservatorium van Rotterdam vrijwel hebben voltooid.

Het concert zal in het teken staan van de muziek van Richard Wagner. Het concert wordt geopend op het hoofdorgel met Richard Wagner's Pilgerchor aus Tannhäuser en Franz Liszt's Symphonie zu Dante's Divina Comedia, waarin we worden meegenomen op een emotionele reis door de hel, het vagevuur en de hemel.

Tussendoor brengt Anneke de Hoop het Panis Angelicus van César Franck en Reger's Mariä Wiegenlied ten gehore.

Na de pauze dompelt Richard Wagner's Wesendonck-Lieder de luisteraars onder in een emotionele achtbaan, waarin verschillende facetten van menselijke emoties worden verkend, van mystiek en rusteloosheid tot intense pijn en uiteindelijk verlossing.

De liederen zijn vernoemd naar Agnes Luckemeyer, een Duitse dichteres en schrijfster (1828-1902), die na haar huwelijk met Otto Wesendonck verder door het leven ging als Mathilde Wesendonck. Het echtpaar werd bevriend met Richard Wagner en zijn vrouw Minna. Wagner zette daarop een vijftal gedichten van haar op muziek.

Na het onderscheppen door Minna van een liefdesbrief van Richard aan Mathilde, kwam er abrupt een einde aan de vriendschap en aan het huwelijk van Richard en Minna.

Dit programma belooft een avond vol contrasten en diepgaande muzikale ervaringen te worden, waarbij elke compositie een uniek verhaal vertelt en de luisteraars meeneemt op een reis door de menselijke ziel.

Het concert begint om 20.00 uur in de H. Laurentiuskerk.

Toegang vrij met collecte bij de uitgang.



Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau tel. 071-5612508 of e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 10 mei 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)

Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:

De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:

Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr

NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:

zie St. Willibrordus en St. Jozef



Aanvoer van de zandsteen, Foto: pastoor Meijnsing

De bouw van de Goede Herderkerk (3)

Tegen het advies van de architecten had het kerkbestuur toch besloten om een openbare aanbesteding te houden die een verrassend lage aanneemsom opleverde, zoals we in de vorige aflevering gezien hebben, en die het mogelijk maakte om kerk, kosterswoning en toren te bouwen. Om de vreugde hierover te vieren bood pastoor Meijnsing 'propriis expensis' (op eigen kosten) het kerkbestuur op de dag van de aanbesteding, 8 december 1930, een souper aan in Kasteel Oud-Wassenaar.

Architect Jan van der Laan won vervolgens inlichtingen in over het werk en de werkwijze van de laagste inschrijver de firma Venhoven en Evers uit Heemstede om zeker te zijn van de vakbekwaamheid van de aannemer. Kennelijk waren de berichten gunstig want op 10 januari werd het werk gegund en de officiële opdracht gegeven met de afspraak dat de heer Evers eindverantwoordelijk zou zijn.

Het is heel curieus om te lezen hoe enthousiast pastoor Meijnsing was over de heer F.J. Bakker uit Overveen, die als opzichter de dagelijkse leiding over de werkzaamheden heeft uitgeoefend. 'Man van eenvoudige degelijke katholieke levensopvatting, goed

huisvader, bekwaam vakman, geen aesthetiker (wat hier een voordeel betekende) onkreukbare trouw, onverbiddelijk plichtsbesef, bescheiden mentaliteit, bleef hij ten volle heer en meester over de uitvoering van het werk, als vertegenwoordiger van de directie, d.w.z. architect en Kerkbestuur tezamen. Aan hem is onze parochie veel dank verschuldigd, en te pas werd hem dit door ons betoond'.

Op maandag 12 januari 1931 begon de bouw met het aanvoeren van bouw materiaal dat gebruikt was voor de bouw van het St. Willibrorduspension aan de Kerkstraat dat ook gebouwd was door de aannemer. Een architectonisch fraai gebouw dat later is afgebroken toen de bouw van de Ridderhof en Huize Willibrord gereed was. Daarna werden de contouren van de kerk definitief uitgezet, nadat die al eerder in augustus 1929 provisorisch waren uitgezet en de eerste steen was gelegd. Daarbij bleek dat de eerste steen niet op de goede plaats was gelegd zodat deze 's avonds heimelijk naar de goede plaats werd gebracht (wordt vervolgd).

Wim Tordoir

DODENHERDENKING 4 MEI 2024

Zaterdag 4 mei organiseert de Raad van Kerken Wassenaar een oecumenisch avondgebed waarin de slachtoffers van oorlogen en conflicten worden herdacht. Met woorden en muziek staan we stil bij mensen die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. Ensemble Archipel, onder leiding van Anneke Huitink, voert delen van de Funeral Music van Purcell en de Burial Sentences van Croft uit. Voorganger tijdens deze bijeenkomst is ds. Esther de Paauw.

De Goede Herderkerk is open vanaf 18.45 uur, aanvang 19.00 uur.

Met het oog op deelname aan de burgerlijke herdenking bij het monument op de Schouwweg later op de avond, eindigt de bijeenkomst om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.



Op Witte Donderdag bezocht de Sint Bonifacius school onze kerk. Ze hadden een mooie uitvoering over het laatste avondmaal en Jezus (meester Lesley) op de Olijfberg. De kinderen in de kerk zongen hard mee met de liederen; daar kunnen we als kerkgangers nog wat van leren!

MdM/ foto Mirjam Franken

Op 2 juni om 9.30 uur ontvangen onze tien communicanten hun eerste H. Communie. Het is een enorm enthousiaste en leergierige groep. Bidt u voor hen?

Activiteiten Gezinskerk mei

Op 12 mei is het weer gezinszondag met als thema: Maria. Tijdens de eucharistieviering zijn er twee groepen van de kinderwoorddienst: de kleintjes tot groep 4 en de ouderen vanaf groep 4. Ook is er na afloop koffiedrinken en knutselen voor de kinderen.

Op 18 mei dient onze bisschop Johannes van den Hende onze vormelingen het H. Vormsel toe. Dit gebeurt tijdens de H. Mis van 19.00 uur in de H. Joannes de Doperkerk te Katwijk. Zit jij nu in groep 7? Dan mag je volgend schooljaar Vormsel doen!

Op 19 mei is het Hoogfeest van Pinksteren. Gezinnen zijn van harte welkom in de H. Mis. Er is echter geen kinderwoorddienst. De kinderen kunnen in de bank een kleurplaat kleuren.

Gezinskerk Wassenaar



Brand & breng een kaarsje

Maak jij ook iemand blij met een kaarsje? Meld je dan aan voor dit project!

gezinskerk-wassenaar-parochie-augustinus.nl





MARIAMAAND KIDSDIACONIE

Hoe werkt het?

In de Mariamaand willen we graag aandacht geven aan parochianen die wel een opsteker kunnen gebruiken. Melden jullie je weer aan om mee te doen met deze kidsdiaconie?

- Je krijgt dan van ons twee kaarsjes: één om aan te steken bij Maria en één om bij een parochiaan langs te brengen (je krijgt een adres).
- Je kan je aanmelden bij: gezinskerk-wassenaar-parochie-augustinus.nl.
- Dit kan tot 8 mei, maar hoe eerder je aanmeldt, hoe makkelijker het voor ons is.



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:
tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)
NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef
parochiekern

Secretaris Beheercommissie:
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Uit de Pastoraatgroep

Eens in de 5-6 weken komt de Pastoraatgroep bijeen. Uit de vergadering van 19 maart jl. wat besproken punten:

- Allereerst: Monique Moonen neemt na 4 jaar afscheid. Ook in dit bericht willen we onze dankbaarheid voor haar inzet uitspreken. En... we zijn blij met Anne-Marie van Spronssen die nu al enkele maanden de Pastoraatgroep versterkt.
- Gesproken werd over de toegang tot de AED in De Goede Herderkerk.
- Streamen van de Vormselviering en de viering van de Eerste Heilige Communie.
- Het ontwerp voor de Lourdesgrot bij de Willibrordus is goedgekeurd; nu volgt de realisatie. De grot komt in de muur van de kerktuin. U hoort nog wanneer de grot zal worden ingewijd.
- Er komt een upgrade van de website van onze gehele parochie. Karin Bolhuis neemt afscheid en Astrid van Ginneken wordt de nieuwe beheerder/ hoofdredacteur.
- Reinoud Kaasschieter wordt - naast Ton Beijersbergen - afgevaardigd naar de PAR (de Pastorale Advies Raad).
- Pastoor Rochus Franken heeft een boek geschreven: Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, via Amazon.nl of Bol.com
- Op woensdag 29 mei is er weer een seniorenviering in onze kerk.
- Op 30 juni zal er een feestelijke viering zijn in de Laurentiuskerk in Voorschoten. Gevierd wordt dat monseigneur Van Luyn 70 jaar Salesiaan, 60 jaar priester en 30 jaar bisschop is! Nadere informatie volgt nog, maar het is goed de datum alvast in de agenda te zetten!
- Met klem wordt benadrukt de gezinskerk steeds op de 2e zondag van de maand te houden.
- Nog even terugkijkend naar de vieringen op kerstavond: er zal wat meer tijd zijn tussen de gezinsviering en de nachtmis.
- Er is een zgn. Breed Overleg gepland tussen

Pastoraatgroep, Beheercommissie en coördinatoren van alle activiteiten die binnen RK Wassenaar plaatsvinden.

- Binnenkort hoopt de Pastoraatgroep een vergadering te beleggen met de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede).
- De relieken van Theresia van Lisieux komen naar de Augustinusparochie (Laurentiuskerk in Voorschoten) in de periode van 5 t/m 9 juni a.s. De pastoor schrijft hierover in De Augustinus. Houd de exacte informatie in de gaten!
- De Alpha-cursus is wederom zeer goed verlopen.
- Er wordt gevraagd om meer audio-visuele middelen voor onze Willibrordusparochiekern.

En...u weet dat u altijd met vragen, opmerkingen of voorstellen terecht kunt bij de leden van de Pastoraatgroep!

Elly Heijstek



Communicanten Ricardo en Leonardo deden het uitstekend als assistent-misdienaar. Foto: Gezinskerk



Helma Rader Foto: familie Rader

In memoriam Helma Rader-Lommers

Op Eerste Paasdag, 31 maart, overleed Helma Rader-Lommers. Op 5 april, de dag waarop zij 80 jaar zou worden, hebben wij tijdens een druk bezochte eucharistieviering, waarin pastoor Franken voorging en het koor Pro Deo zong, afscheid van haar genomen.

Op deze plek mag ik kort, namens Pro Deo, óns leven met Helma verwoorden.

Helma was, met haar man Niek, vanaf de oprichting in 1983 lid van het koor.

Zij kreeg een zilveren eremedaille van de St. Gregoriusvereniging voor 25 jaar lidmaatschap en vorig jaar werd haar de gouden medaille met broche opgespeld voor 40 jaar trouwe dienst.

Helma zong bij de alten maar ook de bassen achter haar hield zij, met veel humor en altijd positief, goed in de gaten!

Toen zij vorig jaar ziek werd heeft zij steeds gezegd dat zij zo lang mogelijk wilde blijven zingen. En dat heeft ze met hart en ziel gedaan!

Helma heeft vroeger in het parochieblad haar uitleg gegeven over teksten van Huub Oosterhuis: de liederen die Pro Deo veelal zingt.

De laatste keer dat zij, al in de rolstoel, op een repetitie kwam, heeft zij ieder van ons een prachtige bundel gegeven met door haar geschreven uitleg van voornoemde teksten.

Tijdens de afscheidsdienst hebben wij door haarzelf uitgekozen liederen van Huub Oosterhuis mogen zingen.

In alle liederen kwamen haar vertrouwen en geloof in het goede, in het eeuwige licht, haar optimisme en de hoop op een betere wereld tot uiting.

Lieve Helma, wat heb je ons bij alle verdriet om je ziekte en afscheid veel liefde meegegeven.

Je stoel is leeg, maar je zit in ons hart; in het hart van

Pro Deo. Met Niek en jullie gezin koesteren wij de mooie herinneringen.

Wij zullen aan je denken als we zingen, want: zei je niet dat je goed op ons ging letten en de alten een beetje zou helpen? We rekenen op je en gaan ons best doen!

Dankjewel voor alles!

A Dieu, tot bij God

Namens Pro Deo

Elly Heijstek

Op woensdag 29 mei a.s. zal er om 10.00 uur weer een ouderenviering worden gehouden. Alle 80-jarigen en ouder ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Uiteraard is iedereen van harte welkom. Voor de mis is er gelegenheid om een misintentie op te geven. Na afloop kunnen we, onder het genot van een kopje koffie of thee, nog even gezellig napraten. Van harte welkom iedereen.

De viering van 09.00 uur komt die dag te vervallen.

Werkgroep Gemeenschapsopbouw

steun  ouder

WORD JIJ STEUNOUDER IN WASSENAAR?

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kan een ouder daar wel wat helpende handen bij gebruiken. Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken door heel praktisch een gastvrij thuis te bieden aan één of meer kinderen? Dan leren we je graag kennen!

iets voor jou?
Neem dan contact op met:
De steunoudercoördinator van Wassenaar via de contactgegevens op de website of via:
wassenaar@steunouder.nl

[STEUNOUDER.NL/WASSENAAR](https://www.steunouder.nl/wassenaar)

© 2018 Steun Ouder - Wassenaar

Onderweg naar Pinksteren

Waren de bomen twee maanden geleden nog kaal en leken ze dood, langzaam wordt alles groen.

Zo mag, net als Jezus met Pasen, ook de natuur weer tot leven komen. En dat doet die dan ook zeer uitbundig. Het gras groeit sneller dan je het maaien kunt. En in de bomen en bloemen zien we het frisse groen, zoals je dat alleen in het voorjaar ziet. Wat is er nu mooier dan een fietstochtje te maken langs de bloembollenvelden in al hun kleurenpracht.

Niet alleen in de natuur komt alles weer tot leven. Ook in de kerk, we zijn onderweg naar Pinksteren. Het feest van het ontstaan van de Kerk als geloofsgemeenschap. Waren de leerlingen eerst bang en sloten ze zich op, met Pinksteren bloeiden ze weer op. Dat was het ogenblik dat de Geest van God - de Geest die Jezus ook bezielde - oversloeg op de apostelen. Ze durfden weer naar buiten te treden, en een taal te spreken die we allemaal kunnen verstaan. De taal van de liefde, de taal om het goede te willen doen voor je medemens. De taal van niet stilzitten maar doen. De taal die nieuw leven brengt. Het begon, net als in de natuur, bij de apostelen te groeien, te bruisen. Dat wat dood en uitgestorven leek mocht weer tot leven komen.

Als parochiegemeenschap mogen we ons daaraan spiegelen, om onze parochie bloeiend en bruisend te houden, om aan allerlei activiteiten handen en voeten te geven.

Een van die activiteiten was het Breed Overleg, dat wij op 11 april mochten hebben. Een bijeenkomst waar alle vertegenwoordigers van de werkgroepen bij elkaar waren om te horen hoe het gaat binnen alle werkgroepen. Het was ook nuttig om nu eens te horen wat alle werkgroepen precies doen. Als je alleen al hoort wat de gemeenschapsopbouw allemaal voor werk doet, en de gezinskerk, ik neem er mijn petje voor af. Het was ook leuk om te zien hoeveel werkgroepen we precies hebben, en hoeveel vrijwilligers, in welke leeftijdsgroepen de vrijwilligers zitten. Die avond heb ik wel vaak gedacht dat we echt aan verjonging toe zijn. Het was ook prettig dat iedereen de kans kreeg om iets te zeggen, dat waarmee ze bezig zijn, of wat hem of haar dwars zit, wat verbeterd kan worden. Het was een zeer vruchtbare avond en zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan Gabriele Lansbergen en Ton Beyersbergen.



We zijn onderweg naar Pinksteren en de 10 eerste communicantjes mogen na maanden van voorbereiding op 2 juni - Sacramentsdag - hun Eerste Heilige Communie doen. Heeft u ook zo genoten van de kinderen als aspirant-misdienaar? Ik hoop dat ze misdienaar gaan worden.

Nog eerder, op de zaterdag voor Pinksteren (18 mei) mogen de 25 tieners die het Vormselproject hebben gedaan, het Vormsel ontvangen van mgr. Van den Hende. Ik wens zowel de communicantjes als de vormselkandidaten een stralende dag toe, en hoop ze nog vaak te ontmoeten.

In de nacht van 20 op 21 mei zullen een aantal parochianen op bedevaart naar Echternach gaan om deel te nemen aan de bid- en springprocessie. Een eeuwenoude traditie die ieder jaar gehouden wordt op de dinsdag na Pinksteren waar duizenden mensen aan mee doen. Zij worden begeleid door muziekkorpsen, en zij springen op een vrolijke melodie. Het is een processie waarin niet de taal van je land, maar de taal van je hart belangrijk is.

Op woensdagochtend 29 mei organiseert de gemeenschapsopbouw weer een gezellige seniorenviering, deze begint om 10.00 uur. Het zou leuk zijn om u daar te mogen begroeten. U leest, tal van activiteiten in onze parochie in de maand mei.

Ik wens u een mooie meimaand toe, dat het ons als bloeimaand mag raken en stimuleren om zo ons geloof handen en voeten te geven.

Marian Noordover



Breed overleg, geleid door Gabriele Lansbergen. Foto's: Rob Bom



Tijdens de Gezinszondag van 14 april wees pastor Van Vliet de kinderen op de betekenis van de paaskaars. Bij het Onzevader mochten ze rondom het altaar komen staan.
Foto en tekst: Gezinskerk.

Uit de schatkamer van de St. Willibrordus

Vroeger werden er bij de eredienst, de H.Mis, canonborden gebruikt met Latijnse teksten.

Er waren er drie:

één grote in het midden, gesitueerd voor het tabernakel

en twee kleinere:

één voor de zgn. Lavabo, de handenwassing van de celebrant bij het offertorium

en één voor het Laatste Evangelie van Joannes wat op het laatst van de H.Mis gelezen werd: in principio erat Verbum....enz.

Men vindt ze tegenwoordig nog wel in de sacristie (ook bij ons) en die van de St. Jozefkerk zijn in de gelijknamige kapel opgehangen.

Nu kwamen we laatst weer in het bezit van omrandingen van canonborden, van zilveren statuur en bezet met edelstenen, die destijds in 1890 waren geschonken aan pastoor J.J. Buijstens.

Het toeval wilde dat ik zelf canonborden, echte, had uit de tijd dat ik als knaap tussen 6 en 12 'missie' speelde met een eigen (tridentijns) altaartje en kazuifeltjes met toebehoren (zelfs manipel).

Wat de herkomst van mijn canonborden is kan ik u niet vertellen, ik weet het zelf ook niet.

Ik ben met de omrandingen en canonborden naar V.d. Plas getogen. Het resultaat is verbluffend mooi geworden. De objecten sieren nu het zij-altaar, het eigen altaar van pastoor Buijstens aan de kant van de sacristie, op welk altaar in de voorganger van onze huidige 1904-kerk de pastoor dagelijks de H.Mis opdroeg. De foto's van Rob Bom getuigen hiervan.

Jacco Willem Verheesen



De gerestaureerde canonborden





Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl



Wij gedenken...

...Guus Siebers, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Guus werd op 8 januari 1934 in Rotterdam geboren en overleed op 14 maart in Leiderdorp. De dienst van woord en gebed is gehouden op woensdag 20 maart in de H. Willibrordkerk; aansluitend is Guus begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats bij de kerk.

...Petronella Helena (Nel) Smit-Vlasveld, weduwe van Nicolaas Smit, (schoon)moeder en omi. Nel werd op 8 juli 1930 in Noordwijkerhout geboren en overleed op 24 maart in Voorschoten. Op vrijdag 29 maart is afscheid van haar genomen in Willibrords Erf. Daarna is Nel naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats bij de H. Willibrordkerk.

...Anna Catharina (Annie) Lavaleije, geboren op 7 augustus 1942 in Rotterdam en overleden op 2 april in Den Haag. Er is afscheid genomen van Annie op woensdag 10 april in het crematorium Rhijnhof te Leiden.

...André Lie Swan Tik, echtgenoot en (schoon)vader, André werd op 16 januari 1956 in Djakarta (Indonesië) geboren en overleed op 2 april in Leiden. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 10 april in de H. Willibrordkerk, waarna André naar zijn laatste rustplaats is begeleid op begraafplaats Rhijnhof te Leiden.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Verplaatsing kruisjesbord

In de Mariakapel van onze H. Willibrordkerk in Oegstgeest hingen sinds jaar en dag de gedachteniskruisjes voor de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

In de nieuwjaarsnacht is er echter in deze Mariakapel ingebroken, waarbij een kostbaar glas-in-loodraam is vernield. Gelukkig hebben de onverlaten de gedachteniskruisjes ongemoeid gelaten.

Die gebeurtenis heeft ons echter niet onberoerd gelaten en wij realiseren ons dat de gedachteniskruisjes aan onze dierbaren daar wel erg kwetsbaar hangen. Dat heeft er toe geleid dat besloten is om deze kruisjes te verplaatsen naar een nieuwe, mooie plaats in ons kerkgebouw. Daar hangen ze niet alleen veiliger, maar ook meer temidden van alle medeparochianen.

Afgelopen maand zijn de kruisjes naar hun nieuwe plaats achter in de kerk gebracht.

Bert Gerritsen



Foto: Bert Gerritsen



Op 24 maart, Palmzondag, presenteerde pastoraal werker Sjoerd Zuidersma de kinderen die op zondag 2 juni hun Eerste Heilige Communie doen.
Foto: Marianne Gerritsen

Geslaagde studiedag voor organisten

Op zaterdag 13 april 2024 was er van 09.45 uur tot 14.00 uur een diocesane studiedag voor organisten, onder leiding van organiste Susanna Veerman. De studiedag werd gehouden op twee locaties waar recent een orgel is gerestaureerd (Wassenaar) of nieuw geplaatst (Oegstgeest).



Op zondag 14 april signeerde pastoor Rochus Franken zijn pas verschenen boek 'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde, hoe het geluk je niet langer ontglipt door te vertrouwen in het huis van God'.
Foto: Jacco Willem Verheesen. Zie ook pagina 9 in deze Augustinus.



Susanna Veerman aan het orgel in Oegstgeest, foto: Bert Gerritsen



Bestaat er juiste kerkkleding?

Ik heb een vriend die zijn eerstgeboren baby ging laten dopen. Hij vroeg mij of er bij een doop gepaste kerkkledij bestaat.

Ik antwoordde hem dat een kerk geen discotheek is en ook geen feestlocatie waar iemand modekleding gaat showen. Daarom adviseerde ik hem dat het goed is om je wat formeler te kleden om confrontatie te vermijden, omdat het ook respectvol is. Tijdens ons gesprek vroeg ik hem waarom hij mij deze vraag stelde. Hij antwoordde dat zijn vrouw en de schoonzus en de hele familie op de doopdag de mis zouden bijwonen, maar dat ze niet zeker wisten wat voor kleding ze moesten dragen.

Ik antwoordde mijn dierbare vriend dat respectabele kleding heel belangrijk is in de kerk. Ik ging ook verder en benadrukte het punt dat respectvolle kleding niet alleen van toepassing is op de zondagse eredienst, maar ook in het dagelijks leven. Ik waarschuwde hem dat ik het ongepast vind om lichaamsdelen te onthullen die in de kerk niet onthuld hoeven te worden. Mijn vriend antwoordde op een wijze die erop leek dat hij had gedronken. Wat zeg je, Francis? Het lijkt erop dat je geen moderne man bent. Mijn vrouw en schoonzus houden van mode. Ik ben het niet met je eens. Ik vertelde hem: broer, ik weet wat

je tegenwoordig mode noemt en wat mensen over mode denken. Ik ben overigens niet tegen mode en ik wil dat mensen doen wat ze willen of dragen wat ze willen, omdat het hun recht is, maar ze moeten hun kledingkeuze op het juiste moment op de juiste plaats dragen. Ik vervolgde met te zeggen dat wat de meeste mensen tegenwoordig mode noemen, vergeleken met vroeger, het pronken met hun lichaamsdelen is.

Mijn vriend antwoordde: 'Francis, de Bijbel zegt eigenlijk bijna niets over wat mensen in de kerk zouden moeten dragen. Als mijn vrouw er daarom voor kiest een knielange rok en hoge hakken te dragen, zie ik daar geen probleem in. Trouwens, Francis, je moet weten dat het God niet uitmaakt wat je draagt in de kerk, maar Hij geeft om wie je van binnen bent, je karakter.' Toen mijn vriend me deze woorden vertelde, voelde ik dat ik geen antwoorden meer had. Maar ik wilde nooit dat mijn vriend het als vanzelfsprekend zou beschouwen dat er geen verschil is tussen een kerk en een strand waar we altijd plezier met elkaar maken. Dus vroeg ik mijn vriend om naar mij te luisteren en zei: broer let op: er is een verschil tussen modieus en verleidelijk zijn. Ik heb mijn vriend duidelijk gemaakt dat het geen goed idee is om je zo provocerend te kleden in de kerk. Ik denk dat mensen het erg gênant vinden.

Dus, beste kerkgangers, wat is de les uit dit artikel? We moeten het juiste doen op het juiste moment. Ik denk niet dat het gepast zou zijn om je voor de kerk te kleden zoals je je kleedt voor het strand! De bovenstaande informatie herinnert ons er als christenen aan dat we elkaar moeten corrigeren als we de fout in gaan of als we zien dat anderen van het goede pad in het leven afdwalen. Tot slot ben ik blij te kunnen mededelen dat mijn vriend zijn vrouw later adviseerde om nooit strandkleding te dragen naar de kerk.

Francis Kasibante

Toen al en nog steeds

Respect en verdraagzaamheid

Je loopt er bijna aan voorbij in die overweldigende informatieve tentoonstelling over Amalia, een lid van de Oranjerfamilie in het museum het Prinsenhof in Delft. In het deel dat gaat over de Vader des Vaderlands - en dan hebben we het over Willem van Oranje - hangt een gelige kopie van een brief uit 1572 van Willem aan de bewoners hier in de Nederlanden. Hij ziet bezorgd hoe de mensen met de verschillende geloofsopvattingen en de houding ten opzichte van het toen nog wettige gezag van Spanje en de rebellie door de Geuzen omgingen. Scheldpartijen, vechten en doodslag zelfs, omwille van het eigen standpunt. Resultaat: einde van de vriendschap, burenruzie en onwrikbare standpunten. Toen net als nu??

In deze maand mei waarin we de bevrijding vieren van een onderdrukking, laten we ons verleiden tot nieuwe haat: anders geaardheid, joods-zijn en anders gekleurd zijn, zijn vandaag een zwarte reden om elkaar niet meer te respecteren. Vragen in de Kamer, goedbedoelde regelgeving voor anti-discriminatie, demonstraties voor gelijkheid hebben geen effect. Zijn wij er onszelf niet voldoende bewust van, dat respect en verdraagzaamheid voor de ander en zijn/haar hoedanigheid de basis zijn voor een gezonde samenleving? Ja toch!

Daar hebben we Willem niet voor nodig.

Dik Kompier



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel: 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.paroche-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ ipad/smartphone naar
www.paroche-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
ma t/m do 9.30-17.00 uur

Inleverdatum kopij juni 2024
uiterlijk ma 13 mei 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 1 juni - 30 juni 2024
Verschijningsdatum: di 28 mei
De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen en andere
bijdragen te redigeren, in te korten
of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina

Ave
Maria



Mariamaand

In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een kaarsje branden bij Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. Op de laatste dag van deze maand, op 31 mei, vieren we het feest van Maria Bezoek. We vieren dan het moment dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth.

Maria gaat op bezoek bij Elisabeth

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-56



OF beluister via de QR-code de podcast!



Maria gaat op reis. Ze weet dat haar tante een kindje krijgt. Ze gaat naar Zacharias en Elisabeth. Maria zegt: 'Wees gegroet Elisabeth, de Heer is met u'. Nu gebeurt er iets bijzonders. De heilige Geest maakt Elisabeth blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar kindje. En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot." Van alle vrouwen op de wereld ben jij het die moeder wordt van Gods Zoon. En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer. Waar heb ik dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen voelde ik het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, dat je gelooft dat God zal doen wat Hij je heeft beloofd.

"Gij zijt gezegend onder de vrouwen"

Maria heeft van de engel Gabriel gehoord dat Elisabeth een kindje krijgt. Maria heeft zich meteen gehaast om te gaan helpen: zo is Maria. Als Maria daar aankomt, zegt Elisabeth iets bijzonders: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen". Het is best een moeilijke zin...wat zou die zin betekenen? Het betekent: God heeft jou zijn liefde gegeven en zijn bescherming, meer nog dan aan andere vrouwen.

"en gezegend is de vrucht van uw schoot"

Elisabeth zegt ook nog "gezegend is de vrucht van uw schoot".

Met de vrucht van uw schoot, bedoelt ze het Kindje in de buik van Maria. Het Kindje Jezus dus. We horen ook nog dat Elisabeth heel blij wordt als ze de stem van Maria hoort en zelfs het kindje in haar buik maakt een sprongetje van blijdschap. Het kindje in de buik van Elisabeth is Johannes de Doper.

Het Weesgegroet

Wat Elisabeth tegen Maria zegt komt terug in het Weesgegroet. Dat is een bekend gebed tot Maria. Ken jij het al? Als je dit elke avond bidt voordat je gaat slapen, ken je het snel uit je hoofd. En wat zal je lekker slapen!

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw
schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen



Via deze link vind je podcasts, kleurplaten en ander materiaal rondom Maria.

rkkids.nl/maria

O.a. een speciale podcast over Maria Bezoek!



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0009 8898 42. t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

