

Jaargang 10 nr. 5  
1 juni - 30 juni

# *De Augustinus*

Juni 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus  
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

### Wat we verstaan onder kerkelijke gebouwen

In deze notitie wil ik ingaan op de verschillende aspecten die te maken hebben met de gebouwen, en als zodanig beschreven worden in de, door het bisdom Rotterdam, ontwikkelde en aan de parochie toegezonden vitaliteitstoets, waaruit een aantal delen hierin worden opgenomen. We leven in een sterk veranderende wereld. Dat is altijd al zo geweest. Maar in de afgelopen decennia valt toch vooral op hoe anders men in onze West-Europese samenleving naar de Kerk is gaan kijken.

Enkele jaren geleden werd in een CBS-onderzoek geconcludeerd dat voor het eerst meer dan de helft van de mensen in Nederland zichzelf niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekende. Christenen zijn een minderheid geworden. In veel parochies wordt nagedacht over de nabije toekomst. Hoe kunnen en willen wij Kerk zijn? Hoe vitaal is onze gemeenschap?

Vanaf het begin van de 16e eeuw waren de Lage Landen een missiegebied. Na de Reformatie was de openbare uitoefening van het rooms-katholieke geloof in Nederland immers verboden of heel beperkt. Maar in het begin van de 19e

eeuw kwam er godsdienstvrijheid. Er werden weer echte rooms-katholieke kerken gebouwd. Er werden overal parochies gesticht, die een eigen, niet zelden majestueuze kerk wilden hebben. En in nieuwe wijken van de steden kwamen ook vaak grote kerkgebouwen. Dat ging op grote schaal door tot halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Zeker in de steden hadden de mensen een kerk 'om de hoek'. De groei van de kerken leek tot die tijd heel gewoon. Maar de trend is daarna ingrijpend veranderd. Parochies moesten gaan samenwerken en fuseren.

### Wat zijn kerkelijke gebouwen?

Ten behoeve van de jaarrekening van een parochie wordt een onroerende zaak als een kerkelijk gebouw beschouwd wanneer dit in belangrijke mate wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten.

Van belangrijke mate is sprake indien het gebouw 60% of meer wordt gebruikt daarvoor, zoals liturgische vieringen, pastorie als huisvesting voor één of meer leden van het pastorale team, begraafplaats en andere parochiële activiteiten, zoals parochiecentrum, verenigingsgebouw, jeugdgebouw. Het betreft dan kerken, pastorieën, parochiehuizen en begraafplaatsen. In mijn herinnering werden de

kerken en gebouwen veel intensiever gebruikt voor allerlei vormen van samenkomst en gebed, nu is dat veelal beperkt tot één doorde-weekse en één weekendviering, nu en dan een begrafenis en zelden een huwelijksviering.

Ook na de fusie blijven wij vooral gehecht aan ons 'eigen' kerkgebouw en is er minder een gevoel van eenheid als parochie, ook lijkt de interactie met de seculiere samenleving ons parten te spelen. In Katwijk en Voorschoten beschikken wij nog over externe ontmoetingsruimtes, die we dus node missen in Oegstgeest en Wassenaar. Daar zijn voormalige patronaatsgebouwen lang geleden al verkocht, blijkbaar is ook het gebruik van deze voorzieningen van essentieel belang voor ontmoeting naar buiten en een levendige gemeenschap.

Binnenkort zal worden gestart met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor de kerkelijke gebouwen voor de komende 30 jaar, om zo inzicht te krijgen in de kosten die gemoeid zullen zijn met de instandhouding van onze gebouwen over die periode, los nog van de mogelijkheden om onze gebouwen in de toekomst te verduurzamen.

*Dick Remmerswaal*



# PAROCHIE Augustinus

## En toch ... is er hoop!

Zondag 28 april jongstleden. Om 12.35 uur arriveert Leo Feijen in de Willibrordkerk te Oegstgeest om een geloofsgesprek met mij te houden. (Als u er niet was, u kunt het vinden op de website van de H. Willibrord: [www. Willibrorddoegstgeest.nl](http://www.Willibrorddoegstgeest.nl)). Leo begint met mij er aan te herinneren dat we elkaar eerder ontmoet hebben in mijn vorige parochie in de Bollenstreek: "Waar hebben we het toen over gehad?" Ik moet het antwoord schuldig blijven.

Zo gaat het altijd. De volgende dag weet ik het weer. Leo stelde toen aan parochianen de vraag: "Wil je dat het goed gaat met je parochie, wil je dat je kerk niet gesloten wordt, wil je een vitale parochie?" Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Hij zegt: "Eén: stop met klagen. Stop met klagen, want een klagende groep, daar wil niemand bij horen."

Om positief te zeggen wat Leo negatief bracht: straal als parochie hoop uit! Hoop! Communiceer aan je kinderen, kleinkinderen, burens en vrienden hoop! Iedereen heeft het zo hard nodig. Wees als parochie een gemeenschap van hoop!

Begin juni mogen wij als parochie Augustinus iets hoopvol beleven! Vanaf 5 juni 10.30 uur tot en met zondag 9 juni na de Mis verblijven de relieken van Thérèse van Lisieux in onze Laurentiuskerk in Voorschoten. De kerk zal al die dagen open zijn vanaf 9.00 uur. Om 16.00 uur sluiten we de dag af met de vespers. Zie de afbeelding van Thérèse op de voorkant.

De relieken zijn pas één keer eerder in Nederland geweest. Dat wij ze nu als 'gewone' parochie mogen ontvangen is heel bijzonder! En hoopvol. Want Thérèse wil ons vertrouwen geven. 'Mijn weg is er helemaal één van vertrouwen en liefde', schrijft ze.

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

**Inleverdatum kopij zie blz. 31**

## COLOFON

*Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.*

### Redactieadres:

[redactie@parochie-augustinus.nl](mailto:redactie@parochie-augustinus.nl)

**Hoofdredacteur:** Pastoor R. Franken

**Eindredacteur:** E. van Leuken

**2e Eindredacteur:** A. van der Valk

### Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

### Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

**Website:** [www.](http://www.parochie-augustinus.nl)

[parochie-augustinus.nl](http://www.parochie-augustinus.nl)

**Drukker:** Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

### Een open en gastvrije kerk

Ruim een jaar geleden raakte ik op een verjaardag in gesprek met een vrouw die kort daarvoor oma was geworden. Ze vertelde dat haar pasgeboren kleinkind niet zou worden gedoopt. Ze had dit wel gehoopt, maar de vader en moeder van de baby hadden hier niet voor gekozen. Ze vertelde dat ze hierover in gesprek was gegaan met haar zoon en schoondochter. Dit gesprek was niet plezierig verlopen. Het gesprek om het baby'tje wel of niet te laten dopen was vooral gegaan over regels en hiërarchie in de Kerk.

Ik kan mij voorstellen dat dit vaker gebeurt. Een gesprek over geloven belandt snel in een gesprek over beelden van de Kerk. Nu hebben geloven en Kerk veel met elkaar te maken, maar er is ook een verschil.

Een gesprek over je geloof, wat je aanspreekt in ons geloof, dat is vaak persoonlijk en kan in die zin wezenlijker zijn dan een gesprek over de Kerk.

De Kerk is echter in ons geloven ook onmisbaar. We hebben plekken nodig waar leven en dood en alles wat daartussen gebeurt met God kan worden verbonden.

Tijdens mijn studie theologie bespraken we een boek van Jan Hendriks: 'Verlangen en vertrouwen'.

Hendriks beschrijft in dit boek verschillende denkrichtingen binnen kerken. Eén stroming wordt de open en gastvrije kerk genoemd. Hij beschrijft de kerk als een herberg waar je altijd welkom bent.

Een herberg waar je rust en bezinning kunt vinden in onze drukke samenleving. Een herberg waar je inspiratie en moed vindt om weer door te kunnen op je levensweg.

Terugkomend op de verjaardag. Ik raadde de vrouw aan, wanneer ze nog een keer met haar familie in gesprek zou komen over geloven en de Kerk, ze dicht bij zichzelf zou blijven en zou vertellen wat haar raakt in ons geloof. Dat vond ze moeilijk, ze was niet gewend over haar geloof te praten.

Kort geleden sprak ik de vrouw echter opnieuw, ze vertelde dat ze een mooi gesprek had gehad met haar zoon en schoondochter over de ups en downs in het leven. Ze had haar levenservaring kunnen delen met de jongere generatie en gaandeweg had ze ook iets gezegd over haar geloof in God. Toen de zoon en schoondochter weggingen hadden ze haar nadrukkelijk bedankt voor het fijne gesprek.

Laten we de route naar een open en gastvrije kerk beginnen bij onszelf.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*



Bron: rkk Nederland

### Uit het Pastoraal Team

Graag informeer ik u over de werkwijze van het Pastoraal Team (PT). Twee keer per maand komen we bijeen om te vergaderen, op de 1ste en de 3de donderdag. We komen samen in de pastorie van Oegstgeest. Aan de orde komen o.a. liturgische roosters, ontwikkelingen in de vier parochiekernen, mededelingen vanuit het Parochiebestuur, speciale activiteiten in onze parochie, in het bisdom of elders.

We beginnen om 10.15 uur met een rondje waarin de vier teamleden persoonlijke ervaringen en/of bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen weken met elkaar delen. Om circa 10.30 uur komt Charlotte van Steijn erbij en begint de formele en zakelijke vergadering. Deze duurt tot circa 12.15 uur. Charlotte maakt hiervan het verslag en de actiepuntenlijst.

Na het overleg bidden we in de kerk het middaggebed uit het Getijdenboek. Vervolgens is er een gezamenlijke lunch. Daarna gaat een ieder zijns weegs naar zijn taken. Soms duurt het dan weer twee weken voordat we elkaar weer ontmoeten, maar via de groepsapp van het PT blijven we met elkaar in contact.

Iedereen die ervaring heeft met teamwork weet, dat samenwerken in een team mooi en vruchtbaar is, maar niet vanzelfsprekend en gemakkelijk. Je moet goed luisteren naar elkaars wensen, gedachten en beleving. Vaak is daar te weinig tijd voor. Gelukkig hebben we op donderdag 4 juli een Oasedag, waarop we van 10.15 tot 16.00 uur samenkomen. We willen in alle rust stil staan bij twee thema's: 'hoe kunnen we jonge gezinnen beter bij onze parochie betrekken?' en 'wat zijn de ervaringen van een ieder van ons met de uitdaging de parochie op te bouwen samen met de (vele) vrijwilligers?'. Ja, het is een mooie missie om samen met alle parochianen een inspirerende gelóofs-gemeenschap te vormen in onze huidige gesecculariseerde samenleving.

*Pastor Kees van Vliet*

## Red je het wel?

### Startpakket helpt in parochies en caritasinstellingen om de vraag te stellen: 'Red je het wel?'

Ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Bijvoorbeeld wanneer je ziek wordt. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: 'Red je het wel?'

In het bisdom Rotterdam wordt daarvoor parochies en caritasinstellingen een 'Startpakket' aangeboden in samenwerking met SchuldHulpMaatje.

Inmiddels zijn heel wat pakketten verspreid. In de vergadering van de DCI (Diocesane Caritas Instelling) werd daar op 1 mei bij stilgestaan. Piet Timmermans, diocesaan dienstverlener voor caritas en diaconie, bood daarbij de voorzitter van de DCI, diaken Jos van Adrichem, een Startpakket aan. (Zie foto)



“De Startpakketten worden in het bisdom Rotterdam beschikbaar gesteld door de Diocesane Caritas Instelling”, vertelt Piet Timmermans. “Inmiddels staat de stand op achttien pakketten die hun weg in het bisdom hebben gevonden.”

“Het blijkt namelijk dat mensen die in schulden terecht gekomen zijn vaak een van deze drie dingen hebben meegemaakt: overlijden, baanverlies of een scheiding. Het startpakket ‘Red je het wel?’ is bedoeld om kerkmensen die in zulke situaties gesprekspartners zijn, te helpen oefenen met deze vraag”, zegt hij. “Mocht het lukken om hierover te praten voor de narigheid rond schulden compleet is, dan is de weg terug naar financieel evenwicht een stuk minder ingewikkeld.”

Parochies en caritasinstellingen die een Startpakket willen ontvangen, kunnen mailen naar [p.timmermans@bisdomrotterdam.nl](mailto:p.timmermans@bisdomrotterdam.nl). Ook om ervaringen te delen rond het werken met het Startpakket. Zie voor meer informatie ook [redjehetwel.nl](http://redjehetwel.nl) (SchuldHulpMaatje)

Bron: bisdom Rotterdam



## Zomerkampen: plezier en voldoening

### Tienerkamp

Anne Geerars (26), gymdocent basisschool

### Kinderkamp

Sjoerd van der Geest (26), werktuigbouwkundige

Anne en Sjoerd vertellen enthousiast over de taken die zij hebben als hoofdkampeerders van het tiener- en kinderkamp. “We zijn eindverantwoordelijk tijdens deze week en dat is wel een hele verantwoordelijkheid, maar we zijn ook gewoon onderdeel van het team.”

### Wat brengt het jullie?

“Plezier en voldoening. We kijken er altijd weer naar uit hoewel we soms ook wel denken: “Waarom doe ik dit?” Het is heel intensief maar dan kijken we naar de kinderen die meegaan en zien hoe blij zij zijn. Voor sommige kinderen is het de enige vakantie en dat maakt het ook voor ons nog meer waardevol om hieraan mee te helpen.”

### Wat is jullie taak als hoofdkampeerders?

“Voor ons begint het allemaal al veel eerder. Het hele jaar door blijven we als hoofdkampeerders, de geestelijk verzorgers en het bisdom met elkaar in gesprek. In januari beginnen de voorbereidingen voor het jaar en in oktober sluiten we het jaar met elkaar af. Ergens in de winter of het voorjaar organiseren we ook nog een reünie voor de deelnemers.”

### Financiële ondersteuning

Er zijn kinderen in de parochies voor wie de zomerkampen de enige vakantie is. Kinderen waarvan de ouders de eigen bijdrage niet of heel moeilijk kunnen betalen worden ondersteund. Gunt u een kind een leuke week? Neem dan contact op met het pastorale team in uw parochie of met het bisdom (via [jong@bisdomrotterdam.nl](mailto:jong@bisdomrotterdam.nl)). Dit zijn uiteraard vertrouwelijke gesprekken.

U kunt de zomerkampen sponsoren door een bijdrage via onderstaande link.

<https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/zomerkampen>

Bron: bisdom Rotterdam

## NIEUWE KERKELIJKE BEWEGINGEN (7)



### De Gemeenschap Emmanuel

Dit is de laatste uit een serie van zeven 'nieuwe kerkelijke bewegingen'. De bedoeling is u te laten zien, dat de associatie van 'Kerk' met 'vergrijzing' niet juist is. Ja, er worden helaas kerkgebouwen gesloten, maar evenzeer geldt bijvoorbeeld, dat de katholieke Wereld Jongeren Dagen (WJD) tot de grootste jongeren events wereldwijd behoren.

Ook de zeven bewegingen zijn uitdrukkingen van de werking van de Heilige Geest en van enthousiasme, sociale inzet en deskundigheid onder katholieke gelovigen. Na de presentatie in het afgelopen jaar van Focolare, Egidius, Katholieke Charismatische Vernieuwing, Taizé, Foyer de Charité en Chemin Neuf, nu de laatste aflevering.

Er zijn nog veel meer nieuwe bewegingen te noemen, maar we willen hierna een nieuwe 'serie van 7 artikelen' beginnen.

### Ontstaan en korte karakterisering

De Gemeenschap Emmanuel bestaat uit gelovigen die zich samen inzetten in een leven dat zowel contemplatief (gebed) als apostolisch (acties) is.

Zij biedt bijvoorbeeld zomerkampen voor kinderen aan en stelt jonge volwassenen na hun studie in staat hun professionele expertise in dienst te stellen van lokale katholieke projecten in ontwikkelingslanden.

De oorsprong ligt in het Parijs van begin jaren '70, toen de filmcriticus Pierre Goursat en de arts Martine Lafitte een wekelijkse gebedsgroep startten, waaruit de gemeenschap korte tijd later is ontstaan.

### Spiritualiteit en verspreiding

Inmiddels is de Gemeenschap Emmanuel actief in alle continenten. In meer dan 70 landen zijn door de plaatselijke kerk missionaire projecten aan de gemeenschap toevertrouwd.

De woorden die paus Franciscus enkele jaren geleden tot hen richtte, karakteriseren deze nieuwe kerkelijke beweging. Hij zei: *"Het charisma van de Gemeenschap Emmanuel komt tot uitdrukking in haar naam, Emmanuel, God-met-ons."*

*Jullie putten de missionaire dynamiek ten diepste uit de contemplatie van het mysterie van de menswording, en in het bijzonder in de eucharistische aanbidding, om de blijde boodschap uit te dragen aan allen aan wie Jezus zijn vriendschap aanbiedt. Ik moedig jullie aan om alle mensen van onze tijd, overal waar de Geest jullie zendt, de barmhartigheid van God die ons zozeer bemint dat Hij midden onder ons woont, te laten ontdekken. Het is nodig deze barmhartigheid van de Heer, altijd aanwezig voor zijn volk, met een nieuw enthousiasme aan te bieden".*

Het geestelijke middelpunt van de gemeenschap is het Franse stadje Paray-le-Monial, het beroemde bedevaartsoord van het Heilig Hart.



Bron: Gemeenschap Emmanuel Nederland

### In Nederland en ikzelf

Ook in Nederland is de gemeenschap tamelijk actief. Kijk hiervoor op [www.emmanuelnederland.nl](http://www.emmanuelnederland.nl) en op [www.fidesco.nl](http://www.fidesco.nl). Ook in onze parochie zijn diverse parochianen die inspiratie putten uit en hun bijdrage leveren aan de Nederlandse tak van de internationale beweging.

Laat het mij weten wanneer u graag met een van hen in contact wilt treden. Op de eerste website leest u o. a. over het Emmanuel Zomerkamp voor kinderen dat al meer dan veertig jaar bestaat. Op de tweede website kunt u lezen over Lianne Christ, die zich na haar studie twee jaar inzet voor basisschoolkinderen in Cambodja.

Zelf heb ik mooie ervaringen opgedaan als Nederlandse begeleider tijdens de Wereld Jongeren Dagen in Sydney, Australië, in 2008. De eerste van de drie weken aldaar werd toen programmatisch verzorgd door de Australische tak van de Gemeenschap van Emmanuel. Wanneer u op een van de twee genoemde websites scrollt, wat spreekt u daarvan dan het meeste aan?

*Pastor Kees van Vliet*

## Voor u en jou gelezen

### Thomas a Kempis: 'De navolging van Christus' in jonge taal, door Mink de Vries

Langzaam beginnen de dagen warmer en langer te worden, en vinden we tijd om hiervan te genieten, om even tot onszelf te komen. Dikwijls komt dan de vraag van vrienden en parochianen: welk boek zou jij kiezen om mee te nemen naar een terrasje, naar buiten of op vakantie? Voor mij is dit een boek dat ik graag in de hand heb, een oude vriend. Een boek dat niet alleen inspirerend is, maar mij ook helpt mijn geloof te verdiepen en te voeden. Een boek dat mij nog altijd helpt met mijn handelingen en mij helpt om als gelovig mens te leven. Een boek dat heerlijk makkelijk leest, dat je ook kunt lezen een paar pagina's per keer.

Ik heb het over het boek van Thomas a Kempis: 'De navolging van Christus in jonge taal', door Mink de Vries. Het is een klassiek spiritueel werk dat opnieuw is vertaald naar onze tijd.

De schrijver, Thomas a Kempis, is een Augustijner kanunnik uit de 15e eeuw, hij schreef 'De navolging van Christus' als een hulpmiddel en gids voor zijn medebroeders. Het boek is door de eeuwen heen een van de meest gelezen en invloedrijke werken binnen de christelijke spiritualiteit geworden. Mink de Vries heeft de oorspronkelijke tekst van Thomas a Kempis zorgvuldig gewogen, herzien en aangepast aan de taal en belevingswereld van onze tijd. Hij heeft de essentie en diepgang van het originele werk behouden, maar heeft het leesbaarder en relevanter gemaakt, voor mensen die niet vertrouwd zijn met middeleeuws taalgebruik.

De Vries gebruikt eenvoudige, begrijpelijke taal en voorbeelden, om de tijdloze wijsheden van Thomas a Kempis over te brengen.

Het boek is opgedeeld in vier delen, die elk een onderdeel van ons navolgen van Christus belichten:

#### 1) Handreikingen voor het leven

Dit deel benadrukt het belang van innerlijke spiritualiteit en de noodzaak van een persoonlijke relatie met God. Het nodigt lezers uit om zichzelf regelmatig te onderzoeken en hun leven in lijn te brengen met hun christelijke waarden.

#### 2) Praktische aanwijzingen

Hierin wordt de nadruk gelegd op meditatie en gebed, en hoe dit ons dichterbij God kan brengen. Het leert ons hoe we door gebed en overdenking, de vrede en wijsheid van Christus kunnen vinden.

#### 3) Hulp en steun voor je innerlijk

Dit gedeelte biedt troost en begeleiding voor tijden van beproeving en verdriet. Het benadrukt het belang van vertrouwen op God en Zijn troostende aanwezigheid in ons leven.

#### 4) Belangrijke redenen om mee te doen aan de Eucharistie

Het laatste deel richt zich op de Eucharistie en de



diepe spirituele betekenis hiervan. Het benadrukt de noodzaak van een open hart en een diep bewustzijn van dit geschenk, bij het ontvangen van de communie.

'De navolging van Christus in jonge taal' is een boek dat je voor jezelf kunt lezen, maar het is ook heel leuk om dit samen te lezen en te bespreken. Je kunt een boekbespreking doen over het hele boek. Je kunt het boek ook prima bespreken per hoofdstuk en dit kun je ook doen per onderdeel van een paar pagina's, omdat de boodschap die aangedragen wordt heel goed op te delen is.

De tijdloze wijsheid van Thomas a Kempis en zijn diepgaande inzichten en praktische adviezen hebben door de eeuwen heen niets aan kracht verloren. Het boek kan ons ook vandaag de dag nog helpen om ons geloof te versterken en een diepere verbinding met God te ervaren. Het boek vraagt om nadenken, discussie en gesprek, aan de hand van de vraag: hoe zou jij dit toe passen?

Wat mij altijd bijzonder treft bij dit boek, in deze bewerking, is hoe de tijdloze boodschap van nederigheid, toewijding, en innerlijke vrede nog steeds krachtig aanwezig is.

De eenvoud en helderheid waarmee De Vries deze oude teksten heeft herschreven, maakt het boek tot een waardevolle gids voor een dagelijks en spiritueel leven.

Het boek biedt mij nog altijd inspiratie en helpt mij om te streven naar een leven dat Christus weerspiegelt, een leven vol compassie, geduld, en liefde.

*Diaken Peter Winnubst*

Mink de Vries, Thomas a Kempis, De navolging van Christus in jonge taal, 2008, ISBN 9789061731306

## Maandkalender JUNI 2024

- 02 Eerste Heilige Communie
- 05 t/m 9, Relieken Thérèse in Voorschoten, p. 11
- 07 Praise avond Katwijk, p. 12
- 09 Tiengroep Augustinus, p. 8
- 09 Film: Where Are You Adam? p. 19

- 23 St. Jansdag, p. 12, 14
- 28 Eucharistie, Aanbidding, p. 8
- 30 Tiengroep Augustinus, p. 8
- 6/7 Nationale Bedevaart Brielle, p. 10
- 7/7 Jubilea mgr. Van Luyn sdb, p. 9

### Koninklijke onderscheiding voor Jan Konst

Jan Konst, oud-lid van het Parochiebestuur, heeft op 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester van Wassenaar.

Op basis van aanbevelingen van zeven organisaties waarvoor Jan zich vele jaren als vrijwilliger heeft ingezet, waaronder de parochie, heeft het de koning behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het Parochiebestuur feliciteert Jan van harte met deze welverdiende onderscheiding.

### AANKONDIGING: de gezinsviering met picknick van zondag 7 juli 11.00 uur in de De Goede Herder Kerk te Wassenaar KOMT TE VERVALLEN

Op deze zondag 7 juli viert Mgr. Van Luyn zijn 30-jarig bisschopsjubileum en zijn 60-jarig priesterschap. We nodigen alle ouders en kinderen van harte uit bij dit jubileum aanwezig te zijn. De viering begint om 11.00 uur in de Laurentiuskerk in Voorschoten. Tijdens de eucharistieviering is er kinderwoorddienst. Na afloop is er een receptie met lunch.

*Namens de werkgroep Centrale Gezinscatechese, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

### Tiengroep Augustinus (12-16 jaar) zondag 9 en 30 juni - 12.15 uur Bondsgebouw

Wist je dat de parochie ook bijeenkomsten heeft voor tieners?

Hoe leuk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten! Mensen even oud als jij!

Op **zondag 9 juni** komen we bij elkaar **van 12.15 tot 13.45 uur** in het **Bondsgebouw in Voorschoten**. We beginnen met een lunch, we spelen leuke spellen, we gaan in gesprek en we zorgen voor een hoop gezelligheid.

### Hopelijk tot 9 juni!

*Namens, Anne, Rutger, Michael, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*



### Aanbidding, stilte en rust op vrijdagavond 28 juni

Graag biedt het Pastoraal Team telkens op de laatste vrijdag van de maand **om 19.00 uur een Eucharistieviering** aan in Willibrorduskerk te Wassenaar. Aansluitend is er **vanaf circa 19.30 uur Eucharistische Aanbidding van de Heer en stilte tot 21.00 uur**.

Men kan ook voor een kort moment binnenlopen. Tevens is er gelegenheid voor het sacrament van Boete en Verzoening en/of een kort geestelijk begeleidingsgesprek. Voorganger is Pastor van Vliet. **LET OP:** in de twee zomermaanden juli en augustus komt het te vervallen. De eerstkomende drie data zijn dus 28 juni, 27 september en 25 oktober.

In een samenleving met veel hectiek is stilte en rust van groot belang.

Welkom dus op 'De Laatste Vrijdag'.

*Pastor Kees van Vliet*





## SAVE THE DATE: 7 juli 2024 - Drievoudig jubileum mgr. Adrianus H. van Luyn sdb

Op zondag 7 juli 2024 vieren wij met de parochie drie bijzondere jubilea van mgr. Adrianus H. van Luyn sdb:

60 jaar priester op 9 februari 2024  
30 jaar bisschop op 12 februari 2024  
70 jaar Salesiaan van Don Bosco op 16 augustus 2024 (DV)

Het Parochiebestuur nodigt u allen van harte uit voor de pontificale Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Voorschoten) om 11.00 uur.

Na afloop van de viering is er in het naastgelegen Bondsgebouw een feestelijk samenzijn met lunch. Er is dan ook gelegenheid om mgr. Van Luyn te feliciteren.

**Voor deelname aan de lunch dient u zich uiterlijk 27 juni a.s. aan te melden bij Désirée de Bruijn van het centraal secretariaat, e-mail: [secretariaat@parochie-augustinus.nl](mailto:secretariaat@parochie-augustinus.nl), tel. 06 1075 6565 (ma, di en do 11.00-16.00 uur).**

### Het Antonian tehuis voor ouderen in Bethlehem

In het tehuis van de Zusters van de Antonian Charitable Society in Bethlehem wonen kansarme oudere mannen en vrouwen die gezondheidszorg nodig hebben, maar die de middelen daarvoor niet hebben. Deze ouderen zijn afhankelijk van liefdadigheidsinstellingen zoals de Antonian Charitable Society, omdat er in Palestina voor hen geen sociaal zekerheidsvangnet is. Helaas is de financiële situatie van het tehuis nijpend. Drie jaar coronapandemie en de oorlog tussen Israël en Hamas hebben geleid tot een diepe economische crisis op de Westelijke Jordaanoever. Deze economische crisis heeft ernstige gevolgen voor het financiële vermogen van het Antonian tehuis; sinds het begin van de oorlog zijn de donorgelden aanzienlijk afgenomen. Er is dringend financiële hulp nodig om de salarissen van twee geriatrische verpleegsters voor de komende zes maanden te betalen en om medicijnen en medische hulpmiddelen aan te schaffen. Zie voor meer informatie over de Antonian Charitable Society: <https://antoniainsociety.com/>  
Als u hieraan wilt bijdragen, kan dit door middel van de collecte tijdens de viering op 7 juli 2024 of door het overmaken van een bijdrage op rekeningnummer NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Jubileum mgr. Van Luyn.



Bisschop Van Luyn hoeft geen cadeaus, maar zou wel een bijdrage aan een door hem gekozen goed doel zeer waarderen. Het gaat om het tehuis voor ouderen van de Antonian Charitable Society in Bethlehem. Hier verlenen zusters onder zeer moeilijke omstandigheden ouderenzorg.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Jubileum mgr. Van Luyn.

*Willem Van der Werf,  
namens het Parochiebestuur en de feestcommissie*

### Save the date... zaterdag 19 oktober!

Na twee fantastische dagtochten te hebben gemaakt vanuit de Augustinusparochie, naar Den Bosch en vorig jaar naar Oudenbosch, gaat dit jaar de dagtocht met een luxe touringcar naar de Heilig Landstichting in de buurt van Nijmegen en wel op zaterdag 19 oktober 2024. Op deze dagtocht zal het middenkoor Vocalis weer meereizen en de dag muzikaal ondersteunen.

Geïnteresseerd? Lees verder op pagina 15.

Hartelijke groet,  
*Ralph Severens, voorzitter Pastoraatgroep parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk*

Ter gelegenheid van de komst van de relieken van Thérèse van Lisieux in Den Haag, worden van 09 t/m 16 juni verschillende evenementen georganiseerd, voornamelijk in de Heilige Jacobus de Meerdere kerk – Parkstraat 65a – 2514 JE Den Haag (behalve de show 'Vivre d'Amour'). Deze evenementen zullen drietalig (EN / NL / FR) zijn. Meer informatie op de volgende drietalige website: [www.theresedelisieux2024.nl](http://www.theresedelisieux2024.nl). Zie ook pagina 11.



Het Martelaarsveld in Brielle

### Brielle HH. Martelaren van Gorcum 6 juli 2024

Ook dit jaar zal onze parochie weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum, waarvan wij gedenken dat zij 452 jaar geleden hun leven voor het geloof gaven.

Brielle is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op de eerste zaterdag in juli, trekken veel katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesteekt te worden in hun geloof.

Samen wordt in de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum. De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een heel fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land in een volle kerk. Ter plaatse zijn broodjes, drankjes en soep verkrijgbaar. De bus stopt op 50 meter van de Bedevaartkerk. Personen onder de 18 jaar kunnen gratis mee.

#### Programma Nationale Bedevaart 6 juli:

11.00 uur: Eucharistieviering, hoofdcelebrant: mgr. Van den Hende  
Na de viering is er biechtgelegenheid.

13.15 uur: Rozenkransgebed

14.00 uur: Kruisweg

15.00 uur: Vesperviering, sacramentsprocessie en pelgrimszegen

Wij vertrekken volgens onderstaand schema naar de Bedevaartkerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle:

07.45 uur Katwijk RK Kerk

08.05 uur Oegstgeest RK Kerk

08.25 uur Wassenaar RK Kerk Sint Willibrordus

08.45 uur Voorschoten RK Kerk

09.05 uur Den Haag Sint Jacobus

09.20 uur Voorburg voormalige RK kerk Laan van Nieuw Oosteinde 1

**Terugreis na afloop van de laatste viering. Dit zal rond 16.30 uur zijn.**

**Aanmelding** kan via de inschrijffijsten achterin de kerken of via e-mail [erikvanblerk@hetnet.nl](mailto:erikvanblerk@hetnet.nl) met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 12,50 op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding 'Brielle 2024'.

Voor meer informatie zie:  
[www.martelarenavangorcum.nl](http://www.martelarenavangorcum.nl)

*Erik van Blerk*

### Om u enthousiast te maken: een verslag van de nationale Bedevaart naar Brielle van 2023

Zaterdag 8 juli rond 8.30 uur arriveerde de bus, komend uit Katwijk, om vijf bedevaartgangers op te halen bij de Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. Na nog een stop in Voorschoten waren we compleet en reden we met 20 mensen richting Brielle. Daarbij passeerden we het Rotterdamse havengebied met al zijn imposante installaties.

Onze aankomst in Brielle betekende werk voor de verkeersleiders, die ons na het parkeren veilig bij de ingangspoort brachten. Daar binnen wachtte een grote tent met koffie en thee. Er stonden bankjes om even te gaan zitten. Even voor elf begon de kerk zich te vullen en, we zijn dat niet meer zo gewend, alle banken waren vol! Heel indrukwekkend was de binnenkomst van de geestelijken. Drie bisschoppen met mijter en staf, een priester uit Oekraïne in vol ornaat, en wel 20 priesters, waaronder onze pastor Van Vliet, allemaal in hetzelfde rode kazuifel, het hele priesterkoor was gevuld. Er werd mooi gezongen door het parochiekoor en een koor uit Hillegom.

Na afloop werd er buiten weer koffie gedronken en een broodje gegeten en er werd druk gepraat. Het was warm weer, maar een grote boom bij de ingang bood ons, bedevaartgangers, met zijn bladerdak de nodige schaduw. Overweldigend was het gevoel van saamhorigheid, één te zijn met gelijkgestemden! Om 13.15 uur was het tijd voor de rozenkrans in de kerk en aansluitend om 14.00 uur de kruisweg buiten, waar de staties hangen in een half overdekte ronde gang. Het was een voorrecht daar te mogen lopen met ouderen, met mensen met een handicap, met de zusters van Moeder Theresa, met jonge mensen. Aansluitend was de vesperviering, overgaand in de sacramentsprocessie en de pelgrimszegen.

En daarmee kwam er een einde aan deze inspirerende dag, de honderden mensen die er waren gingen huns weegs, gesteekt door het voorbeeld dat de martelaren van Gorcum ons gaven, door hun leven te geven voor hun geloof. Volgend jaar juli is er weer een bedevaart naar Brielle, warm aanbevolen.....

*R.M.Jacobs-Kampschreur*

## Thérèse van Lisieux

### Wat vooraf ging

Thérèse van Lisieux heeft ons veel te zeggen. In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag als een heilige leven. Ze komt er al snel achter dat dit haar niet lukt. Wij kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen kleine pogingen doen, maar alleen God kan ons echt veranderen. Thérèse schrijft: *'Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden'*.

God zegt niet tot haar: "Werk eens wat harder, volg nog een cursus, je moet jezelf verbeteren." God zegt precies het tegenovergestelde: "Raak niet ontmoedigd vanwege je zwakheden. Wat jij zelf niet kunt doen uit eigen kracht, dat zal Ik doen. Het is precies in je armoede dat Ik met mijn kracht zal handelen."

Thérèse geloofde in Gods onvoorwaardelijke liefde! Ik kan mezelf niet veranderen door mijn eigen prestaties. Maar als Gods liefde mij verandert wordt het een ander verhaal.

### Deel 5 Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux

Thérèse wil 'klein blijven' en daarmee bedoelt ze: alles van God ontvangen. Al het goede dat ik doe – en ik doe er mijn best voor om goed te doen – schrijf ik toe aan de goedheid van God. Uiteindelijk stelt Thérèse haar vertrouwen niet in zichzelf maar in God. En dat is de reden dat ze nooit ontmoedigt raakt! Het stelt haar in staat sereen haar eigen zwakheid en armoede te aanvaarden.

Maar het geloof vraagt ons toch 'goed te zijn' en volgens waarden en normen te leven? Jezus heeft gezegd: "U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf." (Matt 22,37-38)

Wat Jezus hier vraagt moet ik toch doen! Hoe vind ik hier een evenwicht?

Thérèse schrijft: *'Later zal de tijd van nu mij stellig nog vol onvolmaaktheid lijken, maar nu verbaas ik mij over niets meer. Ik maak mij geen zorgen als ik zie dat ik de zwakheid zelf ben. Integendeel, ik ben daar juist trots op en elke dag ben ik er op voorbereid nieuwe onvolmaaktheden in mijzelf te ontdekken'*. (Autobiografie, blz. 262)

We mogen vertrouwen in de barmhartigheid van God. God vraagt niet dat we op eigen kracht onszelf volmaakt maken.



De weg van Thérèse bestaat in het aanvaarden dat je als mens maar heel beperkt bent. Dit wordt gekoppeld aan vertrouwen in God. God zelf wil ons veranderen in een mens met een warm hart, vol liefde.

Ik kom echter voortdurend in de verleiding meer op mijzelf, op mijn eigen kracht en capaciteiten te vertrouwen, dan op God. Daarom schrijft Thérèse: *'Maar je moet ermee instemmen om altijd arm te blijven en krachteloos, en dat is nu juist het moeilijke'*. (Teresia van Lisieux, Brieven, Gent, 1983, blz. 467, 468 Hierna: Brieven) *'O wat zou ik graag in staat willen zijn om u te doen begrijpen wat ik aanvoel!...Het is het vertrouwen en het vertrouwen alleen, dat ons moet brengen naar de Liefde'*. (Brieven, blz. 468)

Dat we hem niet vertrouwen is misschien wel het ergste wat wij God aandoen. "U geschiede naar uw geloof", zegt Jezus vaak (bijv. Mt 8,13). Een van de stichters van de ongeschoeide karmelieten en een geestelijk leermeester voor Thérèse, Johannes van het Kruis, schrijft: *'Men verkrijgt van God evenveel als men van hem verhoopt'*.

Vertrouwen is niet makkelijk. We worden allemaal geplaagd door twijfel, door angst en verdriet. Maar hoe groter ons vertrouwen zal zijn, des te meer zullen we Gods liefde ervaren. Mogen we op voorspraak van Thérèse van Lisieux aan God vragen dat ons vertrouwen in zijn goedheid groter wordt!

Pastoor Rochus Franken

### Historische gebeurtenis in onze parochie H. Augustinus!

De relieken van Thérèse zijn van 5 t/m 9 juni te gast in onze parochie, in de Laurentiuskerk in Voorschoten. Deze kerk is daarom overdag open.

Van woensdag t/m zaterdag bidden we dan om 16.00 uur de vespers.

De eerder aangekondigde filmavond gaat niet door. Zie ook pagina 9.



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Pastorie:**  
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk  
tel. 071 – 402 9402  
e-mail: [secretariaat@joannesdedoper.nl](mailto:secretariaat@joannesdedoper.nl)  
website: [www.joannesdedoper.nl](http://www.joannesdedoper.nl)

**Secretariaat:** openingstijden:  
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
Ralph Severens  
e-mail: [ralph4321@hotmail.com](mailto:ralph4321@hotmail.com)

**Parochiekerk:**  
H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ  
Katwijk

**Kerkhofbeheerder:**  
Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

**IBAN Bankrek. nr(s)**  
alle betalingen/misintenties:  
NL58 RABO 0331 7012 78

**Kerksalans:**  
NL74 RABO 0331 7019 60

**Secretaris Beheercommissie:**  
Paul van Houwelingen  
e-mail: [pvhouwelingen@gmail.com](mailto:pvhouwelingen@gmail.com)

Beste parochianen,

Het is juni en terwijl ik dit stuk schrijf, schijnt de zon, eindelijk. André van Duin heeft een typisch liedje gezongen over de zon. Daarbij komt één zin veelvuldig voor: 'Oh, wat is het leven fijn, als de zon schijnt.'

Ik ben het daar wel mee eens. Mensen zijn aardiger voor elkaar, soms word je zelfs begroet op straat! Het is ook een mooi moment om eens, met een vrolijke blik, de aandacht te vestigen op een aantal evenementen die georganiseerd zijn en nog zullen worden georganiseerd in de maand juni.

In april heeft de kerkenveiling plaatsgevonden. Een groot aantal sponsors is bereid gevonden om goederen aan te leveren waarop geboden kon worden. Een avond waarbij velen één of meer kavels gekocht hebben en daarmee de kern Katwijk financieel ondersteunen. Dank voor de vele bijdragen en dank aan de sponsors en natuurlijk dank aan de organisatoren!

Sommigen hebben misschien het doek aan het hek van de kerk al gezien. Op 7 juni staat de tweede editie van de praise-avond gepland. De ervaringen die velen gedeeld hebben na de eerste editie zijn ter harte genomen en daarmee is de avond iets anders ingericht. Ik hoop velen van u daar te treffen.

Op 23 juni staat de jaarlijkse St. Jansdag gepland. Zoals velen hebben kunnen lezen in de vorige editie van dit blad, wordt dit jaar grootser uitpakket dan eerdere edities. Dit jaar wordt stilgestaan bij 100 jaar katholiek onderwijs in Katwijk. Op deze dag zal het mogelijk zijn om basisschool De Horizon te bezoeken en ik hoop dat ook veel oud-leerlingen een bezoek zullen brengen om herinneringen op te halen. Er wordt door de organisatie ook gestreefd naar een groots koor en tot slot zal er een loterij plaatsvinden. Vanzelfsprekend wens ik de organisatie veel succes bij de laatste loodjes en hoop op een zeer succesvolle dag!

Naast alle positieve zaken die zich binnen onze kern afspelen, blijft het belangrijk om te denken aan onze medemens. Ook als de zon schijnt, zijn er mensen die

een steuntje in de rug nodig hebben, die arm om zich heen.

In het bijzonder wil ik uw aandacht vragen voor Hip Helpt. Dit landelijke initiatief geeft aan diegenen die geen directe familieleden hebben en/of vrienden dan wel kennissen, de mogelijkheid om één klus te laten doen in huis of rond het huis. Maar ook een keer een kop koffie drinken valt onder de mogelijkheden. Hip Helpt zoekt altijd nieuwe vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd of heeft u een klus?

Kijk dan op <https://hiphelpt.nl/katwijk>

Warme groet,

*Philippe de Milliano,*  
voorzitter Beheercommissie



**€ 21.200,00**

Wat een mooi bedrag. Dank aan de commissie kerkenveiling voor hun inzet met dit geweldige resultaat! Dank ook aan de sponsors en aanwezige deelnemers!!



werkgroep Lourdes Voorhout

## Reisverslag Lourdesbedevaart 27 april – 4 mei 2024

Enkele maanden geleden werd er op uitnodiging van de Pastoraatgroep van de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk een presentatie gegeven door Ans en Lenny van de Lourdesgroep Voorhout over een reis naar Lourdes.

Het betrof een 8-daagse reis met de TGV, georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim. Wij waren meteen enthousiast en hebben ons aangemeld.

Hierbij ons reisverslag:

Zaterdagochtend 27 april vertrok de hele groep van 34 personen met een bus vanuit Voorhout naar Tourcoing, waar de gereserveerde bedevaarttrein voor ons klaarstond. Na een luxe treinreis van zo'n 7 uur arriveerden wij in Lourdes.

We maakten die week een mooi bedevaartprogramma mee met prachtige vieringen, processies en de kruisweg. We hoorden het verhaal van de 18 verschijningen van de Maagd Maria aan de eenvoudige molenaarsdochter Bernadette Soubirous in 1858.

We bezochten verschillende huisjes in het oude Lourdes waar Bernadette gewoond heeft en wandel-

den door het oude Franse stadje. Ook zijn we in het mooie Wassenbeeldenmuseum geweest waar het leven van Bernadette en het leven van Jezus uitgebeeld worden.

We bezochten Gavarnie in de Pyreneeën waar we konden wandelen, of op een terrasje genieten van het uitzicht op de 3000 meter hoge besneeuwde bergtoppen.

Een prachtige week van een gezellige groep met deelnemers uit de hele Duin- en Bollenstreek. Veel gezelligheid aan tafel en ook 's avonds bij een drankje in de hotelbar. En dat alles onder leiding van Ans en Lenny en pastor Th. Blokland.

De Lourdesgroep Voorhout organiseert ieder jaar een bedevaart naar Lourdes en zij komen volgend jaar januari weer graag een presentatie geven in Katwijk. Die avond zal bijtijds aangekondigd worden in ons parochieblad.

Wij hebben genoten van de warme sfeer in de groep en het mooie programma!

*Rini en Cok Karremans ( uit Rijnsburg ), parochianen van de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk*

### Denkend aan vroeger.....

Op maandag 4 oktober jl. verscheen op onze website een aflevering in de serie 'Denkend aan vroeger.....' van de hand van Richard Hulmer over de worsteling om te komen tot de bouw van katholieke scholen in onze parochie. Ook de aflevering daarop volgend is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd na het nodige leeswerk.

Hij zal met deze aflevering van 'Denkend aan vroeger.....' en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op onze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren. Maandag 11 oktober plaatste Richard Hulmer hét verhaal hoe precies 111 jaar geleden besloten werd tot de bouw van ons huidige kerkgebouw. Latere afleveringen over genoemde verschillende scholen worden vast en zeker gevuld met schoolherinneringen in woord en beeld van vele parochianen.

Dus u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto's variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool of andere katholieke scholen (zie de oproep in de digitale nieuwsbrief van 17 september aan de hand van drie historische foto's), een kerstspel in de kerk enz.

Stuur uw bijdrage al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar [r.hulmer@casema.nl](mailto:r.hulmer@casema.nl) of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als 'leverancier' later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

*Bron: website H. Joannes de Doper*



ARCHIEFFOTO: Cultuurdag 2001. De Horizon organiseerde een drukbezochte cultuurdag aan het strand. Heeft u nog oudere foto's? Richard Hulmer ontvangt ze graag. (foto PvH)



### St. Jansdag & 100 jaar katholiek onderwijs Katwijk

zondag 23 JUNI

PROGRAMMA:

09.30 uur feestelijke viering

Van 10.30 - 14.00 uur elkaar ontmoeten op het schoolplein

11.15 uur recordpoging grootste schoolkoor van Katwijk

Aanmelden t/m 9 juni: [r.hulmer@casema.nl](mailto:r.hulmer@casema.nl) 06-10203892

### Het einde van het schooljaar in zicht!

De laatste periode voor de zomervakantie is een feit. Nog 6 weken school en dan is het schooljaar alweer voorbij. Nog even terugblikkend kunnen we vertellen dat we tóch leuke Koningsspelen hebben gehad. De regen kon dat niet tegenhouden. En ook op 14 mei zijn we allemaal op schoolreisje geweest. Altijd voor alle kinderen een heerlijke belevenis! Maar er is natuurlijk ook nog veel te doen: verkeersweek, toetsen, meester- en juffendag, het kamp en de musical.

Op zondag 23 juni is er al een voorproefje van het 100-jarig bestaan van het katholiek onderwijs in Katwijk. Daarbij zal onze school natuurlijk centraal staan en zal waarschijnlijk het grootste schoolkoor van Katwijk klinken! In september zullen we op onze school aan dit jubileum een hele week aandacht schenken.

Naast alle drukte zijn we natuurlijk ook nog levensbeschouwelijk bezig. We praten in deze maand over het thema 'je thuis voelen en het verlangen om een plek tot je thuis te maken'. Over rechten en plichten en de opgave om elkaar een thuis te gunnen. Daarbij luisteren we ook naar verschillende verhalen over Ruth.

*Team van De Horizon*



foto: Heilig Land Stichting

### Save the date... zaterdag 19 oktober!

Na twee fantastische dagtochten te hebben gemaakt vanuit de Augustinusparochie, naar Den Bosch en vorig jaar naar Oudenbosch, gaat dit jaar de dagtocht met een luxe touringcar naar de Heilig Landstichting in de buurt van Nijmegen en wel op zaterdag 19 oktober 2024. Op deze dagtocht zal het middenkoor Vocalis weer meereizen en de dag muzikaal ondersteunen. Wat zo leuk was aan vorig jaar, was dat er vanuit alle kernen mensen meegingen en dat het daardoor ook een echt parochiebrede activiteit werd. En met zo'n naam als bestemming voor deze dagtocht moet de touringcar toch heel rap volgeboekt zijn, ja toch?

Een tweetal hoogtepunten op 19 oktober mag ik u alvast verklappen:

- het bezoek aan Museumpark Orientalis met een heerlijke lunch en rondleiding. 'Ontdek de pelgrim in jezelf' en doe mee!
- De afsluitende eucharistieviering in de prachtige en bekende Cenakelkerk, met een muzikale opulstering van middenkoor Vocalis. Normaliter is de zaterdagavondmis in de kleinere dagkapel, maar omdat wij als grote groep komen zal de viering in deze grote kerk worden gevierd.

Wij zijn nog volop bezig om er weer een prachtig programma van te maken. Dat belooft weer een dag samen uit te worden die zowel geschikt is voor jong als oud(er).

Zoals u van ons gewend bent, zullen de kosten laag worden gehouden. Zo wordt het voor eenieder mogelijk om mee te gaan. Wilt u deze vast en zeker onvergetelijke dag niet missen? Zet dan zaterdag 19 oktober alvast in uw (digitale) agenda!

In het volgende nummer van De Augustinus zal het complete dagprogramma staan en ook alle informatie m.b.t. het aanmelden, de kosten enz.

*Hartelijke groet,  
Ralph Severens, voorzitter Pastoraatgroep,  
parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk.*



Bron: pixabay.com

### Heilig Doopsel

Voor al uw vragen over het Doopsel: e-mail: [secretariaat@joannesdedoper.nl](mailto:secretariaat@joannesdedoper.nl), met als vermelding Heilig Doopsel.



[kampenonline.nl](http://kampenonline.nl)

### Voedselmanden

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekern-secretariaat, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.



### Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,  
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

# Liturgische Agenda van zaterdag 1 juni t/m zondag 7 juli 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijnegeesterstraatweg 35
za. 1-jun			
zo. 2-jun	Sacramentsdag	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken en PW Zuidersma viering Eerste H. Communie / Dameskoor
za. 8-jun			
zo. 9-jun	Tiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet / Vocalis	11.00 EV Pastor Van Vliet / Gemengd koor / koffiedrinken
za. 15-jun			
zo. 16-jun	Elfde zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantemus, KWD, koffiedrinken	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola
za. 22-jun			
zo. 23-jun	Twaalfde zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet St. Jansfeest / Cantemus, De Vrolijke Noot, Vocalis, koffiedrinken	11.00 WCV PW Zuidersma / KWD
za. 29-jun	Heilige apostelen Petrus en Paulus (Hoogfeest)		
zo. 30-jun	Dertiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet / Vocalis	11.00 EV Pastor Van Vliet / Schola / KWD / koffiedrinken
za. 6-jul			
zo. 7-jul	Veertiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet	11.00 EV Pastor Van Vliet / Dameskoor / KWD

Deze vieringen worden gestreamd

## Vieringen door de week juni 2024 (i.v.m. vakantie van pastoor Franken komen zijn doorde-weekse vieringen van 10 juni tot en met 28 juni 2024 te vervallen)

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar



# Liturgische Agenda van zaterdag 1 juni t/m zondag 7 juli 2024

De Goede Herder / Wassenaar  
Stoeplaan 4

H. Laurentius en DMG / Voorschoten  
Leidseweg 98

Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar  
Kerkstraat 77

			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.15 EV	Pastor Van Vliet viering Eerste H. Communie / Dameskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet viering Eerste H. Communie / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Cantor / Organist / gezinszondag
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
		11.00 EV	Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor / Pianist	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / organist	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Magnificat Cantorij / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor / Organist	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Cantor / Organist
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Jubileumviering Mgr. Van Luyn / Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Blokland / Pro Deo / koffiedrinken

## Speciale vieringen door de week juni 2024

Woensdag 05 juni	09.00 u	Verliesviering	H.Joannes de Doper	Katwijk
Vrijdag 07 juni	19.30 u	Praiseavond	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 26 juni	20.15 u	Rozenkransgebed	H.Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag 28 juni	19.00 u	H. Mis en aanbidding tot 21.00 u en biechtgelegenh.	St.Willibrordus	Wassenaar

## Vieringen tehuizen juni 2024

Woensdag	05 juni	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Pastoor Franken
Vrijdag	07 juni	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	Pastor Van Vliet
Vrijdag	14 juni	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	Pastor Van Vliet
Woensdag	19 juni	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Woensdag	26 juni	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst
Vrijdag	28 juni	11.00 u	Wijkerslooth, Oegstgeest	P.W. Zuidersma



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Kerkelijk Bureau:**

Leidseweg 102  
tel. 071 – 561 2508  
e-mail:  
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  
website: www.rkvoorschoten.nl

**Secretariaat:** openingstijden:  
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**

Tilly ten Thije, e-mail: tilytenthije1@gmail.com

**Parochiekerk:**

H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG  
Voorschoten

**Kerkhofbeheerder:**

Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

**Bondsgebouw:** (info/reserveringen)  
bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

**IBAN Bankrek. nr(s)**

alle betalingen/misintenties::  
NL95 RABO 0155 0008 53

**Kerkebalans:**

NL22 RABO 0155 0048 83

**Secretaris Beheercommissie:**

Jacqueline van Beekum  
jmvanbeekum@ziggo.nl

## Agenda

**Zaterdag**  
8.30 uur

**1 juni**  
Eerste H. Communiebijeenkomst  
generale repetitie met ontbijt (Pastorie)

**Zaterdag**  
16.00 uur

**1 juni en 15 juni**  
Christelijke meditatie (Bondsgebouw)

**Zondag**  
11.15 uur

**2 juni**  
Eerste H. Communie - toediening  
(H. Laurentiuskerk)  
Voedselmand

**Zondag**  
12.15 uur

**9 juni en 30 juni**  
Tienergroep (Bondsgebouw)

**Maandag**  
9.30 uur

**24 juni**  
Vergadering Beheercommissie

**Dinsdag**  
19.00 uur

**25 juni**  
Vormselbijeenkomst ouders en  
tieners/foto's kijken (Pastorie  
H. Joannes de Doper Katwijk)

**Woensdag**  
20.00 uur

**26 juni**  
Vergadering Pastoraatgroep

## Familieberichten

### Wordt gedoopt

Op zondag 9 juni wordt gedoopt: Benjamin Alkemade.  
Zoon van Tom Alkemade en Hanneke de Rond.

### Gedoopt

Op zondag 12 mei is gedoopt: Charlotte Janssen.  
Dochter van Peter Janssen en Nicole Damen en zusje  
van Maurits en Elise.

Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen  
uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen.



Bron Sint-Gilles-Waas – kerknet.be



## Overleden

Op vrijdag 12 april is op 80-jarige leeftijd overleden:  
Maria Hendrika Antonia Ehren-Hofstee.

Zij woonde met haar echtgenoot in de Schoolstraat.  
De uitvaart heeft plaatsgevonden op donderdag 18  
april in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie  
plaatsvond op Rhijnhof.

Op vrijdag 12 april is op 76-jarige leeftijd overleden:  
George Constand Molenkamp.

Het leven van George Molenkamp vormt een indruk-  
wekkende verwijzing naar een reeks van werelden die  
hij kende of waar hij een grote belangstelling voor had.  
Zoals de wereld van voor zijn geboorte, die van, toen  
nog, Nederlands Indië, of de wereld waarin hij opgroeide,  
het katholieke Enschede van de jaren '50. We  
hebben hem begraven 19 april op het parochiekerkhof  
na de viering in de H. Laurentiuskerk. In de viering  
hebben we teruggekeken, en verbaasd en ook dank-  
baar stil gestaan bij de vele werelden van George.  
Familievader, grootvader, ondernemer, hoogleraar,  
parochiaan, voorzitter van de werkgroep 'zorg voor de  
schepping', een adviesorgaan van de Nederlandse  
bisschoppen.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods  
eeuwige liefde.

### Nieuwe beheerder gebouwen

Na het vertrek van Jacques Noordermeer hebben wij nu per 1 mei een nieuwe beheerder gebouwen: Rien van Os. Binnenkort volgt een nadere kennismaking met Rien in De Augustinus.



### "Where Are You, Adam?" in Filmtheater Voorschoten

Vorig jaar organiseerde onze parochie samen met de Oekraïense Grieks-Katholieke parochie Den Haag/Rijswijk een Oekraïnezondag in de H. Laurentiuskerk. Deze zondag was niet alleen een viering van onze verbondenheid met de Oekraïense gemeenschap in onze parochie, maar ook een gelegenheid om kennis te maken met de unieke en eeuwenoude christelijke tradities van Oekraïne.

Als vervolg op deze bijzondere gebeurtenis organiseert Filmtheater Voorschoten nu een vertoning van de film 'Where Are You, Adam?' van de Oekraïense regisseur Alexander Zaporoshchenko. In deze documentaire worden we meegenomen naar het dagelijkse leven van een afgelegen klooster op het Athos schiereiland in Griekenland. Athos, met zijn beroemde berg die dezelfde naam draagt, is een centrum van spirituele activiteit in de oosters-orthodoxe traditie en valt als autonoom gebied onder de directe jurisdictie van de oecumenische Patriarch van Constantinopel. De film biedt een fascinerend inzicht in het leven van een bloeiende kloostergemeenschap in de moderne tijd.

De vertoning vindt plaats op zondag 9 juni om 20.00 uur en kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Filmtheater Voorschoten ([filmtheatervoorschoten.nl](http://filmtheatervoorschoten.nl)).

### Een gedicht van Toon Hermans

Als je moe bent of misschien een beetje treurig,  
Ben je afgeknapt, vervelerig, humeurig,  
Ben je hongerig en voel je je inwendig  
Ook een beetje depressieverig lamlendig,  
Nee, dan moet je niet in dikke boeken duiken,  
Niet met drankjes klooiën of met warme kruiken,  
Er is één ding dat helpt, een héérlijk soort getover:  
Ga samen zingen en dan is weer álles over!

### Laurentiusbarbecue op zondag 25 augustus

Afgelopen jaar hebben we deze heerlijke en gezellige traditie voortgezet met veel zon en een hoge opkomst. Deze keer zal de Laurentiusbarbecue zijn op zondag 25 augustus om 17.00 uur achter het Bondsgebouw. In het juli/augustus nummer van De Augustinus ontvangt u meer informatie.

*De Pastoraatgroep*



### Gevonden voorwerpen

Bij het Kerkelijk Bureau is een doos met gevonden voorwerpen (zie onderstaande foto).

Ligt hier iets van u bij? Komt u dan even langs bij het Kerkelijk Bureau.

Wij zijn geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.30 uur tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar op: 071-5612508.

Wij bewaren de voorwerpen nog 2 weken tot na publicatie in De Augustinus.

*Tilly ten Thije,  
Kerkelijk Bureau*



### Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad



Ze kwam verpleegkundige Astrid tegen toen die zich na een ongelukje meldde bij de dokterspost. Huisarts Gineke de Jager draaide daar net een dienst. Verpleegkundige en arts raakten aan de praat en zo kwam Gineke achter het bestaan van het INLIA Gasthuis Groningen. Ze had er nog nooit van gehoord, maar nu is ze er al twee jaar huisarts. Wat een bezoekje aan de dokterspost al niet vermag.

Ze was nieuwsgierig naar hoe de medische zorg aan asielzoekers in nood of aan niet-gedocumenteerde asielzoekers in Nederland geregeld is. Vandaar dat gesprekje met verpleegkundige Astrid. Bovendien was Gineke de Jager eerder al een week of vijf, zes op Lesbos geweest. Om hulp te verlenen. Ook iets dat zomaar op haar pad kwam, vertelt ze.

Het komt via een mail van Stichting Bootvluchteling over de schrijnende situatie van tienduizenden vluchtelingen op het Griekse eiland. Die mail arriveert precies op het juiste moment; ze heeft net ergens waargenomen als arts, geen zin om zich direct op een nieuwe plek te storten en is op dat moment dus zogezegd 'between jobs'. "Ik had een gat in de agenda en daar was grote nood, dus ben ik gegaan."

#### Recht op medische zorg

Ze komt te werken in het beruchte Moria-kamp, waar meer dan tienduizend mensen in erbarmelijke om-

standigheden verkeren. Veel mensen met psychische klachten en veel met huidaandoeningen zoals krennenbaard. De hygiënische omstandigheden in het kamp zijn immers erbarmelijk. "Het is zo triest wat je daar ziet. Mensen die op de vlucht zijn, soms al heel lang, en dan uiteindelijk in zo'n kamp belanden. Dat raakt je."

Iedereen heeft recht op medische zorg, dat is het principe. Het is een mensenrecht dat ook door Europa erkend wordt. Het is een principe dat Gineke de Jager in de praktijk wil brengen. Op Lesbos én in het Gasthuis. "En het is vanuit het vak van huisarts bekeken ontzettend interessant om met heel veel verschillende mensen te werken. Dus voor mijzelf is het werken in het Gasthuis ook een verrijking."

#### Lichamelijke klachten door stress

De gasten in de locatie waar INLIA mensen opvangt in het kader van de pilot met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening zijn natuurlijk heel divers en komen uit heel uiteenlopende culturen. Toch is het ook een groep met heel specifieke eigen problemen. "De gasten zijn daar gekomen, omdat ze geen uitzicht hadden op een toekomst. Soms zaten ze al heel lang in die situatie. In het Gasthuis wordt daar met hen aan gewerkt. Dat kan ook best een tijd duren. Dat gebrek aan perspectief veroorzaakt veel stress. En stress veroorzaakt lichamelijke klachten."

Sommige van die klachten zijn te behandelen, andere niet. "En daar wordt het soms lastig, want dan komen de cultuurverschillen om de hoek. Mensen uiten zich heel anders dan Nederlanders. Door een Nederlandse bril bekeken, kun je dan al snel een oordeel hebben en het bijvoorbeeld teatraal vinden. Maar dat zijn echt cultuurverschillen."

#### Menselijke behoeften zijn gelijk

Mensen uiten zich anders, maar de behoeften zijn gelijk weet dokter De Jager inmiddels. "Een Nederlandse arts raakt misschien geïrriteerd als iemand voor de zoveelste keer met buikpijn komt die de arts niet kan verhelpen. Maar iemand met stress wil net als ieder ander gezien worden, aandacht voor zijn issues. Als je mensen langer ziet, en je staat er bij stil, snappen ze het beter. En snap jij hen beter. En soms is er ook wel degelijk wat aan de hand terwijl je misschien verwachtte van niet."

Terug naar de gemene delers van de gezondheidsklachten in het Gasthuis. Er is een grote groep jonge mensen. Zij hebben vaak klachten aan het zogeheten bewegingsapparaat; rug, nek, schouders, armen, benen. Meestal geen klachten waar je als huisarts direct wat aan kunt doen, maar gelukkig komt er geregeld ook een fysiotherapeut naar het Gasthuis. Die geeft mensen oefeningen.

Daarnaast zitten er naar verhouding ook veel oude(re) mensen. Velen van hen hebben suikerziekte en klachten die daaruit voortvloeien. Ook is kanker een

belangrijk dossier in het Gasthuis, zegt de huisarts. Er is maar één keer spreekuur per week, op de dinsdagochtend, is dat wel voldoende? Voor nu redden we het ermee, zegt De Jager; "We hebben een goede medische staf."

### Verslag Stille Omgang 16/17 maart 2024

Zaterdagavond om 18.30 uur werden Piet van der Werf en ik, als enigen uit Voorschoten, opgehaald bij de H. Laurentiuskerk. Erik van Blerk, de organisator, en ongeveer 20 mensen uit Den Haag zaten al in de touringcar van Brouwer Tours.

Nadat we in Wassenaar ongeveer 8 mensen en in Oegstgeest plusminus 10 mensen hadden opgehaald, zijn we toch nog even langs Katwijk gereden waar helaas helemaal geen animo voor deze bedevaartstocht was. In totaal waren we met 39 personen om de reis naar Amsterdam aan te gaan.

Onderweg hebben we de rozenkrans gebeden met als voorgangers geestelijken uit Den Haag: diaken Henk van Zoelen en pastor Vincent Wang. Zij gingen ook mee voor in de Hoogmis in de Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkranskerk in de Obrechtstraat in Amsterdam Oud Zuid. De viering begon een half uurtje later dan gepland, omdat er geïmproviseerd moest worden nadat bleek dat de delegatie uit Rotterdam, met bisschop Van den Hende in de bus, niet op tijd zou zijn vanwege de afsluiting van de Maastunnel. Het werd desondanks een mooie viering met zang van het Obrechtkoor.

Na de viering was er een verplaatsing met de bus naar het Spui waarvandaan we de Stille Omgang hebben gemaakt achter de delegatie uit het Groene Hart aan.



De mirakellamp in de Kalverstraat

De route is de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder: het Mirakel van Amsterdam.

Het was een tocht van ongeveer 3 kilometer die we grotendeels in stilte aflegden. Wel kwamen we door het uitgaansleven van Amsterdam, wat de rust niet bevorderde.

Na een vlotte terugreis met sapjes en broodjes verzorgd door Thea den Hollander waren we dit keer laat terug in Voorschoten; na 2.30 uur!

Hopelijk is er volgend jaar uit de hele parochie meer belangstelling om mee te gaan. Je ontmoet nog eens medeparochianen uit de andere kernen en zelfs vroegere voorgangers.

*José Wouters*

### Hoe moeten we gaan?

Uw woord wijst ons de weg.  
Uw verhalen geven richting aan ons leven.  
Tenminste dat zeggen ze,  
maar soms weten we niet precies hoe we moeten gaan.

U biedt ons geen routeplanner.  
U stippelt onze levensweg niet uit.  
We moeten zelf kiezen,  
en gaandeweg ontdekken of we goed zitten.

Help ons in de wereld van vandaag de juiste wegen te gaan,  
en U niet uit het oog te verliezen.  
Verberg U niet voor ons  
als we op zoek zijn naar U.

U verwacht van ons dat we naar elkaar omzien,  
en elkaar wegen wijzen die begaanbaar zijn.  
Help ons bij het plannen van onze route,  
opdat het ons goed mag gaan.

*Greet Brokerhof – van der Waa*

Uit: Geloven in Nederland nu

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau tel. 071-5612508 of e-mail: [i.kouwenhoven@rkvoorschoten.nl](mailto:i.kouwenhoven@rkvoorschoten.nl)

### Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 7 juni 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: [mimpen08@outlook.com](mailto:mimpen08@outlook.com))



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Secretariaat:**  
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar  
tel. 070 -517 8278  
e-mail: herder20@bart.nl  
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

**Openingstijden:**  
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
zie St. Willibrordus en St. Jozef

**Parochiekerk:**  
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ  
Wassenaar

**Mariadagkapel:** dagelijks open van 10-16 uur

**Kerkhofbeheerder:**  
Funam, tel. 06 4269 3000

**IBAN Bankrek. nr**  
NL73 INGB 0000 0201 43  
voor misintenties: o.v.v. misintenties  
voor: (desbetreffende naam)

**Secretaris Beheercommissie:**  
zie St. Willibrordus en St. Jozef

### De bouw van de Goede Herder kerk (4)

Pastoor Meijnsing beschouwde het als zijn plicht om de voortgang van de bouwwerkzaamheden dagelijks te volgen door de bouwplaats te bezoeken. Als er zaken waren die hem niet bevielen benaderde hij steeds de opzichter of de architect met wie hij de directie voerde. Toen hij hoorde dat de aannemer de opzichter opdracht had gegeven om bij te houden wanneer de pastoor de bouwplaats bezocht, gaf hij aan de aannemer (de heer Evers) te kennen dat de opzichter zijn tijd beter voor andere zaken kon gebruiken, omdat hij van plan was om alle dagen te komen kijken. Met de heer Evers had hij de afspraak dat hij (Evers) voor elke g.v.d. (vloek) een gulden in de spaarbus van de kerk zou stoppen omdat hij... 'nogal eens knopen kon laten vallen'. "Die bus is er niet zwaarder op geworden; slechts éénmaal heb ik de kans gehad, hem vóór de absolutie de penitentie op te leggen".

Op 7 april 1931 werd in één dag de fundering van de toren voltooid. Na het aanbrengen van de bewapening, werd de 40 cm. dikke betonslaag gestort, eerst met kruitwagens, later m.b.v. een goot. Het opmetsele van de fundering met Belgische steensoort ging met grote spoed en werd uitgevoerd door een groep metselaars van een (lokale?) onderaannemer. In detail wordt de constructie van de kerkvloer en de kelder besproken.

Aan de keuze van de bakstenen werd veel aandacht besteed. De architect, de aannemer en de opzichter bezochten verscheidene steenfabrieken en beoordeelden diverse aanbiedingen van steenfabrikanten. Uiteindelijk werd besloten de handvorm waalklinkers van de NV Waalsteen te Nijmegen als gevelstenen te gebruiken en voor het binnenwerk de Friese gele klinkers van de NV Friesche Steenhandel-Leeuwarden toe te passen. De geglazuurde bakstenen voor het interieur in de kleuren geel, bruin, rood en groen, vond de pastoor te fel, maar hij heeft zich laten overtuigen om ze toch te gebruiken en moest later bekennen dat hij ongelijk had gehad.

*Wim Tordoir*



Foto: pastoor Meijnsing



De verkeerd geplaatste 'eerste steen' wordt stiekem verlegd. Foto: pastoor Meijnsing

### Activiteiten gezinnen in juni

Op Sacramentsdag 2 juni is het eindelijk zover. In de Eucharistieviering van 9.30 uur ontvangen onze tien communicanten hun Eerste H. Communie. We nodigen heel speciaal de kinderen van groep 3 uit om te komen. Zo kunnen jullie vast zien hoe het gaat als jullie je eerste H. Communie gaan doen.

Op zondag 9 juni is de laatste gezinszondag van dit schooljaar. In de Eucharistieviering van 9.30 uur hebben we kinderwoorddienst met als thema het H. Hart van Jezus en na afloop hebben we een kerkpleinfeest met gezellige activiteiten om het Gezinskerkschooljaar af te sluiten. Hierover sturen wij nog berichten via de Gezinskerk nieuwsbrief: [bit.ly/Gezinskerk-nieuwsbrief](http://bit.ly/Gezinskerk-nieuwsbrief).

Verder willen we jullie van harte aanbevelen een internationale gezinsdag (talen NL/ENG/FRA) op zaterdag 15 juni in Den Haag. Deze gezinsdag vindt plaats in het kader van de week rondom de relieken van de H. Theresia van Lisieux van 10.00 - 16.00 uur in de H. Jacobus de Meerderekerk (Parkstraat 65A, Den Haag.) Programma: Eucharistieviering, lofprijzing, feestelijke tijd, catechese voor volwassenen, en de striptekenaar Floris voor jongeren, stappen om ons geloof als echtpaar en als gezin een boost te geven. Iedereen neemt zijn eigen lunch mee. Meer informatie en inschrijven: [www.theresedeli-sieux2024.nl](http://www.theresedeli-sieux2024.nl)

### Gezinskerk

#### Relieken Theresia van Lisieux

25 mei t/m 16 juni verwelkomt ons bisdom de relieken van de heilige Thérèse van Lisieux. Van 5 t/m 8 juni zijn de relieken van de heilige Theresia van Lisieux in onze parochie, namelijk in Voorschoten. Informatie vindt u hier: <https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/heilig-jaar-pelgrims-van-hoop>. Ook elders in deze editie vindt u uitgebreide informatie. Mis het niet om dicht bij huis op bedevaart te gaan!



Een gezellige boel op de gezinszondag. Conchita dankjewel voor de lekkere traktatie! Foto MdM



Ricardo en Leonardo na de laatste communies met een zelfgemaakt boeketjes voor mamma op Moederdag. Foto Vanessa



Gezinszondag H. Geest. Foto MdM



Op Moederdag was het gezinszondag. Na de Mis maakten de kinderen eerst een vaasje bloemen voor hun hemelse moeder Maria. Daarna ook nog een boeketje om aan mamma te geven. Foto MdM



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**De Sloep:**  
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar  
tel. 070 – 511 8133  
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl  
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

**Secretariaat:** openingstijden:  
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**  
Ton Beijersbergen,  
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

**Mariakapel:**  
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

**Kerkhofbeheer:**  
tel. 070 - 511 8133

**IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)**  
NL95 INGB 0000 1164 56  
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96  
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef  
parochiekern

**Secretaris Beheercommissie:**  
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

## Onderweg naar Sacramentsdag

Op 2 juni viert de kerk Sacramentsdag en als 75-plusser vind ik in mijn geheugen nog wel flarden van herinnering aan de Sacramentsdagen van vroeger. De dag dat de katholieken naar buiten traden in een plechtige processie. Allemaal dezelfde richting op met Christus in het midden, vaak onder een baldakijn, gedragen in een gouden monstrans. Iets verder in De Augustinus schrijft Jacco Willem Verheesen over de monstrans van de voormalige St. Jozefkerk. Achter Ons Heer een hele stoet van mensen, van kerkbestuur tot en met de eerste communicantjes. Jongens vaak in matrozenpakjes (geen idee waarom matrozenpakjes) en de meisjes in hun prachtige, lange, witte jurkjes.

Er is veel veranderd, de plechtige processies zullen best nog wel bestaan, maar niet meer zoals gebruikelijk, en komen nog maar heel sporadisch voor. Maar het feest van het Heilig Sacrament is niet verdwenen. Het blijft een veelzeggend feest en een oproep om onze aandacht voor de Eucharistie niet te laten verslapen.

Het is dan ook niet voor niks dat juist op deze dag onze 10 communicantjes hun Eerste H. Communie mogen ontvangen. Met recht een groot feest. Vanaf oktober zijn we al bezig met de voorbereiding, in de eerste plaats natuurlijk door de ouders. Maar ook de werkgroep is heel intensief met de kinderen bezig geweest. Het was een feest om met de kinderen de voorbereiding op hun eerste communie mee te mogen maken. Je zag de kinderen groeien in hun weten en in hun doen. Hoe ze in hun voorbede die ze mochten maken, heel serieus nadachten, over de wereld, over het milieu, over oorlog en vrede. Vaak dacht ik 'wat zal er toch allemaal in die hoofdjes omgaan'. De laatste voorbereidingsochtend is voorbij, nu nog oefenen hoe het allemaal moet en wat ze moeten doen op 2 juni, en o, ze vinden het allemaal zo spannend. Achter in de kerk kunt u een fotocollage zien waar onze communicanten allemaal opstaan. Terwijl we bezig zijn met de laatste voorbereidingen en het oefenen,

probeer ik voor mezelf het feest zo duidelijk mogelijk voor te stellen. De zaal waar het laatste avondmaal plaatsvond. De woorden die Jezus toen uitsprak en al eeuwenlang klinken. "Doe dit tot gedachtenis aan mij". En op Sacramentsdag mogen de kinderen met ons samen en in processie naar binnentreden, net als de leerlingen en de christenen van alle eeuwen.

Eucharistie vieren is niet alleen belangrijk, maar ook een opdracht. Aan ons is de taak onze band met Hem en onze medegelovigen te bewaren. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is, en het geeft ook niet alle dagen vreugde, soms is het zelfs wat lastig. Toch hebben wij de taak om aan onze kinderen en jongeren door te geven dat die verbondenheid met Hem en de medegelovigen ons heel dierbaar en belangrijk is. Dat we samen 'kerk' zijn.

We zullen dat moeten voorleven, het liefst met enthousiasme en gastvrijheid, misschien soms iets schoorvoetend, maar ook samen vierend. Iedereen van groot tot klein moet zich welkom en thuis voelen in onze kerk en in onze gemeenschap.

Ik wens u allen een mooie Sacramentsdag toe!  
Voor de eerste communicanten een heel fijn en mooi feest.  
Met hartelijke groet,

*Marian Noordover*





## Overdenkingen

Als ik dit stukje schrijf is het Hemelvaartsdag. De lente is in de lucht met een strak blauwe hemel. En ik ben buiten; nadenkend over de onderwerpen en tekst voor dit stukje.

Rondom me heen zie en hoor ik zwaluwen tjilpen. Andere vogels geven luid kennis van hun aanwezigheid in bomen en struiken. De koeien liggen te herkauwen in de wei. In de sloot hoor ik kikkers kwaken. Ik zie moedereend, -gans en koeten met hun kroost zwemmen. En tja....kauwen, reigers en ooievaars zien daarin hun voedselvoorziening.

En overal kleuren en geuren van bloemen en bloeiende struiken en bomen. Zoveel wat groeit en bloeit, en mij/ons altijd weer boeit. Hoe mooi is de schepping. Het baart me af en toe zorgen als ik zie hoe slordig wij (vaak?) hiermee omgaan. Soms uit onwetendheid wat nu goed of slecht is. Soms uit slordigheid. Soms bewust kiezen voor gemak en dat is niet altijd goed voor de natuur. Het is best moeilijk uit alle berichten en onderzoeksuitslagen een goede keuze te maken hoe wij daaraan een juiste invulling kunnen geven. Misschien eens een bijeenkomst in huiskamer of gemeenschappelijk gebouw organiseren? Gewoon om met elkaar te overleggen wat in jouw/jullie/onze omgeving te verbeteren is?

Zo heeft Monique Rueb - Moonen zich hiervoor al jaren ingezet. Vanuit haar eigen bevoegdheid voor verbetering van natuur en milieu bracht ze haar kennis mee naar de Pastoraatgroep en de parochie. Zij was regelmatig met de gemeente en instellingen in overleg over verbetering van o.a. isolatie en zonnepanelen. Ook aan verbetering van de website van de parochie heeft zij met haar kennis het laatste jaar veel tijd besteed. Dit samen met Reinoud Kaasschieter. Helaas heeft ze, door drukke werkzaamheden in haar werk en gezin, haar deelname aan de Pastoraatgroep opgezegd. We zullen haar waardevolle inzet en kennis gaan missen.

Vanaf deze plek ook veel dank Monique!

Terwijl ik een rondje loop zie ik 'gewoon' om me heen bloemen en takken die ik morgen wel kan gebruiken voor de bloemenversiering in onze kerk.

Met een paar 'meisjes' zorgen we ervoor dat er wekelijks bloemen op het altaar staan. Vaak proberen we de bloemstukjes samen te stellen met 'alles' wat om ons heen groeit en bloeit. En ja, als er niet voldoende is mogen we ook bloemen bij kopen. We proberen ook kleur en soort aan te passen aan de liturgische tijd of speciale dagen. Zo staan bijvoorbeeld in de vastentijd op het altaar alleen de schijnbaar dode takken die tegen Pasen in blad komen. Symbool vanuit de dood (kale wilgentakken) naar leven, Pasen, verrijzenis. Met Pinksteren 'vurige tongen' (rode bloemen), symbool van de zeven gaven van de H. Geest.

We horen het graag als u wilt meewerken aan deze mooie taak.

*Thea den Hollander*



Links Rob Barnhoorn en rechts Jan van der Kleij. Foto: André van Herk

## PCI H. Augustinus werkgroep Wassenaar

Van André van Herk, voorzitter van voetbalvereniging Blauw Zwart, is een verzoek binnengekomen bij onze werkgroep van de PCI H. Augustinus.

Het verzoek gaat over het verstrekken van 30 paar voetbalschoenen, een aantal hesjes en verbandtrommels ten behoeve van jonge asielzoekers die in het COA op Duinrell verblijven.

Deze jonge asielzoekers trainen op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op de kunstgrasvelden van Blauw Zwart. Ook op vrijdagmiddag en de hele zondag kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van de voetbalvereniging.

Dit onder begeleiding van Rob Barnhoorn van Blauw Zwart. De training op maandagochtend wordt verzorgd door Jos van Veen.

Aangezien de tot nu toe gebruikte voetbalschoenen en overige materialen aan vervanging toe waren, werd door André van Herk gevraagd om een bijdrage in de kosten van aanschaf van voetbalschoenen en overige materialen.

Onze werkgroep heeft besloten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de genoemde aanschafkosten.

Op maandag 6 mei 2024 heeft het 'uitreiken' van de voetbalschoenen plaatsgevonden in aanwezigheid van André van Herk en Rob Barnhoorn van Blauw Zwart en Jan van der Kleij, secretaris van werkgroep Wassenaar van PCI H. Augustinus.

Keurig op tijd voor een toernooi op woensdag 8 mei 2024 waarbij de jonge asielzoekers van Wassenaar gaan spelen tegen andere voetbalteams van diverse opvanglocaties in Nederland. Bij winst van dit toernooi komen ze uit in de landelijke finale in Almelo. Hopelijk kunnen zij zich, met behulp van nieuwe voetbalschoenen, plaatsen voor deze landelijke finale.

*Jan van der Kleij*

## 5 juni feestdag van St. Bonifacius

Op 5 juni vieren we de sterfdag van St. Bonifacius. Ooit sierde zijn beeld de oude preekstoel links vooraan in de St. Willibrordus samen met de sculpturen van Christus Koning, St. Willibrordus en de heilige Jeroen van Noordwijk.

Na het tweede Vaticaans Concilie onderging het interieur in onze kerk een ingrijpende verandering. Overeenkomstig de ideeën uit die tijd werd de overdaad van de neogotiek weggewerkt door de muren wit te schilderen. Niet alleen de houten opbouw van het hoofdaltaar verdween, maar ook de communiebancs, beelden van heiligen en de preekstoel. Het priesterkoor werd vergroot en het nieuwe altaar kwam een stuk naar voren. Vanaf dat moment stond de priester met zijn gezicht naar de mensen toe en de H. Mis kon gevolgd worden in de volkstaal.



De preekstoel Foto: L.A.M. Looijestein

Voor de beelden uit de preekstoel werden, nadat zij ook behandeld waren met de schilderskwast, nieuwe bestemmingen gezocht. Het beeld van Christus Koning kreeg een plek in de sacristie. St. Willibrordus werd geplaatst in de hal van de kerk. Voor de twee overige beelden vond men een creatieve oplossing. Zij kregen een bestemming buiten de deur.



Foto: archief St. Bonifaciuschool

Het oude en gedateerde patroonaatsgebouw werd opgeknapt en het beeld van Jeroen kwam bij de ingang te hangen; hij werd tevens de naamgever van het Jeroenhuis.

Tot 1965 kende onze parochie twee katholieke basisscholen: de St. Willibrordus jongensschool aan de Van Heeckerenstraat en de meisjesschool Anna/Maria aan de Kerkstraat. In datzelfde jaar integreerden deze twee scholen en trokken de jongens bij de meisjes in. Een nieuwe naam voor deze nieuwe school was snel bedacht. Men had immers nog het beeld van St. Bonifacius en zo vond ook het laatste beeld een nieuw onderkomen.

Toen in de jaren tachtig de grote restauratie van onze kerk plaatsvond, begon men in te zien dat de eerder weggeschonken beelden weer een plek moesten krijgen in de gerestaureerde kerk. Voor het beeld van Jeroen ging dat makkelijk. Het Jeroenhuis kwam in handen van de gemeente en heet vanaf dat moment De Warenar.

Het schoolbestuur van de St. Bonifaciuschool wilde wel meewerken, maar wat moest er gedaan worden

met die lege plek aan de muur? Uiteindelijk werd er een oplossing bedacht. De parochie kreeg het beeld terug en de school mocht op kosten van het Parochiebestuur een ander beeld uitzoeken. Stad en land werden afgezocht, maar een geschikte 'opvolger' werd niet gevonden.

Tenslotte kreeg de Wassenaarse kunstenaar Jozef Smolders de opdracht om een nieuw beeld te ontwerpen. Het werd Bonifacius als zittende monnik. Tijdens het 25-jarig jubileum van de school op 5 juni 1990 werd het beeld door pastoor C. Sterk met een korte plechtigheid overgedragen aan de school. Tot op de dag van vandaag overziet de monnik vanuit zijn hoge positie in de hal het reilen en zeilen van de school.

Ton Beijersbergen



Foto: Ton Beijersbergen

De volgende editie van de Augustinus beslaat twee maanden (juli en augustus) en zal eind juni verschijnen.

Graag zien we uw bijdrage uiterlijk maandag 10 juni tegemoet (eerder mag natuurlijk altijd). Indien mogelijk graag uw bijdrage voorzien van bijpassende foto's of afbeeldingen.

Alle kopij kan via de mail worden gestuurd: [rob\\_bom@hotmail.com](mailto:rob_bom@hotmail.com).

## De stralenmonstrans



Foto: Rob Bom

In deze aflevering gaan we een zgn. stralenmonstrans onder de loep nemen. Dit fraaie object is afkomstig uit de voormalige St. Jozefkerk. De monstrans is echter gelukkig permanent in gebruik: 's woensdags na de H.Mis gebeurt zulks tijdens de Aanbedding.

Het geboortjaar van het ornament is 1955, gefabriceerd te Maastricht bij edelsmids E. Kersten-Leroy. Aan de onderzijde van de voet bevindt zich daarvan de signatuur: FECIT E. KERSTEN-LEROY.

Het materiaal bestaat uit verguld koper, het geheel op een ronde licht gebogen voet met bovenaan opgelegde krullen en lussen. De zich naar boven toe bolvormig verbredende stam heeft vergelijkbare krullen en lussen. Daarop de stralenkrans met sterren, steentjes en krullen met centraal de oculus of hostiekast. Om de oculus een rand met krullen en steentjes. Dit alles gevat binnen de over elkaar geschoven letters Z, C en V,

respectievelijk in gele, rode en blauwe emaille-cloisonné.

Onder de voet bevindt zich een inscriptie:  
AUGUSTISSIMAE THECAE HANC THECAM IN HONOREM ANNO DOMINI 1955 VIGESIMO QUINTO A CURIA AD DIVI JOSEPHI IN WASSENAAR CONDITA.

(Vrij vertaald: 'Deze werd vervaardigd in 1955 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de St. Jozef in Wassenaar')

De bij de monstrans behorende lunula (met geconsacreerde grote hostie) wordt permanent in het tabernakel bewaard.

Tenslotte zij nog vermeld dat de 1955-monstrans een hoogte heeft van 65 cm. in de breedte en diepte is dat respectievelijk 35 en 25 cm.

*Jacco Willem Verheesen, met dank aan Leo Elshout*

## Manipel

In mijn stukje in de voorgaande Augustinus m.b.t. de gerestaureerde canonborden vermeldde ik terloops het woord 'manipel'. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt dit rituele kledingstuk niet meer gebruikt bij de eredienst. Het was vroeger onderdeel van het geheel van kazuifel, stola en singel en werd aan de linkerarm gedragen, tegen de hand aan. Het woord is ook afgeleid van het latijnse manus, d.w.z. hand. Wat nu precies de betekenis was is moeilijk meer te achterhalen, waarschijnlijk om in voorkomende gevallen de hand te reinigen enigszins.

Op de bijgaande foto's (gemaakt door Rob Bom) van de raampartijen van Mengelberg/Nicolas zijn de manipels goed te onderscheiden: op het raam van Pius X met de eerste communicanten (dit is echt het gezicht van paus Pius X), die van de neomist met nog opgerold kazuifel en die van de HH. Willibrordus en Bavo.

*Jacco Willem Verheesen*



Foto's: Rob Bom





**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

**Pastorie:**

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest  
tel. 071 – 517 5304  
e-mail: [pastorie@willibrordoegstgeest.nl](mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl)  
website: [www.willibrordoegstgeest.nl](http://www.willibrordoegstgeest.nl)

**Secretariaat:** openingstijden:  
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

**Locatiereferent:** zie pagina 31

**Voorzitter Pastoraatgroep:**

Els van Leuken, e-mail: [vanleukenels@gmail.com](mailto:vanleukenels@gmail.com)

**Parochiekerk:**

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

**Mariakapel:**

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

**Kerkhofbeheer:**

tel. 06 3368 9445

**IBAN Bankrek. nr(s)**

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

**Secretaris Beheercommissie:**

Elly Eilers, e-mail: [keilers@casema.nl](mailto:keilers@casema.nl)

### Wij gedenken...

...**Hester van Olsen-Kluivers**, echtgenote, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Hester werd op 4 oktober 1937 geboren en overleed op 11 april. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 19 april in de H. Willibrordkerk, waarna Hester is begraven op het naastgelegen kerkhof.

...**Johanna Cornelia (Corrie) van der Meer-Lubbe**, weduwe van Ab van der Meer, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Corrie werd 18 februari 1928 geboren en overleed op 16 april. De uitvaartdienst vond plaats op maandag 22 april in de H. Willibrordkerk, waarna Corrie is begraven op de begraafplaats bij de kerk.

...**Marie Louise Adele (Marie Louise) Hendriks-van Welij**, moeder, zus, tante en groot tante. Marie Louise werd op 7 september 1938 in Leiden geboren en overleed op 30 april in Wassenaar. De afscheidsbijeenkomst werd gehouden op woensdag 8 mei in crematorium Rhijnhof te Leiden, waarna Marie Louise in besloten kring is begraven.

*Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.*



Foto: Pieter Hellinga

### Boekenverkoop 5 mei weer groot succes!

Traditiegetrouw stond de Raad van Kerken Oegstgeest met een aantal kramen op de 5 mei markt.

Vrijwilligers van de RK parochiekern, de Protestantse Gemeente en de Nederlandse Gereformeerde Kerk sorteerden de duizenden ingeleverde boeken en probeerden die onder een zonnige hemel aan de vrouw/man/kinderen te brengen. Met succes: de opbrengst bedroeg naar schatting 1.400 euro. Volgend jaar weer!

Els van Leuken



Foto: EvL



Pastoor Rochus Franken met Leo Fijen tijdens het geloofsgesprek, foto: EvL

DE TWEDE DRUK IS HALF MEI VERSCHENEN EN VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL, AMAZON.NL EN BOL.COM

## Geloofsgesprek in Oegstgeest, 28 april 2024

Zo'n 40 mensen luisterden na de viering van 11.00 uur en een kopje koffie of thee naar het gesprek tussen Leo Fijen en pastoor Rochus Franken over diens pas verschenen boek *'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde, hoe het geluk je niet langer ontglipt door te vertrouwen in het huis van God'*. Hieronder enkele fragmenten die mij erg aanspraken.

Volgens Fijen was Franken in 2015 een van de eersten die het had over de Missionaire Parochie (MP). Gevraagd naar wat hij nu onder een MP verstaat, definieerde Franken een MP als 'een warme gastvrije parochie waar mensen zich thuis voelen en verbinding ervaren met elkaar en met God. En waar mensen ook kunnen uitleggen waarom het katholieke geloof zo mooi is.'

Fijen merkt op dat er eerst sprake moet zijn van vriendschap, die leidt tot gastvrijheid waarna men het evangelie kan delen. Franken stelt dat een van de punten van father Mallon, waarom Alpha zo'n succes is, eruit bestaat dat mensen samen eten, elkaar leren kennen en vriendschappen sluiten, waarna zij ook geïnteresseerd raken in het geloof. Vroeger ging dat juist andersom: men sloot vriendschappen op basis van een gemeenschappelijk geloof.

Hij heeft gelezen dat wanneer mensen die nieuw zijn in de parochiegemeenschap een kerk inlopen, zij weinig aandacht krijgen. Gebleken is dat wanneer mensen zeven andere mensen kennen, zij vaak blijven hangen in een gemeenschap.

Fijen merkt op dat het noemen van iemands naam buitengewoon wezenlijk is. Hij vraagt zich af hoe Franken dat hier doet. Krijgen mensen onderricht? Franken: "Ik maak een praatje met mensen, heet hen welkom. Helaas leef ik van vergadering naar vergadering. Wanneer er weinig ruimte overblijft voor gastvrijheid en geloofsverkondiging vind ik het niet leuk meer."

Franken geeft aan dat leiderschap binnen de geloofsgemeenschap nooit vanzelf groeit; mensen moeten gevraagd worden. De eerste vraag is dan altijd: hoeveel tijd kost het? Gelukkig zijn er in deze parochie heel veel fijne vrijwilligers, dus dat loopt nog wel.

Op de vraag van Fijen of hij hoopvol is over de toekomst van de Kerk hier, antwoordt Franken dat het heel belangrijk is dat de sprakeloosheid van katholieken doorbroken wordt. Niet zeggen dat je naar de kerk gaat omdat dat nu eenmaal zo hoort, maar vertellen wat je in de kerk vindt en waardoor je kracht krijgt. Hij heeft zijn boek bewust laagdrempelig en met humor geschreven, zodat mensen beseffen dat geloof niets moeilijks en van vroeger is, maar dat het mooi is - ook voor mensen van nu. En dat het je helpt om gelukkig te worden.

Franken: "Waarom 1 maal naar de kerk gaan even gezond is als 2 x in de week naar de sportschool, is omdat er in de kerk onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Als je niet gelooft, ben je helemaal alleen in het grote universum. Het geloof laat je voelen dat je niet alleen bent."

*Els van Leuken*



### De sterkste, machtigste en rijkste man die ik ooit heb gezien

Er was eens een sterke, rijke, gewelddadige en opschepperige man die op planeet Aarde leefde. Door zijn invloed kon hij mensen dwingen te vechten, hij kon ook de mensen steunen die bereid waren hun burens te bevechten. De sterke rijke man had veel geld.

Door het feit dat hij extreem rijk en machtig was kon hij iedereen beïnvloeden om iets te doen, terwijl hij hen geld, voordelen en bescherming beloofde.

Dit deed me denken aan groepsdruk, waarbij individuen onder druk worden gezet om bepaalde dingen te doen waar ze zich niet prettig bij voelen, zoals winkeldiefstal, drugs gebruiken of drankmisbruik.

### Vrede in je hart

Wat is de les van dit verhaal? Tegenwoordig zijn er over de hele wereld oorlogen, mensen ervaren pijn, de eenzaamheid van verlatenheid en de angst voor de dood. Ik geloof dat de meeste redenen waarom mensen vandaag de dag lijden, te wijten zijn aan het feit dat onze medemensen prioriteit geven aan hun individualistische keuzes en belangen.

Als christenen moeten we dus niet in stilte blijven zitten als we zien dat individuen anderen op een dwaalspoor brengen of hen de vrede ontzeggen. We moeten goede interacties met onze medemensen voortzetten en onderhouden, en we moeten ons ook verplicht voelen om anderen te vertellen hetzelfde te doen, zodat de wereld kan weten dat het goed is voor onze medemensen om vrede te hebben, want zonder vrede kunnen samenlevingen vaak geplaagd worden door conflicten, geweld en instabiliteit.

Wanneer mensen vrede in hun hart hebben, kunnen ze zichzelf liefhebben en zullen ze hun naasten liefhebben zoals ze zichzelf liefhebben. In feite zal dat ruimte creëren voor het evangelie van vrede en liefde, dat we nodig hebben bij het delen van oprechte liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtmoedigheid.

Concluderend moeten wij christenen de plicht vervullen om de vrede vóór de dood te bevorderen, omdat de dood een onvermijdelijke realiteit is voor alle mensen. Hoe sterk, rijk, machtig, gewelddadig, opschepperig, intelligent en mooi we ook zijn, we moeten sterven.

*Francis Kasibante*



Foto: Dik Kompier

### Ook een kort lontje?

Wandelend door Warmond om een tentoonstelling te bezoeken valt mijn oog op een lijnenspel op de hoek van de straat. Daar moet nog wat aan gedaan worden: een nieuwe aansluiting aan het glasvezelnet.

Betere kwaliteit van alles wat met internet te doen heeft, vooral communicatie.

Tegelijkertijd drong zich de uitspraak 'kort lontje' aan me op. In onze samenleving wordt de druk op ons samenzijn vaak erg opgeschroefd. De winkels zijn vol, de wegen zijn verstopt. De telefoondiensten zijn, dat lijkt wel, altijd overbezet met lange wachttijden tot gevolg.

Hoe blijf je hier je eigen tijd bewaken? 'Geef me de ruimte' en 'Schiet op' zijn de gedachten die hierbij een grote rol spelen.

En dan slaat de onvrede toe. De ergernis van gevangen zijn in een systeem dat we niet willen. Automobilist die boos en ongeduldig wordt op een groep feestvierders en ze gewoon aanrijdt. Boze opmerkingen over getrut bij de kassa.

Onze sociale media verbinden ons, maar pakken ons ook in, door op elk ogenblik je aandacht op te eisen.

Persoonlijk contact krijgt geen gelegenheid meer.

Gelukkig worden steeds meer acties ondernomen om je vrij te maken van de dwingelandij. Tijd om even bij jezelf te komen, te realiseren wie je bent en de betekenis van je leven.

Er is een lijn die altijd open is en je antwoord geeft als je stil wordt en wilt luisteren. De lijn naar God. Niet op je telefoon, maar in jezelf. Geef dat maar de beltijd. Probeer het maar.

*Dik Kompier*

**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242**

### Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar  
tel. 071 889 5938  
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk  
tel. 06 1594 8952  
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten  
tel. 06 2443 4516  
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma  
tel. 06 2159 3936  
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

### Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,  
tel. 06 2844 5679  
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624  
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,  
tel. 06 5261 5018  
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,  
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,  
tel. 06 2089 1655  
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl  
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,  
tel. 06 5378 1179  
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

### Website:

www.parochie-augustinus.nl  
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens  
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

### Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

#### Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ipad/smartphone naar [www.parochie-augustinus.nl](http://www.parochie-augustinus.nl)
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

### Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:  
Pastoor Rochus Franken  
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl  
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210  
e-mail: vanleukenels@gmail.com  
2e Eindredacteur / Logistiek  
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374  
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

#### Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:  
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218  
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)  
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935  
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:  
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:  
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137  
e-mail: mimpen08@outlook.com (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:  
Rob Bom, tel. 06 4402 5635  
e-mail: rob\_bom@hotmail.com (RB)

#### Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304  
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

#### Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

#### Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565 - alléén  
maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur  
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl  
Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Inleverdatum kopij juli/aug 2024  
uiterlijk ma 10 juni 2024:  
redactie@parochie-augustinus.nl  
Looptijd: 29 juni - 1 sep 2024  
Verschijningsdatum: di 25 juni  
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



QR-code Website  
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus  
Facebookpagina





# Kinderpagina



## Heilig hart van Jezus

Op het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus vieren we de onmetelijk grote liefde van Jezus voor ons. Dit is zo belangrijk dat het geen gewoon feest is, maar een hoogfeest. Net zoals de maand mei *Mariamaand* is, noemen we de maand juni *Heilig-Hartmaand*.

## Het hoogfeest valt op vrijdag

Het feest valt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het is geen toeval dat dit hoogfeest op vrijdag valt: dit verwijst naar Goede Vrijdag. De grote liefde in het Hart van Jezus wordt heel duidelijk in zijn lijden en sterven. Hij is voor ons gestorven aan het kruis: dit is het grootste bewijs van zijn liefde voor ons. Op het hoogfeest van het H. Hart van Jezus horen we over het moment vlak nadat Jezus aan het kruis is gestorven. Zijn Lichaam hangt dan nog aan het kruis.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 19, 31-37



OF beluister via de QR-code de podcast!



De Judeeërs willen de volgende dag het paasfeest vieren, daarom vinden ze dat het niet hoort dat de lichamen op de kruisen blijven. Ze gaan naar Pilatus en vragen of ze van de mannen die gekruisigd zijn, de benen mogen breken, zodat ze vlug doodgaan. Pilatus stuurt soldaten. Zij breken de benen van de mannen die links en rechts van Jezus zijn gekruisigd. Als ze bij Jezus komen zien ze dat Hij al dood is. Daarom breken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten steekt wel zijn lans in de zij van Jezus. Meteen komt er bloed en water uit. Dit is ook weer precies zoals het door de profeten was gezegd: 'Zijn benen worden niet gebroken.'

## Bloed en water

Twee stromen komen uit Jezus zijde: bloed en water.

Het water wijst ons op het doopsel en het bloed wijst op de Mis, de Eucharistie.

## Symbool van het H. Hart

Op het plaatje rechtsboven zie je het Hart van Jezus met doornenkroon en vlam.

Wat zouden die symbolen betekenen denk je?

De doornenkroon verwijst naar het lijden en sterven van Jezus. Dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, is het grootste bewijs van zijn liefde voor ons.

Via deze link vind je podcasts, kleurplaten en ander materiaal rondom het H. Hart van Jezus.



[rkkids.nl/verwerkingsmateriaal](http://rkkids.nl/verwerkingsmateriaal)



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8098 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

