

Jaargang 10 nr. 6
29 juni - 1 september

De Augustinus

Juli - Augustus 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

Geen centen, maar mensen

Inmiddels ben ik zo'n 6 maanden penningmeester en lid van het Parochiebestuur. Ik zou dus eigenlijk iets moeten schrijven over de financiën; dat we met behulp van met name Charlotte inmiddels wat achterstanden hebben ingelopen. Dat de begroting 2024 is vastgesteld en dat we met de afronding van de jaarrekening 2023 bezig zijn. Dat we jaarlijks een tekort hebben. Dat onze uitgaven stijgen (bv. alleen al voor verwarming geven we flink meer uit dan paar jaar terug, nu al zo'n ruim driehonderdduizend euro) en dat onze inkomsten niet mee stijgen. Het tekort dekken we door in te teren op ons vermogen (en door wat incidentele inkomsten, verkopen, legaten etc.). En op zich kunnen we dat nog wel even volhouden.

Dus wil ik eigenlijk iets schrijven over wat me in die maanden meer is opgevallen; en dat is het enorme aantal vrijwilligers. Zoveel mensen die, ieder op hun eigen wijze, iets doen, samen, met elkaar, voor onze gemeenschap. Wat dat is toch wat ons kerk maakt; die gemeenschap. Mensen die met elkaar belangrijke dingen doen, of dat nu op de begraafplaats is, de bloemengroep, de wijkcontactgroep of wat dan ook (er is nog veel

meer, ik wil niemand tekort doen). Mensen die nieuwtjes met elkaar uitwisselen, even checken als iemand er niet is en lief en leed kunnen delen. Natuurlijk veel ouderen, zoals ik, maar dat is prima. Zoals ik in mijn Deloitte praktijk heb geleerd; het leven bestaat uit drie perioden; learn, earn and return. En dat laatste doen dus heeel veeel mensen binnen en bij onze kerk. En dat is mooi om te zien (leuker dan die cijfertjes).

Frank ten Have, penningmeester parochie H. Augustinus



Afwezigheid

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 6 juni dat zijn arts hem gevraagd heeft een periode rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen. Wij wensen pastor Kees van Vliet van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daar voor te bidden.

We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. De vieringen zullen doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de Willibrordus in Wassenaar zal in juni niet doorgaan.

Wilt u pastor Van Vliet persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat doen via de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Pastoor Rochus Franken

Bij de voorplaat

Klooster Panagía Spiliani op Samos, foto EvL
Zie reisverslag op pagina 28



PAROCHIE Augustinus

Een stukje vrede

In de eucharistieviering geven we vlak voor de Communie elkaar een hand en we wensen elkaar de vrede. Waarom doen we dat? Ik denk dat de vredeswens het volgende mag betekenen: alles wat de vrede met God en de vrede met elkaar in de weg staat, mag weg uit je hart. Dan ontvang je de Communie op een eerbiedige manier.

Vrede. Een veelgebruikt woord. Komt er ooit vrede in de wereld?

Na de tweede wereldoorlog zei men dat er nooit meer oorlog zou komen.

Er is sindsdien geen dag zonder oorlog geweest, ergens op de wereld. En nu komt het heel dichtbij in Oekraïne en in Gaza.

Komt er ooit vrede in de wereld? Misschien is daarvoor ook nodig dat er eerst vrede in het hart van de mensen is. Vrede in het hart van wereldleiders. Vrede in het hart van gewone mensen. Hoe sluit je vrede als er in jouzelf geen vrede is?

Hoe vind je een stukje vrede in je hart?
Vrede die niet verdwijnt wanneer het tegenzit.

Ik denk wel eens: misschien zoeken we de vrede teveel buiten onszelf. Het is menselijk te denken dat je vrede en geluk vindt als alles goed is en alle nare dingen uit je leven verdwijnen. We kijken naar buiten. Naar de omstandigheden. Misschien zouden we wat meer naar binnen moeten kijken.

Het wordt weer zomer. Een mooie tijd waarin het leven meer ontspannen wordt. Misschien een mooie gelegenheid om de stilte te zoeken. Stilte kan wonderschoon zijn. Het lawaai buiten hoor je niet meer. En ook het lawaai van binnen kan tot rust komen. Op zo'n moment kan een mens ervaren dat de vrede er al is. Vlakbij. Binnen in je.

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Gedachten van uw pastoor
7	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Katwijk -H. Joannes de Doper
14-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Herbronnen

De zomer staat weer voor de deur, een tijd van herbronnen. Dit prachtige moderne woord sluit perfect aan bij wat velen van ons in deze periode proberen te doen: tot rust komen, en onszelf hervinden. In onze drukke levens is de zomer een welkome pauze, een kans om op adem te komen en weer in contact te komen met wat echt belangrijk is.

Herbronnen betekent meer dan alleen maar vakantie nemen. Het is een gelegenheid om terug te keren naar jezelf, om jezelf te hervinden en opnieuw in evenwicht te komen, om tijd te maken voor jezelf en voor elkaar.

Sommigen van ons gaan op reis naar verre landen, anderen kiezen voor een uitstapje naar het buurtpark. Of je nu ver reist of dichtbij blijft, het is belangrijk om tijd voor jezelf en elkaar te maken.

Op deze rustige momenten vinden we de gelegenheid voor een goed gesprek met onszelf en met God. Het zijn deze gesprekken die ons helpen onze weg te vinden, onze lasten lichter te maken, en ons evenwicht te hervinden.

Neem de tijd om stil te worden, een kaarsje op te steken, en te reflecteren op je leven en je relaties. Geef jezelf de ruimte om te ontspannen, om na te denken, en om te genieten van de natuur om je heen. Een wandeling in het bos, een dagje aan zee, of gewoon rustig zitten in een tuin of park kan wonderen doen.

Herbronnen gaat ook over onze relatie met God. Dit is een perfecte tijd om je geloof te verdiepen, om de kerk te bezoeken, zowel ver als dichtbij. Of je nu een oude kathedraal in het buitenland bezoekt of een intiem kapelletje in je eigen buurt, deze heilige plekken bieden rust en inspiratie.

De zomer nodigt ons uit om opnieuw in contact te komen met wat echt belangrijk is. Het is een tijd om ons evenwicht te hervinden en om onze relaties met onszelf, met God en met anderen te verdiepen, om te herbronnen. Laten we deze tijd van rust en vernieuwing omarmen en openstaan voor de zegeningen die het ons biedt.

Moge deze zomer een tijd van vernieuwing en zegen zijn voor ieder van ons. Mogen we opnieuw ademhalen, onszelf hervinden, en ons geloof verdiepen. Laten we genieten van de schoonheid om ons heen en de rust en vrede vinden die we zo nodig hebben.

Diaken Peter Winnubst



Westbroekpark, Den Haag

Uit het Pastoraal Team

Tijdens een overleg van het Pastoraal Team staan er vaak veel onderwerpen rond liturgie en catechese op de agenda.

Zo hebben we de Vormselviering en Eerste Communievieringen geëvalueerd. Als Pastoraal Team kijken we positief terug op deze dagen.

We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich voor deze groepen en vieringen willen inzetten.

Daarnaast hebben we een planning gemaakt voor volgend seizoen. De meeste bijeenkomsten voor de Eerste Communie, het Vormsel, de centrale gezinscatechese en de tienergroep in de parochie zijn inmiddels vastgesteld.

Ook hebben we gesproken met een vertegenwoordiger van de diocesane werkgroep huwelijk en gezin. Deze werkgroep verzorgt bisdom breed de huwelijksvoorbereiding voor stellen die in de kerk willen trouwen.

Helaas heeft pastor Kees van Vliet tijdens ons overleg in juni moeten aangeven de komende periode rust te moeten nemen. Dat is verdrietig. We hopen van harte dat hij zich spoedig beter mag voelen. Zijn afwezigheid betekent dat hij niet beschikbaar is voor pastorale vragen of verzoeken.

Wanneer u wilt, kunt u een bemoedigend kaartje sturen naar het secretariaat van de Willibrordkerk in Oegstgeest, zij zorgen er dan voor dat uw kaartje bij pastor Van Vliet komt.

Tot slot, na de zomer zal de parochie mee gaan doen aan een project van het bisdom waarin gekeken wordt naar de vitaliteit van de parochie.

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*

HET PASTORAAL TEAM WENST U EEN MOOIE ZOMER(VAKANTIE)!



Paus Franciscus nodigt uit om in het Jubeljaar als 'pelgrims van hoop' naar Rome te komen

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als 'pelgrims van hoop' naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden.

In de Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineen geslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de 'eeuwige stad'. Op het programma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus.

Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell'Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen programma-onderdelen aangeboden.

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Inschrijven kan via rome2025.nl of huisvoordepelgrim.nl.

De volgende reizen en opties worden aangeboden:
 Vliegreis 27 april t/m 2 mei 2025
 Busreis 26 april t/m 3 mei 2025
 Jongerenreis treinreis: 26 april t/m 3 mei 2025 (hieraan kunnen maximaal 75 deelnemers in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar deelnemen)

Familie-arrangement: vliegreis of busreis (gezinnen kunnen via dit familiearrangement met flinke korting boeken)

Romepakket voor wie in Rome is tussen 27 april en 2 mei 2025

Kijk voor meer informatie over het Heilig Jaar ook op jubeljaar2025.nl.

Mgr. Woorts, bisschoppreferent voor de bedevaarten, en directeur van Huis voor de Pelgrim Jeroen Bollen verklaren de inschrijving voor geopend.

Bron: Rkkerk.nl

Laatste Tour of Faith rond de heilige Liduina van Schiedam

Op zondag 9 juni vond in Schiedam de laatste Tour of Faith van het seizoen plaats. Bijna dertig jongeren kwamen samen voor de ontmoeting in en rond de Liduina Basiliek. De jongeren vierden met bisschop Van den Hende de eucharistie. Bij de ontmoeting na de mis was er een inleiding over de heilige Liduina, die werd gegeven door diaken Iwan Osseweijer. Diaken Osseweijer assisteerde ook in de eucharistieviering samen met diaken Steef Lokken van de parochie De Goede Herder. Pastor Sander Verschuur uit Dordrecht concelebreerde.

Vooran in de basiliek van Schiedam staat een reliekschrijn van de heilige Liduina. Diaken Iwan Osseweijer zei over haar in zijn homilie: "We mogen getuigen van ons geloof. Dat is een kwestie van roeping en doen we dus niet allemaal op dezelfde manier. Vraag aan de Heer op welke manier jij in je leven met woorden en met daden kunt getuigen van zijn aanwezigheid in de wereld en van zijn liefde.

De heilige Liduina, die hier niet ver vandaan heeft gewoond en is overleden en die hier in deze stad sinds eeuwen vereerd wordt, heeft dat op een hele bijzondere manier laten zien. Zij heeft haar eigen roeping uiteindelijk door veel strijd gevonden en was een baken van licht, hoop en liefde voor heel veel mensen om haar heen. Laten wij dat in haar voetsporen ook doen. Niet op eigen kracht, want dat kunnen we niet. Maar wel door onze inzet en met de kracht van de Heilige Geest die de Kerk de eeuwen door voortstuwt."



Bron: bisdom Rotterdam

Thérèse van Lisieux

Wat vooraf ging

Thérèse van Lisieux heeft ons veel te zeggen. In haar autobiografie schrijft ze hoe ze één groot verlangen heeft. Ze wil graag als een heilige leven. Ze komt er al snel achter dat dit haar niet lukt. Wij kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen kleine pogingen doen, maar alleen God kan ons echt veranderen. Thérèse schrijft: *'Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden'*.

Thérèse geloofde in Gods onvoorwaardelijke liefde! Ik kan mezelf niet veranderen door mijn eigen prestaties. Maar als Gods liefde mij verandert wordt het een ander verhaal.

Vertrouwen dat je draagt: Thérèse van Lisieux (slot).

Uiteindelijk stelt Thérèse haar vertrouwen niet in zichzelf maar in God. En dat is de reden dat ze nooit ontmoedigt raakt! Het stelt haar in staat sereen haar eigen zwakheid en armoede te aanvaarden.

Maar het geloof vraagt ons toch goed te zijn en volgens waarden en normen te leven? Alleen maar jezelf aanvaarden, dat is lekker makkelijk! Jezus heeft gezegd: *'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.'* (Matt 22,37-38)

Mijn zwakheden moet ik aanvaarden, maar wat Jezus hier vraagt moet ik ook doen! Hoe doet Thérèse dat? Jezus zegt: *'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'* (Joh 13,34) Naar aanleiding hiervan schrijft Thérèse: *'Ach Heer, ik weet dat u niets opdraagt wat onmogelijk is. U kent mijn zwakheid en onvolmaaktheid beter dan ik. U weet best dat ik mijn medezusters nooit zou kunnen beminnen zoals U hen bemint, indien Uzelf, o mijn Jezus, hen niet bemint in mij. Omdat U mij deze genade wilde verlenen hebt U een nieuw gebod gemaakt. O, wat houd ik van dat gebod, omdat het mij de verzekering geeft dat U in mij wilt beminnen al degenen die U mij opdraagt te beminnen.'* (Autobiografie blz. 258)

Algemeen wordt gedacht dat een christen moet leven volgens allerlei waarden en normen. Dat is zo. We hoeven dit echter niet op eigen kracht te doen. Het christendom is geen 'doe het zelf' religie. Het christendom begint niet bij wat mensen moeten doen. Thérèse zegt: 'Het begint bij wat God doet. Het gaat er in het christelijk geloof niet zozeer om dat je probeert een 'goed mens' te zijn. Het gaat er om dat je uit Gods kracht gaat leven.'



Thérèse van Lisieux op de leeftijd van 15 jaar

'Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing', schrijft Paulus. (1 Kor 1,29-30) De gerechtigheid en heiligheid van Christus worden onze gerechtigheid en heiligheid! Zijn innerlijke bewogenheid, gedrevenheid en kracht komen in ons! Zijn liefde, zijn goedheid en zijn kracht worden van ons! Christus verlangt ernaar om in mij te bidden, te handelen, lief te hebben, te lijden, kortom te leven. Zijn manier van naar dingen kijken, oordelen, voelen, liefhebben vult mij van binnen.

Dit klinkt allemaal zweverig. Maar voor katholieken gebeurt dit op een heel vertrouwd manier. Zo vertrouwd, dat we soms niet meer in de gaten hebben hoe bijzonder het is. Christus komt in ons leven op het moment dat we de H. Communie ontvangen! Is er iets mooiers denkbaar?

Pastoor Franken



Op woensdag 5 juni kwam de reliekschrijn van de H. Thérèse van Lisieux vanuit Leiden in Voorschoten aan. V.l.n.r. pastoor Jeroen Smith, diaken Peter Winnubst en pastoor Rochus Franken, foto bisdom Rotterdam

Voor u en jou gelezen

Hartmut Rosa: Democratie vraagt om religie

Een half jaar geleden verschenen er in verschillende kranten recensies van het boekje 'Democratie vraagt om religie' (80 pag.) van de internationaal vermaarde Duitse socioloog Hartmut Rosa. Veel mensen in de westerse wereld, zo Rosa, voelen zich opgejaagd, ze zijn voortdurend in een 'agressieve' modus. Het lijkt erop dat ons systeem elk jaar moet versnellen, innoveren en meer moet produceren. Een democratie kan in zo'n oververhitte samenleving niet goed functioneren. Politici interromperen elkaar al voordat de spreker is uitgesproken. Luistert men daar nog wel naar elkaar? In de kerk resoneert het woord van mensen en het Woord van God wel; hier tracht men respectvol te luisteren naar elkaar en naar God.

De samenleving is oververhit

Voor velen zijn religie en kerk irrelevant in een moderne samenleving, maar de Duitse socioloog Hartmut Rosa denkt daar dus anders over. In Nederland werd hij bekend met zijn boek 'Leven in tijden van versnelling' (2016), en zijn essay 'Democratie vraagt om religie' borduurt daar op voort. Pre-moderne samenlevingen, schrijft Rosa, hadden 'een heel precies gevoel voor wat er nodig was om te overleven'.

Nu is de samenleving 'systematisch en structureel afhankelijk van permanente groei om zichzelf te handhaven'. We 'moeten versnellen, we moeten innoveren'. Dat vereist steeds meer energie – industriële, maar ook menselijke. Een van de gevolgen is 'een agressieve houding tegenover de wereld' en tegenover elkaar. De andersdenkende in onze samenleving 'wordt niet langer gezien als een gesprekspartner met wie men in discussie gaat, maar als een vijand'. Terwijl een democratie juist een 'luisterend hart' nodig heeft. Daarbij hoort 'resonantie': het vermogen aangesproken te worden en daarop te reageren; zo kan verbondenheid ontstaan, aldus Rosa, en die kan leiden tot transformatie.

We zouden kunnen leren van de Kerk

Een plaats waar je de 'agressie-modus' achter je kunt laten is de kerk. Daar hoef je niets te kopen of te presteren; er is geen innovatie, geen streven naar winstmaximalisatie. Het gaat om aanwezig zijn, om luisteren en antwoorden, in contact komen met iets buiten jezelf, om gebed. 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!' Dat is een 'oproep tot resonantie', meent Rosa; de biddende persoon staat in een relatie tot de omvattende Ander. In de liturgie wordt communio, verbondenheid, gevierd. Verbondenheid tussen mensen onderling en met de drie-ene God.

Het begrip resonantie

Rosa meent dat velen onder ons wel eens denken 'ik moet het rustiger aan doen, misschien moet ik iets schrappen'. In onze samenleving, zo stelt hij vast, ervaren veel mensen een vervreemding. Hij vroeg zich vervolgens af: wat is nou eigenlijk het tegenovergestelde van vervreemding? Hij ontdekte: dat je je ver-



Hartmut Rosa

bonden voelt met anderen, met de wereld om je heen, dat je weerklank ervaart. Die aspecten komen samen in het begrip resonantie, dat Rosa heeft geïntroduceerd.

Verdiepingsavond op 20 november

In onze parochie willen we met elkaar in gesprek over het kleine boekje van Rosa (80 p.) 'Democratie vraagt om religie' uit 2023. We betrekken daarbij ook de waarde van het liturgische jaar. Hoe is het liturgische jaar opgebouwd? Welke christelijke heilsmysterieën resoneren er in de liturgie? S.v.p. dit boekje zelf aanschaffen.

Inleider: ondergetekende.

Datum en tijd: woensdag 20 nov, 20.00-21.45 uur.

Aanmelden bij: ctm.van.vliet@planet.nl

Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom).

Pastor Kees van Vliet



Maandkalender JULI - AUGUSTUS 2024

- | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|
| 06 | Nationale Bedevaart Brielle, p. 10 | 08 | 3-daagse bedevaart Kevelaer, p. 9 |
| 07 | Jubilea mgr. Van Luyn sdb
Augustinus nr. 5, p. 9 | 09 | 1-daagse bedevaart Kevelaer, p. 9 |
| 14 | Voertuigenzegening LMG
Voorschoten, p. 20 | 18 | Jeroensommegang, p. 9 |
| | | 25 | Laurentius barbecue, p. 20 |



Parochies ontvangen een gebedskaart en de hymne voor het Jubeljaar

In de Katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een 'jaar van gebed'. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft hiervoor een gebedskaart uitgegeven met het speciale gebed van het Jubeljaar, aangevuld met het Onzevader.

Een Jubeljaar is een oude traditie in de Katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van hoop'. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht voor het Onzevader als een 'school van gebed', omdat in dit gebed de kernpunten van het christelijk geloof worden samengevat.

De gebedskaart is aan parochies verstuurd en aan religieuzen in het bisdom.

Het is gebruikelijk dat voor grote evenementen als een Jubeljaar ook een speciaal lied wordt gecomponeerd dat over de hele wereld in allerlei talen kan worden gezongen. Ook nu is zo'n hymne gemaakt. De oorspronkelijke Italiaanse tekst is op verzoek van de bisschoppenconferenties van Nederland en België vertaald. Parochies, zangkoren en alle andere belangstellenden kunnen de hymne instuderen om bij passende gelegenheden te laten horen.

Afwezigheid

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 6 juni dat zijn arts hem gevraagd heeft een periode rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen.

Wij wensen pastor Kees van Vliet van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daar voor te bidden.

We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. De vieringen zullen doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn.

De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de Willibrordus in Wassenaar zal in juni niet doorgaan.

Wilt u pastor Van Vliet persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat doen via de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Pastoor Rochus Franken

De originele tekst is van Pierangelo Sequeri. De muziek is van Francesco Meneghello. Inmiddels is de hymne in diverse talen beschikbaar. Op de website van het Jubeljaar van het Vaticaan zijn opnames in meerdere talen te beluisteren. Binnenkort komt er ook een Nederlandse voorbeeldopname beschikbaar.

Het Jubeljaar begint op dinsdag 24 december 2024 met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Vervolgens wordt in bisdommen wereldwijd het Jubeljaar geopend op zondag 29 december.

De gebedskaart, de hymne en meer informatie is beschikbaar op jubeljaar2025.nl

Bron: Rkkerk.nl



Terugblik Vormselviering 18 mei 2024

In het begin van het nieuwe jaar startte een nieuwe groep tieners met de voorbereiding op het Vormsel. Een groep van 25 tieners uit de parochie had zich hiervoor aangemeld. Samen zijn we in gesprek en op zoek gegaan naar waar ons geloof om draait. Bij het Vormsel staat de heilige Geest centraal, de derde persoon van de Drie-eenheid.

Het vormselproject is een leerzaam project. Tieners denken na over zichzelf, over andere mensen en over onze rol in de wereld. Uiteraard bidden we ook samen. Het is altijd bijzonder, en dit jaar was dat niet anders, hoe snel er een hechte groep ontstaat. Met recht kan worden gezegd dat de vormelingen klaar waren voor de dag van 18 mei, de Vormselviering.

De Vormselviering vond dit jaar plaats in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Vanaf 18.30 uur waren de vormelingen aanwezig, evenals bisschop Van den Hende. Na een korte kennismaking met de bisschop begon om 19.00 uur de viering met een processie. Verschillende vormelingen hebben gelezen tijdens de viering. En dat deden ze uitstekend. Het moment van het vormen werd echt beleefd. De vormelingen gingen er in op. Die openheid vormt het begin van geloven. Tijdens de viering werd ook nog een tiener gedoopt door de bisschop.

Het was kortom een heel mooie viering. Het kinderkoor onder leiding van Agnes Bol zong prachtige liederen. Na de viering werden er nog een groepsfoto en familiefoto's gemaakt en was er in 'de kleine JOANNES' gelegenheid om nog wat na te praten. Zo eindigde een mooie dag en is er veel om dankbaar voor te zijn.

Uiteraard hopen we dat de tieners hun weg naar de tienergroep en de bijeenkomsten van de Centrale Gezinscatechese weten te vinden. Tot slot, nog een woord van dank aan de werkgroep. Het was een plezier om met jullie samen te werken.

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*

Overzicht van de voor onze parochie van belang zijnde bedevaarten in juli en augustus:

6 juli - Brielle

Nationale Bedevaart ter herdenking van de Martelaren van Gorcum. Aanmelden via de inschrijffijsten in de parochiekerken of erikvanblerk@hetnet.nl
Voor meer informatie zie De Augustinus van juni en www.martelarevangorcum.nl

9 en 8-10 augustus - eendaagse en drie-daagse bedevaart naar Kevelaar

Zie voor meer informatie www.bedevaart.nl

18 augustus - Noordwijk Jeroensomme-gang

Zie voor meer informatie
SintJeroen@parochiesintmaarten.nl

Erik van Blerk



Plein van Pilatus. Foto: Heilig Land Stichting

Busje komt zo...

Ook voor u zaterdag 19 oktober?

Na twee fantastische dagtochten te hebben gemaakt vanuit de Augustinusparochie, naar Den Bosch en vorig jaar naar Oudenbosch, gaat dit jaar de gezellige dagtocht met een luxe touringcar naar de Heilig Land Stichting in de buurt van Nijmegen en wel op zaterdag 19 oktober 2024. In het vorige Augustinusnummer vond u al een 'save the date', maar vanaf nu kunt u zich echt aanmelden voor deze onvergetelijke dag. Doet u mee?

Op deze dagtocht zal het middenkoor Vocalis weer meereizen en de dag muzikaal ondersteunen. Wat zo leuk was aan vorig jaar, was dat er vanuit alle kernen mensen meegingen en dat het daardoor ook een echt parochiebrede activiteit werd. En met zo'n naam als bestemming voor deze dagtocht moet de touringcar toch heel rap volgeboekt zijn, ja toch? Omdat we vorig jaar veel mensen hebben moeten teleurstellen, hebben we dit jaar een bus voor zeventig personen vastgelegd.

Hierbij een doorkijkje naar het fantastische programma:

- * 08.45 uur: Verzamelen op het Marktplaatsplein in Katwijk
- * 09.00 uur: Vertrek naar de Heilig Landstichting
- * 11.00 uur: Aankomst bij Museumpark Orientalis te Heilig Land Stichting
- * 11.15 uur: Eerst koffie / thee met wat lekkers
- * 11.45 uur: Rondleiding met gids door het park of op eigen gelegenheid
- * 13.15 uur: Lunch en aansluitend vrije tijd
- * 14.15 uur: Optreden Vocalis in het Museumpark Orientalis
- * 15.15 uur: Drankje met hapje voor de liefhebbers
- * 16.30 uur: Bus vertrekt richting Cenakelkerk
- * 17.00 uur: Eucharistieviering met Vocalis in de grote Cenakelkerk
- * 18.00 uur: Terugreis naar Katwijk
- * 20.00 uur: Aankomst op het Marktplaatsplein in Katwijk

Dit belooft een dagje samen uit te worden die zowel geschikt is voor jong als oud(er). Het Museumpark Orientalis ligt in een heuvelachtig boslandschap en de afstanden zijn lang. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn, rijdt er een busje rond. Inklapbare rolstoelen en rollators kunnen mee achterop de bus. Er zijn ook rolstoelen te leen, zowel met smalle banden als met extra brede banden.

De kosten voor deze prachtige dag zijn € 65,-. Beschikt u over een museumjaarkaart? Dan kost deze dag u slechts € 50,-. En alles onder het motto: 'Ga één keer per jaar naar een plek waar je nooit eerder bent geweest' (Dalai Lama).

Wat krijgt u hiervoor?

- Luxe touringcarvervoer met een gezellige chauffeur
- Koffie / thee met wat lekkers
- Complete lunch
- Drankje met borrelhap
- Veel gezelligheid met elkaar
- Onvergetelijke herinneringen

Hopelijk komen er ook veel aanmeldingen wederom uit Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Mocht u geen vervoer naar Katwijk hebben, dan halen we u graag op.

U kunt zich opgeven bij / mogelijke vragen stellen aan: Ralph Severens, voorzitter Pastoraatgroep, parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.
Tel. : 06-33857748.
E-mail : ralph4331@hotmail.com



Joods dorp Beth Juda. Foto: Heilig Land Stichting

Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk

Kerkhofbeheerder:

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:

NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:

Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Beste parochianen,

In mijn bijdrage aan De Augustinus van juni schreef ik over de zon die schijnt. De zon die we inmiddels moeten zoeken en waarvan we moeten hopen dat we deze ooit nog zien. Positief is, dat de kans op droogte dit jaar nihil lijkt te zijn.

Een kort woord in een drukke tijd van mijn kant. De BC heeft een nieuw lid, mevrouw Elly Breuer. Een nieuw lid is altijd goed en we hopen dat we lang op haar mogen bouwen in de BC!

In juni vond voor de 2e maal de Praise-avond plaats onder leiding van gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans. Een prachtige, waardige avond waarvan ik hoop bij de volgende editie ook parochianen te mogen ontmoeten van de andere kernen! Via deze weg nogmaals dank voor de inzet van de vrijwilligers voor deze editie van de Praise-avond.

Vrijwilligers zijn een hoeksteen voor onze gemeenschap. Tijdens de laatste BC vergadering heb ik aangegeven de komende tijd bij iedere werkgroep langs te gaan. Het is immers enorm belangrijk dat we elkaar helpen en ondersteunen waar nodig. Is er niets nodig, super, dan maken we toch gewoon een praatje! Ik ben inmiddels bij twee werkgroepen langs geweest en ik moet eerlijk bekennen dat het energie geeft om, na een periode van relatieve rust in de zomer, weer met frisse zin in september verder te gaan.

Mag ik u allen een (hopelijk) zonnige zomer in voorspoed en goede gezondheid toewensen!

*Warme groet,
Philippe de Milliano*

Na onze eerste editie hebben we de opbouwende feedback meegenomen en op 7 juni vond de tweede Praise-avond plaats in onze sfeervol verlichte kerk. Tim v.d. Meij en band zorgden voor prachtige muziek, Anneke Noordermeer leidde de viering. De sfeer was geweldig. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Volgende editie: november. We hopen dan ook op u en jou uit de andere kernen. **(zie artikel pagina 13)**

Hartelijke groet, Ralph Severens

Vakantietijd

Terwijl ik dit schrijf lijkt mijn vakantie nog heel ver weg. Maar ja, ik wil u toch op tijd laten weten dat het secretariaat gesloten is in september en deze Augustinus, die u nu leest, beslaat de maanden juli en augustus.

Mijn vakantie begint op donderdag 29 augustus in de feestweek van Katwijk aan de Rijn. We maken dit jaar de hele feestweek mee. En vertrekken dan maandag 2 september naar Italië. Dinsdag 24 september zal ik weer aanwezig zijn in de pastorie. Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor misintenties altijd een briefje met het geld in de brievenbus doen, dan zal Iboylka Meijer er zorg voor dragen.

En mochten er parochianen overlijden, zal Jeanne van der Valk zorgen dat er een graf gedolven wordt. Verder kunt u bij overlijden of ziekenzalving het noodnummer bellen van het pastorale team: 0649423242.

Ik wens u allen een mooie zomer toe, waar u ook naar toe gaat, of juist thuisblijft onder Gods beschermende zegen.

*Anneke Noordermeer-Karremans,
secretariaat parochiekern H. Joannes de Doper*



www.snelwenskaart.nl/zon

Geslaagde seniorenochtend

Op zaterdag 25 mei verzamelden vele 75-plussers zich in 'de kleine JOANNES' voor de jaarlijkse seniorenochtend. De bezoekersgroep, die deze ochtend sinds jaar en dag organiseert, was wederom zeer aangenaam verrast door het grote aantal aanmeldingen, maar liefst 93. Het werd dus een beetje passen en meten om zoveel mensen een plaats te geven. Dit geeft wel aan hoezeer deze ochtend onder onze senioren leeft en gewaardeerd wordt.

De meeste aanwezigen komen al jaar in jaar uit naar deze gezellige bijeenkomst, maar er waren ook wat nieuwe gezichten bij van parochianen die dit jaar óf 75 geworden zijn, óf nog worden, heel fijn!

Om 10 u was de aftrap met een korte gebedsviering, geleid door pastoor Kees van Vliet, waarbij, zoals gebruikelijk, een kaars gebrand werd voor alle parochianen die ons sinds de vorige editie ontvallen zijn. Hierna werd het een kakafonie van praten en lachen onder het genot van koffie met gebak. Vervolgens een hapje en drankje, waarbij het uitschenken van de advocaat wel enige stress en hilariteit veroorzaakte. Achter de bar ditmaal voor de eerste keer dames van de koffieschenkgroep. Het was even wennen, maar zij hadden snel hun draai gevonden in het ritueel.

Voor de lunch was er de gebruikelijke keuze uit tomaten- of (ditmaal wel heel bijzondere) groentesoep, en de broodjes kaas/ham en krentenbollen. Om ongeveer 13.30 u werd de ochtend afgesloten met daarbij uiteraard een dankwoordje voor de barmensen, en chauffeurs Kees en Martin voor het vervoer van parochianen die dit zelf niet konden regelen. Hierna keerde iedereen voldaan huiswaarts. Tot volgend jaar lieve mensen, Deo volente!

*Namens de bezoekersgroep,
Anneke van der Valk*



Bericht voor contactpersonen vrijwilligersgroepen

Beste parochiaan,

Bijgaand stuur ik jullie, als contactpersonen van verschillende werkgroepen, de uitnodiging voor het vrijwilligersfeestje in september! Het belooft weer een dolle boel te worden, dit keer in de kroeg!

We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers aan de bar te krijgen. Dus zorg dat de mensen in je werkgroep op de hoogte komen! Zouden jullie daar voor willen zorgen?

Alvast bedankt voor jullie moeite!

*Groetjes,
Marloes Jongeneel,
namens de PG*



Foto: Anneke van der Valk



Foto: Dennis van der Waal

Praise-avond 2.0 in Katwijk!!

Na onze eerste editie vorig jaar, hebben we de opbouwende feedback meegenomen en op 7 juni heeft in onze kerk de tweede Praise-avond plaatsgevonden. Dit keer waren Tim v.d. Meij en band te gast en Anneke Noordermeer was voorganger in deze viering.

De band speelde prachtige en bekende nummers, die voor eenieder goed mee te zingen waren. Het geluid was super en iedereen werd in deze viering geraakt. De kerk was met vele kaarsen sfeervol verlicht. Kortom het was een heel inspirerende en bijzondere avond.

Het was jammer genoeg minder druk dan de eerste keer, maar de sfeer was er niet minder om! Voor diegenen die er niet waren, u heeft iets gemist! Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in 'de kleine

JOANNES'. Ook deze ontmoeting maakte deze avond tot iets moois. Onder genot van een drankje en stukje kaas zijn er mooie gesprekken gevoerd, en was er vooral ook veel gezelligheid.

Tijdens de borrel vroeg iedereen, zelfs de aanwezige kinderen: Kan deze band volgende week weer komen??? Of met Pasen??

Met al dit enthousiasme hebben we de band meteen gevraagd en in november zal de derde Praise-avond plaatsvinden, u begrijpt wederom met band Tim v.d. Meij.

We zullen spoedig met een datum komen, zodat u die alvast in uw agenda kunt noteren.

Met hartelijke groet,

*Ralph Severens,
Werkgroep Praise-avond Katwijk*



Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem verlichten, opdat hij moge rusten in vrede. Amen.

Paulus (Paul) Aanhaanen, weduwnaar van mw. Aanhaanen - Steenvoorde. Paul is geboren op 12 april 1933 en is 23 mei overleden.

Op woensdag 29 mei was de uitvaartdienst in onze kerk waarna Paul werd begeleid naar het crematorium.

Liturgische Agenda van juli 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngheesterstraatweg 35
za. 6-jul			
zo. 7-jul	Veertiende zondag door het jaar	09.30 WCV PW Zuidersma /Vocalis	11.00 WCV PW Zuidersma / Dameskoor / KWD
za. 13-jul		19.00 Taizé viering	
zo. 14-jul	Vijftiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor / KWD / koffiedrinken
za. 20-jul			
zo. 21-jul	Zestiende zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst /Vocalis, koffiedrinken	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola
za. 27-jul			
zo. 28-jul	Zeventiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week juli en augustus 2024 (i.v.m. vakantie komen de doordeweekse vieringen in de H. Joannes de Doper van 25 juli tot en met 8 augustus 2024 te vervallen)

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Diaken Winnubst	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4		H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98		Sint Willibrordus / Wassenaar Kerkstraat 77	
				19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Jubileumviering Mgr. Van Luyn Laurentiuskoor / KWD / crèche	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
				19.00 EV	Pater Moons ofm / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantor + pianist
				19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
				19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantor + organist
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Magnificat Cantorij / koffiedrinken

Speciale vieringen door de week juli en augustus 2024

Woensdag	31 juli	20.15 u	Rozenkransgebed	H. Willibrord	Oegstgeest
Woensdag	07 aug.	09.00 u	Verliesviering	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	15 aug.	19.30 u	Maria tenhemelopneming	H. Willibrord	Oegstgeest
Woensdag	28 aug.	20.15 u	Rozenkransgebed	H. Willibrord	Oegstgeest

Liturgische Agenda van augustus 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 35
za. 3-aug			
zo. 4-aug	Achttiende zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb /Vocalis	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb
za. 10-aug	Heilige Laurentius (Feest)		
zo. 11-aug	Negentiende zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor
za. 17-aug			
zo. 18-aug	Twintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastor Van Vliet /Vocalis, koffiedrinken	11.00 EV Pastor Van Vliet / Schola / KWD
za. 24-aug	H. Bartholomeüs apostel (Feest)		
zo. 25-aug	Eenentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor / KWD / koffiedrinken

Deze vieringen worden gestreamd



De Goede Herder / Wassenaar
Stoeplaan 4

H. Laurentius en DMG /
Voorschoten
Leidseweg 98

Sint Willibrordus en St.Jozef /
Wassenaar
Kerkstraat 77

			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken / Dameskoor / KWD	09.30 EV	Pastoor Franken / Cantor + organist /
16.00 EV	Pastoor Franken / Cantores				
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor / KWD	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Cantor + organist
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken	09.30 EV	Pastoor Franken / Pro Deo
				11.30 WCV	Viering op kermisterrein Dr. Mansveltkade
			19.00 EV	Pastor Van Vliet / Cantor + pianist	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor / KWD	09.30 EV	Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij



Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:

Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Tilly ten Thije, e-mail: tilytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:

H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten

Kerkhofbeheerder:

Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

Bondsgebouw: (info/reserveringen)
bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties::
NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkebalans:

NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:

Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

Zaterdag
16.00 uur

6 en 20 juli
Christelijke meditatie
(Bondsgebouw)

Zondag
11.00 uur

7 juli
Jubileumviering mgr. A. van Luyn
(H. Laurentiuskerk)
Voedselmand

Woensdag
20.00 uur

10 juli
Vergadering Pastoraatgroep

Maandag
9.30 uur

22 juli
Vergadering Beheercommissie

Zaterdag
16.00 uur

3 en 17 augustus
Christelijke Meditatie
(Bondsgebouw)

Zondag

7 augustus
Voedselmand

Zondag
17.00 uur

25 augustus
Barbecue (Bondsgebouw)

Maandag
9.30 uur

26 augustus
Vergadering Beheercommissie

Op zondag 2 juni is op 97-jarige leeftijd overleden: Jacoba Alberta Waaijer-van Leeuwen. De uitvaart was op maandag 10 juni in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.



Familieberichten

Overleden

Op zondag 26 mei is Theodorus Theresia van der Wiel overleden. Hij is 86 jaar geworden. Hij woonde op de Prof. Boerhaaveweg. Gedurende zijn leven keek hij om naar mensen die zorg en aandacht nodig hadden. Veel mensen heeft hij bemoedigd met een kaartje of brief. Van zijn uitvaart was hij in hoge mate zelf de regisseur, door vooraf zijn levensloop en gewenste lezingen en liederen op papier te zetten.

We lazen uit Prediker dat voor alles een tijd is, en uit het evangelie: het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een lezing die zeer op Theo van toepassing was. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 mei in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

Laurentiuspenning uitgereikt op 2 juni 2024

Tilly ten Thije, voorzitter van de Pastoraatgroep, sprak op deze dag de volgende woorden:

“Vandaag willen we iemand in het zonnetje zetten, die al vele jaren actief is in onze parochiekern en ook vaak bij de Eerste H. Communie.

Graag wil ik Gerard van Dommelen vragen naar voren te komen.

Beste Gerard,

Dit had je niet verwacht. We hebben je naar voren geroepen, omdat we je graag in het zonnetje willen zetten. De Pastoraatgroep heeft besloten jou te belonen met de Laurentiuspenning.

In 1984 werd je oom, Gerard Paardekooper, bij ons pastoor en sindsdien ben je altijd bereid geweest om bij ons foto's te maken. Niet alleen bij de Eerste H.



Foto: Willem Van der Werf

Communie, maar ook bij het H. Vormsel, bij jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen. Het is nu dus 40 jaar geleden!

Voor de Eerste H. Communie waren dat vroeger twee vieringen, omdat er meer dan 40 kinderen waren. Inmiddels is er één viering en is het aantal kinderen niet meer zo groot. We doen al jaren een beroep op je om foto's te maken bij de Eerste H. Communieviering. Dat waarderen we enorm.

Je woont zelf in Den Haag en via je oom, Pastoor Gerard Paardekooper, ben je hier indertijd terechtgekomen. In de regel reiken we de Laurentiuspenning uit aan parochianen, maar vandaag maken we graag een uitzondering.

Op de penning staat op de achterkant een bijbeltekst gegraveerd en die luidt: 'Wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden'. Uit Johannes 12: vers 26.

Beste Gerard, van harte gefeliciteerd!

We hopen je nog vaak bij de Eerste H. Communievieringen als fotograaf te begroeten.

U bent allen van harte uitgenodigd om Gerard te feliciteren bij de koffie in het Bondsgebouw.



Foto: Freek van Kreveld

9 nieuwe communicanten erbij!

Op zondag 2 juni deden 9 kinderen van de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods hun Eerste Heilige Communie.

De kinderen hebben de afgelopen tijd geleerd wat er tijdens een viering allemaal gebeurt. In zeven gezellige bijeenkomsten hebben ze uit de Bijbel gelezen, gebeden, geknutseld, gezongen en veel gepraat over Jezus. Ze weten nu waarom de Eucharistie zo belangrijk is.

Vervolg van pagina 19

Pastor Van Vliet ging voor in de viering van 2 juni. De kinderen hebben in processie gelopen. Hij heeft daarna de kinderen sacramenteel ingewijd in de Eucharistie. Deze dag is een belangrijke stap in het geloofsleven van de kinderen. En veel ouders, familie en (ouders van) vriendjes waren erbij.

Tijdens het project zijn de ouders ook actief betrokken geweest met inhoudelijke bijeenkomsten. Ze gaan nog een 'goede doelen activiteit' organiseren.

De hartelijke felicitaties voor:

Emily Nair Auke

Naomi Olivia Niek

Sem Dave Clara

Nu op naar de Tweede Heilige Communie en dat er maar vele communies mogen volgen na deze prachtige zondag.



Voertuigzegening

Op zondag 14 juli om 12.00 uur worden op de parkeerplaats naast de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 alle voertuigen gezegend. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop.

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten dan al op vakantie zijn, vindt de voertuigzegening al op 14 juli plaats. Zeker met de allerkleinsten achterin, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de kindervan, scootmobiel, (elektrische) fiets en rollator zijn uiteraard welkom.

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar de bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft. Dat is wel zo prettig met de grote vakantie in aantocht.



Laurentiusbarbecue op zondag 25 augustus

Vorig jaar is genoten van deze heerlijke en gezellige traditie in de stralende zon. Dit jaar nodigen wij u allemaal weer uit op zondag 25 augustus om 17.00 uur op het parkeerterrein achter het Bondsgebouw.

We vieren dan ook de feestdag van de H. Laurentius, patroonheilige van onze parochiekern. Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder.

U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. Dit jaar vragen we een vrijwillige bijdrage. U kunt zich ook aanmelden per e-mail (zie hieronder). Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. Ook de heerlijke salades zullen niet ontbreken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!!

De organisatie is in handen van de Pastoraatgroep. **Als u mee wilt helpen als vrijwilliger** dan horen wij dat graag! Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau per telefoon 071-5612508, ma-, wo-, en donderdagochtend of per e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.

De Pastoraatgroep

In gesprek met de heer Rien van Os

Om u kennis te laten maken met de nieuwe beheerder gebouwen van de Laurentiusparochiekern is de redactie, Corry Zoetemelk en Mini Focke van De Augustinus, op bezoek geweest bij de heer Rien van Os. Op de dag van ons bezoek was het heerlijk weer, dus kon het gesprek plaatsvinden in de prachtige tuin met uitzicht op landerijen, koeien en bos.

De ontvangst was allerhartelijkst. Voordat we aan een kopje koffie begonnen, kregen wij eerst een rondleiding om het huis, tuin en moestuin. De passie voor tuinieren zag je overal om je heen. Groenten, fruit, bloemen en ook een kas waar tomaten, komkommers en andere groenten worden gekweekt. Het hele jaar door wordt er uit de moestuin en kas gegeten, alles



lekker vers. Na al dit moois gaan we beginnen aan ons gesprek. Wij vragen hem of hij geboren is in Voorschoten. Hij vertelt dat zijn voorouders vier á vijf generaties in Voorschoten hebben gewoond. Hij is geboren in Den Haag als zoon van een slager. In het weekend gingen hij en zijn broers met de bus en als je 10 jaar was op de fiets naar Wassenaar naar de boerderij van opa en oma. Toen hij wat ouder was ging Rien op zaterdag helpen op boerderij Nellesteijn.

Na de middelbare school is hij gaan werken als politieagent in Den Haag. Werd vervolgens hoofdagent en rechercheur. De werkzaamheden gaven onvoldoende bevrediging en promotie ging op basis van dienstjaren en niet op basis van geschiktheid. Dat was de reden dat hij ermee stopte.

Gedurende de schooltijd en tijdens de werkzaamheden in Den Haag, hielp hij zijn broer Freek in het installatiebedrijf. De stap om samen met zijn broer Fa. Freek van Os te laten groeien was klein. In de afgelopen bijna 40 jaar heeft het bedrijf een solide groei meegemaakt en Rien heeft tot aan zijn pensioen op 1 januari 2024 hier met veel plezier gewerkt.

Door de jaren heen was 'duurzaam ondernemen' een van de kernpunten van het bedrijf. In de laatste jaren is dat verder vorm gegeven door de kinderen van Rien en Freek. Zij hebben het bedrijf een paar jaar geleden overgenomen en zetten het nu voort. Hij vertelt verder dat zijn echtgenote eerst kraamverzorgster was en daarna ook in het bedrijf terecht is gekomen voor de financiële administratie. Rien heeft als hobby's vooral zijn moestuin en hij zingt in het koor Vox Humana in Leiden. Wij vragen hem of hij weet hoe andere mensen hem zien, daarop is zijn antwoord kort maar krachtig: heel direct, sommige mensen schrikken daarvan.

Als hoogtepunt in zijn leven ziet hij allereerst zijn huwelijk en de geboorte van kinderen en kleinkinderen en daarnaast het bouwen van zijn woning, die ook energie-neutraal is en zeer comfortabel.

Wij willen ook graag weten hoe hij tot het besluit is gekomen om beheerder gebouwen van de Laurentiusparochie te worden. Het antwoord luidt: Frank ten

Have, penningmeester van het Parochiebestuur en een goede kennis van Rien, hoorde dat hij met pensioen ging en vroeg hem daarom voor deze functie en Rien heeft daarin toegestemd.

Hij ziet wel een belangrijke rol voor de Kerk ten aanzien van de klimaatverandering. Het is volgens hem een wereldwijd probleem en de Rooms-Katholieke Kerk heeft als een van de weinige organisaties op aarde een wereldomvattend netwerk. Een netwerk dat, naar zijn mening, zou moeten worden ingezet voor het behoud van de schepping. Voor Voorschoten is dat het in de kerk aanbrengen van led-verlichting en zuiniger omgaan met energie. Er ligt voor hem dus een mooie taak klaar.

Wat zijn zijn toekomstplannen: hij denkt dat als het klimaat zo blijft veranderen, wij vanuit ons woongebied zullen moeten verhuizen naar hoger gelegen delen van Nederland, maar gezien de familiesituaties, zijn kinderen wonen allemaal in de buurt, zou dat een moeilijke beslissing zijn. Daarnaast is hij van mening dat je niet moet uitstellen wat je nog graag zou willen doen.

We hebben gesproken met een zeer bevrogen mens, waarmee we blij moeten zijn dat hij bereid is dit werk voor onze parochie te willen doen. We nemen afscheid en op de valreep vertelt hij nog dat hij drie kinderen heeft en tien kleinkinderen. Zij zijn trotse grootouders. Hij geniet ook van de diversiteit van die kleinkinderen: sommigen zijn kunstzinnig, kunnen goed en mooi tekenen, en anderen doen graag dingen met hun handen.

We verlaten een plek in Voorschoten die een beetje op het paradijs lijkt.

Corry Zoetemelk en Mini Focke

Fijne vakantie

De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een fijne en zonnige vakantie toe.



Bij klachten over de verzenging van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau tel. 071-5612508 of e-mail: i.kouwenhoven@rkvoorschoten.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 9 augustus 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ
Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:
Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr
NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

De bouw van De Goede Herderkerk

In een aantal paragrafen beschrijft bouwpastoor Meijnsing de meest markante mijlpalen die tijdens de bouw in het jaar van 1931 werden bereikt. Zo werd op 14 juli begonnen met het maken van de houten kasspananten die het dak zouden gaan dragen. Op 13 oktober werd de eerste kasspant van het schip opgehesen en geplaatst; het hoogste punt was bereikt en de vlag kon worden gehesen.

Burgemeester Wiegman vereerde het werk die dag met een bezoek, en werd ontvangen door de pastoor, drie kerkmeesters, de architect en de aannemers. Op 26 oktober werd begonnen met de constructie van de eikenhouten klokkestoel van de Angelustoren. De heer en mevrouw Vroom-Van der Ham schonken het Engelse Angelusklokje dat, evenals de andere luidklokken, op 6 februari door de Duitse bezetter in beslag werd genomen. Pas in 1952 kwam er een nieuw klokje.

Op 28 november was de toren op hoogte, d.w.z. 39,50 m. metselwerk, waarna op 30 november de kap met het kruis gereed kwam. De hoogte van de dwarsarmen van het kruis is 45 m.

Daags daarna begon men met het leggen van de in acht tinten groen geglazuurde dakpannen op de toren en het dak van het schip. Bij de renovatie van de kerk in 2007 bleek dat de kwaliteit van de pannen inderdaad zeer solide was, zoals pastoor Meijnsing destijds al aangaf, want slechts enkele pannen moesten worden vervangen.

Na afloop van de wijding van het Angelusklokje op tweede kerstdag maakte de pastoor kennis met Joep Nicolas. Enkele dagen later reed de pastoor samen met de glazenier naar een tentoonstelling van zijn werk in Rotterdam. Tijdens de rit onderhield de pastoor de kunstenaar indringend over de betekenis van de titel van de kerk: 'den Goeden Herder'. Onderweg werd in de Nieuwe Kerk in Delft het monumentale Grotius-raam, dat vervaardigd was door Joep Nicolas, bekeken.

De tentoonstelling in Rotterdam....'deed ons kennismaken met de uitmuntende qualiteiten van een nieuw, door hem toegepast procédé, het opaline glas, en daardoor kon aan den Heer Nicolas dien dag gegeven worden, ook tot grote vreugde van onzen architect, de opdracht....! tot het vervaardigen van een aantal kunstwerken, waarover later meer.

Wim Tordoir



De toren boven de kerk. Foto: Pastoor Meijnsing



*Kidsdiaconie 'Brand en breng een kaarsje': In de Mariamaand gingen de kinderen op pad om kaarsjes te brengen naar ouderen thuis. Voordat ze dit deden brandden ze een kaarsje in de Mariakapel. Op de foto's Olivier en Tobias. Bedankt allemaal!
Foto's: MC*



Fijne zomermaanden!

Tijdens de zomermaanden zijn er geen gezinszondagen. Natuurlijk zijn kinderen wel van harte welkom in de kerk. We zorgen dat er materiaal ligt!

We starten weer op **zondag 8 september** (St. Willibrorduskerk, 9.30 uur).



*De Gezinskerk sloot het schooljaar af met een geweldig gezellig Kerkpleinfeest! Meer foto's van dit geslaagde evenement vindt u op pagina 26 van dit blad.
Foto: Gezinskerk*

GEZOCHT: Vrijwilligers voor de werkgroep Gezinskerstviering

Wil je helpen in de kerk, maar liever niet het hele jaar? Kom dan bij de werkgroep Gezinskerstviering! In deze werkgroep bereid je de gezinsviering van 19.00 uur op kerstavond 24 december voor en ben je actief tijdens de viering zelf.

Qua tijdsbesteding is deze werkgroep afgebakend en heel goed te overzien. Je hulp wordt echt heel erg gewaardeerd.

Liever niet Kerstmis, maar wel bereid te helpen, soms of met regelmaat? Laat het ons dan ook weten! Laten we met elkaar kerk zijn! Informatie en aanmelden:
gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl



**Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving
en bij overlijden: 06 4942 3242**

De Sloep:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:
tel. 070 - 511 8133

**IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en
misintenties)**
NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef
parochiekern

Secretaris Beheercommissie:
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl



Op Sacramentsdag 2 juni ontvingen onze 10 communicanten hun eerste H. Communie. Het was een prachtige viering met dank aan pastor van Vliet, de acolieten en misdienaars, het koor Pro Deo, de Gezinskerk en trouwe helpers zoals Ineke en Hans. Ook dank aan de koffie- en bloemengroep.

Foto: Mirjam Franken



Foto: Gabriele Lansbergen

Bijeenkomst wijkcontactpersonen

Op 29 mei was er weer een gezellige bijeenkomst van de wijkcontactpersonen met een kopje thee of koffie en iets lekkers. Iedereen werd ook nog verrast met een presentje, speciaal gemaakt door Jennie van de Kleij.

Er werd een presentatie gegeven door Astrid van Ginneken over het werk van Leprazending in India. We staan er niet bij stil, maar veel mensen vnl. in Azië, Afrika en Zuid-Amerika lijden nog aan (de gevolgen van) de lepraziekte.

Als donateur was Astrid uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een paar ziekenhuizen in India waar leprapatiënten behandeld worden en waar gezorgd wordt dat ze weer aan het werk komen. 'Door het stigma rondom lepra en angst voor besmetting worden mensen met lepra zelfs door hun dierbaren in de steek gelaten'.

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt met als missie:

- Werken aan het opsporen, behandelen en voorkomen van lepra
- Mentale ondersteuning en begeleiding
- Opleiding en hulp bij rehabilitatie in de maatschappij
- Nazorg

Ouderenviering 29 mei 2024

Dankzij veel vrijwilligers kunnen we terugzien op een mooie ouderenviering.

Voor het zover is, moet er nl. het nodige werk verzet worden:

- de 80-jarigen krijgen (via hun wijkcontactpersoon) een persoonlijke uitnodiging
- er moet een misboekje gemaakt worden
- het koor Semper Fidelis moet gevraagd worden
- er moet vervoer zijn voor de mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen
- en achterin de kerk moeten tafels en stoelen neergezet worden om na de viering nog even met elkaar na te praten

Ruim 100 mensen waren de 29e aanwezig tijdens deze ouderenmis. Bij binnenkomst kon ieder zijn of haar persoonlijke misintentie opgeven, die tijdens de voorbeden voorgelezen werd. Pastoor Franken en diaken Winnubst gingen voor in deze sfeervolle H. Mis.

Na de viering stonden de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en werd er nog druk nagebabbeld.

Rond 12 uur ging iedereen weer voldaan naar huis.

Janny Ruygrok

Wat Astrid opviel bij het bezoek was:

- De toewijding en commitment van de hulpverleners
- De dankbaarheid van de leprapatiënten
- Iedere leprapatiënt werd geholpen
- Je bent veilig. Je krijgt de zorg die je nodig hebt, en je gaat er pas weg als er weer in een plekje voor je is in de maatschappij

Als u dit mooie werk ook wilt steunen, doneer dan aan: Leprazending, NL49INGB 0000889889

Gabrie Lansbergen



Bijeenkomst wijkcontactpersonen. Foto: Gabriele Lansbergen



Foto: Ben Gerritsen



Foto: Ben Gerritsen

Nieuwe video- en geluidsapparatuur

In een eerdere editie van het parochieblad heb ik u verteld over de voorbereidingen van een nieuwe geluids- en video-opname-installatie in de St. Willibrorduskerk. Dat de videoservice nuttig is bleek opnieuw op 2 juni. Op deze dag tijdens de Eerste Heilige Communie van de communicanten konden ook buitenlandse familieleden en vrienden deze speciale viering in onze kerk ervaren en delen. Dit werd zeer gewaardeerd.

Ook werd duidelijk dat onze cameraman een centrale (en opzichtige) plaats innam tijdens de viering op de voorste bank naast het gangpad. Dit gaat veranderen door de opnames die straks gemaakt gaan worden vanaf een camera op een pilaar in de kerk (zie foto). Wat ook straks zal veranderen is het aantal speakers op de pilaren. Met de nieuwe versie blijven speakers alleen nodig op de voorste pilaren en halverwege het middenschip. Waar uiteindelijk de 'regisseur' de opname gaat volgen en streamen is nu nog niet besloten. Op de foto de 'studio' zoals deze in gebruik is in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Dit is een optie voor onze kerk.

Afgelopen maand is er een gesprek geweest met de uitvoerder van het installatiebedrijf. Hierin gaf deze aan, dat de aanleg in de maand september zal plaatsvinden. In de maand juni is, ter voorbereiding en als groot onderhoud, de elektrische installatie van de gehele kerk sterk verbeterd. Na de zomer kan ik meer details geven over de uitwerking van het beeld- en geluidsplan in onze kerk.

Theo Overdevest BC

Kerkpleinfeest 9 juni 2024

Onderstaande foto's van de Gezinskerk geven, samen met de foto op pagina 23 van dit blad, een indruk van het geslaagde kerkpleinfeest dat op zondag 9 juni is gehouden als afsluiting van het schooljaar voor de Gezinskerk.



Uit de schatkamer van de St. Willibrordus

Het thans in het licht te komen kunstwerk is weer bijzonder fraai van vorm en uitstraling. Het is het scheepje, het rituele object wat dient om de wierook te bewaren en functioneert samen met het wierookvat bij plechtigheden, voornamelijk hoogfeesten. Ons mooie scheepje dateert uit het laatste kwart van de 18e eeuw, exacte datum van fabricage is helaas niet meer te achterhalen.

Het is van zuiver zilver met het meesterteken AR in ligatuur in cirkel met jaarletter A op een versierd wapenschild.

Het vat van het scheepje gaat in een hoogte van 24,5 cm en de diameter van de voet is 11,5 cm. De totale hoogte bedraagt 13,2 cm, de breedte 17,5 cm, terwijl de diameter van de voet 9,5 cm is.

Het scheepje heeft een ronde voet met geprofileerde rand, waarboven een rand van bladmotieven. Hierdoor ontstaat een convolute handgreep.

Vanaf de voet tot over de handgreep is er een prachtige acanthusbladdecoratie.

In het midden van het wierookscheepje is er een scharnierend deksel met een inscriptie op de onderzijde, die luidt:

DIT SCHEEPJE MET HET WIEROOKSVAT HEEFT ALIDA VAN DER BON AAN DE ROOMSCHE CATHOLIJKE GEMEENTE VAN WASSENAAR EN ZUIJDWYK TOT EEN GESCHENK GEGEVEN.

We zijn dus ook nog na 250 jaar Alida van der Bon bijzonder dankbaar. Haar wierookvat behandel ik de volgende keer, ook weer verluchtigd met foto's van Rob Bom.

Jacco Willem Verheesen.



Foto: Rob Bom



Foto: Rob Bom



Zoals ieder jaar zijn ook dit jaar een aantal parochianen afgereisd naar Echternach om deel te nemen aan de Springprocessie of Dansprocessie. Het was weer een geslaagde dag met, naast het bezoek aan Echternach, ook nog een bezoek aan de abdij van Chevetogne. Foto: Mary Bom

Het volgende nummer van 'de Augustinus' zal eind augustus verschijnen.

Kopij voor dit nummer, indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto of afbeelding, kunt u tot en met maandag 11 augustus inleveren via de mail: bij de redactie: rob_bom@hotmail.com



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Wij gedenken...

...Josephina Elisabeth (Fine) Neervoort, familielid en vriendin. Fine werd op 3 maart 1928 in Den Haag geboren en overleed op 19 mei. Op dinsdag 28 mei is zij begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede.



Naar de grot van Johannes

Van 3 tot 10 juni begeleidden Aart Verburg en Dineke van Os een oecumenische groep van 16 personen naar Samos en Patmos. Vier bezoeken hebben op mij grote indruk gemaakt. Toen we op Samos waren geland zijn we eerst de kerk van father Sotirios gaan bekijken, waarna we bij hem thuis een lunch kregen aangeboden. Drie mensen hadden heerlijk gekookt en we voelden ons heel welkom.

De volgende dag bezochten we het klooster Panagia Spiliani, waar nog één monnik woont, pater Simeon, die in zijn winkeltje allerlei artikelen verkoopt. Ik kocht een kleine icoon en wilde een foto van hem maken, maar hij wilde per se met mij op de foto. Daarna besprenkelde hij mijn armen nog met mirre, zodat ik de rest van de dag naar kapel rook! 's Middags gingen we met de boot naar Patmos.



Oecumenische groep uit Oegstgeest bij de kerk van de grot van Johannes op Patmos

Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan de grot van de Openbaring. Heel bijzonder om op de plek te staan waar Johannes zijn visioenen kreeg, die hij liet opschrijven door zijn leerling Próchoros, één van de eerste zeven diakens van de christelijke gemeenschap. Het is een druk bezochte plek op dit volgens de Grieken heilige eiland.

Ook op Patmos hebben we het vrouwenklooster Evangelismós be-



zoekt, dat gesticht is door de eigentijdse heilige Amphilóchios (1889-1970). Hij is geboren en getogen op Patmos, bij het klooster begraven en in 2018 heilig verklaard.

Terug op Samos, na een woelige overtocht, gingen we zondag naar de door father Sotirios geleide dienst in het vrouwenklooster Zoódochos Pigi (leven schenkende bron), met een koor van prachtig zingende zusters. Na afloop dronken we koffie met de parochianen en mochten we het iconenatelier van de zusters bekijken.

Een indrukwekkende reis, die ik me nog lang zal herinneren, met een fijne groep mensen en een uitstekende leiding!

Els van Leuken



Sacramentsdag 2 juni 2024, Eerste Heilige Communie, foto: Bert Gerritsen

Terugblik EHC

Na zes voorbereidende bijeenkomsten was het op 2 juni eindelijk de dag van de Eerste Communie. Het werd een feestelijke dag. De kinderen zaten op bankjes op het priesterkoor. De kerk was versierd met prachtige bloemen, het dameskoor zong mooie liederen en iedereen zag er prachtig uit.

In een processie kwamen de negen communicanten, twee uit Katwijk en zeven uit Oegstgeest, met hun brandende doopkaarsen de kerk inlopen. Tijdens de viering hadden alle communicanten een taak. Dat ging allemaal heel goed, ook hebben de communicanten meegeholpen met het klaarmaken van de altaartafel. En toen was het moment daar: samen met hun ouders en broertjes en zusjes kwamen de communicanten één voor één naar voren om hun Eerste Communie te ontvangen.

Na afloop brak ook buiten de zon door en was er tijd voor de groepsfoto (met pastoor Franken en pastoraal werker Zuidersma) en familiefoto's. Wat een leuke groep dit jaar.

De communicanten hebben tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten veel geleerd van Helma Mars en Erika Lopera. Veel dank voor jullie inzet!

Uiteraard hopen we dat de gezinnen hun weg naar de kerk weten te vinden. Bijvoorbeeld bij de vijf bijeen-

komsten van de Centrale Gezinscatechese. Of misschien willen de kinderen wel misdienaar worden? Dat zou geweldig zijn. En ook voor ouders is er veel leuk en zinvol werk te doen in onze kerk.

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*

Bloemengroet

Vanwege de vakantietijd en dus een tekort aan 'bloemenbezorgers' zal er in de maanden juli en augustus geen wekelijkse bloemengroet zijn.

In acute gevallen kunt u contact opnemen met de pastorie, dan proberen we toch iets te regelen. En u kunt natuurlijk alvast mensen aanmelden voor september.

Dit besluit hebben we niet gemakkelijk genomen. We doen dan ook een dringend beroep op u om u aan te melden als bloemenmeisje of -jongen, zodat we in de toekomst weer elke zondag een bloemengroet kunnen bezorgen.

Els van Leuken



Seniorenviering voor 85-plussers

Donderdagmorgen 23 mei om 10.30 uur verzamelden zich zo'n 40 mensen in de H. Willibrordkerk voor een seniorenviering. Tijdens de viering was er de mogelijkheid om het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Daar maakten ruim 20 mensen gebruik van. Aansluitend was er een lunch in de pastorie. Een gezellige bijeenkomst, met volop gelegenheid voor ontmoeten en bijpraten. Ook pastoor Franken en diaken Winnubst deden daaraan mee. De mensen gingen voldaan naar huis, met de wens om dit vaker te mogen meemaken.

Els van Leuken

Meekleuren

Sinds enige tijd heb ik een heel bijzondere bril, tenminste dat vind ik. Dezelfde bril die ik binnen in huis op heb en buiten in de zon ziet er helemaal anders uit. De glazen passen zich aan aan de lichtsterkte. Zonnig (1) dan worden de glazen donker en bij donkerte (2) worden ze en weer helder.

Dat kennen we al, zul je zeggen, maar bijzonder is het wel. Dit verschijnsel zette me aan het denken over hoe wij kijken. Hoe kijken we om ons heen, hoe kijken wij naar de ander.

We spreken soms over door een roze bril kijken. Een bestaande Nederlandse uitdrukking die we gebruiken om te zeggen dat een

geschiedenis verteld wordt met veel amoureuze beschrijvingen.

Kijken geeft ook een idee over wat je ziet. Met die indrukken beoordelen we. Staat iemand je niet aan, dan zie je er geen aardigheid in en ga je met zo'n iemand niet om.

Zo komen veel mensen alleen te staan. Je kent die buurman, de mensen om je heen misschien helemaal niet! Daarom toch....

Precies. En daarom zou het misschien een gedachte zijn om te kijken met een welwillende meekleurende bril. Dan worden de vooroordelen misschien wat bijgekleurd.

Een open houding haalt de donkerste weg. Je haalt de zon binnen. Je maakt de relatie open en vrij. En wie weet levert dat ook vriendschap op.

Veel zon in deze komende maanden.

Dik Kompier



Zorgzaam omgaan met gevoelens

Vandaag zou ik mijn artikel willen baseren op het citaat van William Shakespeare: 'Speel nooit met de gevoelens van anderen, want misschien win je het spel, maar het risico is dat je de persoon zeker voor het leven verliest'.

Het is waar dat de manier waarop wij reageren of zij reageren op de gevoelens een positieve en een negatieve invloed of impact op ons leven kan hebben. Dat gebeurt meestal in zowel woorden als daden.

Als christenen moeten we sociale vaardigheden gebruiken in ons dagelijks leven, zoals actief luisteren, effectieve communicatie, conflictoplossing en empathie om te voorkomen dat we de gevoelens van mensen kwetsen. Christenen moeten de gevoelens en perspectieven van anderen proberen te begrijpen, wat gericht moet zijn op het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen individuen in plaats van het kwetsen van de gevoelens van onze medemensen, wat een veel voorkomend fenomeen is in de wereld waarin we vandaag de dag leven. Wanneer onze gevoelens gekwetst worden, verliezen we geloof en hoop, wat leidt tot twijfels over het bestaan van God. Wanneer onze gevoelens gekwetst worden, zorgt dit ervoor dat ons leven gevuld wordt met pijn. We vergeten zelfs dat God van ons houdt.

We moeten vreugde en liefde met anderen delen, dat geeft hoop en kan ook ons geloof versterken.

Francis Kasibante



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel: 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.paroche-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ ipad/smartphone naar www.paroche-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@outlook.com (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565 - alléén
maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Inleverdatum kopij sep 2024
uiterlijk ma 12 augustus 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 31 aug - 29 sep 2024
Verschijningsdatum: di 27 augustus
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina



Het allerbelangrijkste

Denk jij er wel eens over na wat nu het belangrijkste is in ons leven? Op deze kinderpagina lees je wat Jezus hierover zegt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 12,28b-34.

Op een keer komt een schriftgeleerde* naar Jezus toe met een vraag. 'Wat is het allerbelangrijkste gebod?' Jezus geeft antwoord. Hij zegt: 'Het eerste gebod is dit: "God is de enige Heer. Houd van de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht." Het tweede gebod is dit: "Houd van uw naaste als van uzelf." Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze twee.'

* geleerde bijbelkenner

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Dubbelgebod van de liefde

Jezus vraagt twee dingen: God en elkaar liefhebben. Hij bedoelt daarmee dat je niet van God kunt houden als je niet ook van de mensen houdt. Die twee geboden horen dus bij elkaar. In de Kerk noemen we het daarom ook wel 'het dubbelgebod'. Veel mensen maken de fout dat ze soms alleen van God willen houden en niet van mensen. Of andersom: dat ze wel van mensen willen houden, maar niet van God. Deze les van Jezus leert ons dat het allebei nodig is.

Het kruis van Jezus

Het kruis heeft een verticale balk: deze balk wijst naar boven, naar God. Jezus vraagt of we God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Bij de horizontale balk kan je denken aan twee armen die 'omarmen'. Hier gaat het om de mensen liefhebben. Jezus vraagt of we elkaar liefhebben zoals we onszelf liefhebben. De twee horen bij elkaar. Ze zijn even belangrijk.

Alle liefde begint bij God

De onmetelijk grote liefde van God voor ons is de bron van onze liefde voor God en voor elkaar. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Jezus te blijven.

Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht.



Heb de ander lief zoals jezelf

De liefde van God is de bron van alle liefde.

Jezus vraagt twee dingen: God en elkaar liefhebben. Die twee geboden horen bij elkaar. Ze zijn even belangrijk.

Via deze link vind je allerlei materiaal rondom dit thema



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest Amen

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

