

Jaargang 10 nr. 7
31 augustus - 29 september

De Augustinus

September 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

September 2024 ... weer een nieuw seizoen

In het weekend van 13 en 14 juli hebben we op eenvoudige wijze stilgestaan bij het twaalfeneenhalf-jarig bestaan van onze Parochie van de H. Augustinus.

In die twaalf en een half jaar is er heel wat gebeurd. Zo hebben we afscheid moeten nemen van twee kerken, De Moeder Gods in Voorschoten en H. Jozef in Wassenaar. Dat waren en zijn moeilijke, emotionele aangelegenheden, waar veel parochianen 'weet' van hebben. In Wassenaar is in de St. Willibrorduskerk een Jozefkapel ingericht en in de Laurentius in Voorschoten wordt gewerkt aan de inrichting van een Moeder Godskapel. Het is goed om herinneringen te delen en in leven te houden.

Het weekend daarvoor, op zondag 7 juli jl. hebben we het drievoudig jubileum van mgr. Van Luyn met hem mogen vieren tijdens de eucharistieviering in de Laurentiuskerk in Voorschoten, waarna er een bijzonder geanimeerd feest was in het Bondsgebouw aldaar met medewerking van de Oekraïense sopraan Iryna Krasnenko en het Oekraïens kinderkoor. Het feest werd mogelijk door de inzet van vrijwilligers uit onze parochiekernen. (p. 6)

Vrijwilligers..... waar zouden we zijn zonder! De start van het nieuwe seizoen staat bij de verschillende kernen van onze parochie terecht in het teken van aandacht voor en dank aan al die vrijwilligers. We mogen ons in onze parochie verheugen in een groot aantal mensen, die zich op de een of andere manier of op vele manieren inzetten voor het in stand houden van de parochie(kernen).

Onze H. Augustinusparochie is best een grote organisatie, vergelijkbaar met een flink bedrijf. Het is opmerkelijk, dat ons 'parochiebedrijf' vooral draait op de inzet, tijd en energie van zoveel vrijwilligers. Naast de leden van het Pastorale Team zijn er wel enkele beroepskrachten actief, waardoor o.a. de continuïteit op zakelijk en kerkmuzikaal gebied gewaarborgd blijft, maar op velerlei gebied is 'de organisatie' in handen van vrijwilligers.

Het is een zegen, dat er steeds weer mensen bereid zijn om een deel van hun tijd beschikbaar te stellen voor onze parochie(kernen).

Zo konden we in de afgelopen periode weer nieuwe leden voor Beheercommissies en Pastoraatgroepen verwelkomen en zien we dat werkgroepen op velerlei gebied

in stand kunnen blijven.

Daarnaast steken veel vrijwilligers letterlijk de handen uit de mouwen, waardoor werkzaamheden niet te hoeven worden uitbesteed. En dat betekent een vermindering in uitgaven voor onderhoud aan onze (kerk)gebouwen. En dat is weer heel belangrijk, omdat het jaarlijks een probleem is om de begroting rond te krijgen. Eigen werkzaamheid betekent immers vanzelfsprekend een vermindering van uitgaven. Dus..... aandacht voor al onze vrijwilligers is helemaal op zijn plaats!

We gaan een nieuw seizoen in, waarin we met elkaar mogen werken aan de instandhouding van de parochie in al zijn facetten. Laten we dat doen in saamhorigheid en goede samenwerking met elkaar. Daarover vragen we Gods zegen. Ik wens ons allen een geweldig nieuw seizoen toe.

Pim Kouwenhoven,
vicevoorzitter Parochiebestuur

Bij de voorplaat

Een vredesduif in een gebroken wereld. Met deze foto won Paul van Houwelingen ooit de 2e prijs bij Amnesty International. Paul maakte ook de collage op pag. 6.



PAROCHIE Augustinus

Wijsheid van Simon Carmiggelt

Hoe vaak gaat de gedachte door je heen: 'Ik verdien beter. Ik heb recht op meer geluk, op meer geld, enzovoort'. Het resultaat? Je wordt ontevreden. Je ziet enkel wat je niet hebt. Je moppert en je klaagt.

Is dat erg? Iedereen moppert toch wel eens? Ik moest aan Simon Carmiggelt denken. Hij maakte in mijn jeugd diepe indruk op mij. Op televisie las hij met die grote ogen, die door zijn bril nog groter leken, met een weemoedige uitstraling zijn columns voor. Ze werden eerst gepubliceerd in Het Parool en heetten 'kronkels'. Een van die verhalen ben ik nooit vergeten. Het gaat in mijn herinnering ongeveer op de volgende manier.

Simon Carmiggelt staat in de supermarkt bij de kassa. De man voor hem draait zich om en zegt: 'Ik heb ruzie met mijn vrouw.' 'Oh.' 'Als ik mijn rekeningen betaal dan zet ik er altijd op: 'bedankt voor de rekening'. Stuur mijn garage een rekening, dan bel ik ze op en zeg: 'Jongens, bedankt voor de rekening.' Weet u meneer Carmiggelt, ik liep altijd te mopperen. Ik zag alleen nog wat ontbrak in mijn leven. Waar ik recht op had, maar wat ik niet kreeg.

Nu zet ik 'bedankt' op de rekening. En ik zie hoe goed ik het eigenlijk heb. Want ik bof toch maar. Ik kan mijn rekeningen makkelijk betalen. Ik heb financieel geen zorgen. Ik ben gezond. Hoeveel mensen kunnen dat van zichzelf zeggen? Ik snap dat dankbaarheid onmogelijk is als er een groot verdriet is in je leven. In mijn leven bestaan alleen kleine ongemakken. Waarom mopper ik dan? Maar mijn vrouw begrijpt het niet.'

Toen ik het verhaal hoorde dacht ik: 'Wat een rare.' Maar nu denk ik: 'Dit is eigenlijk een slimme strategie. Hij dwingt zichzelf te kijken naar wat hij wel heeft en hij is wat vaker simpelweg gelukkig.'

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Citius, altius, fortius

Als dit parochieblad bij u in de bus valt, zit voor velen de zomervakantie er op. Hopelijk heeft u een goede zomerperiode gehad en pakt iedereen met enthousiasme haar/zijn werkzaamheden en taken in de parochie weer op. Vanaf september staat er in onze parochie weer veel op het programma.

De tiernegroep (12-16 jaar) komt weer bij elkaar, verschillende scholen houden in de kerken een startviering en er is een eerste ouderavond voor de Eerste Communie. Ook zijn in september de nationale ziekendag en de vredesweek.

De afgelopen weken heb ik met veel plezier de Olympische Spelen gevolgd. Woorden die horen bij de Olympische Spelen zijn citius, altius, fortius. Latijn voor sneller, hoger, sterker. Ik heb genoten van de prestaties, de sportiviteit en de sfeer op de tribunes.

De Olympische Spelen staan echter voor meer. 'Rituelen' zoals de Olympische vlag staan voor verbinding en vrede tussen landen. En het Olympisch vuur wil de eenheid tussen mensen benadrukken.

Sport, zo stelt het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling van mensen en hoopt bij te dragen aan een vreedzame wereld waarin de menselijke waardigheid voorop staat.

Deze menselijke waardigheid is ook één van de vier kernprincipes

van de sociale leer van de Rooms Katholieke Kerk. De mens is beeld van God, uniek en volledig gelijkwaardig aan elkaar.

De overige principes van de sociale leer zijn: solidariteit (een mens staat niet op zichzelf), subsidiariteit (een mens moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen) en algemeen welzijn (dit moet zo worden ingericht dat mensen sneller en vollediger hun volmaaktheid kunnen bereiken).

De katholieke sociale leer wordt wel een van de best bewaarde geheimen van de Kerk genoemd. Helaas, want er is veel goeds en inspiratie in te vinden.

En inspiratie en goedheid hebben we in onze tijd hard nodig. Hopelijk mag u dit in het nieuwe seizoen vinden tijdens de vieringen in onze kerken, in de catechese-bijeenkomsten en in de zorg en aandacht die we voor elkaar en onze medemens hebben.

Ik wens u een goed en inspirerend nieuw seizoen toe!

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*



Uit het Pastoraal Team

Met grote dankbaarheid en vreugde kijken we terug op enkele prachtige momenten in onze parochiegemeenschap.

Op zaterdag 6 juli hebben we met een goedgevulde bus een bedevaart gemaakt naar Brielle, waar we samen met veel anderen uit het hele land de martelaren van Gorinchem hebben herdacht. Ik heb weer velen van u mogen spreken en begroeten. Het was een ware feestdag, vol devotie en verbondenheid, een moment om te koesteren en zeker ook iets om weer naar uit te kijken, volgend jaar juli!

Op 7 juli vierden we het jubileum van mgr. Van Luyn in Voorschoten. De viering was prachtig, met lectoren en misdienaars uit onze gehele parochie. Na de mis volgde een hartelijk samenzijn in het Bondsggebouw, waar we mgr. Van Luyn in het zonnetje hebben gezet. Voor de kinderen was er een springkussen en voor de volwassenen een gezellig samenzijn, begeleid door de prachtige zang van een Oekraïens koor.

Helaas moeten we melden dat pastor Kees van Vliet nog rust nodig heeft en daarom voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zal zijn. We hopen van harte dat hij snel zal herstellen. U kunt hem ondersteunen met uw gebed of een kaartje sturen naar het parochiesecretariaat in Oegstgeest; wij zorgen ervoor dat deze bij hem terechtkomen.

Tot slot mogen we terugkijken op een aantal gezellige vrijwilligersbijeenkomsten in onze kerkgemeenschappen. Het was fijn om samen te zijn met de vele vrijwilligers die zoveel betekenen voor onze parochie. Naast het gezellige samenzijn was het ook mooi om nieuwe gezichten te leren kennen en te zien hoe velen vanuit hun geloof bijdragen aan het reilen en zeilen van de Kerk van Christus.

Met hartelijke groet en Gods zegen,
diaken Peter Winnubst



Missionaire synodale Kerk

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris (Werkdocument) gepubliceerd voor de deelnemers aan de tweede zitting van de zestiende gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio'.

Deze tweede zitting vindt plaats in oktober 2024 en voor Nederland zal mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, deelnemen. Mgr. Hoogenboom was ook afgevaardigd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de eerste zitting die in oktober 2023 plaatsvond.

Het Instrumentum Laboris heeft als titel: 'Hoe een missionaire synodale Kerk te zijn?' Het document is de vrucht van de consultatie die sinds de eerste zitting van de synode wereldwijd in de Katholieke Kerk heeft plaatsgevonden. Ook de rapporten die de parochiepriesters hebben gepresenteerd tijdens de recente driedaagse werkbijeenkomst van de parochiepriesters voor de synode, zijn erin verwerkt.

Bron: bisdom Rotterdam

Nieuwe studiebegeleider Vronesteyn

Laura Migliori startte per 1 augustus als studiebegeleider van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn (0,2 fte). Ze volgt daarmee Liesbeth Stalmeier op die vorig jaar afscheid nam. Laura Migliori zal gaan toezien op de intellectuele vorming van de priesterstudenten en diakenstudenten van het bisdom Rotterdam en daarvoor samenwerken met rector Walter Broeders en de spirituaals Rochus Franken en Jeroen Smith.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Vronesteyn?

Ik heb een opleiding in de klassieke talen. In het verleden heeft de vorige rector van Vronesteyn, pastoor Wim Bakker, me eens gevraagd om enkele studenten daarmee te helpen. Ik heb het als vrijwilliger gedaan en later is het contact vervolgd onder rector Walter Broeders.

En nu dus studiebegeleider

Ja, dat is bijzonder. De bisschop heeft mij gevraagd en we hebben er persoonlijk over gesproken. Ik zie het als een dienst. Je mag de Heer Jezus Christus dienen in degenen die Hij roept tot het priesterschap of diaconaat. Je bent als docent of als studiebegeleider een instrument in een traject, in een levensgeschiedenis, in een weg die veel groter is dan wat jij doet. Dat is de houding waaruit ik werk.

Wat doet een studiebegeleider?

Als een student zich aanmeldt, kijkt de studiebegeleider wat het passende studietraject kan zijn voor die student. Vronesteyn heeft geen eigen opleiding en werkt voor de huidige studenten samen met de opleidingen in Utrecht/Tilburg en het Theologisch Instituut Rolduc. De studenten volgen daarnaast het vormingsprogramma dat vanuit Vronesteyn wordt aangeboden. Dat jaarprogramma wordt geleid door de spirituaals van Vronesteyn en de rector.



Laura Migliori, foto: bisdom Rotterdam

Wat maakt jou hoopvol als het gaat om de opleiding van priesters en diakens?

We zien dat we kleine groepen mensen opleiden. Dat is overigens op de universiteiten bij de alfawetenschappen niet anders. Het is wat mij betreft geen reden om ontmoedigd te raken. We moeten in onze tijd, en in het kader van de missionaire parochie en nieuwe evangelisatie, niet te zeer in aantallen denken. Het gaat om Christus en zijn Kerk. Bovendien moeten we als kerkgemeenschap nooit vergeten om te bidden: voor de Kerk en om roeping.

Laura Migliori (1984) werd geboren in Rome en groeide daar op. In het bisdom Rome ontving ze een opleiding tot catecheet. Ze studeerde klassieke talen in Rome en Leiden, waar ze promoveerde in de Taalwetenschap. Tegenwoordig is ze Universitair Docent Italiaanse en Romaanse taalkunde aan de Universiteit Leiden en Utrecht. Verder studeert ze Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Laura is getrouwd met Chris en heeft drie kinderen.

Bron: bisdom Rotterdam



Voor u en jou gelezen

Boeken van Henri Nouwen

Henri Nouwen was priester van het aartsbisdom. Hij werd wereldwijd bekend als schrijver. Hij schreef meer dan veertig boeken die over de hele wereld werden gelezen. Zijn broer schrijft: 'Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft.'

Hieronder geef ik een korte samenvatting van mijn favoriete boeken van deze schrijver.

Eindelijk thuis

'Eindelijk thuis' is zijn boek over de parabel van de verloren zoon en het schilderij van Rembrandt dat in de Hermitage in St. Petersburg hangt. Uit de meditatie over dit schilderij ontstaat het boek. Nouwen identificeert zich in dit boek met de verschillende personen uit de parabel. Allereerst identificeert hij zich met de verloren zoon. Het boek is een zoektocht naar de liefde van zijn aardse vader en de liefde van de Vader. Naarmate de zoektocht duurt identificeert Nouwen zich ook met de oudste zoon die zich gauw verongelijkt voelt. Tenslotte verplaatst hij zich in de Vader.

Brieven aan Marc

Nouwen schrijft over spiritualiteit. Hij wil aan zijn geseculariseerde neef Marc laten zien wat Jezus daarmee te maken heeft. We zijn volgens Nouwen voortdurend op zoek naar iets dat ons het gevoel geeft dat we de moeite waard zijn om van te houden, en toch vinden we bijna nooit wat we zoeken. 'En de vraag die wellicht het diepst in vele harten verborgen is, is de vraag naar de liefde. Wie houdt er nu echt nog van mij? Niet van mijn geld, mijn relaties, mijn goede naam of mijn populariteit, maar van mij zonder al die franje. Waar voel ik me nu echt thuis, geborgen en bemind? Waar kan ik zeggen wat ik wil, denken wat ik wil zonder bang te hoeven zijn dat ik de liefde verlies?' (blz. 67) In Jezus vinden we een liefde die ons boven onszelf uittilt. Een liefde die ons bevrijdt uit egocentrisme. In de Eucharistie komen we concreet in contact met deze liefde.

Een parel in Gods ogen

In 'Een parel in Gods ogen' schrijft Nouwen voor zijn geseculariseerde vrienden. God spreekt zijn woorden 'jij bent mijn geliefde' ook tot hen. Een citaat: 'Lang voordat een medemens ons zag zitten, waren Gods liefdevolle ogen al op ons gericht. Lang voordat een medemens ons hoorde lachen of huilen, had God Zijn oren al naar ons geneigd. Lang voordat een mede-



Henri Nouwen

mens ons aansprak, sprak de eeuwige stem van de liefde al tot ons. Wat de mensen die we in ons jachtige bestaan tegenkomen ook van ons zeggen, ieder van ons is een uniek, kostbaar persoon. Dat weten we omdat iemand ons uitverkoren heeft met een liefde die duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.' (blz. 44)

Pastoor Rochus Franken

Eindelijk thuis, ISBN 9789020999792
Brieven aan Marc, ISBN 9789401454513
Een parel in Gods ogen, ISBN 9789020930504

Henri Nouwen

Een parel in Gods ogen

Gedachten over de betekenis van een mensenleven



Maandkalender SEPTEMBER 2024

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 08 | Einde tentoonstelling Sixtijnse Kapel, p. 27 | 22 | Misdienaarsuitje parochie, p. 25 |
| 14 | Start Vredesweek, p. 29 | 29 | Tour of Faith, p. 9 |
| 14 | Open Monumentendag | 29 | Inwijding Moeder Godskapel, p.21 |
| 15 | Tiengroep Augustinus, p. 8 | 30 | Uiterste aanmelddatum voor musical Spector, p. 9 |
| 21 | Quilt verkoop in 'kleine JOANNES', p.13 | | |



1e tienerbijeenkomst van het nieuwe seizoen!

Op zondag 15 september is de aftrap van een nieuw seizoen met tienerbijeenkomsten (12 t/m 17 jaar). We spreken af van 12.15 tot 13.45 uur in het Bondsgebouw in Voorschoten. Thema is schepping of/en evolutie?

We zorgen voor broodjes, wat lekkers en een spectaculaire start van het nieuwe seizoen!

De bijeenkomsten zijn speciaal voor tieners die de afgelopen jaren het Vormsel hebben ontvangen. We hopen jullie weer te zien!

Namens de werkgroep, Anne, Rutger, Michael,

*Sjoerd Zuidersma,
Pastoraal werker*

Houtsnijwerk H. Augustinus

Een bijzonder houtsnijwerk van de Heilige Augustinus met het Latijnse bijschrift (vertaald): 'De wijsheid is aan hen die vrede brengen'. Deze woorden zijn afkomstig uit een commentaar van de Heilige Augustinus op de Bergrede. Op de achtergrond een olielamp. Afmetingen: 19,4 x 14,5 cm.

Het kunstwerk bevindt zich in de collectie van de Kruisheren in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha (gemeente Cuijk). Het is gemaakt door ir. Leo Sippel tijdens zijn gevangenschap in het Japanse kamp Tjimahi op Java (Indonesië) in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vervaardigde het met zeer primitieve middelen: een platgeslagen spijker! Hij was een zeer gelovig man. Ten gevolge van martelingen die hij opliep in het gevangenkamp is hij in 1963 overleden.

Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, te Sint Agatha (gemeente Cuijk) en Godfried Sippel, de zoon van de kunstenaar.

Huibert van Eyk



Jubeljaar 2025

Katholiekleven.nl maakte een korte reeks artikelen over de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar 2025. Het laatste artikel geeft antwoord op de vraag: hoe vieren we het Jubeljaar? Het Jubeljaar wordt gevierd in Rome en ook in bisdommen wereldwijd. "Mijn gedachten gaan uit naar al die hoopvolle pelgrims die naar Rome zullen reizen om het Heilig Jaar mee te maken én naar al die anderen die, hoewel ze de stad van de apostelen Petrus en Paulus niet kunnen bezoeken, het in hun plaatselijke Kerken zullen vieren", aldus de paus.

"Moge het Jubeljaar voor iedereen een moment zijn van oprechte, persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus", schrijft hij. Met name ook roept de paus op om in het Jubeljaar "tastbare tekenen van hoop te zijn voor onze broeders en zusters die ontberingen van welke aard dan ook ervaren." Concreet vraagt de paus iets te doen dat hoop geeft aan gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen.

Ook in Nederland zullen in de bisdommen, parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten worden georganiseerd rond het Jubeljaar. Meer hierover wordt in de loop van het Jubeljaar bekend gemaakt. Kijk ook op de speciale website: www.jubeljaar2025.nl.

SPECTOR
HET BESTE ZIT VAN BINNEN

EEN MUSICAL VAN BAS SUIJKERBUJK

*Wat is jouw droom
voor je leven?*



Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in deze musical. En... wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?





Droom jij wel eens van een rol in een echte musical?

Er gaat iets bijzonders gebeuren voor kinderen en tieners van 7 tot 18 jaar! Zondag 13 oktober kunnen jullie een echte minimusical instuderen én opvoeren in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Droom jij wel eens van zingen, dansen of toneelspelen in een musical? Dan moet jij je zeker heel snel aanmelden. Iedereen van de parochie H. Augustinus is van harte welkom. Wil jouw vriendje of vriendinnetje ook mee dromen? Natuurlijk kan dat!

We beginnen die dag om half 9 en de minimusical wordt opgevoerd van half 4 tot kwart over 4 in de genoemde kerk. Professioneel licht en geluid maken deze dag voor jou onvergetelijk. Natuurlijk gaan we zorgen dat een kerk vol toeschouwers (ouders, klasgenootjes, grootouders, enz.) gaat genieten van jouw rol in de minimusical 'Spector het beste zit van binnen'. Een musical met een prachtig verhaal. 'Dromen zijn bedrog', werd er ooit gezongen.

Wil jij je droom om deel te nemen aan een echte musical waarmaken, meld je dan middels deze QR code aan vóór 1 oktober. Na aanmelding krijg je natuurlijk nog meer informatie over de indeling van deze zondag 13 oktober.

Tour of Faith

Ben je tussen de 16-30 jaar oud? Het Bisdom Rotterdam organiseert elke maand een 'Tour of Faith'. Dat is een maandelijkse jongerenontmoeting met een Eucharistieviering met onze bisschop Van den Hende, geloofsgesprek en een gezamenlijke maaltijd.

Op zondag 29 september willen we daar met een groepje jongeren uit Katwijk samen heen gaan. Graag nodigen we ook andere jongeren uit onze parochie uit om mee te gaan. De locatie is nog niet bekend.

Ben je geïnteresseerd om op 29 september of een volgende keer mee te gaan? Stuur me dan een e-mail: dshaawi@gmail.com.

Individueel aanmelden bij het bisdom kan natuurlijk ook, maar samen lijkt het ons leuker!

Daniel Shaawi



Bron: bisdom Rotterdam



Sjoerd Zuidersma (pastoraal werker) 06 21 59 39 36
Agnes Bol (dirigent De Vrolijke Noot) 06 26 40 09 92



Plein van Pilatus. Foto: Heilig Land Stichting

Al ruim 50 aanmeldingen! Meld u zich snel aan!

Na twee fantastische dagtochten te hebben gemaakt vanuit de Augustinusparochie, naar Den Bosch en vorig jaar naar Oudenbosch, gaat dit jaar de gezellige dagtocht met een luxe touringcar naar de Heilig Land Stichting in de buurt van Nijmegen en wel op zaterdag 19 oktober 2024.

Op deze dagtocht zal het middenkoor Vocalis weer meereizen en de dag muzikaal ondersteunen. Wat zo leuk was aan vorig jaar, was dat er vanuit alle kernen mensen meegingen en dat het daardoor ook een echt parochiebrede activiteit werd. En met zo'n naam als bestemming voor deze dagtocht moet de touringcar toch heel rap volgeboekt zijn, ja toch? Omdat we vorig jaar veel mensen hebben moeten teleurstellen, hebben we dit jaar een bus voor 70 personen.

Hierbij het fantastische programma:

- 08.45 uur verzamelen Marktplaats Katwijk
- 09.00 uur vertrek richting Heilig Land Stichting
- 11.00 uur aankomst bij Museumpark Orientalis te Heilig Landstichting
- 11.15 uur koffie/thee met lekkers
- 11.45 uur met gids door het park of op eigen gelegenheid.
- 13.15 uur lunch en aansluitend vrije tijd
- 14.15 uur optreden Vocalis in het park
- 15.15 uur borrel met hapje
- 16.30 uur bus vertrekt richting Canakelkerk.
- 17.00 uur Eucharistieviering in de grote Canakelkerk
- 18.00 uur terugreis richting Katwijk
- 20.00 uur aankomst Marktplaats Katwijk

(Programma onder voorbehoud)

Dit belooft een dagje 'samen uit' te worden dat zowel geschikt is voor jong als oud(er). Het Museumpark ligt in een heuvelachtig boslandschap en de afstanden zijn lang. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn, rijdt er een busje rond. Inklapbare rolstoelen en rollators kunnen mee achterop de bus. Er zijn ook

rolstoelen te leen, zowel met smalle banden als met extra brede banden.

De kosten voor deze prachtige dag zijn € 65,- Beschikt u over een museumjaarkaart? Dan kost deze dag u slechts € 50,-

Wat krijgt u hiervoor:

- Luxe touringcarvervoer
- Koffie/thee met lekkers
- Complete lunch
- Drankje met borrelhap
- Veel gezelligheid
- Onvergetelijke herinneringen

Er zijn reeds aanmeldingen uit Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Mocht u geen vervoer naar Katwijk hebben, halen we u graag op.

U kunt zich opgeven bij:

Ralph Severens

06-33857748

Ralph4321@hotmail.com



Cenakelkerk, bron: Wikipedia



Parochie Augustinus organiseert Alpha onder de naam 'Smulpaap'

Hoe vind je een beetje geluk? Speelt wat je wel of niet gelooft daarin een rol? Dit is het onderwerp van het boek van pastoor Franken met de titel 'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde.' Het is ook een onderwerp dat regelmatig in onze Alpha ter sprake komt!

Een persoonlijke zoektocht van meer dan 55.000 mensen!

Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha's wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha. De Augustinusparochie organiseert al 20 jaar de Alpha waaraan meer dan honderd mensen deelnamen.

De Alpha geeft uitleg over de basis van het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100 jaar. Je komt tien avonden als groep bij elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een band opbouwt. Zo inspireer je elkaar om samen te zoeken wat gelukkig maakt en wat geloof in deze tijd kan betekenen.

Bij ons heet de Alpha Smulpaap! Omdat het eten zo lekker is!

Bij een Alpha hoort gezamenlijk eten. Van dat eten maken wij iets bijzonders. Geniet van een 2 of 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alomgewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt je drie keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven!

Wil je meer weten? Kijk zelf of de Smulpaap iets voor je is!

Kom vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst om 19.30 uur op 9 oktober om 19.30 uur in de pastorie van de H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngheesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. (ingang achterom)

Info kun je ook krijgen bij pastoor Franken: rochusfranken@outlook.com of bij de Alpha-coördinator Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen:

16,23,30 oktober
13,20, 27 november
11 december
15, 22 januari
Afsluiting 29 januari

Deze bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur

Afzender: Pastoor Franken

Tel: 071 8895938

E-mail: rochusfranken@outlook.com

de smulpaap

geloofsgesprekken met een
culinaire ervaring




Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ
Katwijk

Kerkhofbeheerder:

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:

NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:

Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com



Elly Breuer-Ludlage

Even voorstellen

Ik wil me even voorstellen want ik ben sinds kort lid van de Beheercommissie van parochiekern H. Joannes de Doper, Katwijk. Ik ben Elly Breuer-Ludlage, 67 jaar en getrouwd met Joop. Ik ben geboren in Hoogmade en wij wonen sinds ons trouwen in 1985 in Rijnsburg. In Hoogmade woonde ik naast de kerk die recent na een brand gelukkig weer is heropend.

Na mijn middelbare school ben ik eerst 4 jaar gaan werken in de zaak van mijn ouders maar vanaf januari 1979 ben ik de bankwereld binnengestapt. Na tal van functies en 38 jaar ABN AMRO, 3 jaar ING en 3,5 jaar Rabobank ben ik sinds een jaar met pensioen.

Wat ga je doen riefen mijn collega's, want stilzitten is niets voor jou. Fietsen, zwemmen, wandelen en reizen, maar ik wil ook iets betekenen voor mensen die moeite hebben met lezen of de Nederlandse taal moeten leren. Ook wil ik iets gaan doen voor de Kerk. Inmiddels ben ik met veel plezier actief als taalcoach via de bibliotheek. Na eerst een paar maanden te hebben deelgenomen ben ik nu officieel lid van de Beheercommissie. Ik heb bewust gekozen voor de eigen kern Katwijk voor het gevoel van verbondenheid.

De onderwerpen die passeren binnen de Beheercommissie zijn heel breed en beslaan eigenlijk alle onderdelen binnen de Kerk, gebouwen en alle activiteiten en mensen daar om heen.

Ik heb met andere ogen naar de Kerkenveiling gekeken en de organisatie van St. Jansdag en 100 jaar katholiek onderwijs en ben onder de indruk van de inzet van tal van vrijwilligers. Allemaal met hetzelfde doel om iets bij te dragen aan onze parochie. Ik heb er zin in en hoop op een leuke tijd waarbij ik een bijdrage mag leveren aan de bloei van onze parochie.

Elly Breuer-Ludlage

Beste parochianen,

Waar ik een aantal maanden geleden ernstige twijfel had over de zomerwarmte, kan ik toch voorzichtig concluderen dat het geen klagen was. Goede temperaturen zorgen ervoor dat mensen zich beter voelen, meer het gesprek aangaan en zo nu en dan zelfs denken aan de medemens.

Ikzelf heb de afgelopen periode veel positieve dagen mogen meemaken. Zo mocht ik bij een feest helpen, georganiseerd voor mensen met een beperking. Wat een geweldige avond hebben velen gehad en wat een kracht haal je uit dat enthousiasme!

De komende periode staan er ook prettige dagen gepland binnen onze parochie! Op 8 september organiseert de Pastoraatgroep een middag voor de vrijwilligers van onze kern. Een middag waarin zij in het zonnetje worden gezet en even fijn met elkaar mogen doorbrengen, zonder dat er iets van hen verwacht wordt. Heeft u zich al aangemeld voor deze middag? Wel doen hoor, dan weet de organisatie ongeveer hoeveel mensen er komen! Aanmelden kan bij Marloes Jongeneel!

Een andere leuke dag wordt georganiseerd door Ralph met Vocalis. Een dagje naar de Heilig Land Stichting en wat een grote hoeveelheid aanmeldingen

al zeg! Erg leuk om te mogen aanschouwen dat zovelen van u zich hiervoor hebben opgegeven!

Positiviteit, daar gaan we voor. Met z'n allen de schouders eronder om vanuit onze gemeenschap warmte over te brengen aan diegenen die dat nodig hebben. We nodigen eenieder uit om bij ons in de kerk te komen kijken, mee te doen en het gesprek aan te gaan.

Een heel warme groet en tot snel!

*Philippe de Milliano,
voorzitter Beheercommissie*



Tilly Boskamp

Quiltgroep 'de Bonnette' 20 jaar

Deze groep is in september 2004 opgericht naar aanleiding van de heropening van het verbouwde parochiehuis van parochiekern H. Joannes de Doper.

Onder leiding van mevrouw Tilly Boskamp gingen ca.10 dames aan de slag. Ze konden wel met draad en naald overweg, maar quilten dat hadden ze nog nooit gedaan. Daar bracht Tilly al snel verandering in. Zij ontwierp de quilt over H. Joannes de Doper. Er is op te zien waar hij leefde tot aan beelden van Katwijk o.a. de molen. De quilt hangt nu op de pastorie in de vergaderkamer.

Joke Vermeulen heeft de quilt op 26 juni 2005 onthuld.

De groep bleef bij elkaar en zo leerden ze allerlei technieken van het quilten. Dat resulteerde in mooie werkstukken. Tegenwoordig wordt er ook geborduurd, gebreid en gehaakt.

We maken stukken voor onszelf en natuurlijk voor de verkoop, maar ook in opdracht. Er is een mooie quilt gemaakt voor uitvaartverzorgers St. Barbara te Noordwijk en Aurelia Uitvaartbegeleiding Katwijk. Voor onze kerk zijn er 3 hongerdoeken gemaakt. Naar aanleiding van de lezingen in de 40-dagentijd/vastentijd heeft Tilly een ontwerp gemaakt. Er zijn 3 verschillende lezingen die per jaar wisselen. Er is ook een kerstquilt gemaakt, en er zijn een paar quilts gemaakt voor de afd. borstsonderzoek van het Diaconessenhuis en het



Gezamenlijk een hongerdoek maken

LUMC en 's Heeren Loo, woonzorgpark Willem van den Bergh.

Tevens houden we ieder jaar een verkoop in 'de kleine JOANNES' ten bate van een goed doel zoals o.a. De Voedselbank, St. Hoe en slachtoffers aardbeving Syrie, St. Yats weeskinderen op Java, Stichting Zuiderkruis, omroep Max voor ouderen in Roemenië.

Op het ogenblik zijn er 13 dames actief. In de loop der jaren zijn ons enkele dames ontvallen en zijn er een paar gestopt vanwege leeftijd of dat de handen niet meer zo goed wilden. Ook zijn er een paar nieuwe dames van binnen en buiten de parochie bijgekomen. De groep komt wekelijks op de pastorie bij elkaar om te quilten en om de sociale contacten te onderhouden.

We gaan af en toe met z'n allen een terrasje pakken met koffie en gebak en een enkele keer uit eten of gezellig op de pastorie Somalisch eten. Verzorgd door onze Somalische quiltster.

Zaterdag 21 september van 10 – 13 u. is er weer een verkoop in de 'kleine JOANNES'

Bij deze van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar!

Ibolyka



Foto: Agnes Bol

5 SEPTEMBER OPEN REPETITIE !

Kom jij ook een keer gezellig meezingen?
Iedereen is welkom!



Foto: Agnes Bol

Donderdag 5 september zet kinderkoor De Vrolijke Noot de deur open voor haar open repetitie van 15.30 - 16.15 uur. Heb jij plezier in het zingen van mooie en leuke liedjes? Dan ben je bij dit koor aan het goede adres. Want nu er kinderen na het afgelopen schooljaar van het koor zijn gegaan, is er weer plek voor nieuwe enthousiaste kinderen die genieten van het samen zingen.

En als je bij ons koor komt zingen, dan kun je op 13 oktober meedoen aan een musical en staat er al een mooi kerstoptreden gepland! Kom gewoon langs, neem gerust je ouders of grootouders mee, en zing direct lekker mee op deze zo leuke open repetitie. De repetitie is in onze kerk. Na afloop krijg je een leuke herinnering mee!

Agnes Bol



Joods dorp Beth Juda. Foto: Heilig Land Stichting

Al ruim 50 aanmeldingen! Meld u zich snel aan!

Na twee fantastische dagtochten te hebben gemaakt vanuit de Augustinusparochie, naar Den Bosch en vorig jaar naar Oudenbosch, gaat dit jaar de gezellige dagtocht met een luxe touringcar naar de Heilig Land Stichting in de buurt van Nijmegen en wel op zaterdag 19 oktober 2024.

Op deze dagtocht zal het middenkoor Vocalis weer meereizen en de dag muzikaal ondersteunen. Wat zo leuk was aan vorig jaar, was dat er vanuit alle kernen

mensen meedingen en dat het daardoor ook een echt parochiebrede activiteit werd. En met zo'n naam als bestemming voor deze dagtocht moet de touringcar toch heel rap volgeboekt zijn, ja toch? Omdat we vorig jaar veel mensen hebben moeten teleurstellen, hebben we dit jaar een bus voor 70 personen.

De kosten voor deze prachtige dag zijn €65,- Beschikt u over een museumjaarkaart? Dan kost deze dag u slechts €50,-

Voor meer gegevens kijk dan naar het artikel in de rubriek 4 in 1, op pagina 10.

U kunt zich opgeven bij:

Ralph Severens
06-33857748
Ralph4321@hotmail.com



Nieuws vanuit de koster!

Na ruim 25 jaar koster te zijn geweest vind ik het tijd geworden om er per 1 september 2024 gedeeltelijk mee te stoppen. Er is in de loop der jaren stillertjes steeds meer bij gekomen. Voordat ik dingen ga vergeten of zaken over het hoofd zie, wil ik graag gaan afbouwen.

Over deze beslissing heb ik lang nagedacht. Maar het voelt als verstandig en goed zo. Donderdagochtend

blijf ik gewoon doen en dat is nog gezellig ook, met na de mis koffie drinken.

Helemaal niets doen is er toch niet bij want er blijft genoeg over zoals o.a. Wijkcontact, Augustinus bundelen voor bezorgers, kerkbalans en spons en zeemclub.

Ik hoop dat er iemand gevonden kan worden die ook doordeweeks beschikbaar is om de andere kosters, Piet, Ralph en Debby, bij te staan. Jullie in ieder geval bedankt voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan maar merk dat het 'plezier' ietsje minder wordt. En dan wordt het tijd om op te houden.

Mocht u zich geroepen voelen om onze kostersgroep te versterken, dan kunt u zich wenden tot Ralph Sevens 0633857748.

Ibolyka



Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203



Voedselmanden

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekern-secretariaat, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

OVERLEDENEN

Johannes (Jan) Franciscus Antonius Maria Luijten, echtgenoot van Everdina Albertina Petronella Anna Maria Luijten - van der Linden. Jan is geboren op 21 juli 1945 en is op 12 augustus overleden. Op maandag 19 augustus was de uitvaartdienst in crematorium Rhijnhof te Leiden

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem verlichten, opdat hij moge rusten in vrede. Amen.



<https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/rozenkrans>

Rozenkrans bidden

In mei heb ik gevraagd of er parochianen waren die ook wilden voorbidden, dat aantal was niet erg hoog. Ook het aantal parochianen dat naar deze viering komt neemt af. Zelfs in mei, als de dagen wat langer worden, het weer wat beter wordt. Nu oktober met zijn kortere dagen er aan komt, wil ik na goed overleg in het liturgisch overleg, het rozenkransgebedmoment naar de vrijdagochtend om 11.45 uur verplaatsen. Zodat niemand in het donker naar de kerk hoeft. Waarom voor deze dag en tijdstip gekozen?

Sinds de coronatijd bidden we in november op vrijdag om 11.45 uur de rozenkrans voor de overledenen, zo zal er dus 2 maanden lang gelegenheid zijn om te komen bidden op vrijdag aan het eind van de ochtend. U bent allen van harte welkom om de rozenkrans mee te bidden. We zullen de vereenvoudigde versie van afgelopen mei aanhouden. **Vrijdag 4 oktober om 11.45 uur zal de eerste rozenkransgebedsviering zijn.**

Laten we samen op Maria's voorspraak bidden.

Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

Liturgische Agenda van zaterdag 31 augustus t/m zondag 29 september 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 35
za. 31-aug			
zo. 1-sep	Tweeëntwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst /Vocalis	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Dameskoor / KWD / koffiedrinken
za. 7-sep			
zo. 8-sep	Drieëntwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor / KWD
za. 14-sep	Kruisverheffing (Feest)		
zo. 15-sep	Vierentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst /Vocalis, KWD, koffiedrinken	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola / KWD
za. 21-sep			
zo. 22-sep	Vijfentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken / PW Zuidersma /Cantemus	11.00 EV Pastoor Franken / PW Zuidersma / Schola / koffiedrinken
za. 28-sep		19.00 Taizé viering	
zo. 29-sep	Zesentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst /Cantemus	11.00 WCV PW Zuidersma

Deze vieringen worden gestreamd

Het liturgierooster is onder voorbehoud, want we weten niet wanneer pastor Van Vliet hersteld is. Wanneer hij weer voor kan gaan bij de Eucharistie, zal hij de viering van iemand anders overnemen. U kunt de website raadplegen voor de meest actuele informatie.

Vieringen door de week: september 2024 (De doordeweekse vieringen van pastoor Franken vervallen van 9 september tot en met 20 september 2024).

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Diaken Winnubst	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

Liturgische Agenda van zaterdag 31 augustus t/m zondag 29 september 2024

De Goede Herder / Wassenaar
Stoeplaan 4

H. Laurentius en DMG / Voorschoten
Leidseweg 98

St. Willibrordus en St. Jozef / Wassenaar
Kerkstraat 77

			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC
11.00 EV 16.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie Pastoor Franken / cantores	11.00 EV	Pastoor Franken / E. Brouwer organist en Dameskoor / KWD / crèche	09.30 EV Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor / KWD / crèche	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantor / organist / KWD
			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 WCV	PW Zuidersma / Laurentiuskoor / KWD / crèche	09.30 EV Pastoor Leroy / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastoor Leroy / Cantor / organist
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor / KWD / crèche	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Magnificat Cantorij / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastoor Leroy / Cantor / organist
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken	09.30 EV Pastoor Franken / Cantor / organist

Speciale vieringen door de week september 2024

Woensdag 26 sept. 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest

Vieringen tehuizen september 2024

Woensdag 04 sept. 15.30 u Adegeest, Voorschoten Pastoor Franken
 Vrijdag 06 sept. 10.30 u Sophiekehuis, Wassenaar L. Elshout
 Vrijdag 13 sept. 16.30 u De Wilbert, Katwijk P.W. Zuidersma
 Woensdag 18 sept. 11.00 u Johannahuis, Wassenaar Pastoor Kurvers
 Vrijdag 20 sept. 11.00 u Wijckerslooth, Oegstgeest
 Woensdag 25 sept. 10.30 u Overduin, Katwijk Diaken Winnubst

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:

Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:

H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten

Kerkhofbeheerder:

Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

Bondsgebouw: (info/reserveringen)
bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties::
NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkebalans:

NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:

Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

- Zondag 1 september**
Voedselmand
- Zaterdag 7 en 21 september**
16.00 uur Christelijke Meditatie (Bondsgebouw)
- Maandag 23 september**
09.30 uur Vergadering Beheercommissie (Pastorie)



Familieberichten

Overleden

Op maandag 17 juni is op 95-jarige leeftijd vredig van ons heengegaan: Maria Sophia Louise Gerla-Aangenendt. De uitvaart was op zaterdag 22 juni in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is overgebracht naar het crematorium. Als parochielid was zij actief bij veel jongerendiensten. Ook was zij actief bij De Zonnebloem.

Op dinsdag 18 juni is op 85-jarige leeftijd overleden: Theodorus Petrus Maria Bakker. De uitvaart was op maandag 24 juni in de H. Laurentiuskerk, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof heeft plaatsgevonden. Theo Bakker is jarenlang koster geweest in onze kerk. Hij was een zeer betrokken en sociaal bewogen persoon, die zich inzette voor de medemens.

Op maandag 22 juli is Pater Jan Bouman (O.P.) overleden. Hij is 95 jaar geworden. Hij was van 1961 tot 2008 pastoraal actief op Aruba, Bonaire en Curaçao. Terug in Nederland is hij in Voorschoten (Huize Bijdorp) gaan wonen. Hier en in de omgeving is hij tot op hoge leeftijd pastoraal actief gebleven, zo ook in onze parochie. Op maandagavond 29 juli was er een avondwake bij de Zusters Dominicanessen (Huize Bijdorp) in Voorschoten. De uitvaart was op dinsdag 30 juli in de St. Dominicuskerk te Nijmegen. Dat Pater Bouman thuis mag komen in het licht van de Heer.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.



Afsluitende bijeenkomst tienergroep Augustinus 30 juni 2024

Als laatste bijeenkomst van dit jaar hebben we met de tienergroep 'Golf in the Dark' gedaan. Er waren 18 holes; sommigen waren een uitdaging, bij andere holes lukte het soms om een hole-in-one te scoren. De eindscores lagen zeer dicht bij elkaar, maar



Michaël was de uiteindelijke winnaar van het spel. Het was supergezellig!

Na de vakantie gaan we weer van start met nieuwe bijeenkomsten, waarin we het over bijvoorbeeld de Bijbel, God, Jezus, de Heilige Geest, het gebed en de sacramenten hebben en wat dat allemaal met ons alledaagse leven te maken heeft.

Ben je 12-16 jaar? Kom ook langs! Iedereen is welkom. In dit parochieblad staan ook de nieuwe data voor het komende schooljaar.

Namens de Tiengroep,
Anne van der Geest



Het wijkcontact

De opzet van het wijkcontact is, met een groep vrijwilligers contact onderhouden met medeparochianen. Daarvoor is de parochiekern in wijken verdeeld en zo heeft ieder lid van het team haar/zijn eigen wijk.

Als het gewenst is, nemen we contact op bij lief en leed en zo nodig ook tussendoor, en sturen een felicitatie naar de senioren bij hun verjaardag. Daarnaast hebben we de laatste tijd meerdere keren gehoord dat men zeer tevreden en blij is met de ontmoetingsochtenden die we geregeld organiseren.

Helaas hebben we onlangs afscheid moeten nemen van een paar leden van het team, waardoor niet alle wijken meer bemenst zijn en we niet de contacten kunnen onderhouden zoals we graag zouden willen en (meest) senioren moeten teleurstellen.

Vandaar dat wij een dringende oproep doen aan dames en heren die ons team weer op sterkte willen brengen en meewerken aan de sociale parochieband in Voorschoten. Uiteraard ga je niet zonder inwerken aan de slag en uit ervaring durven we zeggen: het geeft veel voldoening!!

We zien naar je uit,

Willeke Schrage: tel. 561 8840,
e-mail: of.schrage@hetnet.nl
Diny Westgeest: tel. 561 2106,
e-mail: dwestgeest@hotmail.com

Kinderwoorddienst op 7 juli jl.

Tijdens de kindwoorddienst hebben ongeveer 30 kinderen hard gewerkt. Er waren ook veel Oekraïense kinderen aanwezig. Zo leuk om te zien hoe de kinderen zich mengden en elkaar hielpen.



Foto: Freek van Krevel

De tijd vliegt

De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Elk jaar is zo voorbij terwijl vele uren elk wel een eeuwigheid lijken te duren, en morgen wordt als gister en vandaag.

De mens is niet gelukkig van nature, en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag waarop geen antwoord is. Je zou zo graag iets door de spiegel zien, maar het blijft turen.

Er valt geen enkel onheil te vermijden, en dat de dood komt, is een zekerheid.



Zondag 1 september - uitreiking penningen

Op zondag 1 september is het startzondag in onze parochiekern.

Traditioneel worden er dan Laurentiuspenningen toegekend en dit keer aan 2 vrijwilligers.

Ook zal er een Moeder Godspenning worden uitgereikt.

De penningen worden toegekend als dank voor het vrijwilligerswerk dat zij voor onze parochiekern doen.

Na afloop van de viering kunt u de gedecoreerden feliciteren in het Bondsgebouw.



2024

Actie

Kerkebalans



Kerkebalans – Herinnering u doet toch ook mee?

Graag laten wij u weten dat de Actie Kerkebalans tot nu toe het bedrag van € 78.000 heeft opgebracht. Dit betekent dat er nog € 37.000 nodig is om het streefbedrag van € 115.000 te halen.

Een deel van het geld is nu besteed.

De professionele vaatwasser in het Bondsgebouw en ook de koffieketels waren aan vervanging toe. Evenals de geluidsinstallatie voor het kerkhof. Ook de ladders voor de kerktoren moesten worden vernieuwd.

De Moeder Godskapel begint nu vaste vormen aan te nemen en zal mogelijk eind september in gebruik worden genomen.

Omdat elk najaar de vergaderzaal in de pastorie gedurende de wintermaanden wordt ingericht voor de weekviering op dinsdagmorgen, waren er inklapbare tafels nodig. Sinds kort zijn deze tafels voor de vergaderzaal in gebruik genomen. Het ventilatiesysteem in de pastorie moet worden vervangen.

Voor de livestream van de viering op zondag komt er nieuwe apparatuur, waaronder camera's, een laptop en monitoren.

Zoals u ziet wordt uw geld goed besteed.

Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om uw bijdrage over te maken, wilt u dat dan alsnog doen? Eind september ontvangt u hierover een brief.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar o.v.v. Kerkebijdrage Voorschoten. Het kan zijn dat onze brief en uw bijdrage elkaar hebben gekruist.

Mocht u hebben betaald via de QR code dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Commissie Kerkebalans



Open Monumentendag zaterdag 14 september in de H. Laurentiuskerk

Op zaterdag 14 september bent u van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de H. Laurentiuskerk.

Het bijzondere 18-eeuwse Mitterreither-Van den Brink-orgel zal klinken en worden bespeeld door organist Peter Heijligers. Op deze dag zal hij naast het bespelen van het orgel ook uitgebreid kunnen vertellen hoe het orgel bespelen werkt.

Er worden rondleidingen gegeven om u uitgebreid te informeren.

Er is ook een bijzondere brief te bewonderen van Koning Willem III, waarin hij onze H. Laurentiuskerk toestemming geeft om een legaat te mogen ontvangen dat in een testament is verwoord in 1865.

U kunt genieten van een kopje koffie of thee. Naast een hoop informatie is er ook ruimte voor een moment van stilte. Al met al zéér de moeite waard voor een bezoek.

Uiteraard is ook het prachtig onderhouden kerkhof een bezoek meer dan waard.

U bent van harte welkom.
De koffie staat klaar!



Inwijding Moeder Godskapel

Na jaren van voorbereiding en inzet van velen is het bijna zover dat de Moeder Godskapel in de H. Laurentiuskerk zal worden ingewijd. De realisatie van deze kapel is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van betrokken parochianen.

De kapel is ingericht in de voormalige biechtstoelruimte, achter het koor. Toegang is mogelijk via de kerk en van buitenaf via het kerkhof op bepaalde openingstijden.

De streefdatum van de officiële opening is zondag 29 september. Deze informatie is begin augustus aangeleverd bij de redactie. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de komende Zondagse Mededelingen en onze website: www.rkvoorschoten.nl



Foto's: Corry Zoetemelk

Vriendschapsgedicht

Zolang de zon haar stralen geeft
en de vogels zingen in de lucht
de boom zijn blad bemint
een kind er voor ons is
blijft vriendschap nog dat grote geschenk
dat 't leven adem geeft

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau tel. 071-5612508 of e-mail: i.kouwenhoven@rkvoorschoten.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 6 september 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ
Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:
Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr
NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

De bouw van de Goede Herderkerk (6)

Zoals vermeld in de vorige aflevering was pastoor Meijnsing overtuigd geraakt van het uitmuntende kunstenaarschap van de glazenier Joep Nicolas. Hij kreeg dan ook..de opdracht om het St. Petrus-roosvenster, de absisglazen, het glas in de doopkapel, de beide kerkschip-ramen 'Zacheus en de blindgeborene' en bovendien het groote opaline-glastableau, dat boven in de Concha den titel onzer kerk uitdrukt, en de volledige noodbeglazing der kerk..' te vervaardigen. De noodbeglazing bestond uit glas-in-lood-ramen met vensterglas, deels met groene en bruine elementen en was als overbrugging bedoeld totdat de definitieve ramen, ook door Nicolas te vervaardigen, geplaatst zouden zijn. Pastoor Meijnsing hield zorgvuldig bij wie van zijn parochianen een groot feest tegemoet ging, bijv. een 25 jarig huwelijksjubileum, en vroeg dan om bij die gelegenheid een gebrandschilderd glas-in-lood raam te schenken.

De bouw was nog niet helemaal af, maar wel zover gevorderd dat op de tweede zondag na Pasen, de feestdag van De Goede Herder (10 april 1932) de consecratie door de bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent kon plaatsvinden. Aan de voorbereidingen van dit feest werd veel aandacht besteed. Zo kregen de parochianen tevoren een geïllustreerd boekje 'De Kerk van den Goeden Herder' waarin de titel van de kerk werd verklaard, het iconografisch plan van de versiering en een uitleg over de consecratieplechtigheden werd gegeven.

Terwijl zich een Westerstorm ontwikkelde, die later een deel van de plechtigheden buiten onmogelijk maakte, begonnen om 7.30 uur de consecratieplechtigheden met een reliekenprocessie waarvoor de bisschop zijn bewondering uitsprak. De bisschop werd in de daarop volgende Hoogmis geassisteerd door niet minder dan 7 priesters waarvan twee 'Monseingnores'. Na de mis ontving de bisschop in het versierde schoollokaal (de gymzaal ?) vele katholieke en niet-katholieke autoriteiten en, naar ik aanneem, de parochianen. De lunch werd gebruikt in kasteel Oud-

Wassenaar waar ondanks het verzoek van de pastoor om na zijn tafelrede speeches achterwege te laten, toch het woord werd gevoerd door mgr. Hensen, deken van Dam en de heer Poorter. Om 16.30 uur werd door de kinderen voor de bisschop een 'declamatorium' uitgevoerd. In een dankwoord wenste de bisschop de pastoor nog vele jaren in de parochie toe. Daarna werd de bisschop in de stortregen uitgeleide gedaan. De nacht vóór de consecratie logeerde de bisschop bij de fam. Vroom, 'omdat de bescheidenheid van ons huis niet het herbergen van een kerkvorst toeliet'.

Wim Tordoir



Foto: pastoor Meijnsing

back to school
zegening van de schooltassen

8 september 2024
09.30 uur
Sint Willibrorduskerk
Wassenaar

Op de eerste gezinszondag van schooljaar 2024-2025 worden de schooltassen gezegend. Neem dus allemaal je schooltas mee naar de kerk. Ook middelbaar scholieren, studenten en leerkrachten zijn speciaal welkom!
De schooltas is een symbool, de zegen is voor jou.
Zo bidden we dat je er met Gods hulp een mooi schooljaar van maakt.

Gezinskerk in september

Na de vakantie starten we weer fris met een nieuw Gezinskerkschooljaar. Binnenkort ontvangen jullie ook weer de folder met jaarplanning. Digitaal staat deze op: bit.ly/Gezinskerk-agenda.

Voor de maand september hebben we de volgende activiteiten:

Gezinszondag met schooltassenzegening en buiten spelactiviteit

Op zondag 8 september hebben we de eerste gezinszondag in onze St. Willibrorduskerk. We starten om 9.30 uur met een Eucharistieviering met kindwoorddienst. Tijdens deze viering worden de schooltassen gezegend; neem dus je schooltas mee!

Ook is dit de terugkomviering van de communicanten 2024. Na afloop is er koffie, thee, limonade en hebben we bij mooi weer een gezellige spelactiviteit in de tuin van de kerk.

De eindtijd is ongeveer 11.15 uur. We zijn erg blij als mensen wat lekkers willen bakken. Aanmelden om te bakken:

gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Ouderavond communicanten 2025

Op maandag 23 september van 20.00 - 21.30 uur is er de ouderavond voor nieuwe communicanten in De Sloep van de St. Willibrorduskerk.



Tijdens het kerkpleinfeest ontdekten we hoe heerlijk de tuin van onze kerk is. Daarom doen we op 8 september na de Mis nog een gezellige spelactiviteit met alle kinderen. Foto: Gezinskerk

AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Vanaf groep 4 kan je kind meedoen aan het project ter voorbereiding van de eerste H. Communie. Zondag 8 september gaan we van start. Aanmelden:

gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:
tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)
NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef
parochiekern

Secretaris Beheercommissie:
Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Onderweg naar een nieuw seizoen

De meeste mensen zijn weer terug van hun vakantie. Het gewone leven komt weer langzaam maar zeker op gang. De activiteiten, vergaderingen, cursussen, ze staan weer gepland of worden een van deze weken wel gepland voor het nieuwe seizoen. Tijd voor andere zaken blijft er dan maar weinig over. Ik heb al vaker geschreven dat veel van het vrijwilligerswerk op steeds minder schouders terecht komt.

We merken dat allemaal ook binnen ons kerkgebouwen. Vrijwilligers stoppen, vaak omdat ze een bepaalde taak al jaren doen, of gewoon vanwege hun leeftijd. Want laten we eerlijk zijn, de meeste van onze vrijwilligers zijn niet meer de jongste en de werkdruk van de resterende vrijwilligers wordt dan ook steeds groter, het werk (zelfs al is het vrijwilligerswerk) moet toch worden gedaan. Gelukkig zijn wij gezegend met een grote groep vrijwilligers, maar toch merk je dat er zo hier en daar gaten vallen.

Wijkcontactpersonen zijn daar een goed voorbeeld van, veel wijken zijn onbemand en sommige mensen hebben twee of drie wijken. Wijkcontactpersoon zijn is leuk werk en neemt ook niet zo heel veel tijd in beslag: even bij iemand langs gaan als er iets te vieren is, even een verjaardagskaartje in de bus doen. Het is een beetje de ogen en de oren van de kerk zijn, gemeenschap zijn, zorg dragen voor elkaar.

We staan zo vaak zo snel klaar met onze mening en zeggen o zo makkelijk wat wij vinden van onze maatschappij. Maar naast: 'wat vind ik ervan?', zouden we ons ook eens kunnen afvragen: 'Wat doe ik er zelf aan? Op welke manier kan ik zelf een steentje bijdragen om onze samenleving een stukje beter te maken? Iedereen kan een bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving; mensen die net buiten de samenleving zijn gevallen en verkild zijn er weer bij halen, een helpende hand bieden, een bemoedigend gebaar, een goed gesprek, een boodschap doen, een wandeling; het zijn allemaal zaken die wonderen doen.

Het maakt echt niet uit hoeveel tijd je erin steekt, maar dat je er tijd aan geeft. Door actief in onze samenleving mee te doen gaan we weer ontdekken dat we, als mens en als gemeenschap, de moeite waard zijn. En, o ja, ik weet het, we hebben al zo weinig tijd, werk, sport, school, kinderen, kleinkinderen. Of, misschien kan ik het wel niet.

Maar laten we nu eens niet denken aan onze beperkingen, maar juist aan onze mogelijkheden en zo onze eigen waarden ontdekken, die altijd groter blijken te zijn dan onze beperkingen. Het zou een mooie gedachte zijn om dit nieuwe seizoen actief te beginnen en u in te zetten als vrijwilliger, in de kerk of daarbuiten! Ik wens u allen een mooi nieuw seizoen toe.

Met hartelijke groet,

Marian



Foto: Diana Niewold Kerkfotografie.nl

Misdienaars

Wat zijn we blij met onze ploeg misdienaars! Als dank voor hun inzet gaan we met alle misdienaars uit de parochie op 22 september naar Duinrell.

We verwelkomen voor het nieuwe schooljaar ook maar liefst 11 nieuwe misdienaars. We hebben de unieke situatie dat alle (!) tien communicanten 2024 misdienaar willen worden: Ricardo, Leonardo, Thomas, Julia, Anna, Gloria, Juliette, Sofia, Felix en Marilène. Daarbij heeft ook Alexander zich aangemeld. Hij ontving in juni zijn H. Vormsel. Van harte welkom! We nemen ook afscheid van: Fleur, Georgine, Cosima en Emil. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! In totaal hebben we nu 24 misdienaars. U ziet ze weer vanaf september; in de schoolvakanties delen we bewust niet in. Op die manier blijven de gezinnen vrij om in de vakanties te resetten en los te komen van planningsen.



Tijdens de zomer komen er ook toeristen in onze kerk, vaak ook met kinderen. We hadden daarom catechesemateriaal voor kinderen in het Engels, Duits, Frans en Spaans.

Foto: Gezinskerk

Nieuwe installatie voor beeld en geluid

De zomerperiode is voorbij en zoals aangegeven in de vorige editie van ons parochieblad, kan ik u bevestigen dat in september de aanleg van de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie is gepland. Hiermee komt een einde aan de positie die onze vertrouwde cameraman in de kerk innam tijdens de streamingsdiensten.

In september wordt tweemaal gestreamd, het laatste weekend dus met de nieuwe apparatuur. Ook de regiolocatie is gekozen. Deze komt in het transept waar onze koren zingen en wordt zichtbaar door een vaste tafel met aansluitingen voor de streaming-service. Dicht bij de geluidsversterker en internet-aansluitingen aanwezig in de sacristie.

Naast de aanpassingen deze maand is vóór de zomer de elektrische installatie vernieuwd en voldoet daarmee aan de veiligheidseisen van deze tijd. Geen kleine investering, maar wel noodzakelijk in verband met o.a. brandveiligheid.

Op de foto ziet u nog een afbeelding van de straks 'oude' streamingsoftware.

Theo Overdevest

Vitaliteit van de parochie

Af en toe moet je wel eens wat opruimen.

De afgelopen weken was een map van de RWP (Raad van de Wassenaarse parochies) 2000-2005 aan de beurt. Daarin kwam ik allerlei artikelen tegen:

- Notitie 'Toekomst Katholiek Wassenaar' uit 2001
- Een brief over het diaconaal jaar in de St. Jozefkerk van 2002
- Een krantenartikel 'Parochies moeten geloof op maat bieden' uit 2003
- Een verslag van een bijeenkomst met jongeren 'Wat is geloven in deze tijd' van 2005
- Notitie 'Beoordelen van de vitaliteit' van de parochies van KvdP uit 2005.

Op verzoek van het bisdom zal in het komend half jaar ook de vitaliteit van onze parochie opnieuw bekeken worden aan de hand van een enquête.

Klaas van de Poel schreef in 2005 al over de volgende dimensies:

- Geld en spullen; bijdragen van parochianen en bezittingen
- Parochianen; aantal, leeftijdsopbouw
- Vrijwilligers; percentage actief, aanbod/vacatures en kwalificaties
- Activiteiten; deelname aan liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapswerk
- Uitstraling, waardering parochianen en waardering van de omgeving.

Daarnaast blijft de beschikbaarheid van pastoors, diakens en pastoraal werkers van belang; dat was 20 jaar geleden nog minder een probleem dan nu.

Al deze zaken zullen ook nu weer ter sprake komen. De vitaliteit van de RK gemeenschap hangt mede van onszelf af. Daarbij zal verjonging noodzakelijk blijven.

Gabrie Lansbergen



De 'oude' streamingapparatuur.

Foto: Ben Gerritsen



Foto: Rob Bom

Uit de schatkamer van de St. Willibrorduskerk

In aansluiting op mijn stukje van het wierookscheepje uit de 18e eeuw verhaal ik thans over het wierookvat.

Het fraaie vat dateert eveneens uit het laatste kwart van de 18e eeuw. Het bezit het meesterteken van een hoofdletter A en jaarletter is een kleine a. De hoogte van het object is 24,5 cm en de diameter voet bedraagt 11,5 cm. Het materiaal is zuiver zilver.

Er is een ronde, in het midden verdiepte voet met geprofileerde rand, waarboven een rand van bladmotieven. Het bestaat uit een half-bolvormig lichaam waartegen drie acanthusbladeren zich opstellen, tegen de ingesnoerde hals van het lichaam met een naar binnen omkrullende stengel. Op het lichaam - tussen deze bladmotieven - bevinden zich drie bloemrozetten.

Het deksel is klokvormig opengewerkt, dit deksel heeft een geprofileerde rand, daarboven binnen vervlochten banden, beurtelings een groot en een klein bloemmotief. Onder en boven de kleine bloemmotie-



Foto: Rob Bom

ven telkens twee bladmotieven. Aan de bovenzijde is een lichte insnoering met opengewerkte cirkelvormen. De klokvorm is op de opengewerkte top afgedekt met acanthus-bladmotieven en worden afgesloten door een radijsvormige met bladmotieven versierde knop.

Het geprofileerde hangkapje is gewelfd, versierd met een vervlochten bandmotief, waartussen gedreven parelmotieven. Tevens is het hangkapje geornamenteerd met bladmotieven en draagt een knop, Deze is qua vorm en ornamentering gelijk aan die van het deksel.

Volgende maal wederom een fraai ornament uit de schatkamer.

Jacco Willem Verheesen

Onze parochiekern gaat binnenkort over op een aantal nieuwe mailadressen die de bestaande mailadressen (willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl, lontheo@ziggo.nl en rob_bom@hotmail.com) zullen gaan vervangen.

Voor we definitief overgaan zullen de nieuwe adressen nog enige tijd gebruikt gaan worden naast de huidige.

De **BEHEERCOMMISSIE** krijgt het nieuwe mailadres:

willibrorduswassenaar@parochie-augustinus.nl.

De **REDACTIE AUGUSTINUS** krijgt het nieuwe mailadres:

redactiewassenaar@parochie-augustinus.nl.

We willen u vriendelijk verzoeken om deze nieuwe mailadressen te gaan gebruiken in plaats van de bestaande.



Het laatste oordeel
Foto: Rob Bom

Tentoonstelling fresco's Sixtijnse Kapel

Begin juli werd ik via Facebook attent gemaakt op een unieke tentoonstelling in de Grote Kerk in Den Haag. Op 34 enorme doeken zijn reproducties van de fresco's afgedrukt die te zien zijn in het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Deze fresco's zijn van de hand van Michelangelo.

De website van de gemeente Den Haag zegt:

'Bij deze expositie kun je Michelangelo's beroemdste fresco's in hun oorspronkelijke grootte van dichtbij bekijken. De tentoonstelling biedt een nieuwe kijk op de bekende plafondschilderingen uit het Vaticaan aangezien ze in de Grote Kerk niet omringd worden door honderden bezoekers en ze in detail van dichtbij bekeken kunnen worden in plaats van 20 meter hoog, zonder in te leveren op de originele sfeer die een kerk te bieden heeft. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers ook meer te weten komen over het creatieproces en het leven van Michelangelo.'

De schilderijen zijn met precisie gereproduceerd dankzij hoogwaardige fotografie en een speciale druktechniek, zodat alle kleuren en details van Michelangelo's 34 monumentale fresco's tot in het kleinste detail behouden blijven. Daarnaast kun je extra informatie krijgen over wat Michelangelo inspireerde om deze grote werken te schilderen en de technieken die hij gebruikte middels een gratis audiogids app, die je rechtstreeks op je smartphone kunt downloaden en thuis nogmaals kunt beluisteren.'

Nieuwsgierig geworden door het Facebookbericht en de informatie op de site hebben wij deze unieke ten-

toonstelling bezocht. Bijgaande foto's geven een kleine indruk van de tentoonstelling en het meesterschap en de genialiteit van Michelangelo.

Nog tot 8 september te zien op donderdag t/m zondag.

Meer informatie is te vinden via de website:
<https://sistinechapelexhibit.com/den-haag/>

Rob Bom



De schepping van Eva
Foto: Rob Bom



Detail uit 'het Laatste Oordeel'
foto: Rob Bom

Heeft u een bijdrage voor het de volgende editie van 'de Augustinus die op 24 september zal verschijnen wilt u die dan uiterlijk zondag 8 september 2024 via de mail toesturen aan:

redactiewassenaar@parochie-augustinus.nl
rob_bom@hotmail.com.

Indien mogelijk zien wij graag een foto of andere illustratie bij uw bijdrage.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Monique van Son,
e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl

Wij gedenken...

...Jacobus Petrus (Koos) de Groot, weduwnaar van Toos de Groot-van Winden, (schoon)vader en (over)grootvader. Koos werd in Oegstgeest geboren op 13 januari 1930 en overleed op 15 juni in Voorschoten. De uitvaartdienst werd gehouden op vrijdag 21 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Koos begeleid werd naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

...Paul Alexander Donders, weduwnaar van Rita Donders-Duynstee, (schoon)vader en (over)grootvader. Paul werd geboren op 28 september 1931 en overleed op 19 juni. De uitvaartdienst was op maandag 24 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Paul in besloten kring is bijgezet bij Rita, op het parochiekerkhof.

...John J. Staats, echtgenoot, (schoon)vader, opa, broer, zwager en oom. John werd geboren op 17 juni 1930 en overleed op 26 juni. De uitvaartdienst was op woensdag 3 juli in de H. Willibrordkerk, waarna John in besloten kring is begraven op het parochiekerkhof.

...Jeannette Maria Elisabeth Lippits, zus, schoonzus en tante. Jeannette werd op 11 januari 1946 in Hoorn geboren en overleed op 13 juli in Leiderdorp. Op donderdag 18 juli heeft de begrafenis in besloten familiekring plaatsgevonden. Jeannette is begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

...Ella Verkaik-Steenvoorden, echtgenote, dochter en (schoon)zus. Ella werd op 15 december 1959 geboren en overleed op 14 juli. Op maandag 22 juli heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

...Johanna Lamberta Oudshoorn-Werkhoven, weduwe van Nico Oudshoorn, (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. Johanna werd op 14 februari 1933 geboren en overleed op 27 juli. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 2 augustus in de H. Willibrordkerk, waarna Johanna in besloten kring is gecremeerd.

...Jolanda Zuidhoek, dochter. Jolanda werd op 28 januari 1993 geboren en overleed op 3 augustus. Haar afscheid heeft op maandag 12 augustus in besloten kring plaatsgevonden, waarna Jolanda is begraven op Rhijnhof in Leiden.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.



Nieuw seizoen

Het is alweer bijna september. 'Time flies' plegen we dan te zeggen. Het nieuwe seizoen gaat begin september van start.

Op 30 augustus hebben we het op de vooravond van de nieuwe maand ingeluid met een avond voor de vele vrijwilligers die onze parochiekern van de H. Willibrord rijk is.

Op velerlei gebied zetten zij zich in om onze parochiekern levend te houden. Het is dus mooi om ze eens per jaar een beetje te fêteren.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren, dat er in en om de kerk veel gebeurd is. Denk aan de ingebruikname van de nieuwe geluids- en streaminginstallatie in de kerk.

Door de zelfwerkzaamheid van een aantal vrijwilligers bij de realisatie ervan hebben we ontzettend veel kunnen besparen op de aanleg. Hulde en dank aan hun adres!

Het spreekwoord zegt (nog steeds) 'voor niks gaat de zon op', maar alles wat gerealiseerd is, brengt uiteraard kosten met zich mee.

We zijn daarom blij met de financiële bijdrage die door parochianen wordt geleverd om de instandhouding van onze H. Willibrord mogelijk te maken.

Het streefbedrag voor dit jaar was gesteld op €100.000; inmiddels geeft de thermometer van de Actie Kerkbalans €77.000 aan. Dat is al een mooi bedrag. We hebben nog een maand of drie te gaan. Nu, aan het begin van dit nieuwe seizoen, zou ik een beroep op u willen doen om eens na te gaan of u al meege-

daan hebt aan de Actie Kerkbalans. En we zijn uiteraard ontzettend blij met elke extra bijdrage. Zo kunnen we samen als geloofsgemeenschap de kerk levensvatbaar houden voor de toekomst. We hopen uiteraard aan het eind van het jaar het streefbedrag gehaald te hebben.

Tijd over?

Ook u kunt zelf actief worden als vrijwilliger. Mocht u wat tijd over hebben om bijvoorbeeld mee te werken in de tuingroep, schoonship of anderzijds inzetbaar zou kunnen zijn bij de praktische 'klus-sen', die steeds wel voor handen zijn, neem dan gerust contact op met het secretariaat (op maandag, dinsdag- of donderdagochtend). Hulp is enorm welkom, levert u gratis beweging op en..... de bijkomende informele contacten maken het ook nog eens heel gezellig.

*Pim Kouwenhoven,
voorzitter Beheercommissie*

Op weg naar de Vredesweek

Samen voor Vrede. Nu! Dit is het thema van de Vredesweek 2024. Het klinkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend, maar het is zo moeilijk. Erger nog, vrede schijnt wel onmogelijk geworden. Het lijkt het erop dat alleen nog naïevelingen in vrede geloven.

Ook hier in Nederland worden de tegenstellingen steeds harder en onverzoenlijker. Dat is op veel terreinen het geval, maar het geldt zeker voor de oorlog in Gaza. Helaas hebben de terreur van 7 oktober en de reactie van Israël geleid tot nieuwe vormen van antisemitisme. Gevolg is evenwel ook dat organisaties en personen die opkomen voor de Palestijnen al heel snel van antisemitisme worden beschuldigd zonder dat aandacht wordt besteed aan hun vaak gerechtvaardigde klachten over de wijze waarop Israël de strijd in Gaza voert. De lijdende mens aan beide zijden van het conflict wordt uit het oog verloren.

Het *Samen voor Vrede* waar de Vredesweek voor pleit is in de praktijk vaak wel erg ver weg, ook in de christelijke kerken. De verdeeldheid tussen gelovigen die onvoorwaardelijk achter Israël staan en mede-gelovigen die even onvoorwaardelijk kiezen voor de onderdrukte Palestijnen lijkt onoverkomelijk. En elke dag dat de oorlog voortduurt, dat de gijzelaars gevangen blijven en dat luchtaanvallen veelal Palestijnse kinderen treffen wordt die kloof groter.



Hoe daarmee om te gaan in de plaatselijke kerken? Ook hier kennen we de verdeeldheid over de conflicten die onze wereld teisteren. Laten we daarover vooral in gesprek blijven zonder elkaar te verketteren of te beschuldigen. En dat is al moeilijk genoeg, zeker in de Vredesweek als van geloofsgemeenschappen en pastores wordt verlangd dat ze hieraan aandacht besteden.

Ik herinner me nog dat ten tijde van de kernwapende-batten veel voorgangers als een berg opzagen tegen het houden van een preek in de Vredesweek. Je kon het immers nooit goed doen. Ook nu zal dat niet anders zijn. Maar de boze buitenwereld negeren is voor een kerk geen optie. De Raad van Kerken Oegstgeest is aan het nadenken over een activiteit waarbij gelovigen en anderen zich kunnen bezinnen op de oorlogen en het geweld in onze wereld, maar meer nog op wegen naar vrede. Hoe dan? Het zou arrogant en naïef zijn als we dat wisten. Wat we wel weten en kunnen, kan ik niet beter weergeven dan met de woorden van vredesactivist Dion van den Berg:

'We moeten ons niet laten verlammen door de grote problemen van het moment, maar concrete initiatieven versterken en organiseren. We moeten ons daarbij realiseren dat de wereld, in het klein en in het groot, aan verandering onderhevig is. We hebben van doen met nieuwe vragen, zullen ook zelf nieuwe coalities moeten smeden. Dat kan in de eigen woonplaats, dat moet op nationaal niveau, en dat kunnen en moeten we ook doen in de internationale arena.'

Met de menselijke waardigheid en solidariteit als basis, en interesse in de ander als leidraad, kunnen we een nieuw perspectief op vrede vormgeven. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, willen wij een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we: Samen voor vrede. Nu!'

*Koos van der Bruggen,
namens de parochiekern H. Willibrord
lid van de Raad van Kerken Oegstgeest*



Geweld is geen oplossing in het leven

Het is verbijsterend om te zien en te horen over alle wreedheden in de wereld. Waarom neemt het geweld met de dag toe? Dit komt doordat de tolerantie onder mensen afneemt. Tegenwoordig kunnen mensen de overtuigingen, gesprekken en wensen van anderen niet tolereren omdat ze geen ander standpunt kunnen aanvaarden.

Geweld wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals machtsstrijd, een egoïstisch verlangen naar rijkdom, religieuze verschillen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er komt dus een vraag. Hoe kunnen wij als gelovigen, het volk van God, in een geest van solidariteit anderen de hand reiken om de kanker van het geweld in onze samenleving te stoppen?

Het feit dat er tegenwoordig veel geweld in de wereld is, doet mij sterk geloven dat wij gelovigen het voortouw moeten nemen in gesprekken met mensen die denken dat de gemakkelijkste manier om te krijgen wat ze willen, is door hun toevlucht te nemen tot geweld.

Ik ben ervan overtuigd dat geweld uit de harten van mensen komt. Het komt uit het binnenste van het menselijk hart. Dat wil zeggen, het komt niet als regen, sneeuw of storm. Mensen of leiders creëren situaties waarin geweld kan voorkomen. Als de staat bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen zijn bevolking, kunnen mensen wraak nemen als ze slachtoffer zijn. Ze kunnen dan geweld gaan gebruiken.

Enige tijd geleden sprak ik met een vriend en we hadden een ingewikkelde discussie over bescherming. Onze controversiële discussie deed me beseffen dat wat mijn vriend bedoelde was, dat geweld deel uitmaakt van de menselijke natuur en dat geweld en agressie in feite noodzakelijk zijn om onszelf, een stam, een familie of een thuisland koste wat kost te beschermen. Ik vertelde mijn vriend dat het niet mogelijk is om geweld met geweld op te lossen. Wij zijn mensen, geen dieren. We kunnen betere manieren vinden om problemen op elk niveau op te lossen. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat dieren gewelddadig zijn omdat ze niet kunnen praten als mensen. Ik gaf hem een duidelijk voorbeeld van chimpansees die onze naaste verwanten zijn en die heel gewelddadig kunnen zijn omdat ze van nature agressie en geweld leren.

Concluderend stel ik voor dat wij, mensen van God, het evangelie tegen geweld moeten verspreiden, vooral in dit tijdperk dat vol is van lijden, geweld en verdriet. Door geweld in onszelf te bestrijden zullen we vreugde en liefde delen, de manier om mensen te helpen een glimlach op hun lippen te toveren wanneer dit het minst wordt verwacht. Zowel liefde als vreugde zorgen er niet alleen voor dat we ons goed voelen, maar ondersteunen ook sterkere relaties en bouwen een gemeenschapsgevoel op dat sympathie en empathie bevordert om geweld te voorkomen!

Francis Kasibante

Het wonderpakket

Jasperse was een heerboer. Klein begonnen, maar door zijn vakkundig aansturen van het bedrijf groeide het uit. Hij kocht land erbij. Het werk groeide hem over het hoofd. Loonknechten huurde hij in. Alles was geweldig. Dagelijks controleerde hij de gang van zaken en met zijn aanwijzingen en regels pakte iedereen het werk goed op. Hij hield de boeken bij en zag allemaal gouden cijfers. Jasperse was tevreden.

Hij had eindelijk tijd om eens te gaan zitten en zijn rust ervan nemen.

Maar dat veranderde de zaak. De gang was eruit, de productie stagneerde. Hij begreep er niets van. Gelukkig was hij bevriend met de pastoor, die hij een wijs man vond. Hij legde zijn probleem aan hem voor. 's Anderendaags moest hij maar terug komen. De pastoor had een pakketje voor hem. 'Niet openmaken maar driemaal daags met dit pakketje door zijn bedrijf lopen. Nee, nee, niets zeggen, gewoon alle plekken bezoeken. Over een maand terugkomen.'

En zo gebeurde het. Tot zijn grote verbazing zag hij zijn bedrijf weer de goede kant opgaan. Een wonder! Na een maand stond hij bij de pastoor op de stoep. "Pastoor, wat een wonderpakketje is dit!" De pastoor lachte en zei: "Maak nu maar het pakje open". En wat zag hij? Een sigarendoos. "Maak maar open." En wat zat erin? Een opgevouwen krant van een maand geleden. "Hoe kan dit?"

"Kijk", zei de pastoor. "Doordat je dagelijks, net als vroeger, door jouw bedrijf loopt, krijgen de werkers het juiste zetje om zich in te spannen voor hun werk. Jouw aandacht voor iedereen is de vitamine van het bedrijf." Dat knoopte Jasperse in zijn oren.

Ga zelf maar kijken! Het werkt! Ieder mens heeft aandacht en bevestiging nodig en wanneer dat achterwege blijft, verarmt je gezin, je bedrijf, je parochie.

Naverteld door Dik Kompier



Foto: een origineel sigarendoosje uit de winkel van mijn opa (26.12.1890-14.11.1960), Els van Leuken

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel: 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.paroche-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ ipad/smartphone naar www.paroche-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteuren:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@outlook.com (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565 - alléén
maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Inleverdatum kopij okt 2024
uiterlijk ma 9 september 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 28 sep - 27 okt 2024
Verschijningsdatum: di 24 september
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina *speciale editie!*

Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal. O.a. ook een kleurplaat uit dit special edition stripverhaal



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



Jezus is op weg naar het meer van Galilea.



Mensen brengen een man bij Hem die doof is en niet kan praten, hij is doofstom.



Jezus neemt hem mee, een eindje weg van de andere mensen.



Jezus steekt zijn vingers in zijn oren. Hij raakt zijn tong met speeksel aan.



Effeta...

Hij kijkt omhoog naar de hemel. Hij zoekt en zegt tegen hem: "Effeta". Dat betekent: "Ga open".

Met een keer gaan zijn oren open. Zijn tong beweegt en hij spreekt normaal.



Alleluia

Dan zegt Jezus dat ze dit niet verder mogen vertellen. Maar hoe strenger Hij dit verbiedt, des te harder roepen de mensen:



Hij doet goed aan iedereen. Dove mensen laat Hij weer horen en stommen laat Hij weer spreken.

Wat fijn als je goed kunt horen en goed kunt praten. Dat Jezus deze man geneest heeft een diepere betekenis. Hoe goed luisteren wij naar God en naar elkaar? Praten wij goed met God? Jezus wil ons van binnen genezen, zodat we beter kunnen luisteren naar het evangelie en beter bidden en ook beter spreken met elkaar en over elkaar.


Goede God, We willen graag naar u luisteren, en doen wat u vraagt. Soms is dat moeilijk. Het lijkt dan wel of we doof zijn. Wilt u ons helpen dat we u beter verstaan? Amen

Genezing van een doofstomme

Hoe goed luisteren wij naar God en naar elkaar? Praten wij goed met God? Jezus wil ons van binnen genezen, zodat we beter kunnen luisteren naar het Evangelie en beter bidden en ook beter spreken met elkaar en over elkaar.

Tekst + illustraties: Hogenpreken.nl

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. #40 (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

