

Jaargang 10 nr. 8
28 september - 27 oktober

De Augustinus

Oktober 2024



**Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar**



V.l.n.r. Frank ten Have, penningmeester, pastoor Rochus Franken, voorzitter, Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter, Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Dick Remmerswaal, gebouwen, Bert Gerritsen, begraafplaatsen, Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, vacature: algemeen lid

Daar is God

In zijn conference 'De schooljongen' laat Fons Jansen een dominee zeggen: "God is overal". Vraag van de jongen: "Oh, ja... ook bij ons in de tuin?" "Zeer zeker!", zegt de dominee. "Dat kan niet," zegt de jongen, "we hebben geen tuin....."

Het roept de vraag op: Waar is God? Het lied Ubi Caritas geeft een antwoord. Waar vriendschap is en liefde, daar is God!

Waar vriendschap is en liefde zou je als heel beperkt kunnen zien, zodat het alleen de mensen in je naaste omgeving betreft.

Ik ben geneigd het veel breder te trekken. Het gaat er wat mij betreft om hoe wij mensen met elkaar omgaan, klaar staan voor elkaar.

Zo zien we in onze parochiegemeenschap, in de verschillende parochiekernen, dat velen zich belangeloos inzetten om die gemeenschap levend en levendig te houden.

Geloven is zo voor velen een **werkwoord** geworden. En in al hun activiteiten op velerlei gebied vinden die vrijwilligers verbondenheid

en vriendschap uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.

En het gaat nog verder. Ik moet denken aan het Conciliair Proces dat aan het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw in de belangstelling stond. Het ging en gaat nog steeds over Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping.

Als mensen hebben we, of we nou gelovig zijn of niet, een verantwoordelijkheid om van onze aarde voor iedereen een plaats te maken om waardig te kunnen leven.

Allemaal kunnen we bijdragen aan een vredig leven voor elkaar, dichtbij en op afstand. Allemaal kunnen we betekenis geven aan gerechtigheid en rechtvaardigheid voor onze medemensen.

Allemaal zullen we een steentje bij moeten dragen om de wereld daadwerkelijk leefbaar te houden voor onze nakomelingen. Het lijkt of de wereld(gemeenschap) kraakt in zijn voegen; wereldwijde vrede is ver te zoeken. De aarde zucht onder milieuproblemen.

De mens heeft daarin een opdracht. Wij als christenen kunnen en mogen dat doen vanuit ons geloof.

En in iedere mens, gelovig of niet, die een actieve bijdrage levert om onze wereld een betere plek te maken voor de ander – in de eigen omgeving of in groter verband – daarin herken ik God.

*Pim Kouwenhoven,
vicevoorzitter Parochiebestuur*

Bij de voorplaat

De vogelpreek van Franciscus, bron: Pentagram boekwinkel

Franciscus had veel respect voor de natuur en een bijzondere band met de dieren. De liturgie viert zijn feest op 4 oktober en daarom wordt op die datum ook Werelddierendag gehouden.

Paus Franciscus heeft zich naar hem genoemd omdat hij de levenshouding en het voorbeeld van deze heilige van groot belang vindt voor de tijd waarin wij leven.



PAROCHIE Augustinus

Tijdverspilling!

Een paar jaar geleden. Het misdienaarsuitje in mijn vorige parochie. De Efteling. Kinderen en hun ouders hollen naar de 'Python', een achtbaan waar je op grote snelheid over de kop gaat. Ze krijgen er niet genoeg van. De groep gaat voor de vierde keer in de rij staan voor deze attractie. Ik voel voor de vierde keer mijn maag opspelen. Ik zeg daarom: "Zeg, zijn jullie al in het sprookjesbos geweest?" Vraagtekens op alle gezichten. Een misdienaartje, met paardenstaarten à la Pippi Langkous vat, na een pijnlijke stilte, de groepsconsensus samen: "Tijdverspilling"!

Begin jaren zeventig kwam ik als jongetje met mijn ouders in de Efteling. Er was alleen het sprookjesbos, Langnek, het vliegend tapijt en het kindertreintje. En natuurlijk de fascinerende pratende prullenbak: 'papier hier!' (Ook deze tekst roept bij de misdienaars vragen op. "Papier? Wat is dat? Kun je dat eten?" Het is duidelijk. Hoog tijd voor een andere tekst. 'Telefoon hier!')

Jaren zeventig. Geen achtbanen waar je op hoge snelheid over de kop gaat. En toch een dierbare jeugdhemming. Voor de misdienaartjes is alles wat niet snel gaat 'tijdverspilling'. Dat is onze tijd. Alles moet snel. 'Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben een verschrikkelijke haast.'

Is dit levenstempo gezond? Volgens de bekende monnik Anselm Grün wordt de mens innerlijk ziek als zijn leven steeds sneller gaat. Volgen hem wordt het snelle leven veroorzaakt door angst. Wie bang is kan niet langzaamaan doen. Dan word je immers ingehaald door anderen.

Wie zich niet laat leiden door angst maar probeert te vertrouwen kan rustig aan doen en toch uitkomen op zijn of haar bestemming. Vertrouwen weet: 'Alles is van God. Ook mijn leven is van God. Dus hoef ik niet voortdurend te haasten. Er zijn momenten dat ik tot rust mag komen. Zodat ik niet innerlijk ziek wordt.'

Rustig aan doen is allesbehalve tijdverspilling!

Pastoor Rochus Franken



2	Van de bestuurstafel
4	Pastoraal Team
5	Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
6	Spiritualiteit
8	Augustinus 4 in 1
11	Gedachten van uw pastoor
12	Katwijk - H. Joannes de Doper
16-17	Liturgische Agenda 5 kerken
18	Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods
22	Wassenaar - De Goede Herder
23	Wassenaar - Gezinskerk
24	Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
28	Oegstgeest - H. Willibrord
31	Contacten
32	De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteurs:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubriksredacteurs:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit:

E. van Leuken

De Augustinus-kids:

A. van der Valk

Website: www.

parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. Veenendaal





Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)

Oktober een maand van verbondenheid: dank voor wat wij mogen oogsten

De zomer heeft zijn warmte en licht achtergelaten, en nu nodigt de herfst ons uit om de cyclus van het leven te heroverwegen en te waarderen. In oktober, met zijn rijke kleuren en koele bries, brengen wij een eerbetoon aan de vruchten van ons werk en de zegeningen die wij ontvangen.

Oktober is een periode van overgang, van de overvloed van de oogst en het ontvangen van de vruchten van ons werk. Het is een tijd om dankbaar te zijn voor de gaven die wij ontvangen hebben en om te reflecteren op de manier waarop wij deze gaven gebruiken. Onze dankbaarheid vinden wij niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Het is een uitnodiging om onze verbondenheid met elkaar en met de wereld om ons heen te versterken door concreet handelen en liefdevolle betrokkenheid.

In deze maand staat Maria, onze Moeder, centraal. Haar leven en geloof nodigen ons uit om met een open hart naar de ander te kijken. De rozenkrans biedt ons een middel om stil te staan bij haar voorbeeld van nederigheid en toewijding. Door het bidden van de rozenkrans verdiepen wij onze relatie met God en versterken wij de band met elkaar.

Oktober is ook de Wereldmissie-maand, een moment om stil te staan en om onze aandacht en hulp te richten op de nood van onze broeders en zusters wereldwijd.

Het is een tijd om te beseffen dat onze acties en gebeden een wereldwijde impact kunnen hebben. Door ons bewust te zijn van de behoeften van anderen en door actie te ondernemen, geven wij handen en voeten aan ons geloof en maken wij het verschil in de levens van degenen die het nodig hebben.

Wanneer wij ons voorbereiden op het einde van het kerkelijk jaar, mogen wij ons realiseren dat ons doen en laten een weerspiegeling is van ons geloof. Het is niet alleen wat wij zeggen, maar vooral wat wij doen, dat onze ware intenties en overtuigingen laat zien. Laten wij onze ogen openhouden voor de kansen om liefde en medemenselijkheid te tonen, en laten wij onze harten vullen met dankbaarheid voor alles wat wij mogen oogsten, zowel letterlijk als figuurlijk.

*Met hartelijke groet en zegen,
Diaken Peter Winnubst*



Bron: Bernadette-parochie, Rotterdam

Uit het Pastoraal Team

De zomerperiode is vaak een tijd om lades en kasten op te ruimen. Veel verslagen van vergaderingen van het afgelopen jaar gaan dan op zo'n moment nog eens opnieuw door mijn handen.

Eigenlijk hoeven we niet meer zoveel te printen, maar een papieren verslag maakt het wel makkelijker nog eens na te gaan wat we als Pastoraal Team het afgelopen jaar hebben gedaan.

We hebben een jaar samengewerkt, mooie vieringen verzorgd in de kerken en verpleeghuizen, we hebben mensen begeleid op hun (zoek)tocht door het leven, mensen opgenomen in de kerkgemeenschap en helaas ook afscheid moeten nemen van mensen die zijn gaan hemelen.

Tijdens onze vergaderingen komen er veel uitnodigingen, impulsen en verzoeken voorbij. Iedere keer mogen we daarop een afweging maken of we hierop ingaan.

De zomerperiode is ook de tijd dat ik een planning maak voor het nieuwe seizoen.

De bijeenkomsten van de Eerste Communie in de vier kernen, het Vormsel, de tienergroep, de centrale gezinscatechese, de Alpha-cursus en McFaith.

Er zijn veel verschillende groepen die om afstemming vragen.

Wanneer al deze bijeenkomsten bij elkaar worden gezet in een jaarprogramma, is goed te zien hoeveel er georganiseerd wordt.

Een bijzondere activiteit voor kinderen en tieners is zondag 13 oktober a.s.. Kinderen en tieners die van zingen, dansen en toneelspelelen houden kunnen dan de minimusical Spector instuderen en samen uitvoeren in de Joannes de Doperkerk (op pagina 8 van dit blad kunt u er meer over lezen).

Het is een mooie activiteit in een jaar dat bol staat van activiteiten in de kerk!

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma



Jongerencollecte november 2024

Misschien vraagt u zich soms af wat er met de Kerk zal gebeuren op de langere termijn. Sluiten alle kerken uiteindelijk en blijft de mens dan op zichzelf aangewezen? Dat is een vraag die kan leven, maar in Nederland is er iets bijzonders gaande. Jongeren vormen door het hele land groepen om samen over het geloof te leren. Zij zoeken naar zin en richting in hun leven, ze willen de Blijde Boodschap horen.

Om hierop in te spelen, biedt de Kerk catecheses en evenementen aan, zoals:

De Katholieke Jongerendag op 2 november, waar vorig jaar 600 jongeren samenkwamen.

De jaarlijkse reünie van de Wereldjongerendagen, WJD@Home, met een weekend vol catechese en getuigenissen.

Nationale bedevaarten voor jongeren, zoals de bedevaart naar Rome tijdens het Jubeljaar 2025.

De ontwikkeling van een app om lokale evenementen gemakkelijk te vinden.

Wij vertrouwen erop dat, met uw steun, al deze projecten uitgevoerd kunnen worden. De Jongerencollecte zal in de derde week van november plaatsvinden in uw parochie. Uw gift zal worden ingezet om te bouwen aan de toekomst van onze Kerk, want het mooiste wat we aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven is ons geloof. Dank u wel voor uw steun en vertrouwen.

Žaklina Melis

Beleidsmedewerker Jongeren en Catechese

U kunt ook uw gift doneren op: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap o.v.v. 'Jongerencollecte'.



Nieuwe meldpuntfunctionaris

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK heeft een nieuwe meldpuntfunctionaris. Per 2 september begon mevrouw mr. Sigrid Klesser in deze functie. Zij volgt daarmee mevrouw Ineke Meulendijk-Giese op. Mevrouw Klesser neemt voor deze functie meer dan twintig jaar ervaring als onder meer beleidsadviseur, jurist en teammanager mee en ze kijkt met enthousiasme vooruit naar haar nieuwe baan.

“Als meldpuntfunctionaris wil ik mij volledig inzetten voor het waarborgen van een veilige omgeving binnen de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij ik het belang van integriteit en discretie hoog in het vaandel zal houden. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en expertise in te zetten voor het waar nodig verbeteren van processen en het ondersteunen van alle betrokken partijen”, aldus mw. Klesser.

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR). Het is het adres voor vragen, signalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Mw. Klesser is daar met ingang van 2 september 2024 het eerste aanspreekpunt.

Bron: bisdom Rotterdam



De Lourdesgrot heropend

De Lourdesgrot is zaterdag 7 september heropend nadat hij onder water was komen te staan bij overstromingen in het zuidwesten van Frankrijk. Die overstromingen ontstonden door zware regenval in de Pyreneeën. Verschillende wegen richting Spanje werden afgesneden door het noodweer.

De beroemde grot van Lourdes is na een schoonmaak weer heropend. Ook een kapel liep vol water bij de overstroming. Die blijft gesloten tot zondag. Er zijn geen gewonden gevallen.

Lourdes is een belangrijk bedevaartsoord voor katholieken. De maagd Maria zou hier in 1858 zijn verschenen aan de herderin Bernadette Soubirous. Jaarlijks trekt de plaats miljoenen bezoekers uit de hele wereld.

Bron: katholiekekerk.nu.nl



Parochie Augustinus organiseert Alpha onder de naam 'Smulpaap'

Hoe vind je een beetje geluk? Speelt wat je wel of niet gelooft daarin een rol? Dit is het onderwerp van het boek van pastoor Franken met de titel 'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde.' Het is ook een onderwerp dat regelmatig in onze Alpha ter sprake komt!



Een persoonlijke zoektocht van meer dan 55.000 mensen!

Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha's wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha. De Augustinusparochie organiseert al 20 jaar de Alpha waaraan meer dan honderd mensen deelnamen.

De Alpha geeft uitleg over de basis van het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100 jaar. Je komt tien avonden als groep bij elkaar.

Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een band opbouwt. Zo inspireer je elkaar om samen te zoeken wat gelukkig maakt en wat geloof in deze tijd kan betekenen.

Bij ons heet de Alpha Smulpaap! Omdat het eten zo lekker is!

Bij een Alpha hoort gezamenlijk eten. Van dat eten maken wij iets bijzonders. Geniet van een 2- of 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijg je drie keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven!

Wil je meer weten? Kijk zelf of de Smulpaap iets voor je is!

Kom vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst op 9 oktober om 19.30 uur in de pastorie van de H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. (ingang achterom)

Info kun je ook krijgen bij pastoor Franken: rochusfranken@outlook.com of bij de Alpha-coördinator Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen:

- 16, 23, 30 oktober
- 13, 20, 27 november
- 11 december
- 15, 22 januari 2025
- Afsluiting 29 januari

Deze bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur.

Pastoor Franken

A graphic with a white background and a thin black border. At the top, the text 'de smulpaap' is written in a large, red, sans-serif font. Below it, 'geloofsgesprekken met een culinaire ervaring' is written in a smaller, grey, sans-serif font. In the center, there is a blue icon of a pot with a cross on its side and steam rising from it. In the bottom right corner, there is a small red question mark icon with the word 'Alpha' inside a white circle.

Voor u en jou gelezen

De kronieken van Narnia

C.S. Lewis was goed bevriend met J.R.R. Tolkien. Deze laatste schreef de 'In de ban van de Ring' trilogie, het meest verkochte en gelezen boek van de twintigste eeuw.

Net als Tolkien was C.S. Lewis van jongs af aan gefascineerd door sprookjes en legenden. Hierin vond hij wijze levenslessen en aanwijzingen over de zin van het leven.

Net als in 'In de ban van de Ring' trilogie, en net als in de Harry Potter verhalen, staat in 'Narnia' de strijd tussen goed en kwaad centraal.

Narnia is een sprookjesland waar de dieren en bomen kunnen praten. Vier kinderen uit Londen komen tijdens de Tweede Wereldoorlog op het platteland terecht, bij een verstrooide professor.

In het huis van de professor vinden ze een oude klenkast. Dat blijkt een toegangspoort te zijn tot het land Narnia. In dat land veroorzaakt een kwade macht dat het altijd winter is.

De komst van de kinderen is het begin van de verlossing van dit kwaad. Een hoofdrol in deze verlossing speelt de leeuw Aslan.

Catechese door een spannend kinderboek!

Ik ken een jonge moeder die deze verhalen aan haar kinderen voorleest. Zo probeert ze iets van haar geloof over te dragen. De verhalen staan vol met hints die naar het christelijke geloof verwijzen.

Maar dat gebeurt niet op een manier die hinderlijk is of die er te veel bovenop ligt. Dat is het knappe van deze verhalen. Het blijven gewoon spannende verhalen.

C.S. Lewis verwachtte niet dat de hints opgemerkt zouden worden, tenzij de lezers het christelijke verhaal al kenden.

De hypothese waar Lewis mee werkt is dat zijn tijdgenoten, vooral kinderen, een slechte kennis hebben van de basiselementen van het christelijke geloof. (Lewis leefde van 1898 tot 1963. Dit geldt des te meer voor onze tijd!)



C.S. Lewis, bron: Nederlands Dagblad



Een slechte kennis van de basiselementen van het christelijke geloof

Daarom creëert hij een wereld waarin dieren kunnen praten. Die wereld is geschapen door de leeuw Aslan, die goddelijke eigenschappen bezit. Aslan is een symbool voor Christus.

Aan het einde van 'De reis van het drakenschip' ontmoeten de kinderen Aslan niet als leeuw, maar in de gedaante van een Lam. Aslan zegt dat ze weer terug moeten gaan naar hun eigen wereld. De kinderen zijn verdrietig. Aslan antwoordt dat dat niet nodig is. Als de kinderen vragen of Aslan dan ook in de wereld van de mensen aanwezig is, antwoordt Hij volmondig ja! Aslan zegt erbij dat Hij in die wereld een andere naam heeft.

Er was eens een meisje dat Lewis vroeg wat die andere naam was. Lewis gaf niet direct antwoord, maar schreef: '1) Hij kwam tegelijk met de Kerstman. 2) Hij zei dat Hij de zoon was van de Grote Keizer. 3) Hij stond toe dat Hij gedood werd door slecht volk, om iemand anders te kunnen redden. 4) Hij kwam weer tot leven. 5) Hij wordt soms als een Lam aangeduid.' (Bron: Wikipedia)

Ook de filmindustrie heeft deze verhalen ontdekt. Tussen 2005 en 2020 werden drie verhalen verfilmd. Het waren kaskrakers in de bioscopen. De verhalen zijn nu gebundeld en als één boek te koop. ISBN 9789026622021 Misschien iets voor uw (klein) kinderen?

Pastoor Rochus Franken

Maandkalender OKTOBER 2024

04	St. Franciscus, p. 8	13	Musical Spector, p. 8
06	Tiengroep Augustinus, p. 8	13	Jaarprogramma Jeugd en Gezin, p. 9
06	Wereldmissiedag voor de Kinderen, p.10	20	Missiezondag, p.10
09	Introductie Alpha/Smulpaap, p. 6	03/ 11	Gedachtenisconcert, p. 22
10	Sam's Kledingactie Katwijk, p. 12		



Tienerbijeenkomst 6 oktober - Ontmoeting met straatpastor

Op zondagochtend 6 oktober is de tweede bijeenkomst van een seizoen vol tienerbijeenkomsten (12-18 jaar).

Deze keer gaan we in gesprek met een straatpastor (RK). Wat hoort zij van mensen die op straat moeten leven? En hoe ga jij om met mensen die op straat moeten (over)leven?

Het wordt een leuke en leerzame bijeenkomst, samen met de tieners van de Protestantse Gemeente Voor- schoten en de Anglicaanse Kerk. De bijeenkomst is zondagochtend 6 oktober van 10 tot 11 uur in het Bondsgebouw in Voor- schoten (Leidseweg 100). Vanaf 09.45 uur zorgen we dat er wat lekkers te drinken klaarstaat. Hopelijk tot dan!

Namens de werkgroep, Anne, Rutger, Michael,

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

13 OKTOBER 15.30-16.15 UUR H. JOANNES DE DOPERKERK KATWIJK



UITNODIGING: KOM, LUISTER EN BELEEF DE MUSICAL MEE!

Op zondag 13 oktober is het zover! Dan bereiden veel

kinderen vanuit onze gehele parochie een minimusical 'Spector, het beste zit van binnen' voor en voeren deze in de middag uit. Het belooft een mooi spektakel te worden waarin de jeugd van onze parochie centraal staat en kan laten zien welke talenten er zijn en waar zij van droomt! Wij rekenen natuurlijk op een volle kerk! U zult er vast geen spijt van krijgen!



LAATSTE KANS! AANMELDEN KAN NOG!

Droom jij wel eens van een rol in een echte musical? Zondag 13 oktober kunnen jullie een echte minimusical instuderen én opvoeren in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Droom jij wel eens van zingen, dansen of toneelspelen in een musical? Dan moet jij je zeker heel snel aanmelden. Iedereen van de parochie H. Augustinus is van harte welkom. Wil jij je droom om deel te nemen aan een echte musical waarmaken, meld je dan met deze QR code nog snel aan vóór 8 oktober. Na aanmelding krijg je natuurlijk nog meer informatie over de indeling van deze zondag 13 oktober.



Sjoerd Zuidersma (pastoraal werker) 06 21 59 39 36
Agnes Bol (dirigent De Vrolijke Noot) 06 26 40 09 92

Jaarprogramma Jeugd, Jongeren & Gezinnen 2024-2025

Onderstaand de eerste drie maanden van het Jaarprogramma zoals pastoraal werker Sjoerd Zuidersma dat heeft opgesteld. Voor de volledigheid is de maand september er ook in opgenomen, zodat er op den duur een volledig overzicht ontstaat. Het is de bedoeling om in De Augustinus steeds een deel van het komende programma op te nemen.

Hopelijk gaan veel jongeren en gezinnen aan dit Jaarprogramma deelnemen.

Jaarprogramma Jeugd, jongeren & gezinnen 2024-2025			
Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
AUGUSTUS 2024			
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024			
Zomerkampen bisdom 14 t/m 20 juli			
Taizé reis Oegstgeest 4 t/m 11 augustus 2024			
SEPTEMBER 2023			
Vrij 6 sept	09.00 u.	Schoolviering Emmausschool	LMG
Vrij 6 sept	09.00 u	Schoolviering de Regenboog	De Regenboog
Zon 8 sept	09.30 – 10.45	Gezinszondag Wassenaar (terugkomviering communicanten)	WIW
Zon 15 sept	12.15 – 13.45 u	Tiengroep	LMG
Zon 22 sept		Misdienaarsuitje	
Ma 23 sept	20.00 – 21.30 u	Ouderavond eerste Communie	WIW
OKTOBER 2023			
Zon 6 okt	10.00 –	Tiengroep (Oecumene +	Dorpskerk Voorschoten

Jaarprogramma Jeugd, jongeren & gezinnen 2024-2025			
Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
	12.00 u.	ontmoeting met RK (straatpastoraat)	
Zon 6 okt	09.30 – 10.45 u	Gezinszondag Wassenaar	WIW
Zon 6 okt	10.45 – 12.00 u	EHC les 1	WIW
Zon 13 okt	08.30 – 17.00	Centrale Theatervoorstelling Koemi Centrale gezinscatechese	JDD
Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november			
NOVEMBER 2023			
2 november Allerzielen			
Zat 2 nov	08.00 – 17.00	Katholieke jongerendag	Ede
Zon 10 nov	09.30 – 10.45	Gezinszondag Wassenaar	WIW
Zon 10 nov	10.45 – 12.00 u	EHC les 2	WIW
Ma 11 nov	17.00 – 19.30	Sint Maarten St. Jan Baptistschool	WIW



CENTRALE WEBSITE AUGUSTINUS

Om te stimuleren dat parochianen meer lezen, en zo ook te weten komen over de andere parochiekernen, worden alle lokale nieuwsberichten vanaf 1 september jl. alleen op de nieuwspagina van de centrale website geplaatst. Middels een wervende, sprekende foto of illustratie en enkele pakkende introductiezinnen kan de lezer besluiten al dan niet gebruik te maken van de 'lees meer-functie' van het bericht. Behoudt elke parochiekern wel de eigen website? Ja natuurlijk! Daar geeft iedere kern op een eigen manier ook de verwijzing naar de centrale website aan.

Het parochiebestuur heeft dit besloten om verdubbeling van nieuws op de parochiekernwebsites te voorkomen en... men vindt dat het zo ook het samen één parochie zijn onderstreept. Voor de invoering van deze nieuwe opzet wordt het webmasterschap van Karin Bolhuis, die dit vanaf de start van de parochie in 2012 heeft waargenomen, overgenomen door Astrid van Ginneken. Heeft u, heb jij, iets voor deze nieuwspagina van de centrale website, stuur het dan naar webmaster@parochie-augustinus.nl.

In de aanloopfase wordt Astrid van Ginneken in de praktische uitvoering bijgestaan door Bert Gerritsen. Als lid van het Parochiebestuur heeft hij dit tijdelijk in zijn takenpakket. Heeft u, heb jij vragen aan hem? Bert Gerritsen is bereikbaar op bertgerritsen@ziggo.nl.

Gerard Bol



Bron: Missio

Wereldmissiemaand 2024: Papoea Nieuw Guinea

In de Wereldmissiemaand oktober richten wij dit jaar onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea Nieuw Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand zal Missio aandacht besteden aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden.

We laten zien hoe vooral vrouwen een leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

Om het binnendringen van het zoute water te vertragen en de mensen zo lang mogelijk hun thuisland te laten behouden, planten jonge mensen mangroven die het land stabiliseren. De mangroven kunnen de ondergang van het eiland niet tegenhouden. Maar ze kunnen de eilandgemeenschap wel tijd geven om de gedwongen verhuizingen te organiseren. Meer informatie vindt u in de folders, die achter in de kerken liggen.

Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand 2 deurcollectes, op Missiezondag, dit jaar op 20 oktober en op Wereldmissiedag van de kinderen, 6 oktober.

Uw donatie voor de Wereldmissiemaand kunt u overmaken op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Uw donatie voor de Wereldmissiedag van de kinderen kunt u overmaken op NL14 INGB 0000 01 1020, t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen.

Wergroep MOV Augustinusparochie

De vreugde van het evangelie, paus Franciscus over de toekomst van onze Kerk

Paus Franciscus houdt van mensen. Wanneer hij rondrijdt op het Sint-Pietersplein maakt hij echt oogcontact met mensen in de menigte. In het vliegtuig beantwoordt hij niet alleen vragen van journalisten. Hij groet hen ook een voor een en heeft echt belangstelling voor hen. Het resultaat is dat mensen op hun beurt van hem houden. Gewone mensen begrijpen deze paus. Eerder dan dure woorden gebruikt hij beelden, grappen en herkenbare voorbeelden.

Tegenwoordig zijn veel mensen in Nederland bezig met de 'missionaire parochie'. In Veenendaal was er 7 april jl. een conferentie over. Kort gezegd komt een missionaire parochie hierop neer dat de Kerk van een 'onderhoudskerk' (een Kerk die probeert te overleven), verandert in een Kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Het boek van James Mallon 'Als God renoveert' geeft hier praktische tips voor.

We maken ons zorgen over de toekomst van de Kerk. Een collega wees me laatst op het volgende: paus Franciscus heeft daar in 2014 al iets heel bemoedigends over geschreven. Het heet 'De vreugde van het evangelie' (Evangelii Gaudium).

Ik ben het gaan lezen. Het eerste wat me opviel was het volgende. Paus Franciscus begint niet met een gedetailleerde analyse van wat er allemaal mis is in de Kerk. Hij richt zich direct persoonlijk tot u en mij. "Ik nodig iedere Christen uit (...), vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten (...). Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, omdat 'niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht'." (no 3)

Volgens de paus worden we door deze persoonlijke ontmoeting bevrijd van ons egocentrisme. En deze bevrijding geeft vreugde, de vreugde van het evangelie.

Het deed me denken aan wat ik ooit bij een dominee las. Volgens hem zijn moderne westerse mensen helemaal niet zo gelukkig. Hoe komt dat? Volgens hem zijn we de blijdschap kwijtgeraakt. De reden is dat iedereen zo met zichzelf bezig is. Hij schrijft hierover: 'Niets maakt ons ellendiger dan narcisme, de eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst.' (Tim Keller, In alle redelijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici, Franeker 2012, blz. 228)

Paus Franciscus zegt hetzelfde: 'Wanneer het innerlijk leven zich opsluit in eigen belangen, is er geen ruimte meer voor de ander, komen de armen niet meer binnen, luistert men niet meer naar de stem van God, geniet men niet meer van de zoete vreugde van zijn



liefde, klopt het enthousiasme van het goede te doen niet meer. (...) Dit is niet wat God voor ons wenst.' (no 2)

Ik las dit en dacht: wat zou paus Franciscus zeggen over kerkbezoek? Ik vermoed het volgende: ik kom niet naar de kerk omdat de preek mij aanspreekt, omdat mijn smaak muziek wordt gezongen en dit alles mij een goed gevoel geeft. Ik kom er niet voor mijzelf! Ik kom er om Christus te ontmoeten. Ik kom er vooral om de vreugde van het evangelie aan anderen door te geven.

Pastoor Rochus Franken





Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
tel. 071 – 402 9402
e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl
website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden:
di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Ralph Severens
e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk:

H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ
Katwijk

Kerkhofbeheerder:

Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s)

alle betalingen/misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78

Kerksalans:

NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie:

Paul van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Sam's Kledingactie najaar 2024

Al ruim 55 jaar zet Stichting Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zich in voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kind en onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Een kind dat, waar dan ook ter wereld, goed onderwijs krijgt en mee kan doen, krijgt kansen voor de toekomst.

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is. De missie van Stichting Leergeld is: alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. De 113 Leergeldstichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdgenoten. Zo wordt er bijvoorbeeld geholpen met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muzikles of een verjaardagpakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven en elk kind kan meedoen!



Hulp bieden aan hen die het nodig hebben is de missie van Stichting Sam's Kledingactie. Inmiddels kunnen we er niet meer omheen dat we te maken hebben met een toenemende mate van problematiek binnen Nederland welke vraagt om een brede aanpak, waarbij alle hulp welkom is.

Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg heel veel aanvragen, heeft Sam's Kledingactie besloten de opbrengsten van de aankomende najaarsactie te besteden aan schoolspullen, zoals een rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc. Zo kunnen we veel kinderen helpen kansen te creëren voor een betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!



Kijk niet weg, kijk om!

Sam's Kledingactie is er weer: Katwijk a/d Rijn

Donderdag 10 oktober

Parochiekern H. Joannes de Doper
Kerkstraat 70
Inleveren kan tussen: 16.00-18.30 uur.

RKBS De Horizon viert 100 jaar katholiek onderwijs in Katwijk

Het nieuwe schooljaar werd natuurlijk weer gestart met een openingsviering in de kerk. Het thema was 'Ik ontmoet'. Een thema waarmee ook in de nieuwe taalmethode werd gestart. Maar in ontmoeting is veel meer te vinden: Jezus die Zacharias ontmoet, een nieuwe ontmoeting met je nieuwe juf of meester. En natuurlijk kunnen we niet om het gezegde heen: 'Wie goed doet, goed ontmoet!'.

2024 is voor het katholiek onderwijs in Katwijk een bijzonder jaar, omdat in 1924 het katholiek onderwijs na heel veel moeite tot stand kwam. En 100 jaar is bijzonder, dus hebben we daar in de week van 16 september bij stilgestaan.

We startten met wederom een bijeenkomst in de kerk waarin we stilstonden bij hoe het allemaal begon en hoe we in 2024 zover gekomen zijn. Natuurlijk werd er ook gezongen, zowel oude liedjes als nieuwe liedjes met een spetterend feestlied aan het einde.

Er werd een tijdscapsule gevuld met vanuit elke groep een attribuut. Deze werd na afloop van de viering in de kerk op een bijzondere plek rondom de school begraven.

In deze feestweek hebben we veel bijzondere momenten beleefd. De jongste groepen gingen allemaal op de foto in kledij van 100 jaar geleden, er werd aandacht besteed aan verschillende tijdspannen en ook werd er een sponsorloop gehouden om het schoolplein ook voor de toekomst weer veel speelplezier te kunnen laten beleven.

Zo zijn we dit schooljaar feestelijk maar ook leerzaam gestart. Want naast 800 jaar Katwijk aan de Rijn was ook het 100-jarig bestaan een prachtig moment om bij stil te staan!

Team van De Horizon



Jos Rietveld en Annie v Leeuwen tijdens de seniorenavond dit jaar

Onze bezoekersgroep

Het fenomeen bezoekersgroep is denk ik bij velen van u bekend, omdat u er op de een of andere manier al eens mee te maken heeft gehad. De leden van deze groep bezoeken nl. regelmatig zieken en ouderen van onze geloofsgemeenschap. Zij willen er zijn voor een praatje, een luisterend oor, en zorgen dat deze mensen gezien blijven, en zich onderdeel blijven voelen van onze parochiekern.

Daarnaast zijn er een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten waarvoor zij zorg dragen, zoals het organiseren van de seniorenavond, ondersteuning bieden bij de traditie van de palmpasestokken en de Allerzielenviering, het klaarmaken van de kerstattenties voor de ouderen en het verzorgen van de nabestaandenbloemstukjes aan het einde van het jaar. Al met al een mooie, belangrijke en dankbare reeks van activiteiten.

Tot op heden bestond de groep al jaren uit een zestal gedreven dames, te weten: Mieke Gianotten, Erna Geurts, Gré vd Born, Riet van Paridon, Anneke van der Valk en Klaudia vd Zwart. Echter, sinds kort is de groep uitgebreid met de komst van Marcel Petri, een enthousiaste 'jong' gepensioneerde, die ook graag dienstbaar wil zijn binnen onze groep. Wij zijn hier erg blij mee, ten eerste omdat er al 4 damesleden zelf 80-plus zijn, (we zijn allemaal 'mensen van de dag'), en ten tweede omdat een man-tot-man gesprek tot andere gesprekstof kan leiden. Wij heten Marcel hartelijk welkom en hopen dat hij lang deel mag uitmaken van onze groep.

Tot slot: als u dit leest en ook graag eens bezoek zou willen hebben, omdat u zich bv. eenzaam voelt, of gewoon een beetje alleen, dan mag u altijd bellen naar het secretariaat op de openingstijden (dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 u tot 12.00 u), tel. nr. 071-4029402. En kent u iemand die ziek is en die volgens u ook wel blij wordt van een bezoekje, ook dan mag u natuurlijk bellen.

*Namens de bezoekersgroep,
Anneke van der Valk*

ALLE VRIJWILLIGERS VERZAMELEN.....

Zondag 8 september, de wekker gaat voor mij nog iets vroeger dan normaal op deze ochtend want ... feest! Het bier moet koud gezet worden, de vlaggen moeten opgehangen worden en de appeltaarten moeten de oven in geschoven worden. Zin in!

Ruim 65 vrijwilligers hebben zich aangemeld en komen genieten van HUN feest! Het vrijwilligersfeest!

De pub gaat al lekker op tijd open deze ochtend, namelijk 10.30 uur. Langzaam druppelt iedereen binnen en om 11.00 uur hebben we een goed gevulde pub! Na een lekkere punt warme appeltaart met slagroom en een lekker bakkie koffie gaan we beginnen aan de pubquiz, totaal 6 rondes, van muziek tot aan vragen over de Ierse Pub en de kerk...lachen, gieren, brullen...oei...en fanatiek dat sommigen zijn!

Toen ik de prijzen zag snapte ik echter het fanatisme van sommige mensen. Want wie wil er niet naar een optreden van The Dubliners.

Zoals het 'hoort' in de kroeg vloeide de drank rijkelijk van wijn tot aan de dropshot! En waar gedronken wordt moet ook goed gegeten worden, fish & chips en bitterballen! Daar is tie weer ... Ierland vs. Nederland! We sloten af met een heerlijk bakkie Irish Coffee voor de liefhebbers, het kon niet op. Iedereen ging met een glimlach naar huis, super!

Wij als Pastoraatgroep vonden het leuk om dit voor alle vrijwilligers te organiseren en kijken terug op een geslaagde dag en bedanken iedereen voor de gezelligheid.

Hartelijke groeten, Marloes Jongeneel, namens de Pastoraatgroep



Feest in het dorp

Het was een groot feest in ons dorp. Katwijk aan den Rijn bestond 800 jaar. De Oranjevereniging heeft iets geweldigs bedacht: een week lang terug in de tijd van toen, het jaar 1224. Ook onze parochie werd uitgenodigd hieraan mee te doen en wel tijdens de historische optocht op de eerste zaterdag van de feestweek. Er werd gevraagd of wij de 'Hoogedelgeboren Dames en Heren van Catwijk tot Wassenaer' wilden ontvangen en rondleiden in onze kerk. We moesten natuurlijk wel gekleed gaan zoals dat in de middeleeuwen gewoon was.

We hadden een leuke ploeg van 3 mannen, waarvan één als pastoor Hendriks (1910-1921) en 3 dames in kleding uit die tijd. En zo gebeurde het dus. De pastoor - in soutane en met een bonnet op - heeft samen met de anderen de hoge gasten mogen ontvangen en rondleiden. Maar zij kwamen niet alleen. Vele inwoners van Katwijk kwamen ook een kijkje nemen in onze kerk - voor velen de eerste keer - en kregen uitleg over de bouw en ook de kruiswegstaties werden heel aandachtig bekeken.

De pastoor heeft ook diverse parochianen uitgenodigd plaats te nemen in de biechtstoel om herinneringen op te halen hoe het vroeger gebruikelijk was. U weet het vast nog wel, na de absolute 3 Onze Vaders en 3 Weesgegroetjes en de zonden waren vergeven.

Wat moesten de pastoors in die tijd wel allemaal aanhoren. Maar zo voelde deze pastoor zich ook. Er was ook veel belangstelling voor de tentoonstelling achter in de kerk, met foto's van Katwijk aan den Rijn door de jaren heen. Het hele team heeft die dag ruim 500 bezoekers mogen ontvangen, en er moesten natuurlijk ook veel vragen worden beantwoord.

Deze dag bewijst maar eens te meer dat onze parochie echt deel uitmaakt van het dorp. Ook het feit

dat het bestuur van de Oranjevereniging bij de oprichting in 1913 bestond uit 4 gereformeerde-, 4 hervormde- en 4 katholieke bestuursleden en de voorzitter van De Harmonie. Dus toen al een oecumenisch deel van Katwijk. Het was een geweldig feest en wij hopen dat velen hiervan genoten hebben. Wij als kerkteam vonden het geweldig om hieraan mee te mogen werken.

Bedankt dames Anneke, Helma en Irma en de heren Peter en Wim namens jullie 'tijdelijke' pastoor.



Foto: Richard Hulmer



Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel

Voor al uw vragen over het Doopsel: e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl, met als vermelding Heilig Doopsel.

Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

EERSTE COMMUNIE

INFO-AVOND
pastorie Kerkstraat

4 november 20.00 uur

Ouders met kinderen van 7 en 8 jaar zijn van harte welkom.

Liturgische Agenda van zaterdag 5 oktober t/m zondag 3 november 2024

Datum	Feesten / heiligen en bijzonderheden	H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72	H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngaasterstraatweg 35
za. 5-okt			
zo. 6-okt	Zevenentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken / Vocalis	11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor
za. 12-okt			
zo. 13-okt	Achtentwintigste zondag door het jaar	09.30 WCV PW Zuidersma Gezinscatechese / De Vrolijke Noot	11.00 WCV Diaken Winnubst / Gemengd koor / koffiedrinken
za. 19-okt			
zo. 20-okt	Negenentwintigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus, KWD, koffiedrinken	11.00 EV Pastoor Franken / Schola / KWD
za. 26-okt			
zo. 27-okt	Dertigste zondag door het jaar	09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Vocalis	11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Dameskoor
vr. 1-nov	Allerheiligen		
za. 2-nov	Allerzielen	19.30 WCV Diaken Winnubst Allerzielenviering	19.30 EV Pastoor Franken Allerzielenviering / Gemengd koor / koffiedrinken
zo. 3-nov	Eenendertigste zondag door het jaar	09.30 EV Pastoor Franken	11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor

Deze vieringen worden gestreamd

Het liturgierooster is onder voorbehoud, want we weten niet wanneer pastor Van Vliet hersteld is. Wanneer hij weer voor kan gaan bij de Eucharistie, zal hij de viering van iemand anders overnemen. U kunt de website raadplegen voor de meest actuele informatie.

Vieringen door de week: oktober 2024

Dinsdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Laurentius en DMG	Voorschoten
Woensdag (niet op 30 okt.)	09.00 u EV	Pastoor Franken	St. Willibrordus	Wassenaar
Donderdag	09.00 u EV	Pastor Van Vliet	H. Joannes de Doper	Katwijk
Donderdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	H. Willibrord	Oegstgeest
Vrijdag	09.00 u EV	Pastoor Franken	De Goede Herder	Wassenaar

Liturgische Agenda van zaterdag 5 oktober t/m zondag 3 november 2024

De Goede Herder / Wassenaar
Stoeplaan 4

H. Laurentius en DMG / Voorschoten
Leidseweg 98

St.Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar
Kerkstraat 77

			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst Dameskoor / KWD / crèche	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst Gezinsviering / Pro Deo / KWD
			19.00 EV	/ Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken Laurentiuskoor	09.30 EV	Pastoor Franken / Cantor/Organist / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantores MC	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb Laurentiuskoor	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Pro Deo / koffiedrinken
			19.00 EV	Pastoor Blokland / Cantor/Pianiste	
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Pastoor Franken E. Brouwer, organist	09.30 EV	Pastoor Franken / Magnificat Cantorij / koffiedrinken
18.30 EV	Pastoor Leroy Allerheiligen			19.30 EV	Pastoor Franken / Diaken Winnubst Allerheiligen en Allerzielen / Pro Deo
11.00 EV	Pastoor Leroy Allerzielenviering / Frans-Ned.viering	19.30 WCV	PW Zuidersma Allerzielenviering Dameskoor		
11.00 EV	Pastoor Leroy Franstalige parochie	11.00 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst E. Brouwer, organist / KWD / crèche	09.30 EV	Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Pro Deo

Speciale vieringen oktober 2024

Woensdag 2 okt.	09.00 u	Verliesviering	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 2-9-16-23-30 okt.	19.00 u	Rozenkransgebed	H.Laurentius	Voorschoten
Vrijdag 4-11-18-25 okt.	11.45 u	Rozenkransgebed	H.Joannes de Doper	Katwijk
Woensdag 30 okt.	10.00 u	Ouderenviering	St.Willibrordus	Wassenaar
Woensdag 30 okt.	20.15 u	Rozenkransgebed	H.Willibrord	Oegstgeest
Zondag 3 nov.	16.00 u	Gedachtenisconcert	De Goede Herder	Wassenaar

Vieringen tehuizen oktober 2024

Woensdag	02 okt.	15.30 u	Adegeest, Voorschoten	Diaken Winnubst
Vrijdag	04 okt.	10.30 u	Sophiekehuis, Wassenaar	
Vrijdag	11 okt.	16.30 u	De Wilbert, Katwijk	
Woensdag	16 okt.	11.00 u	Johannahuis, Wassenaar	Pastoor Kurvers
Vrijdag	18 okt.	11.00 u	Wijckerslooth, Oegstgeest	
Woensdag	23 okt.	10.30 u	Overduin, Katwijk	Diaken Winnubst



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau:
Leidseweg 102
tel. 071 – 561 2508
e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
website: www.rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk:
H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG
Voorschoten
Kerkhofbeheerder:
Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242
Bondsgebouw: (info/reserveringen)
bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

IBAN Bankrek. nr(s)
alle betalingen/misintenties:
NL95 RABO 0155 0008 53
Kerkebalans:
NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie:
Jacqueline van Beekum
jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

- Woensdag 2 oktober**
20.00 uur Vergadering Pastoraatgroep
(Pastorie)
- Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober**
19.00 uur Rozenkrans bidden (HL)
- Zondag 6 oktober**
Voedselbank
- Zaterdag 12 en 26 oktober**
16.00 uur Christelijke meditatie
(Bondsgebouw)
- Maandag 28 oktober**
09.30 uur Vergadering Beheercommissie
(Pastorie)



Familieberichten

Overleden

Op zaterdag 7 september hebben we afscheid genomen van Henriëtte Struijs-Hoefnagels. Henriëtte (tante zus) is 96 jaar geworden. De laatste jaren verbleef ze in Woonzorgcentrum Adegeest. Als neven en nichten hebben we Henriëtte op Begraafplaats Rosenburgh begraven. Ze mag nu samen zijn met haar echtgenoot Johan. Zij mag nu rusten in vrede.

Op maandag 9 september hebben wij afscheid genomen van Vincent Zeeuw van der Laan in onze H. Laurentiuskerk. Vincent is begraven op ons parochiekerkhof.

Hij is geboren in Voorschoten op 5 maart 1961. Na een lang ziekbed is hij op 63-jarige leeftijd overleden. Vincent had samen met zijn echtgenote Elly een eigen parket- en vloerenzaak. Hun zonen zullen de zaak voortzetten. Wij zullen hem missen!

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Voertuigzegening op zondag 14 juli

Impressie van de jaarlijkse voertuigzegening voor alle soorten voertuigen.



Foto's: Gerda Prins

Laurentiusbarbecue geslaagd!

Ook dit jaar waren de weergoden ons op zondagmiddag 25 augustus goed gezind. Met 75 mensen was het weer een gezellige drukte. De barbecue werd dit jaar bemand door de familie Biesaat.



De Griekse salades van Freek vonden gretig aftrek. Het eten was weer heerlijk. Het springkussen voor de kinderen was dit jaar ter beschikking gesteld door Arend Wessel en stond op het gras in de tuin.



Dank aan de vele vrijwilligers die de barbecue weer tot een succes hebben gemaakt.

Tilly ten Thije
Voorzitter Pastoraatgroep

Laurentiuspenningen op zondag 1 september 2024

Op startzondag reikten wij traditiegetrouw de Laurentiuspenningen uit en in deze viering ook de Moeder Godspenning. Als eerste reikten we de Laurentiuspenning uit aan een vrijwilliger die zich al 10 jaar achter de schermen inzet in onze parochiekern.

Gerda Prins, zou je even naar voren kunnen komen? Je was hierheen gelokt om foto's te maken, maar er zijn ook anderen die dit nu even van je over zullen nemen. Graag roepen we ook je familie er even bij die buiten staat te wachten.



Beste Gerda, al 10 jaar ben je contactpersoon voor de misdienaars en maak je de roosters. Een taak die je met veel enthousiasme doet. Ook het begeleiden van de misdienaars en het jaarlijkse uitje hoort erbij. Op de Laurentiuspenning staat de tekst: Uit Spreuken 31:10 : 'een sterke vrouw, wie zal haar vinden?' Vandaag willen we je bedanken met het toekennen van de Laurentiuspenning voor je jarenlange inzet. We hopen dat je het nog een aantal jaren wil blijven doen.

Gerda, heel hartelijk dank en gefeliciteerd!

Als tweede reikten we de Laurentiuspenning uit aan een vrijwilliger die zich al 15 jaar inzet in onze parochiekern.

Ben ten Thije, zou je even naar voren kunnen komen? Je verzorgt op dit moment de livestream, maar gelukkig hebben we iemand bereid gevonden om dit nu even van je over te nemen. Graag roepen we ook je familie er even bij die buiten staat te wachten.



Beste Ben, al 15 jaar ben je de drijvende kracht achter de ICT voor onze parochiekern. Dat doe je met grote betrokkenheid en kennis van zaken. Maar dat is niet

Vervolg van pagina 19

het enige dat je doet. Je bent ook al jaren de enige die de livestream verzorgt in onze Laurentiuskerk. Het zou fijn zijn als daar nog iemand bij kan komen.

Tenslotte ben je vorig jaar toegetreden tot de Beheercommissie. Inmiddels ben je met pensioen en heb je meer tijd om je bezig te houden met het vrijwilligerswerk in onze kerk. Daar zijn we heel blij mee!

Op de Laurentiuspenning staat de tekst:

Uit Jesaja 43: 4: 'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

De Laurentiuspenning ontvang je voor je jarenlange inzet. We hopen dat je dit nog een aantal jaren wilt blijven doen.

Ben, heel hartelijk dank en gefeliciteerd!

Uitreiking Moeder Godspenning

In de afgelopen jaren is regelmatig de Laurentiuspenning uitgereikt aan vrijwilligers in onze parochiekern die zich bijzonder hebben ingezet. Steeds meer is er behoefte om vrijwilligers om andere redenen opnieuw in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. De Pastoraatgroep heeft daarom de Moeder Godspenning in het leven geroepen. Vandaag wordt de Moeder Godspenning uitgereikt aan een vrijwilliger die al jaren bijzonder actief is geweest.

Graag nodig ik **Jan Iemenschot** uit naar voren te komen.



Beste Jan, in 2013 heb je de Laurentiuspenning ontvangen voor je jarenlange inzet in het Parochiebestuur van de toenmalige Laurentiusparochie als penningmeester. Vandaag ontvang je de Moeder Godspenning, omdat je afscheid neemt als lector en ook na vele jaren als plaatsvervangend financieel beheerder van onze parochiekern. Ruim 39 jaar was je lector tijdens de Eucharistievieringen. Je hebt ook het grootste deel van deze periode de leiding voor de lectoren op je genomen en maakte vele roosters voor de indeling van de bezetting. We gaan je rustige en duidelijke stem missen tijdens de vieringen.

Ook was je jaren de tussen haakjes 'tijdelijke' vervanger van de financiële administratie en werd je nog regelmatig geraadpleegd alsof je nog steeds de financieel beheerder was. Je wist er immers zoveel van af. Al je werk deed je met grote precisie en toewijding in alle bescheidenheid.

Gelukkig is er nu een opvolger voor je gevonden. Kees Onderwater wordt de nieuwe financieel beheerder in de Beheercommissie. In de Moeder Godspenning is de volgende Bijbeltekst te lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timóteus: 'Verkondig het woord. Geef uw onderricht met veel geduld'. Beste Jan, dank je wel en van harte gefeliciteerd!

Vier dit jaar Dierendag met een Dierenzegening!

Op zondag 6 oktober nodigt de H. Laurentiuskerk jou en je geliefde huisdieren uit voor een bijzondere dierenzegening. Na de zondagsmis staat bisschop Van Luyn klaar met zijn wijwaterkwast om elk dier – of het nu vacht, veren, schubben of dons heeft – te zegenen. Heb je geen huisdier maar wel een knuffeldier? Breng die gerust mee! Knuffeldieren hebben namelijk hun eigen krachten en zij zijn ook van harte welkom.

Na de zegening kun je genieten van een kop koffie of limonade en gezellig napraten met andere dierenvrienden. Deze dag gaat niet alleen om de zegen, maar ook om de ontmoeting en de viering van de bijzondere band tussen mens en dier.

Datum: Zondag 6 oktober.

Tijd: 12.10 uur, direct na de mis.

Locatie: H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten

Kom langs en maak jouw dierendag onvergetelijk!

Allerzielen 2024

Op de dag van 2 november staan we stil bij alle overledenen (Alle zielen), maar in het bijzonder bij de overledenen van het afgelopen jaar. De nabestaanden van degenen die bij ons een kerkelijke uitvaart hebben gehad, worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. Iedereen is welkom bij deze mooie troostrijke viering. Na de viering is er een sfeervolle meditatieve processie met kaarsjes naar het kerkhof.

Na afloop is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee in het Bondsgebouw. De viering begint om 19.30 uur.

Overledenen 1 september 2023 tot 1 september 2024

Lodewijk van der Putten
Diana van der Krogt
Franciscus Everstijn
Elisabeth Grundeken
Sabine Gonsalves-van Mierlo
Bertha Truijen-Kerckhoff
Adriana Brouwer-van der Ham
Johannes Bergenhenegouwen
Antonia van Rijn
George Molenkamp
Maria Ehren-Hofstee
Theodorus van der Wiel
Jacoba Waaijer-van Leeuwen
Maria Gerla-Aangenendt
Theodorus Bakker
Vincent Zeeuw van der Laan



Foto: Mini Focke

In gesprek met Kees Onderwater

We willen u voorstellen aan de nieuwe Financieel Beheerder van onze parochiekern: Kees Onderwater. Om met hem in gesprek te gaan gingen wij, Corry Zoetemelk en Mini Focke, op een mooie zomermiddag bij hem op bezoek. We werden hartelijk ontvangen en onder het genot van koffie, thee en een lekker gebakje begonnen we met ons interview.

Op verzoek van Frank ten Have, penningmeester van het Parochiebestuur van de Augustinus en voorzitter van de Beheercommissie van onze parochiekern, is Kees gevraagd als opvolger van de vorige Financieel Beheerder Jan Iemenschot. Heel nadrukkelijk zegt Kees dat hij door Jan Iemenschot goed is ingewerkt, zodat hij zonder problemen aan zijn nieuwe taak kon beginnen. Belangrijk vindt hij dat de administratie goed bijgehouden wordt en dat declaraties en facturen snel en goed worden afgehandeld.

Kees heeft bijna zijn hele leven in Voorschoten gewoond, hij is geboren in Leidschendam, maar zijn ouders verhuisden naar Voorschoten toen hij 3 jaar was. Zijn vader en moeder waren ook zeer betrokken parochianen; vader heeft een belangrijke rol gespeeld bij de restauratie van de H. Laurentiuskerk. Na zijn studie heeft hij 3 jaar gewerkt bij het Dr. Neherlaboratorium van de PTT in de automatisering, die toen nog in de kinderschoenen stond.

Vervolgens bij de ABN AMRO-bank in Amstelveen en Amsterdam. Eerst in de automatisering en later behoorden financiële rapportages tot zijn taakgebied. Tijdens de coronatijd heeft hij veel thuisgewerkt, waarna hij in 2022 is gestopt met werken en nu 'gepensioneerd' is.

Daarom kwam er tijd vrij om vrijwilligerswerk te gaan doen. Voorheen was Kees al zeer betrokken bij activiteiten in de parochie. Het opzetten van het parochieblad 'Galmgaten', 25 jaar koster geweest en als kind meegezongen in het koor van meester Schrama en

daarnaast hand- en spandiensten verricht als er activiteiten waren op kerkelijk gebied.

Kees is al bijna 40 jaar getrouwd met Tineke. Zij is ook geen onbekende in onze parochie, samen met haar is hij druk bezig het archief van de H. Laurentius- en de Moeder Godskerk in kaart te brengen. Zijn voorganger op dit gebied, de heer Kees van Vliet, heeft de administratie van het archief geheel handmatig geschreven en opgeslagen. Het is dus veel werk om dit alles na te kijken en verder te ordenen. Daarnaast is hij lid van de cliëntenraad van Oud Bijdorp, dat nu is overgenomen door zorgondernemer Marente.

Wij vragen hem naar hoogte- en dieptepunten in zijn leven. Als hoogtepunt noemt hij het leren kennen van Tineke, hun huwelijk en het fijne leven dat zij nu samen hebben. Verder is de periode dat zijn ouders en schoonouders in gezondheid achteruit gingen en uiteindelijk overleden, moeilijk geweest.

Samen gaan ze graag op vakantie naar Oostenrijk. Daar genieten ze van de natuur en het mooie landschap om daar wandelingen te maken. Het maken van legpuzzels en andere puzzels zoals sudoku is een hobby van hem; daarnaast is het onderhouden van de tuin en een beetje koken een bezigheid die hij leuk vindt om te doen.

Inmiddels is ook Tineke aangeschoven. Na haar pensionering, zij was werkzaam als administratieve kracht in Huize Bijdorp, assisteert ze nu op het Kerkelijk Bureau. Omdat wij haar ook kennen vanuit de parochie, waar ook zij veel als vrijwilligster actief was, hebben we nog een gezellig gesprek met elkaar. Zij hopen nog lang samen en zelfstandig in hun mooie huis te kunnen blijven wonen. Met deze vriendelijke, hulpvaardige parochianen mogen we heel blij zijn.

Gezelligheid kent geen tijd; tegen de avond nemen we pas afscheid van Kees en Tineke en met een goed gevoel en de nodige informatie keren wij huiswaarts.

*Corry Zoetemelk
Mini Focke*

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau tel. 071-5612508 of e-mail i.kouwenhoven@rkvoorschoten.nl

Kopij

Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 11 oktober 2024 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com).



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat:
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 -517 8278
e-mail: herder20@bart.nl
website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden:
di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk:
De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ
Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder:
Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr
NL73 INGB 0000 0201 43
voor misintenties: o.v.v. misintenties
voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie:
zie St. Willibrordus en St. Jozef

De bouw van De Goede Herderkerk (deel 7 en slot)

Als afsluiting van zijn journaal geïllustreerd met zelfgenomen foto's, eindigt pastoor Meijsing met een 'nabetrachting' die ik hier voor een deel letterlijk weergeef.

'Na de voleindiging van dit werk moge ik een verklaring geven, waarom ik meende deze bouw te moeten toevertrouwen aan architect Jan A. van der Laan. Men heeft geïnsinueerd, dat dit gezocht moest worden in een familierelatie. Ik ben ten volle overtuigd dat deze relatie, die bovendien slechts 3e graad zijlinie is, van geen invloed is geweest op mijn keuze, maar ik meende, dat zij daarvoor ook geen beletsel behoefde te zijn. Wel ontstond uit deze relatie gemakkelijker contact, waardoor ik tijd had, om ideeën uit te wisselen, waardoor ik gelegenheid kreeg, meer deze werken van dezen architect van meer nabij te zien, maar ik achtte mij verplicht, ook voor het nageslacht, dit werk te beschouwen als een werk van en voor een gemeenschap, waarbij geen andere keuze mij mocht leiden dan de keuze van den besten architect[...].

Ofschoon ir. Jan A. van der Laan mij dit nooit persoonlijk verteld heeft, vernam ik, dat hij cum laude in Delft als bouwkundig ingenieur slaagde en ik zie niet in, dat hij daardoor niet een voorsprong zou hebben boven vakgenoten [...] Ik hoorde van erkende autoriteiten, dat hij beschouwd werd door zijn leermeesters als een der knapsten onder de jongere katholieke architecten. (Ir. Brener, ir. Prof. Granpré Molière, e.a.)

[...] Er is een stuk werk geleverd, dat vakkundig als prima genoemd wordt; het is uitgevoerd door aannemers wier minder goede kwaliteiten door den architect voldoende bedwongen konden worden en wier goede kwaliteiten zijn, dat zij goed werk leveren, en niet knoeien en er een eer instellen, dat het nageslacht dat werk zal blijven noemen. [...] maar alles bijeengenomen is hier een mooi gebouw gezet in goede verhoudingen dat uitwendig en inwendig in zijn groote lijnen toont de uitdrukking te zijn van de ééne gedachte, dat

hier de Herder bij de zijnen is en moge dit werk zijn eerste doel, de glorie Gods, bevorderen en moge het nageslacht een gebedje blijven storten voor hen, die in goede samenwerking hun beste krachten eraan gaven. Zegen ons de Pastor Bonus; et dimittet nobis debita nostra. Amen.'

Wim Tordoir

Bronnen

Pastoor Ch.N.J. Meijsing, Journaal over de bouw(met foto's) 1929-1932.

M.J.Dobbelaar, Parochiekerk De Goede Herder, Rijksmonument te Wassenaar, Stichting Vrienden van de Driesprong, Wassenaar 2003

Gedachtenisconcert 3 november in De Goede Herderkerk

Het verlies van een dierbare is ingrijpend en verandert je leven. Dankbaarheid, gemis, liefde en pijn draag je met je mee. Je moet door, maar soms is het goed om even stil te staan en tijd te nemen om je geliefden te gedenken. Het gedachtenisconcert biedt ruimte om dat te doen door middel van muziek, woorden en het aansteken van een kaars.

Op zondag 3 november organiseren de Wassenaarse Kerken en Omen Uitvaartzorg een concert waarin zij de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Het William Byrd Vocaal Ensemble onder leiding van Nico van der Meel voert een mis uit van Franc Martin evenals enkele andere stukken. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

U bent van harte uitgenodigd om dit concert zelf bij te wonen en anderen hierop te attenderen. Het concert vindt plaats in de Goede Herderkerk om 16.00 uur.



Sint Maarten

Op 11 november van 17.45-19.30 uur vieren we samen met de leerlingen van de Sint Jan Baptistschool Sint Maarten. We starten in onze Sint Willibrordus kerk. Daar wordt het verhaal van Sint Maarten verteld en uitgebeeld. Dan gaan de kinderen met hun lampion langs de huizen in de buurt van de kerk. Na afloop is er koffie/thee.

LET OP:
 Het is nodig om voor 1 november voor deze activiteit in te schrijven: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl
 Neem je eigen lampion mee. Deze kan je ook komen maken op de gezinszondag van 10 november.

Gezinsviering 8 september

Op 8 september zijn we van start gegaan met Gezinskerkjaar 2024-2025. We ontvingen die zondag onze 11 nieuwe communicanten. Voor sommigen was het de eerste gezinszondag, dus best wel spannend. We hadden er ook een aantal die al vaker kwamen. Zij schoven nu door naar de 'grote' kinderwoorddienst voor kinderen vanaf groep 4.

Diaken Peter maakte er een gezegende start van door alle kinderen met hun schooltassen te zegenen. Vervolgens ging hij met de kinderen achter hem aan de hele kerk door om iedereen te zegenen. Er was kinderwoorddienst en na afloop koffie, thee en lekkers.

Op het grasveld van de verzonken tuin was er nog tijd voor nadere kennismaking met behulp van paaltjesvoetbal met flessen water. Dit onder de bezielende leiding van Robert en Valérie. Komende maand gaan we natuurlijk verder met ons programma, dat u hieraan kunt vinden.



Tijdens de eerste gezinszondag speelden de kinderen voetbal in de tuin van de kerk.

Foto: Gezinskerk

Activiteiten Gezinskerk oktober

Zondag 6 oktober Gezinszondag met het thema: Mosterdzaadje

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk met kinderwoorddienst. Het thema is 'mosterdzaadje'. Na de Mis is er koffie, thee en limonade en een gezellige knutselactiviteit voor de kinderen tot ongeveer 11.00 uur.

Tienerbijeenkomst

Op zondag 6 oktober is er een tienerbijeenkomst. Meer informatie hierover op pagina 8 van het parochieblad.

Aanmelden Sint Maarten uiterlijk 1 november

Zie de afbeelding boven aan deze pagina voor verdere informatie.



Diaken Peter zegende de schooltassen en de kinderen en daarna de hele kerk. Een goede start van het nieuwe schooljaar! Foto: Gezinskerk



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 – 511 8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden:
di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:
Ton Beijersbergen,
e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel:
dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer:
tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)
NL95 INGB 0000 1164 56
t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96
t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef

Secretaris Beheercommissie:
Theo Overdevest, e-mail:
willibrorduswassenaar@parochie-augustinus.nl

Onderweg

Zorg jij even voor een stukje ONDERWEG.... in de oktoberuitgave van De Augustinus?
Tja'even'.....is een rekbaar begrip hè!

Terwijl ik aan het nadenken was 'waarover?' hoor ik op tv de vraag: 'Hoe oud voelt u zich?' En dan als tweede vraag: 'Hoe oud voelt u zich geestelijk?'
Dat zette mij aan het denken. Wat is mijn reactie daarop, en wat zal uw antwoord daarop zijn? Bij vraag 1 zal zeker de lichamelijke gesteldheid meespelen. Met veel ongemakken zult u zich mogelijk jaren ouder voelen. Of toch niet?

Maar geestelijk...? Hebben we dan snel de neiging te vinden dat we best nog jeugdig denken en zijn? Zijn we dan eerlijk en realistisch?

Zelf betrap ik me er regelmatig op dat, in gesprek met leeftijdgenoten, vaak verontwaardigd besproken wordt dat (jongere?) mensen toch wel profiteren en wel erg makkelijk hun rechten op eisen: 'Ze kopen maar en gaan alweer een paar dagen uit. Daar moesten wij vroeger veel harder voor werken en sparen'.

Ja inderdaad; we hebben veelal hard gewerkt voor wat we nu wel hebben. Want we hebben allemaal een dak boven ons hoofd, we hebben droge schone kleren in de kast, we hebben geen honger, we hebben hulpmiddelen en medische zorg.

Natuurlijk is niet alles zo ideaal. Want er zijn andere zorgen voor in de plaats gekomen. Eenzaamheid en angst voor niet begrijpen van complexe gevaren. De samenleving is veel ingewikkelder geworden. Want recht hebben op hulp is mooi, maar hoe en door wie?

Overheden... instellingen...verzekeringen. .door wie of waar... kan wat gedaan worden? Familie- en burenhulp waren vroeger heel gewoon, echter soms ook niet ideaal. Kinderen en familie wonen nu vaak verder weg en/of hebben het (te) druk.



De samenleving is vaak ieder voor zich..... en dan luidt een oud gezegde En God is voor ons allen ?

Dan komt hier de vraag: 'Wat kan -in Godsnaam- de kerk in deze tijd nog betekenen en wat wordt er gedaan?' Helaas zijn er (te) weinig pastores.... dominees om regelmatig op huisbezoek te gaan. Daarvoor in de plaats zijn er o.a. Wijk Contact Personen gekomen. En heel veel anderen die (een deel van) de taken op zich hebben genomen om als kerkgemeenschap iets voor elkaar te kunnen betekenen. Helaas wordt ook in deze groep de leeftijdsgrens steeds hoger.

Komen we weer terug bij de tv vragen. 'Wat is, of wat voelt u, als uw lichamelijke en geestelijke leeftijd?'
Willen wij andere ideeën ..gedachtes.. plannen... een kans geven? Blijven wij niet hangen bij 'zo hebben we het toch altijd gedaan'. En dat was toch goed?

En daar koppel ik mijn vervolgvraag aan: 'Geven wij jongeren een eerlijke kans te vernieuwen en/of te verbeteren?'

Hoopvol in onze kerkgemeenschap is o.a. de actieve jongerenkerk. Geven wij hun voldoende de ruimte te groeien in een waardevolle kerkgemeenschap 'tot eer van God en de gemeenschap'?

Ouderen wil ik hier even attenderen op de seniorenvering in oktober. Tevens gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen.

En dan kan ik, als koorlid, het niet laten om af te sluiten met een deeltekst uit

Ubi caritas et amor Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht
.....

Laten wij van harte goed zijn met en voor elkaar.
Toegewenst door

Thea den Hollander



Onze nieuwe misdienaars Anna en Juliette deden het uitstekend! Op deze foto zijn ze op weg naar de kinderveerdienst.
Foto: Gezinskerk



Maria Pelgrim Moeder
Foto: MdM

Te gast in onze parochie: Maria Pelgrim Moeder

Ze is meegenomen uit Brazilië. Ze reist van gezin naar gezin. Zij wil ons aanmoedigen om:

- (1) als gezinnen te bidden,
- (2) voor elkaar te bidden en
- (3) met elkaar verbonden te zijn

Laat het ons weten als je graag gastgezin wilt zijn. Natuurlijk mogen ook grootouders haar ontvangen!

Hoe werkt het?

- Geef de beeltenis van Maria Pelgrim Moeder een mooi centraal plekje in je huis.
- Ze heeft een boekje bij zich; hierin kan je opschrijven bij welk gezin ze verblijft.
- Gezinsleden kunnen in het boekje hun gebedsintenties opschrijven.
- Ze heeft ook een speciale gebedskaart bij zich: probeer elke dag samen het speciale Mariagebed te bidden.
- Pelgrim Maria verblijft van zondag t/m zondag bij een gezin en dan wordt ze doorgegeven.

Er is ook een WhatsAppgroep waarin haar pelgrimage langs de gezinnen kan worden gevolgd.

Wil je Maria Pelgrim Moeder ontvangen in je huis? Meld je aan:
gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

2024 50 jaar Actie Kerkebalans



Actie Kerkebalans 2024

Het is al weer september en dus zit 2/3 van 2024 er al weer op. In de Kerkebalans folder van januari hebben we de verwachting uitgesproken dat we €135.000 van u allen bij elkaar mogen ontvangen in 2024. Half september is hiervan al ruim €110.000 gerealiseerd. Dus we zijn al goed op weg maar van ca 20-25% van de gevers (ca. 640 in 2023) hebben we nog niets mogen ontvangen.

Mogen we u vragen om na te gaan of u al een donatie aan de kerk hebt gedaan of misschien kunt u nog iets extra's geven? In de maand oktober zal er ook nog een herinneringsbrief uitgaan.

De slogan 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is nog altijd passend. De kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Een lid geeft niet alleen financiële steun aan uw kerk, de kerk geeft ook wat terug.

Maar veel mensen geven als vrijwilliger ook veel tijd aan de kerk; als inzet voor de Wassenaarse kerkgemeenschap. In de komende maanden gaan we naar de vacatures kijken en naar vervanging van mensen die met hun inzet stoppen ('al lang genoeg gedaan'). En daarnaast streven we ook naar verjonging. Wellicht wordt u in de komende maanden een keer benaderd.

Gabrie Lansbergen

Ouderenviering op 30 oktober 2024

Op woensdag 30 oktober zal er weer een ouderenviering worden gehouden, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de ziekenzalving te ontvangen.

De viering vangt aan om 10.00 uur (hiermee komt de gebruikelijke viering van 9.00 uur te vervallen). Parochianen, 80-plus, ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Op de bijgaande foto een impressie van de vorige ouderenviering.

Mocht u voornemens zijn de ziekenzalving te willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden, graag voor 25 oktober a.s., telefoonnummer kerk/Sloep: 5118133 ma. t/m vr. tussen 9.30 en 12.30 uur.

Indien u problemen heeft met vervoer, vermeldt u dat dan eveneens bij uw aanmelding.

Na afloop van de viering staat er koffie/thee klaar. Graag tot 30 oktober.

Werkgroep Gemeenschapsopbouw



Uit de schatkamer van de St. Willibrordus

Sinds enige maanden is de St. Willibrorduskerk verlicht met de zgn. apostellichten die de zijwanden van de muren in de kerk sieren.

Apostellichten zijn wandkandelaars die, uiteraard 12 in stuk, bij hoogfeesten worden aangestoken en het is traditie dat deze bij de inwijding van een kerk, in ons geval in het jaar 1905, een centrale rol spelen om de belangrijkheid van de apostelen te benadrukken. Bij ons was zulks echter niet het geval om onbekende redenen.

De smeedijzeren apostellichten die nu de kerk verrijken komen uit de St. Jozefkerk, waar deze wel bij de oprichting in 1962 hebben gehangen.

De kandelaars hebben op zich geen naam gekregen naar een apostel maar we kunnen ons voorstellen dat die van de Prins der Apostelen, St. Pieter, dicht bij het Hoogaltaar hangt,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn er 2 Judassen, Tadeüs en Iskariot. Die van de laatste, de slechte, de verrader, hangt bij de nog in gebruik zijnde biechtstoel en die van Tadeüs, die graag onder de mensen was, hangt zo midden in de kerk. De anderen mag uzelf invullen.

Let op de mooie foto's die Rob Bom weer heeft gemaakt.

Volgende keer ga ik over op de schatkamer.

Jacco Willem Verheesen



Foto: Rob Bom



Foto: Rob Bom

KOPIJ VOLGENDE EDITIE

Heeft u een bijdrage voor de volgende editie van de Augustinus die op 29 oktober zal verschijnen, wilt u die dan uiterlijk zondag 13 oktober 2024 via de mail toesturen aan:

redactiewassenaar@parochie-augustinus.nl of
rob_bom@hotmail.com.

Indien mogelijk zien wij graag een foto of andere illustratie bij uw bijdrage.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord



Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel. 071 – 517 5304
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden:
ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep:

Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk:

H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel:

dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer:

tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie:

Monique van Son,
e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl

Wij gedenken...

... **Anna Antonia Maria (Ans) de Mooij-Oortmeijer**, weduwe van Hans de Mooij, moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus en tante. Ans werd op 22 februari 1938 in Leiden geboren en is op 2 september overleden. Op vrijdag 6 september heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede. -



Vrijdag 30 augustus: impressies van de vrijwilligersbarbecue, met zo'n 80 deelnemers. Traditiegetrouw was er een poëem van Jacco Willem Verheesen, die werd bijgestaan door zijn lieflijke assistente Simonne Claes. De foto's zijn van Bert Gerritsen.





Zondag 1 september 2024: 8 Gregoriuspenningen voor het Dameskoor, vlnr: Lia Plandsoen, Vera Hoogendijk, Rita Kauffmann, Thea Heijmans, Lia van Best, Wille Blaas, Ria Hoogervorst en Joke Duindam, geflankeerd door bisschop Van Luyn (rechts) en diaken Winnubst (links), met in het midden Pim Kouwenhoven van de Beheercommissie. Foto: Marianne Gerritsen

Een feestelijke start van het nieuwe seizoen!

Acht Gregoriuspenningen voor het Dameskoor en een Willibrord- én een Gregoriuspenning voor Koos van der Heijden, lid van de Beheercommissie en van het Gemengd koor.

Van harte proficiat!
Pastoraatgroep en Beheercommissie



Zondag 8 september: Koos van der Heijden ontving van pastoor Franken de Willibrordpenning, als dank voor zijn vrijwilligerswerk. Zijn vrouw Agniet en acoliet Francis vieren met hem mee. Foto: Frank Roes



Daarna spelde pastoor Franken ook nog de gouden Gregoriuspenning op, voor 61 jaar koorlidmaatschap van Koos, onder toezien oog van zijn vrouw Agniet. Foto: Marianne Gerritsen



Wijnmaand

Het is weer oktober. De zomer is voorbij, inclusief de vakantie en het gemak. Tijd voor het oogsten van het fruit, het is de maand van de druivenpluk. Ook in mijn tuin hangen de paarse en gele druiven te wachten. Werk aan de winkel!

Het doet me denken aan wat Jezus ons geleerd heeft met als voorbeeld de wijngaarde. Er zijn plukkers nodig, dus als het er op aan komt, dan moet je aan de slag gaan. Ook in onze parochie is er veel te doen. Iets voor mij, voor jou? Als je op onze website kijkt en even door zoekt welke activiteiten er zijn (ik tel er al zo'n 20!) dan is er voor eenieder, jong of oud, iets bij om samen parochie te zijn. Ikzelf heb vele jaren met plezier deel genomen aan de MOV = Missie, Ontwikkeling en Vrede en zing met veel plezier in het Gemengd Koor, één van de drie koren. Ook koffiedrinken en met elkaar in gesprek gaan hoort erbij. Of werken aan materiële zaken als onderhoud van begraafplaats, tuin en kerkgebouw. Zet jouw licht niet onder de korenmaat! Wees een beetje het zout in deze wereld van saai consumentisme. Ben je volger van Jezus? Hij kan er nog heel wat gebruiken!

Ik wens eenieder een plek bij een grootse oogst toe. Proost!

Dik Kompier

Geloofsafval is een veel voorkomend fenomeen tegenwoordig

Er zijn veel mensen die worstelen met situaties die met de dag lijken te verergeren en zij vragen zich af of God hen vergeten is. Zulke mensen stoppen zelfs met bidden en gaan ook helemaal niet meer naar de kerk. De oplossing zou moeten zijn om met heel onze ziel op God te vertrouwen in plaats van Hem te verlaten. Ik zou willen dat niemand zou zeggen: ik heb genoeg gebeden, dus het is tijd voor mij om te rusten.

Ik heb gemerkt dat een aantal mensen zich tegenwoordig op succes concentreren zonder ervoor te bidden. Dit komt omdat we tegenwoordig in een zeer competitieve wereld leven, waardoor mensen het leven ook als een competitie of race beschouwen.

Dat is de aard van het leven geworden in de samenlevingen waarin we vandaag de dag leven. Dit heeft inderdaad geleid tot druk om onze dromen in het leven binnen een bepaald tijdsbestek te verwezenlijken en als mensen hun gewenste doel niet bereiken, leidt dit ertoe dat een aantal van ons het geloof en vertrouwen in God verliezen.

Ik gebruik mijn ervaring als voormalig nationaal atleet. In een competitie of een race zijn er natuurlijk winnaars en verliezers. Mensen maken vaak de fout om het leven te vergelijken met een competitie of een race waarbij we verliezers en winnaars zouden moeten hebben. En dat is de reden waarom mensen de behoefte voelen om te concurreren en in de meeste gevallen zelfs zonder te bidden voor hun behoeften terwijl ze concurreren met het leven.

Net als bij een race met een finishlijn, voelen wij ons vaak onder druk gezet door tijdsbeperkingen om bepaalde mijlpalen te bereiken op een bepaalde leeftijd of in een bepaalde levensfase, zoals het afronden van een opleiding, het starten van een carrière, trouwen en kinderen krijgen.

Dit kan een gevoel van een race tegen de klok creëren om aan deze verwachtingen te voldoen, waarbij we vergeten dat elk individu een eigen tempo heeft met zijn unieke omstandigheden. Dus wanneer onze dromen gebaseerd op urgentie en tijd niet worden vervuld, kan dit leiden tot een afname van ons geloof.

Het is tegenwoordig een veelvoorkomende trend om te worstelen om in het heden te leven terwijl onze gedachten constant stilstaan bij de gebeurtenissen uit het verleden en zorgen over de toekomst. We dragen bijna allemaal emotionele bagage uit het verleden met ons mee.

Dus wat we moeten doen is niet alleen competitie in het leven vermijden, maar ook de gebeurtenissen uit het verleden niet vasthouden, zorgen over de toekomst en emotionele bagage uit het verleden relativeren en besluiten deel uit te maken van de kerk om ons geloof te versterken.

Concluderend is het beter om God te vertrouwen met iets dat zal helpen het geloof te versterken, namelijk bidden en ook naar de kerk gaan en samen te bidden, omdat er geen christelijk leven is zonder moeilijkheden, noch een heidens leven zonder moeilijkheden.

Francis Kasibante



Hooglandse Kerk, Leiden

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

- Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar
tel. 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
- Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk
tel. 06 1594 8952
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
- Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: pmwinnubst@gmail.com
- Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
tel. 06 2159 3936
e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

- Voorzitter: Pastoor Rochus Franken
- Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven,
tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
- Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
- Penningmeester: Frank ten Have,
tel. 06 5261 5018
e-mail: frank.tenhaven59@gmail.com
- Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl
- Begraafplaatsen: Bert Gerritsen,
tel. 06 2089 1655
e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder
- Algem. zaken: vacature
- Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf,
tel: 06 5378 1179
e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Instructie livestream

- Wilt u de Mis van uw eigen parochie(kern) volgen ?
- Dit kan als volgt. Ga op uw computer/laptop/ipad/smartphone naar www.parochie-augustinus.nl
- Klik links op de tab: livestream vieringen.
- Er komt in blauw een link in beeld. Als u deze aanklikt bent u er!
- Op 'Uitzending gemist' kunt u vier weken lang nog vieringen terugzien.

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210
e-mail: vanleukenels@gmail.com
2e Eindredacteur / Logistiek
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteurs:

- Parochiekern Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935
e-mail: redactiejedoper@outlook.com (PvH)
- Parochiekern Oegstgeest:
Vacature
- Parochiekern Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137
e-mail: mimpen08@outlook.com (CZ)
- Parochiekern Wassenaar:
Rob Bom, tel. 06 4402 5635
e-mail:
redactiewassenaar@parochie-augustinus.nl

Liturgische Agenda:

Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële Administratie:

e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565 - alléén
maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Inleverdatum kopij nov 2024
uiterlijk ma 14 oktober 2024:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 26 okt - 1 dec 2024
Verschijningsdatum: di 29 oktober
De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen en andere
bijdragen te redigeren, in te korten
of niet te plaatsen.



QR-code Website
Parochie H. Augustinus



QR-code Augustinus
Facebookpagina





Kinderpagina

H. Theresia van Lisieux

We noemen haar ook de kleine Theresia of Theresia van het kindje Jezus en van het Heilig Aanschijn. Haar feestdag is op 1 oktober. In onze podcast kan je naar haar bijzondere levensverhaal luisteren.

Zaai
kleine
goede daden!



Beluister via de QR-code de podcast!

De kleine weg

Theresia is ook kerklerares. Ze leert ons over een speciale weg om heilig te worden: de kleine weg. Heilig betekent dat je graag doet wat God wil. Daar doe je dan ook je best voor. Niet alles hoeft perfect te gaan om heilig te zijn. We kunnen heilig worden als we proberen om het goede te doen, als we proberen te doen wat God van ons vraagt. Het gaat vooral om dingen zoals eerlijk zijn, vriendelijk, luisteren naar Gods stem in je hart en anderen vergeven, van God en de mensen houden. Dat is de weg naar Gods Koninkrijk, naar de hemel. Dit hoeven geen spectaculair grote dingen te zijn, alle kleine goede dingen helpen: God maakt die kleine dingen groot. Jezus vergelijkt het met een mosterzadje.

Mosterzadje

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 4, 26-34



Beluister via de QR-code de meezing-video



Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: "Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een mosterzadje. Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zadjje op aarde. Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom."

Kleine goede daden

De mosterzadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Het gaat om kleine liefdevolle daden. Ook al zijn ze nog zo klein. God laat ze uitgroeien tot iets groots.

Rozen

Als Theresia sterft belooft ze: Als ik in de hemel ben ga ik door met goed te doen op aarde en ik zal het rozen laten regenen. Ze bedoelt met rozen uit de hemel momenten van genade* die zij aan God zal vragen voor ons. Nu is Theresia bij God in de hemel. Ze is een heilige. Dus als je een roos ziet of krijgt, dan mag je aan Theresia denken en tot haar bidden. Je mag dan meteen denken: Kan ik ook iets goeds doen voor anderen?

* Genade is dat God je extra helpt. Het is iets dat je niet kan verdienen, God geeft het zomaar. Je kunt er alleen om vragen. Door Gods genade word je een beter mens, dan groeien geloof hoop en liefde in de je hart.

Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



H. Theresia van Lisieux, bid voor ons!

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8998 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

